

Ekonomik Büyüme Sürececek Mi?

2017 büyüme rakamları açıklanınca bazı çevrelerin tepkisi neredeyse ‘**acaba büyümesek daha iyimi olurdu**’ dedirtecek cinstendi!

“Türkiye’nin 2008 küresel krizden bu tarafa sürekli büyüyen bir ekonomiye sahip olması sebepsiz değildir. Esasen bilinen bir prensiptir: Tabiatın nasıl her şey belli bir düzenlilik içinde devam ediyorsa, toplumsal hayatta da her olayın bir düzeni bulunmaktadır; sebepler olmadan sonuçların ortaya çıkmayacağı aşikârdır.”

Ekonomide de yaşanan her olayı bu bağlamda açıklamak gerekir. ‘**Serbest piyasa ekonomisi var o zaman her şey kendiliğinden oluyor**’ diye düşünmek de doğru değildir; çünkü dünyanın en eski liberal ekonomileri dâhil hepsinde iktisat politikaları vasıtasıyla kamu, ekonomik olaylara yön vermektedir. Piyasa ekonomisi denilen mekanizmanın, kendi nedensellik ilişkilerine tabi olduğunu söylemeye dahi gerek yoktur; ekonomi denilen bilim bütün bunların işleyişinin açıklamasını kapsamaktadır.

BÜYÜMENİN YAPISI

“Türkiye’nin ekonomik büyümesinin de tesadüfi olmadığını bunda toplumsal sebeplerinin rolü olduğu gibi, ekonomi kurumlarının iç dinamizminin, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin, konjonktürün de rolü önemlidir. Fakat ekonomik politikalar, bütün bu dinamikleri kapsayacak bir şekilde yönetilemezse istenilen neticelere ulaşmak zordur.

Ekonomik gelişme sürecinde çok sayıda aktüel parametrenin yanı sıra, belki de ondan daha fazla faktörün belirleyici olduğu durumlar söz konusudur.”

Türkiye’nin yapısal olarak yaşadığı dönüşümün büyümeyle yönelik üç boyutundan bahsetmek gerekir. Bunlardan biri toplumsal yapının tarımsal niteliğini kaybederek kentli bir niteliğe bürünmesidir ki bunun birçok olayı beraberinde harekete geçirdiğini belirtmek lazımdır. Burada ayrıntısına girilmesinin mümkün olmadığı bu olaylar içinde, tarımsal üretimin pazara entegre olmasını mümkün kılan alt yapılara

kavuşması, iç talebin genişlemesini sağlayan bir pazarın oluşması, iş gücünün niteliğinde meydana gelen değişme, sınıflaşma sürecinin ortaya çıkardığı iç talep yapısında farklılaşmanın ortaya çıkması gibi daha birçok olaydan bahsetmek gerekecektir. İkinci yapısal faktör, şüphesiz ülkenin ekonomik bakımdan dışa açılmasıdır. Özal döneminde başlayan reformlarla Türk ekonomisi dışa açıldıkça hem üretim imkânları bakımından hem de mal ve sermaye hareketleri bakımından kapalı ekonomilerin meydana getirdiği verimsizlik, rekabetsizlik, kamusal rantlara dayalı büyüme sorunlarından kurtulma yolunda oldukça mesafe kat etmiştir.

BÜYÜMENİN KAYNAĞI

Yapısal değişimin üçüncü boyutu bilgi ve sermaye birikimiyle ilgilidir. Türkiye ekonomisinin asıl dinamizm kaynaklarından biri, üretim bilgisine sahip yeni girişimcilerin sahneye çıkmış olmasıdır. Bu gelişmeyi sağlayan birkaç olayı ele almadan geçmek izahı eksik bırakacaktır. Bunlar arasında ‘**orta sınıflaşma sürecinin**’ önemli bir yeri bulunmaktadır ki burada bu süreci besleyen bir faktör olarak eğitimden ve meslekleşmeden söz etmek gerekir.

“Bu sürecin devam etmesi, elbette ki iktisat politikaları ve bunların dayandığı stratejiyle mümkün olacaktır. Burada takip edilen büyüme stratejisinin özelliklerinden bahsetmek gerekirse, üzerinde durulması gereken ilk husus; ‘devlet ve piyasa’ arasındaki ilişkinin yeni bir biçimde kurulması, ‘emir komuta ekonomisi’ yerine, küçük-orta ölçekli işletmelere açılan bir yatırım-girişim modeline geçilmiş olmasıdır. Bunun en önemli sonuçlarından biri öz sermayeleriyle üretime katılan küçük işletmelerin rekabet ortamını güçlendirmeleri ve üretime kattıkları dinamizmdir.”

Diğer husus ise, kamu yatırımlarının alt yapı yoğunluklu ve stratejik mahiyetli seçilmiş alanlarda yoğunlaşmasıdır. Bugün, nükleer enerji yatırımlarına bu bağlamda bakmak gerekir ki bu aynı zamanda farklı bir teknolojiye yönelmek demektir.

Bu yatırımlar ekonomide büyümenin kalıcılığını sağlayan hamlelerdir.

Büyüme olmadan bu hamleleri yapmak mümkün olur muydu?



Köşe Yazıları – 11/04/2018

AKŞAM– Deniz GÖKÇE

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Başladı!

Önceki gün yapılan ve de Ankara’da öğlen sonrası civarında başlayıp, 3 saate yakın bir zamanda sonuçlanan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve de Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’nin detaylı açıklamalar yaptıkları konuşmaları dinleyebilmem için, Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle davet edilmişim. Ankara’ya giderek ve de konuşmaları dikkatle dinleyerek çok şey öğrendiğim kanısındayım. Külliye’de yapılan toplantı, özetle belirlenirse, ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı’ ve de 2017’de hazırlıkları tamamlanan projelere verilecek ‘Teşvik Belgelerinin Dağıtımını Töreni’ydi. 2000’in üstünde insan, teşvik belgesi almaya hak kazanmış 19 firmanın temsilcilerinin teşvik belgelerinin teslim edilmesini izledi.

Çok özet olarak bildirilirse söz konusu sistemde desteklenecek yatırımların toplam tutarı bu yıl 135 milyar TL olup, 23 proje için teşvik belgesi düzenlenmişti. Bu projelerde 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülüyor. Söz konusu projelerle yaratılacak dolaylı istihdam ise kabaca 135 bin kişiyi aşiyor.

Yapılan planlara göre bu yatırımlarla, bu yıl ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık ek katkı sağlanırken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalması gündeme gelecek. Törende yapılan konuşmalarda vurgulandığına göre, bu projeler tamamen hayata geçtiğinde, ihracat artışı ve de ithalat azalışı dolayısıyla, toplamda cari açığımızda lehimize 19 milyar dolar azalma olması bekleniyor.

2018’de ise, 2017’ye benzer şekilde, yatırımlar ve de cari denge gelişmeleri devam edecek. Yani Türkiye büyümeye ve kalkınmaya önümüzdeki yıl da devam ediyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci toplantıyı açarken, “Hedefimiz dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmaktır!” dedi.

“Ülkemizin mevcut teşvik sisteminde, yılda 2 milyar TL düzeyinde yüksek teknoloji yatırımı teşviki veriyorduk. Ama bugünkü teşvik sistemine ilave olarak, 10 milyar TL’lik ileri

teknoloji yatırımı ve projelerin de teşvikini desteklemeye başlıyoruz. Bugün yaptığımız yatırım teşviklerinin cari açığa etkisi, birkaç yıl içinde çok ciddi bir şekilde görülecek” de dendi.

Teşvikler ise, Vergisel Destekler, İstihdam Destekleri, Finansal Destekler, Yatırım Yeri ile ilgili Destekler ve de Kamu alım Garantisi gibi kolaylıklar içeren önemli destekleri içerecek. Söz konusu destek sistemleriyle, Kalkınma Programı ve de Yıllık Programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon dolar yatırımlar desteklenmede olacak. Bu konular ileride detaylı bir şekilde tartışılacak.

AKŞAM – Emin PAZARCI

Ateş Çemberinde Tansiyon Yüksek

Gerilim, hiç bu noktaya kadar ulaşmamıştı.

Tansiyon en üst seviyeye çıkmış durumda. **ABD-Rusya** çekişmesi, soğuk savaş yıllarını aratmayacak

cinsten. **Duma**’da, **Esad Rejimi** tarafından kullanılan kimyasal füzeler, bölgeyi ateş çemberine döndürmeye aday.

ABD Rusya’ya, **Rusya Amerika**’ya oldukça sert suçlamalarda bulunuyor. Askeri seçenekler gündeme getiriliyor. Bölge diken üzerinde. Doğal olarak, yanı başımızda ortaya çıkabilecek gelişmeler, bizi de yakından etkilemeye aday.

Dün, **TBMM**’de **Başbakan**

Yardımcısı ve **Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ**’a bu durumu hatırlattık. **AK Parti Grup Toplantısı** öncesi

kendisine, “**Amerika, Suriye’ye yönelik bir askeri harekâta girişirse, bu Türkiye’nin Rusya ve İran’la ilişkilerini zedeler mi?**” sorusunu sorduk...

“**Zedelemes**” cevabını verdi...

Niçin zedelemeyeceğini de açıkladı:

-Çünkü biz, ondan ya da bundan yana değil, doğrudan ve haktan yana bir tavır ortaya koyuyoruz. Elde, Esad Rejimi’nin kimyasal silah kullandığına dair elde emareler bulunduğunu ve bunun araştırılması gerektiğini söylüyoruz.

Ardından da sordu:

-Doğrudan yana tavır koymayalım mı?



Köşe Yazıları – 11/04/2018

Elbette **Türkiye**'nin sergilediği politika yanlış değil. **Doğu Guta**'da bir insanlık dramı sergileniyor. Eldeki veriler de bu dramın sorumlusu olarak **Esad**'ı gösteriyor. Üstelik, bu yaşananlar ilk de değil. **Suriye**'de daha önce de defalarca kimyasal silah kullanıldı. Her seferinde izler bizi **Esad Rejimi**'ne götürdü.

Rusya ise, bütün bunlara rağmen **Esad**'ın arkasında durmaya devam ediyor. **Rus Dışişleri Bakanı Lavrov**, tartışmalar devam ederken, **Türkiye**'yi hedef alan bir açıklama yaptı. "**Türkler, Afrin'i rejim güçlerine bırakarak geri çekilmelidir**" dedi.

Biz de **Bakan Bozdağ**'a bu açıklamanın, izlediğimiz politika üzerine **Rusya** tarafından **Türkiye**'ye verilen bir mesaj olup olmadığını sorduk...

Bozdağ, "**Biz zaten orada işgalci değiliz**" dedi:

-Bunu daha önce Lavrov da dillendirdi, "Türkiye işgalci değil" dedi. Buna benzer açıklamalar yaptı. Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi, şartlar oluştuktan sonra Afrin'den zaten çekileceğiz.

Ardından, **Cumhurbaşkanı Erdoğan**'dan daha net ve sert bir açıklama geldi. **Erdoğan**, **Lavrov**'un açıklamasının yanlış olduğunu söyledi:

-Afrin'i kime teslim edeceğimizi biz biliriz.

Peki, **Erdoğan**'ın **Lavrov**'a karşı kullandığı bu ifade, **Rusya** ile **Türkiye** arasında bir gerilim yaşandığı anlamına mı geliyor? Elbette hayır.

Çünkü **Erdoğan**, **Lavrov**'un açıklamasını değerlendirmeden önce, **AK Parti TBMM Grubu**'nda önemli bilgiler verdi.

Suriye'deki kimyasal saldırı ve sonrasındaki gelişmeler çerçevesinde **Putin**'le bir görüşme yaptığını söyledi. Ardından aynen şu ifadeyi kullandı:

- Görüşmeler, bugün, yarın da devam edecek.

Demek ki, ortada bir sıkıntı yok. Taraflar, yaşananlara aynı pencereden bakmasalar da, aralarında fikir ayrılıkları olsa da, diyalog ve işbirliği sürüyor.

Rusya, Türkiye ve **İran**, belli konularda birlikte hareket ediyorlar.

Ancak, **Suriye**'nin geleceği konusunda hemfikir değiller.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu da dün **AK Parti Grubu**'nda yaptığı konuşmada çok net ortaya koydu:

-Duma'da o katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bedelini ağır ödeyecektir.

"Bedel ödeyecek" diye kastettiği kişi **Katil Esad**'dı!

Zaten başından beri **Türkiye**'nin **Esad**'la ilgili görüşleri belli.

Suriye'de, **Esad**'ın içinde bulunduğu bir çözümün mümkün olamayacağını söylüyor.

Rusya ve **İran** da **Esad**'ın arkasında duruyor.

Buna rağmen, üç ülke bir araya gelerek **Suriye** konusunda önemli adımlar attı.

Demek ki, ortada ilişkileri zedeleyecek yeni bir gelişme yok.

Türkiye, Suriye konusunda **Rusya, ABD ve İran**'dan farklı kendine özgü ve kimseye bağımlı olmayan bir politika izliyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da işaret ettiği gibi, atılan insanlık dışı adımlar ve kimyasal saldırılarla ilgili olarak haktan ve doğrudan yana bir tavır ortaya koyuyor.

Bütün bunları da **ABD ve Rusya** ile diyalogu kesmeden

yapıyor. **Erdoğan, Trump ve Putin**'le görüşmelerini sürdürüyor.

Türkiye'yi, hem **ABD**, hem de **Rusya** ile ilişkilerinde güçlü kılan da sürdürdüğü bu politika aslında.

Türkiye, bölgede terörün her türüne karşı bir tavır ortaya koyuyor. İnsanın ortak değerlerini korurken, sırtını milletlerarası hukuka dayıyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı

Operasyonlarını tereyağından kıl çeker gibi gerçekleştirmesinin arkasında da hak ve hukuka dayanan bu kendine özgü ve bağımsız dış politika yatıyor!



Köşe Yazıları – 11/04/2018

STAR – Yalçın AKDOĞAN

ABD Filmi Başa Sarmasın Da...

Tekrar hafızalarımızı tazeleyelim: *Suriye meselesi nereden çıktı? Esed'in kendi halkına karşı yürüttüğü sistematik katliamlardan ve eli kanlı despot yönetimden...*

Hal böyle iken uzun zamandır **Suriye meselesi denilince ne Esed'den bahseden vardı, ne de onun durmak bilmeyen sivil katliamlarından...**

Suriye sorununda ciddi bir '**odak kayması**' yaşıyordu.

Başta ABD ve müttefikler, Esed rejimini hizaya getirmek hedefiyle başlayan süreçte neredeyse bu hedefi unutmuş bir şekilde DEAŞ'a şartlanmışlardı.

Süreç içinde ne Türkiye'nin maruz kaldığı terör tehditlerine duyarlılık gösterdiler, ne de Esed'in süren zulmüne...

ABD'nin Esed rejimine ve onun katliamlarına gereken karşılığı vermeyerek hedefini başka tarafa yönlendirmesi Esed'i daha da azdırdı. Rusya ve İran'ın da desteğini arkasına alan rejim DEAŞ perdelemesinin getirdiği rahatlıkla hız kesmeden yapacaklarını yapmayı sürdürdü.

ABD yönetimi DEAŞ'ın artık bitirildiği düşüncesinden hareketle **Suriye'den çekilmekten** bile bahsetmeye başladı. **Peki, sorun çözülmüş, rejim değişmiş, katliamlar sona ermiş miydi ki, ABD 'harç bitti yapı paydos' havasına bürünmüştü?**

Hatta Suudi Arabistan yönetimine 'öde parasını kalalım' türünden yaklaşımların serdedilmesi ne menem bir haldi?

Mesele herkesi ilgilendiren bir insanlık suçuna karşı uluslararası camianın göstermesi gereken bir duyarlılık mıdır, yoksa bölgedeki bazı ülkelerin hatırına girilen bir iş midir? ABD yönetiminin işin başındaki tepkisi bir insanlık ayıbına karşı duyarsız kalınmayacağını ifade ediyordu.

Şimdi ise sanki bazı dostlar için yapılan bir kıyak, gereksiz ödenen bir bedel gibi bir anlayış serdediliyor!

Doğu Guta'daki katliamlardan sonra geline nokta ABD'nin yeniden Esed rejimini hatırlaması, onu bir tehdit olarak algılaması, Esed'in ayağını denk

almasa için bir tepki ortaya koyması son derece yerindedir.

Ama burada esas olan, **ABD'nin filmi başa sarıp bize aynı sahneleri yaşatmamasıdır.**

Hatırlanacağı üzere Obama da Esed'in zulümlerine karşı esip gürlemiş, birkaç gün içinde askeri harekât yapılacağından bahsetmiş ama müttefiklerini yarı yolda bıraktığı gibi, Suriyeli muhalifleri ve sivilleri de hayal kırıklığına uğratmıştı.

Obama yönetiminin ikircikli tavrı sadece Esed rejiminin ömrünü uzatmamış, bölgede başka hastalıklı yapıların da neşvünema bulmasına sebep olmuştu.

Trump yönetiminin artık sonuç odaklı hareket etmesi ve odak kaymasına maruz kalmadan asıl sorun ve tehdit olan Esed üzerinde yoğunlaşması gerekir.

Burada en temel müttefik başta ÖSO olmak üzere Suriyeli muhaliflerdir.

Suriye meselesini DEAŞ üzerinden okumaya başlayan ve meselenin esasını ıskalayan ABD yönetimi bu yanlış zaviyenin bir sonucu olarak YPG'yi yerel müttefik gibi görmeye başlamıştı. Oysa DEAŞ'la mücadelede de, Suriye meselesinin nihai çözümünde de meşru ve doğru müttefik Türkiye'dir.

Türkiye BM'nin inisiyatifindeki Cenevre görüşmelerine de, Astana sürecine de, Soçi görüşmelerine de her türlü katkıyı vermiş, kendi ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadele perspektifiyle Suriye meselesinin çözümündeki perspektifi birbirine karıştırmadan en salim duruşu sergilemiştir. Türkiye'nin PKK-PYD odaklanması, Esed konusundaki duyarlılığı perdelememiştir. Esed'in zulmüne karşı en yüksek haykırış hep Türkiye'den gelmiş, mazlum Suriye halkına en yüksek sahiplenme de Türkiye tarafından gösterilmiştir.

İnşallah bu kez hem Esed rejimine gereken cevap verilir, hem tüm terör örgütlerine karşı tavır takınılır, hem de Suriye sorununun kalıcı çözümü için samimi bir inisiyatif sergilenir.



Köşe Yazıları – 11/04/2018

STAR – Sibel ERASLAN

Mehmetçik Ziyaretine 'Rezalet' Terörist Ziyaretine 'Barış'

Zeytindalı Harekatı'nın ne olduğunu tam farkında değiliz. Şuurunda değiliz savaşta olduğumuzun. Terörle mücadeleyle geçen uzun yıllarımızın ardından, belleğimiz uyuşmuş, maruz kaldığımız terör şiddetini içselleştirmiş olabiliriz... Ama bugünkü mücadelemizin 'savaş' pozisyonunda olduğunu artık fark etmemiz gerekiyor. Savaşta olduğumuz gerçeğini kamufle etmek, bu bahsi örtmek, bunu politik inat yüzünden gözden düşürmek, itibarsızlaştırmak, büyük bir sorumsuzluktur... Maalesef CHP'nin şu anda yaptığı budur... Üstelik Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu hemen her fırsatta dile getiren ve varlığını neredeyse bundan ibaret hale getiren bir parti... Nasıl olur da savaş koşulları altında ancak düşman blokunun yapacağı manevi kırılmayı üstlenebilir... Bunu ne zihnim ne de gönlüm kabul etmiyor...

Geçtiğimiz günlerde, bir grup sanatçı, Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarete gittiler. Ben de takip eden gazeteciler arasındaydım... Bu sanatçılar veya şarkıcılar, türkücüler bu sınır karakoluna sadece askerimize moral verebilmek için gittiler. Herhangi bir ücret almadılar. Bu ziyaret onların şöhretine şöhret katacak bir gidiş de değildi, zaten tanınan, bilinen insanlar... Hayat şartları, yetiştikleri çevreler ve alışkanlıkları şahsen bana uygun değil, ama vatani bekleyen askere moral vermek için o meşakkatli yolculuğu göze almaları bile değerlidir. Öyle değil mi? Düşünsenize ülkeniz savaşta ve cephedeki askerimize moral verme çabasında olan birileri var, bir de bu morali desteği imha etmek, kesintiye uğratmak için var gücüyle çalışanlar var... Düşman mısın kardeşim, maksadın ne derler insana... Mesela koskoca muhalefet lideri, kalkıp da bu şarkıcılardan '**reziller**' diye söz edebiliyor... Bu '**reziller**' Kılıçdaroğlu'na göre, halkı ötekileştiriyormuş, barışı savunmaları gerekiyormuş... Her şeyden evvel, 'reziller' ifadesi başlıbaşına ötekileştirici bir hakaret dili hatta nefret dili... Bunu niçin, niye yapıyor... Ya '**barış**' dediği şey nedir Kılıçdaroğlu'nun... Terörist cenazesinde gözyaşı döküp, sıra Mehmetçiğe gelince ama'yla başlayan binlerce parantez açmak... Ben büyük cümleler kurmak istemiyorum. Her şey gözümüzün önünde olup geçiyor... Oğulpınar Sınır Karakolu'nda

masasına misafir olduğum Mehmetçik, bir Kürt çocuğuydu. O vatan köşesinde tıpkı geçmişte Çanakkale'de, Yemen'de, Kafkasya'da olduğu gibi her ilimizden, her yöremizden Mehmetler bir ve beraberdi... O çocuklarımız, ülkemizin dört bir köşesinden koşup gelmişlerdi. Bizi korumak için. O evlatlar, bizim nöbetimizi tutmak için hudutta bekliyorlar. Ben onların misafirlerine 'reziller' denmesini kabul edemiyorum...

Siyasi gücün sanat açılımı, kültürel yansıması veya halkla ilişkiler tarzı olarak kabul görülen bu tür aksiyonları önemsiyorum. Siyasi partiler bu konuya maalesef yeterince özen göstermiyorlar. Sanat ve magazin birbirinden ayrı şeylerdir. Öte yandan siyasi partilerin kamuoyu önünde iletişim kurduğu sanatçı seçkileri, çoğu kez polemiklere sebep oluyor, memnuniyetsizlikler bitip tükenmek bilmiyor... İktidar partisi de dahil, politikanın sanatla ilişkisi, oldukça sorunlu...

Bir yağmur gelse üzerimize iyilik, güzellik yağmuru... Yağsa keşke. Kalplerimizdeki ağır ve siyah yükleri yıkasa... Ve bahar gelse... Gelincikleri nasıl da özlüyor insan.

STAR – Yiğit BULUT

Yerli Yazılım ve Programlarda Acil Adımlar Atmalıyız!

Sevgili dostlar, Facebook platformunun "kişisel veri" hırsızlığı kanıtlanırken, akla şu soru geliyor; Ya Diğerleri! Aynı Veri hırsızlığı onlarda da var mı? Varsa "Büyük Veri" Sonradan Birleştiriliyor Mu?

Sevgili dostlar, yaklaşık 10 yıl önce 2008 ve 2009'da yazdığım Pardus yazılarından birini aynen paylaşıyorum; "Yerli 'PARDUS'u mutlaka deneyin! HER şeyden önce 'Pardus' nedir? TÜBİTAK bünyesindeki UEKAE tarafından üretilen, yerli, yüzde yüz Türk aklı ile yaratılan Linux temelli işletim sistemi... Diyeceksiniz ki; UEKAE nedir? Ben de ilk duyduğumda çok şaşırılmış ama 'varlığından' dolayı mutlu olmuştum... Açılımı; Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Peki neden PARDUS? Tamamen 'yerli', tamamı Türkçe ve en önemlisi internetten indirilebilir, ücretsiz... Bunlar ilk bakışta 'artıları'... Hızlı, güvenli ve tutarlı bir mantık içinde çalışması da işin hediyesi... Yazılım teknolojileri, 'güvenliğimiz' açısından çok önemli... PARDUS şimdiden 'devletin birçok kademesinde' yabancı kaynaklı



Köşe Yazıları – 11/04/2018

yazılımlara 'tercih edilmiş' durumda... Yerli 'yazılım sektörümüzü' geliştiremezsek, bilgisayarlarımızın 'arka kapıları' her zaman açık kalır... Size de tavsiyem "TÜBİTAK'tan çıkan ve 2005'ten bugüne kullanılan yerli PARDUS'u denemeniz... Nereden bulacağım dersenez, son derece kolay: www.pardus.org.tr... **Son söz:** Ekonomi, savunma, tıp ve bilgi teknolojilerinde bağımsız olamayanlar asla tam bağımsız olamazlar!"

Sevgili dostlar, yıl neredeyse 2018... Yaklaşık 10 yıldır aynen "nişasta bazlı şeker" konusu gibi ısrarla takip ettiğim başlıklardan biri de YERLİ YAZILIM ve SİBER GÜVENLİK... Gündeme getirdiğimden tam 10 yıl sonra aynı ifadeler ile bugün Pardus haberini görmek beni mutlu etti... Ben elimden geleni yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Bu konular hakkında Milli Bir Bilinç Mutlaka Oluşmalı Ve Bunun İçin Birlikte Adımlar Atmalıyız... **Son söz:** Başkalarının mail sistemleri, telefon yazılımları, klavye yazılımları ve işletim sistemleri ile haberleşip Tam Bağımsız Olamayız. Bu Konuda Çok Yol Aldık Ama Daha Da İleri Gitmeliyiz... Yerli Yazılım, Yerli Uygulamalar!

Önemli not 1: Türk Telekom'da Paul Doany ve ekibi son dönemde "telefonlardaki klavyeden haberleşme programları yazılımına hatta yerli twitter alternatifine" kadar çok önemli adımlar attılar. Siber Güvenlik alanında da Yerli Şirketler Ve Özellikle Kamu Dinamikleri büyük bir atılım içindeler. Bunları açıklamak bana düşmez fakat tek cümle ederek bitireyim; 2018'in başlarında Kullandığımız Bütün Yabancı Yazılımların Yerli Alternatifi Olduğunu Göreceksiniz! Ne Mutlu Her Alanda Tam Bağımsız Türkiye'ye...

Önemli not 2: İstanbul Borsası bünyesindeki yazılımlarda çalışan FETÖ unsurlarının temizlenmesi için büyük mücadele verildi. Aynı mücadeleyi TÜBİTAK'ta da gördük. Fakat Yetmez! Asla Gevşemeden Özellikle "Kod Yazanların" Bıraktıkları İzler Ve Güvenlik Açıkları Mutlaka Her Dakika Sorgulanmalı!

Önemli not 3: Facebook, Google gibi platformların YERLİSİ acilen hayata geçmeli. Bu konuda hepimiz çaba göstermeliyiz!

Önemli not 4: Suyumsuları "kaynak suyu" gibi satanlar hiç ses vermeyerek akıllarınca aptala yatıyorlar, devam etsinler, bakalım neler olacak!

Önemli not 5: Paralarını Yurt Dışına Gönderip Borçları Türk Bankalarına Yıkıp Finalde Sıvışmayı Uman Ve Hala "İş Adamı" Gibi Ortalarda Dolaşanlara Da Bir Tavsiyem Var; Adalet Yerini Mutlaka Bulacak!

YeniŞafak – Yasin AKTAY

Laf Üstüne Laf Değil, Taş Üstüne Taş Oymak

Türkiye AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ekonomisini 3,5 kat büyütmüş, ihracatını ise 4,3 kat artırarak 37 milyar dolardan 160 milyar dolara yükseltmiş dünyada emsali az görülebilen bir gelişme kaydetmiş durumda. Bu sayede dünya ülkeleri arasında büyüklükte 27. Sıradan 17. sıraya kadar yükselmiş. Baştan itibaren dünya ekonomi ve finans derecelendirme kuruluşlarını defalarca yanıltmış, onların bütün ölçülerini şaşırtmış olması başlıbaşına bir başarı öyküsü. IMF'ye borcunu, IMF'nin kılavuzluğunu devre dışı bırakarak belirlenen vakitte, 2013 Mayıs'ında sıfırlaması, IMF ile ilgili emsali görülmemiş bir hikaye olarak kayıtlara geçti. IMF'nin borçlandırdığı ülkelere şart koştuğu ekonomik kılavuzluğun gereği yatırımları kısmak, sosyal politikalardan vazgeçmek, istihdamı kısmak idi. Bunun bir ülkenin ekonomisini geliştirmek bir yana daraltıcı bir etki yapacağı çok açık. Türkiye sosyal politikalardan da vazgeçmedi, hatta emsali görülmemiş bir sosyal politika modeli geliştirdi, yatırımları da hiç kısmadı, buna rağmen ekonomisi canlanarak büyümeye ve borcunu fazlasıyla ödemeye devam etti. IMF'nin yüzde 2,9, Dünya Bankasının yüzde 3, OECD'nin yüzde 3,4, değerlendirme kuruluşlarının ise yüzde 2,6 olarak öngördüğü 2017 büyüme tahminlerini yılın sonunda altüst etti Türkiye. Yüzde 7,4 ile bu tahminleri iki katının üzerine çıkararak G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı. Aslında Türkiye'nin fert başına gelirini 11 bin dolara çıkardığı ve IMF'ye borcunu sıfırladığı 2013 Mayıs'ından itibaren Türkiye ekonomisi uluslararası çapta sayısız saldırıya maruz kalıyor. O tarihte başlayan Gezi hadiseleri, arkasından 17-25 Aralık, Kobani olayları ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimlerinin hepsi hükümeti devirmek kadar Türkiye ekonomisini çökertmek gibi bir hedefe de yönelmişti. Bu darbe teşebbüsleriyle paralel olarak Türkiye ekonomik açıdan binbir türlü görünmeyen saldırıya maruz kaldı. Buna rağmen Türkiye ekonomisi canlılığından bir şey kaybetmeden hızla toparlanıp bu noktaya geldi. Durumu en iyi ifade edecek manzara, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi iş



Köşe Yazıları – 11/04/2018

gününde insanların yatırım kredisi için bankalara müracaatı ve bankaların da bu kredileri vermede iki gün öncesine nazaran hiçbir davranış farkı ortaya koymamasıydı. Bu canlılığına rağmen hükümet tarafından yıllar öncesinden beri öngörülmüş olan 2023 hedeflerine ulaşabilmek için ekonominin mevcut durumunda çok cesur adımların atılması gerekiyor, çünkü 11 bin doları bulan fert başına gelir 2103 Mayıs'ından beri aynı seviyede duraklamış durumda. Hissedilen refah seviyesi kesinlikle gözle görülür bir biçimde yükseliyor olsa da rakamsal olarak da bazı gelişmeleri kaydetmek gerekiyor. Türkiye'nin cari açığı 40 milyar doların üzerinde. Cari açıktan fazlası Türkiye'nin enerji giderine kaydediliyorsa da Türkiye ekonomisinin dinamizminin bu açığı kapatacak gücü var. Bir çok ham madde, Türkiye'de işlenmek yerine yurt dışına ucuz fiyatlarla ihraç edilip, işlenmiş hali ithal ediliyor. Açığı oluşturan temel faktörlerden biri bu mesela. Türkiye'de bu yatırımları üstlenecek, bu dokunuşları yapacak yatırımcılar yok değil. Bunları gerçekten iyi teşvik etmek, özendirme gerekiyor.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ekonomi Bakanlığının organizatörlüğünde gerçekleşen 19 firmaya 23 stratejik yatırımı teşvik belgesi teslim töreni, bu konuda Türkiye'nin önünü açacak, cari açığın 19 milyarını kapatacak dev bir adım. 6 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan bu paketle Türkiye birçok alanda dışa bağımlılığını ya bitirecek veya önemli ölçüde azaltacak bir sürece girmiş olacak. Bir örnek olarak, Türkiye bakır rezervleri alanında aslında dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. Ama Türkiye 450 bin ton olan yıllık bakır ihtiyacının 400 bin tonunu yurt dışından ithal etmek durumunda kalıyor. Çalışan madenlerden üretilen hafif zenginleştirilmiş bakır hammaddesi içerdiği diğer yan ürünlerle birlikte toprak olarak tonu 400 dolara yurt dışına ihraç ediliyor. Görünürde ihracat kalemine de yazılıyor üstelik. Ama bu toprağı Türkiye'de işleyip tonunu bugünlerde 7000 dolar seviyelerinde dışarıdan almaktan kurtulmak, hatta uzun vadede ihraç etmek de mümkün.

Siirt bakır zengini illerimizin başında geliyor, ama madenleri yeterince değerlendirilmiyor. Teşvik belgesi alan projelerden birisi Siirt Bakır İzabe ve Elektroliz Fabrikası. İlk aşamada Türkiye'nin bakır ihtiyacının yarısını karşılayacak, sonraki aşamalarda belki de

tamamını... Bu tür projelere yabancı yatırımcı bulmak da hiç zor değil. Nitekim, teşvik edilen projelerin hemen hepsi yabancı ortaklı, kendi finansmanlarını beraberinde getiren, böylece Türkiye'yi ekstra yeni bir ekonomik yükün altına sokmayan, kredi-finansmanı gerektirmeyen böylece dolar baskısı üretmeyecek projeler. Ekonomi bakanlığı gerçekten de özel bir yatırım ajansı gibi çalışmış, son derece titiz bir çalışmayla buna benzer 23 projeyi teşvik kapsamına almış. Her biri Türkiye'nin cari açığına katkı yapacak, istihdam yaratacak, Türkiye'nin yüksek teknoloji seviyesine ciddi katkıda bulunacak projeler.

Teşvik belgesi verilen projelerin her birinin takibi için, aksayan işlerinin önündeki engellerin kaldırılması için Ekonomi bakanlığında özel birimler oluşturulmuş ve yatırımların gerçekleşmesi için sonuna kadar takip sistemi oluşturulmuş.

Ekonomi bakanı sayın Nihat Zeybekçi'yi kutlamak gerekiyor. Tam da

Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanın ifade ettiği gibi, laf üstüne laf söylemekten ziyade taş üstüne taş koymanın ne demek olduğunu ortaya koyan bir işe atılmış durumda. Hayırlı olsun.

YeniŞafak –

Tamer KORKMAZ

Muhakkak!

Haydut Devlet ABD, Suriye'den askerlerini çekmeyecek: Böylesine kritik mevzularda, Washington'da "son kararı" Başkan vermiyor, veremiyor! Nitekim Trump'a peş peşe yaptığı her iki "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasını da afiyetle yedirdiler. Mesela, Pentagon Sözcüsü Suriye'den çekilmeyi "Dedikodu" diye niteledi! Çöp kutusuna atılıp, boşa çıkarılsa da; Amerikan Başkanı'nın şu "çekilme" açıklaması; yine de ABD'nin Suriye'deki yenilgisini açık ediyor. Suriye'de kalmaya devam ettikleri müddetçe bu mağlubiyetin faturası fevkalade ağırlaşacaktır... Kaçışı kurtuluşu yok; er ya da geç "MADARA" olacaklardır!

Tam da burada, hatırlatalım: Başkan John F. Kennedy 1 Ocak 1964 tarihi itibarıyla "Amerikan askerlerini Vietnam'dan çekme" kararı almış, ancak bunu "uygulamaya" ömrü vefa etmemiştir! Amerikan Derin Devleti, bu kararın hayata geçirilmesini engellemiştir...



Köşe Yazıları – 11/04/2018

Başkan JFK, çekilme kararını almasından elli beş gün sonra (22 Kasım 1963'te) Dallas'taki Elm Street'te "CIA tetikçilerinin düzenlediği derin bir suikasta" kurban gitmişti! Amerikan Devleti, ancak on yıl sonra 1973'te "pes ettiğinde" fevkalade ağır bir Vietnam yenilgisiyle yüzleşmişti.

Yeniden Suriye'ye dönelim...

PKK'lı teröristlerin patronu ABD, Menbiç'ten çekilmediği gibi orada iki adet daha üs kuruyor. Afrin zaferinden sonra sırada Menbiç olduğuna göre...

"Suriye'den çekilmeyecek ve dahi bildiğini okumaya devam edecek olan" Haydut ABD, hak ettiği dayığı "muhakkak" yiyecek demektir! Nasıl mı?

Rahmetli Necmettin Erbakan'ın 9 Nisan 1991'deki bir konuşmasında, dönemin ABD Başkanı Baba George Bush'a seslenerek anlattığı "Kızılderili fıkrasının finalindeki" gibi!

ASIL FİKRİNİ, O CÜMLESİ ELE VERİYOR
Meral Akşener, İYİ Rol Yapan Parti'nin Birinci Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada AK Parti Hükümeti'ne aynen şöyle seslenmişti: "ABD Suriye'den çekiliyor. Sizi mayın temizleyicisi olarak kullanıyorlar!" (Posta, 2 Nisan 2018)

ABD'nin Suriye'den çekildiği falan yok da...

Bu lafı, Akşener'in TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'na "aslında nasıl baktığını" açık etmesi yönüyle ibretliktir!

Afrin Harekâtı'nın başlamasından hemen öncesinde...

Meral Akşener'in "İP'leri Pensilvanya'daki Locaefendi'nin elindeki" partisinin "Genel Sekreteri" ne demişti; tam da burada onun sözlerini de hatırlayalım:

"Tek adam rejimini kalıcı kılmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyecek ve beka sorunu yaratabilecek Afrin'de savaş senaryolarına tamamen karşıyız!"

Elli sekiz günde zaferle neticelenen Afrin Harekâtı'nda, ABD yönetimindeki YPG/PKK terör örgütü bozguna uğrayınca; Meral Hanım ani bir dönüşle "Afrin'den sonrasında Menbiç olmalı" diye konuşmuştu...

İYİ Rol Yapan Parti'nin genel başkanı "Çevir kazı yanmasın" numarasıyla, Zeytin Dalı Harekâtı'nı "destekliyor gibi" bir rol yapma ihtiyacı hissetmişti!

Buna mukabil; İP Kurultayı'ndaki o cümlesi, Afrin harekâtını aslında nasıl değerlendirdiğini gösteriyor: Zurnanın "zırt" dediği yerdir, burası!

Afrin'de YPG/PKK'sıyla birlikte yenilmiş olan ABD; FETÖ'nün de Meral Akşener'in de Amerika'sıdır!

Afrin'in alındığı 18 Mart 2018 tarihi, aynı zamanda "Büyük Ortadoğu Projesi" hayallerinin "on ikiden vurulduğu" tarih olarak da kayıtlara geçmiştir.

Hal böyleyken...

İP'in Genel Sekreteri, "Afrin'de olup bitene bakınca AKP ile ABD arasında su sızmadığını görürsünüz. Yani, BOP tam olarak işliyor" diye konuşabiliyor; "gözbağcılık" yapıyor!

Locaefendi'nin "baş tacı" yaptığı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye'ye karşı ABD'nin sesidir! S-400 füzeleri için imzalar atıldığında; AK Parti hükümetini "O füzeleri nerede kullanacaksınız? Koyacaksınız bir depoya çürüyecekler..." diye eleştiren Akşener'in ta kendisiydi...

Meral Hanım'ın yönetimindeki şu "Pensilvanya Partisi"nin programında NATO'ya bağlılık vurgusu yapıldığını unutmuyoruz!

Vaktiyle "Hocaefendi'yi, bir gün herkes anlayacak. Ne mutlu, onu şimdiden anlayana!" diye konuşan Meral Akşener...

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasının ardından "haftalar boyunca neden sesinin soluğunun çıkmadığını" halen daha izah edemiyor!

YeniŞafak –

Nedret ERSANEL

ABD Şam'ı Vurursa Türkiye Nereyi Vurur?

Başkan Trump'ın geleneksel Twitter ataklarıyla başlayan Suriye'ye vaziyet etme günlerine girmiş bulunuyoruz. Ne kadar ciddi bir diplomasi hesaplamasının toplamıdır ne kadarı Amerikan iç politikasıyla ilgilidir ne kadarı göze/ciddiye alınır kestirilemez ama 'bazı yenilikler' var tabloda...

Farkındalık faydası şu: Beyaz Saray ciddiyeti bu sefer doğru ise çok tehlikeli bir alanın eşliğinde bulunduğumuzu; a) ABD ve Rusya arasında gerçekleşmesi soğuk savaştaki 'denge politikaları' alışkanları yüzünden hep olmazlanan-kısmi bir çatışmaya kapı açma ihtimali, b) ABD'nin Suriye'ye -Ruslara göre 'sürekli'- dönme olasılığı, c) klasik yöntem olarak Batı tipi kuruluşları önce bölgeye sokarak ardından oldu-bitti yaratma planını tekrarlamak fırsatçılığında görebiliriz.

Köşe Yazıları – 11/04/2018

Başkan'ın Twitter'da yazdıkları şöyle idi:
"Kadınlar, çocuklar dahil olmak üzere kimyasal saldırıda çok insan öldü. Bölge Suriye ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek"...
Ardından yine Başkan'dan gelen, "48 saat içinde büyük kararlar alacağız" açıklamasının herkesi heyecanlandırması haklı.

Öyle veya böyle 'bir şey' olacak!..

İlk Kez Putin'in İsmi Ağzına Alıyor!

İçerikte öyle çok dikkat çekici 'gönderme' var ki, 'hayvan' ifadesi öyle ilgi çekiyor, metnin gerisini flulaştırıyor ki, Başkan Trump'ın göreve geldikten sonra Rusya'yı eleştiren, hatta iç politikada bu ülkeyle arasında kurulmak istenen rabıta'yı ezmek adına abartılı biçimde Moskova'ya yüklenen açıklamaları var ki, Vladimir Putin'in isminin ilk kez bu türden suçlamanın içine dahil edildiği fark edilmedi...
Bu önemlidir. Rusya'nın anlayacağı bir retorik bu. Washington'a yönelik, 'kimin hangi dediğine inanalım' söyleminin dışında bir mesaj içeriyor. İkinci önemli, aynı zamanlı gelişme; ABD'nin Şam yönetimini cezalandıracağına ilişkin işaretleri pekiştiren bir Tel Aviv hareketi...
İsrail savaş uçakları Suriye-Humus'ta Şam yönetimine ait bir askeri hava üssüne füze saldırısında bulundu. Tahran'ın teyit ettiği üzere, İranlı milisler de vuruldu.
Bir, bu üs Doğu Guta'ya yönelik saldırıları gerçekleştiren uçakların kalktığı havaalanı olarak biliniyor. İki, İsrail-Rusya arasında hava operasyonlarından doğan, kısa süre önce bir İsrail uçağının düşürülmesine kadar varan süreçte yeni sayfa açıyor! Üç ve önemlisi; İsrail operasyona girişmeden evvel ABD'ye haber veriyor!..

Bu nedenle İsrail saldırısı, Washington'un Suriye'de girişeceği askeri bir girişimin öncü birliği sayılabilir. Kuşkusuz BMGK toplantısı veya Trump'un askeri yetkililerle yaptığı toplantılar da ipucu listesine yazılabilir ama daha Mart sonunda Yunanistan hava sahasında gerçekleştirilen, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçaklarının eğitildiği tatbikatı delil sayalım derim.

Türkçesi şudur;

Vuran ABD'dir. Vurulan da sadece Şam üssü değildir.

Hem İran vuruluyor hem Rusya!..

İşte bu yüzden ABD'nin '48 saat içinde alacağı karar' muhtemeldir, askeri bir adım olacak ..

'... And Can Lead To Very Grave Consequences'...

Kremlin de durumu böyle anladığı için bir yandan siyasi otoriteleri eliyle, ABD'nin bölgede ne yapmak istediğini anlatıyor; "ABD bölgeye sürekli bir dönüşün zeminini hazırlıyor"... Bir yandan Dışişleri Bakanlığı'nın ağızından resmileştirerek, "... and can lead to very grave consequences-... yalan/yanlış bahanelerle yapılacak bir askeri müdahale çok ciddi sonuçlara yol açar" uyarısını yapıyor... Nihayet medyası da, "Rusya ve ABD çatışmanın eşliğinde" manşetleri atıyor.

Türkiye'nin bu sıkışmışlık içinde nasıl bu denli rahat yürüdüğünü merak etmiyor musunuz?..
Doğu Guta'da yaşanan dramın tek bir saniyesinde Türkiye'nin mesuliyeti zaten yok. Üstüne, Türkiye'nin bu konudaki söylemi, "her iki müttefik/dostunu" kollama yoluna asla girmiyor...

Amerika, Türkiye'nin Adını Ağzına Bile Alamıyor

Pazartesi gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı, hem ABD'yi hem Rusya'yı -ve başka kim var ise hepsini birden- sorumluluk noktasında Guta'nın utanç mezarına gömüyor. Geline konjonktür, Esad'ın gitmesine yönelik Ankara tutumunu güçlendiriyor. Ama bunun üzerine oynayacağım diye tüm bölgedeki ana prestij kaynağı ve temel ilkesi adalet ve "insanı korumak"tan geri çekilmiyor.
Sadece ülkeleri eleştirmekle kalmıyor, uluslararası kurum ve kuruluşları da aleni ifadeyle "hiç" olmakla suçluyor. Bu ithamın muhataplarının verebilecekleri bir yanıt bulunmadığı gibi buna güçleri de yok!
"Kimyasal silahlarla öldürülenler ile normal silahlarla öldürülenler farklı mı" sorusu aslında, Batı boynuna asılmış yargı yaftasıdır. Sahile vuran bebeklere kollarını kıpırdatmayanlar, kız çocuklarının ölü bedenlerinin başında gözyaşları içinde 'koruyamadım seni' diye özür dileyen babalar için de kalplerini titretmiyorlar...
Bu satırların yazıldığı anlarda Rusya, Guta'da yaşananların bir kimyasal silah saldırısı olmadığını ispat etmeye yönelik adımlar atıyordu. Doğru-değil bilemeyiz.
Haklı ise Batı tuzağı vardır, göreceğiz. ABD ise Ankara Zirvesi'nde ulaşılan uzlaşının ortasına Esad'ı ateşten bir top gibi atmış durumda. Esad probleminin üçlüyü çözeceğini düşünüyor. Rusya ve İran'a "tutun" derken, Ankara'ya "yakan toptan kaç" diyor



YeniŞafak –

İbrahim KARAGÜL

Rus Uçağından Sonra Bu Kez Bir Yunan Gemisi Vurulursa!

Rus savaş uçağını düşürüp, Türkiye ile Rusya'yı savaşın eşğine getirenlerin Türkiye'ye yönelik benzer bir sabotaj hazırlığı içinde olduklarına dair çok güçlü şüpheler var. Yine FETÖ üzerinden, yine Atlantikçi çevrelerin talimatları doğrultusunda, bu kez Türkiye'nin Batı'sında, Ege'de Türk-Yunan krizi görüntüsü altında yeni bir çatışmanın fitili ateşlenebilir.

Bir süredir Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı gerilim sözlerinin Ege'de kriz söylemlerinin, özellikle Yunan politikacıların Türkiye'ye yönelik savaş dili kullanmalarının arkasında bu senaryonun olduğu düşünülebilir. Afrin operasyonu devam ederken Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın "Türkiye iki cephede birden savaşma gücüne sahiptir" açıklaması muhtemelen bu tehdidin algılanmasına işaret ediyordu. Şu anki durum, Türkiye'ye dışarıdan bir şey yapamayanların yine içeriden, sistem içindeki nüfuz alanlarını kullanarak bir operasyonla kilitlemeye hazırladıklarını gösteriyor. Muhtemel senaryo ise, Ege'de karşılıklı gerilim tırmandırılırken bir 'kaza'nın meydana gelmesi, Türk donanmasının bir Yunan botu ya da gemisini vurması, bir anda AB ülkelerinin tamamı ile ABD himayesinde bir Batı cephesinin açılması, ülkemizin hem içerden hem dışardan büyük bir bunalıma sürüklenmesi.

Abd, Suriye'de Türkiye'ye Tuzak Kurdu

Elbette Türkiye'nin üzerine kalacak bu saldırıyı kimin yaptığı, Türkiye içinde hangi nüfuz çevrelerinin kullanıldığı, nasıl bir komplonun tezgâhlandığı uzun süre anlaşılamayacak. Tıpkı Suriye sınırında Rus savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesi gibi. O saldırı da, Türkiye'nin üzerine kalmış, devlet durumu açıklamaya çalışmış, daha sonra bunun tamamen ABD istihbaratının talimatıyla, TSK içindeki FETÖ'cüler tarafından planlanıp uygulandığı ortaya çıkmıştı.

Hemen ardından Türk-Rus ilişkileri kopmuş, o güne kadarki bütün kazanımlar sıfırlanmış, Türkiye Suriye'de tamamen ABD tezlerine mahkûm olmuştu. Son olarak ABD'nin Suriye'de aslında Türkiye'ye tuzak kurduğu anlaşıldı. Tabii bütün bu haritayı netleştiren 15 Temmuz saldırısı oldu. ABD ve Avrupa, İsrail ve bazı Arap ülkeleriyle birlikte, içeride FETÖ'yü kullanarak Türkiye'ye siyasi tarihinin en ağır saldırısını yaptı. O saldırıyla Türkiye yeniden ABD eksenine çekilecek, küçültülecek, Trakya ayrılacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kopartılacaktı.

Rusya İle Yeni Başlangıç, Abd-İsrail Oyununu Boşa Çıkardı

O gece, 15 Temmuz darbe girişimi boşa çıkarılmasaydı, ülkenin parçalanması sağlanacak, Türkiye açıktan İran'la savaşa sürüklenecekti. İşi planlayanlar, Türk-Rus ilişkilerini bozmuş, İran ile savaş hazırlıklarını yapmıştı. FETÖ-PKK ve DEAŞ bu projede koordineli bir şekilde kullanılmıştı. Ancak o gece tarih tersine döndü ve bütün planları sıfırlandı. Türkiye ve Rusya yeni bir başlangıç yaptı; İran'la üçlü mekanizma kurarak Suriye'de inisiyatifi ele aldı. Bundan sonra ABD ve İsrail'in Suriye'ye yönelik bütün tezleri çöktü. Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonları bu gerçeğin görülmesinin sonucudur.

İçeride başarısız olan plan bu sefer Suriye'nin kuzeyinde devreye alındı. PKK/PYD kullanılarak, İran'dan Akdeniz'e uzanan, Türkiye karşıtı büyük bir cepheye dönüştü. Ancak Afrin operasyonu bu plan da boşa düştü. Koridorun Akdeniz kapısı kapatıldı. Meselenin bir terör meselesi olmadığı, o kuşakta ülkemize karşı topyekûn savaş hazırlığı yapıldığı, Afrin'in denetim altına alınmasıyla daha da net anlaşıldı. Şimdi ABD Fransa'yı da Suriye'ye çağırarak Türkiye ve Rusya'ya karşı yeni bir Suriye mesaisi başlatmaya çalışıyor.

Onlar Afrin operasyonunun çok uzun süreceğini, Türkiye'nin orada kilitlenip hareket edemeyeceğini düşündüler. O bölgeden Türkiye içine operasyona niyetlendiler. Ancak hızla tamamlanan operasyon için yeni hedefler belirlendi. Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik kararlı açıklamalar yapmaya başladı.



Köşe Yazıları – 11/04/2018

İran Sınırına Kadar Temizlenmeli, Ege'de Teyakkuza Geçilmeli

FETÖ ile içerden yıkamadıkları, terör kuşağı ile güneyden çevreleyip diz çöktüremedikleri ülkemize karşı bu kez Batı'dan taarruz hamlelerine yöneldiler. İşte tam burada, Ege'de bir Türk-Yunan çatışması, Rus jetinin düşürülmesine benzer şekilde bir Yunan gemisinin batırılması senaryosu öne çıkmaya başladı. Türkiye'nin çok dikkatli olması, bu senaryoları boşa çıkaracak adımlar atması ve yeni bir cephe açılmasına asla izin vermemesi gerekiyor. Yeni tehditler şöyle sıralanabilir:

1. Türk-Rus ilişkilerini yeniden sabote etmek.
 2. İçerde AK Parti-MHP ittifakını boşa çıkarmak.
 3. Suriye'nin kuzeyinde Fransa ile birlikte Türkiye'yi kuşatmaya dönük yeni hamleler yapmak.
 4. Ege'de büyük bir fırtına koparmak.
- Bunların tamamı ülkemizi içerden çökertmeye, küçültmeye, büyük tarih yükselişini boşa çıkartmaya dönük çokuluslu projelerden bazılarıdır. Saldırı her cephedeysse savunma da her cephede olacaktır. Onlar ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin büyük yürüyüşü durdurulamayacaktır.

2019 seçimlerine kadar uygulamayı planladıkları ne kadar senaryo varsa ellerinde patlayacaktır. Öyleyse, Afrin ile başladığımız süreç devam etmeli, İran sınırına kadar bütün sınır hattı temizlenmeli, ancak bu sefer, belki de ilk kez Ege'de olabileceklere karşı teyakkuza geçilmeli.

Bedeli ne olursa olsun Türkiye asla tereddüt etmemeli, FETÖ ve PKK üzerinden içerde kurulacak yeni tezgâhlara, ABD ve Avrupa'nın dışarıdan sıkıştırmalarına, bazı Arap ülkelerinin Suriye üzerinden yürüttükleri sabotajlara savunma ile değil taarruzla karşılık verilmeli.

Bunun başka hiçbir yolu yok.

“Gizli Haritacılar”ın Tezgâhı Bozulacak!

Türkiye, FETÖ ya da PKK/PYD üzerinden yeni bir sabotaja, yeni bir çokuluslu saldırıya, yeni bir “içeriden operasyon”a, “gizli haritacılar”ın sinsiliklerine tahammül etmeyecek, bu büyük tezgâhı da bozacaktır.

SABAH/ Fahrettin ALTUN

Kılıçdaroğlu'nun Kaos Planı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki agresifliğini, küstahlığını ve had bilmezliğini izah etmek için birçok şey söyleniyor. Yapılan analizlerde üç hususun öne çıktığını görüyoruz.

- 1) Kılıçdaroğlu'nun karakteri,
- 2) CHP'nin 2019 için sert bir söylem kullanmaktan başka şansının olmadığı ve
- 3) CHP'deki dengeleri yönetmek, partiyi bir arada tutmak ve partideki iktidarını garantiye almak için genel başkanın böyle bir çizgi tutturduğunu.

Bunların hepsinde bir doğruluk payı var. Kılıçdaroğlu'nun partinin genel başkanlığına getirildiği 2010'dan bu yana büyük bir soğukkanlılıkla yalan üstüne yalan söylediğini, verdiği vaatleri yerine getirmediğini, üst üste aldığı seçim yenilgilerine rağmen büyük bir yüzüzlük içinde genel başkanlık koltuğunda oturmaya devam ettiğini inkâr mı edeceğiz? Edemeyiz.

Öte yandan Cumhuriyet ittifakı açıklandıktan sonra CHP'nin boşluğa düştüğünü, elinde bir blok oluşturmak için Erdoğan düşmanlığından başka bir araç kalmadığını, bu aracın da işlevini yitirmeye başladığını görüyoruz. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığında çitayı daha da yukarı tırmandırmasını beraberinde getiriyor. Hakaret, iftira, tehdit birbirini izliyor. Kılıçdaroğlu elbette bütün bunları genel başkanlık koltuğunu uhdesinde tutmak için de yapıyor. Bugünün CHP'si yamalı bohça gibi. Dahası bazı yamalar da dikiş tutmaz olmuş. 2010'dan sonra CHP üzerinde o kadar çok siyasi ameliyat yapıldı ki... Ve her ameliyat sonrasında bu CHP enfeksiyon kaptı!

Böylesi bir partide genel başkan kalmak, hatta o partiyi bir arada tutmak o kadar da kolay değil. Ne diyoruz hep, CHP'de siyaset çoğu kez parti içi iktidar mücadelesi demektir. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu bir düşman yaratıp en sert şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. Gelgelelim hikâye burada bitmiyor. Bu üç unsur önemli evet. Fakat bir başka unsur daha var. Bana soracak olursanız bu, yeni CHP'nin, yani 2010 sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına tayin edildiği CHP'nin tarzı siyasetinin de merkezinde yer alıyor. Nedir o?

Siyaset dışı vesayet unsurlarını demokratik siyasal rekabet alanını tarumar etmek üzere

Köşe Yazıları – 11/04/2018

sahaya çekmek. Diyeceksiniz ki vesayet odağı mı kaldı?

Elhak, o eski haşmetlerinden eser yok şimdi. İçerideki vesayet odakları yerli ve milli siyasi aktörlerin verdiği mücadele sonucunda ciddi anlamda kan kaybetmiş durumda. Fakat hâlâ bu vesayet unsurları ruhlarını teslim etmiş değiller. Sağda solda gizli saklı birtakım işler çevirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Kılıçdaroğlu hepimizden iyi biliyor. Bugüne kadar hep onlarla beraber hareket etti. 15 Temmuz'da kendisini görüp de yol açan darbecileri unutmamız mümkün mü? Bir de dışarıdaki vesayet odakları var. İşte Kılıçdaroğlu onlardan çok ümitli. Onlara konuşuyor, onlar için zemin hazırlıyor. Erdoğan düşmanı canlı bir cephenin olduğunu, onların da Türkiye'yi kuşatmak için ellerindeki bütün araçları kullanmaları gerektiğini ortaya koymaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu'nun içerideki ve dışarıdaki vesayet artıklarına vermek istediği mesaj şu. "Ben üstüme düşen vazifeyi yerine getiriyorum, daha da getiririm. Parti tabanının tamamını değilse bile dikkate değer bir bölümünü radikalleştirmek ve vakti geldiğinde sokağa çıkarmak için elimden geleni yapıyorum. Siz de bizi yalnız bırakmayın." Amaç ne? Erdoğan'ı devirmek!

Bunun adı siyaset mi? Hayır, sefil bir strateji. Sefil, ama biz yine de hafife almayalım, yakından izleyelim.

SABAH / Kerem ALKİN

Ticaret Savaşı'na Karşı

Dev Adım

ABD ile Çin arasında, bilhassa 15 gündür 'küresel ticaret savaşları' üzerinden giderek tırmanan söz düellosu, önümüzdeki döneme yönelik küresel emtia, hammadde fiyatları ve mal fiyatlarına yönelik beklentilerde de dalgalanmaya sebep oldu. ABD, Çin ve AB gibi küresel ticarete önceliği olan ülkeler ile Britanya ve Japonya gibi hemen ikinci halkada yer alan ülkeler arasındaki ticarete getirilecek ek vergi yükleri veya kota kısıtlamaları, önümüzdeki birkaç yıl küresel hammadde ve nihai ürün fiyatlarında yükselişe, küresel enflasyonda yeni bir tetiklenmeye sebep olabilir.

Kaldı ki, Başkan Trump'ın Ortadoğu ve Asya-Pasifik'te tırmandırdığı siyasi gerginliklerin

küresel petrol ve altın fiyatlarını da tetiklediğini dikkate aldığımızda, küresel enflasyon riski bir kademe daha artmış oluyor. İşte, tam bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milletın Evi'nde, pazartesi günü duyurulan 135 milyar TL'lik proje bazlı yatırım teşvik sisteminden, bir başka deyişle süper teşvik sisteminden yararlanacak yatırım hamlesi, Türkiye'nin metal ve metalürji, petrokimya ürünleri, yenilenebilir enerji teknolojileri, ham petrolden elde edilecek rafine ürünler, tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri, savunma teknolojileri, raylı sistem ve nihayet motorlu taşıtlar ve elektronik sektörlerinde dışa bağımlılığı azaltacak, orta vadede Türkiye'nin 13 milyar doların üzerinde daha az ithalat yapmasını sağlayacağı gibi, dünyaya 6 milyar doların üzerinde ihracat yapmasını sağlayarak, Türkiye'nin dış ticaret açığını 19 milyar doların üzerinde iyileştirecek bir adım. Türkiye'nin imalat sanayisinin yüzde 70'lerin üzerinde ithal hammaddeye bağımlılığı, küresel hammadde ve nihai ürün fiyatlarındaki artışa ve döviz kurlarındaki yükselişe bağılı olarak, Türkiye'nin bilhassa imalat sanayisi ve enerji alanındaki girdi maliyetlerini yükseltiyor ve Türkiye'ye maliyet enflasyonu olarak yansıyor. Bu nedenle, bilhassa 2 yıldır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın milli-yerli enerji imkânları ve maden imkânları konusundaki büyük hamleleri ve süper teşvik paketinden yararlanacak 135 milyar TL'lik imalat sanayisi yatırım hamlesi ile Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak ve cari açıkta kritik önemde bir iyileşmeye imkân sağlayacak adımlar.

Ayrıca, Türkiye- Rusya- İran Üçlüsü'nün bölgelerinde üstlenme gayreti içinde oldukları inisiyatiften memnun olmayanların, döviz kurları üzerinden yürüttükleri ve ileride yürütmeye teşebbüs edecekleri manipülasyonlara karşı da, Türkiye'nin elini güçlendirecek dev adımlar bunlar. 2001 ile Şubat 2018 dönemi arasında kullanılmış 891 milyar TL'lik yatırım teşvikinin üzerine eklenen 135 milyar TL'lik bu dev adım hayata geçtikçe, Türkiye'nin küresel ticarete de eli güçlenmiş olacak.



Köşe Yazıları – 11/04/2018

SABAH / Şeref OĞUZ

Bay Kemal

Daha Fazla Geç Kalma

Türkiye, 19 şirketin 135 milyar liralık 23 projesine süper teşvik verdi.

BEKLENTİMİZ;

Daha iyi bir Türkiye için... İhracat 6.3 milyar \$'lık katkı versin, ithalatı 12.3 milyar \$ indirsin, istihdamı doğrudan 35 bin, dolaylı 134 bin artırsın diye...

Daha nitelikli üretim için 10 ayrı alanda öncü teknolojileri geliştirsin, dışa bağımlılığı azaltsın, ekonomiye can versin, yeni fabrika bacaları inşaat vinçlerine yetişsin diye...

DESTEĞİMİZ;

Vergi: (Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi, Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası).

İstihdam: (10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Nitelikli Personel Desteği).

Finans: (Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği, Sermaye Katkısı, 10 yıla kadar Enerji Desteği).

Yatırım Yeri: (Yatırım Yeri Tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, Altyapı Desteği).

Diğer: (Kamu Alım Garantisi ve ile İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde Kolaylık Getirilmesi).

İZLİYORUZ;

Alvimedica, Assan, Atayurt, BMC, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş, Tosyalı...

Cumhuriyet tarihimizin en akıllı bu süper teşvikleriyle yola çıkan 19 şirketimizin yolu açık olsun, 23 projesinin akıbeti hayr'olsun...

Gözümüz üzerlerinde, desteğimiz daim, dualarımız onlarla...

Yeter ki başarsınlar...

Hürriyet /A.Kadir SELVİ

Kılıçdaroğlu Ne Zaman Berri Postal Giyiyormuş

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ne zaman ki, "Her defasında ana muhalefetin başındaki zatı kaale almayayım, zırvalarına cevap vermeyeyim diyorum" deyince ben CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bir laf edeceğimi anladım. Fazla beklemeye gerek kalmadı. **Kılıçdaroğlu**'na, "Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır ya? Günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim" diye yüklendi.

Tabii biz durur muyuz? CHP grup toplantısının ardından bir grup gazeteci **Kılıçdaroğlu**'nun odasında bittik. "Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'a gideceğinizi belirterek 'İhtiyacı varsa parka ve postal gönderelim' dedi. Ne diyorsunuz" diye sorduk. **Kılıçdaroğlu**, "Parka ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum, onun haberi bile yok. Gerçekten öğrenciliğimde giydim. Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değildir. Önce ruh olarak vatansever olacaksınız. Reklam üzerinden vatanseverlik olmaz" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu'na bu kez Cumhurbaşkanı'nın, "Sanatçılarla bizim ziyaretimizi eleştirdi ama şimdi kendisi de gidiyor" eleştirisini hatırlattık. **Kılıçdaroğlu**, "Sanatçılarla gidişini eleştirmedim. Orada klarnet, eğlence, davul ve zurna yani eğlence olmasını eleştirdim. Yani 52 şehit verdikten sonra 'Yaylalar' türküsüyle, bilmem nelerle falan şov yapıyorsunuz. 52 şehidin olduğu yerde şov mu yapılır? Ben bunu eleştirdim. Sanatçıların o ortama alet edilmesini de doğru bulmadım" diye cevap verdi.

AKŞENER'LE GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı **Meral Akşener**'i ziyaret edecek. CHP Lideri'ne bu ziyarette ittifakı konuşup konuşmayacaklarını sorduk. "Kongreden yeni çıktı, bu seferki bir nezaket ziyareti. O konuları sonra ele alırız, çünkü daha yasası gelmedi Meclis'e. Tahmin etmiyorum o konunun gündeme geleceğini ama bu sadece bir tahmin. Dolayısıyla kendilerini kutlamaya gideceğim. Belki Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sorunlar konuşulur. Bir ittifak görüşmesi şeklinde düşünmek doğru değil" karşılığını verdi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ



Köşe Yazıları – 11/04/2018

Bunun üzerine, “İttifakı konuşmayacağınızı söylemeniz ittifaka kapalı olduğunuz anlamına mı geliyor” diye sorduk. **Kılıçdaroğlu**, “Yok. Bu seferlik yok. Ama biz ittifaka kapalı değiliz. Daha önce de bunu açıkladım” dedi.

İSTANBUL SEÇİMLERİ

CHP Genel Başkanı ile bir araya gelinir de İstanbul seçimleri konuşulmaz mı? **Muharrem İnce**'nin gündeme getirdiği İstanbul'la ilgili anketi

hatırlattık. **Kılıçdaroğlu** şaşkıncu bir cevap verdi, “Yok öyle bir şey. Öyle bir anket de yok, çalışma da yok, açıklama da. Çeşitli anket kurumlarının çalışmaları var ama biz de sizlerin gördüğü anket sonuçlarına bakıyoruz. Özel bir anket çalışması yapılmış değil. Hiçbir yer için yapılmış değil” dedi. Bu cevaba rağmen biz İstanbul'la ilgili sorularımızı sıraladık. Partide, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çok sayıda adayın konuşulduğunu söyledik. CHP Lideri, ”Bu da bizim İstanbul'u kazanacağımızın güçlü dışavurumudur” karşılığını verdi.

Adaylık için ismi geçenlerden bir kısmı da partinin yetkili kurullarında yer alıyor. **Kemal Bey**'e bu durumu hatırlatıp, “Bir önleminiz var mı” sorusunu yönelttik, şu karşılığı verdi: “Ne gündemimize aldık ne de konuştuk. Sadece sizin gündeminizde var, bizim gündemimizde yok. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır yok bizim gündemimizde. Ama medyada haber oluyor ben de merakla okuyorum.”

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Bu konu **Kılıçdaroğlu**'nun milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı toplantılarda gündeme geldi. Bunu hatırlatınca **Kılıçdaroğlu** sözlerine açıklık getirdi. “Bir milletvekili bir yerde aday olmak isteyebilir. Partideki görüşmede de yerel yönetimleri gerçekten fazla konuşmadık” dedi. Sıra geldi Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Herkesin kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarması mı yoksa ittifakın ortak adayı mı diye alternatifli bir soru yönelttik. **Kılıçdaroğlu**, “Önce yasanın çıkmasını bekliyoruz. Yasa bir çıksın bakalım neyi öngörüyorlar. Nedir yani? Hangi amaca dönük bir düzenleme yapılacak görmek lazım” diye karşılık verdi. Hemen araya girip, “Orada sizi endişelendiren nedir” diye sorduk, “Neyse siz bu kadarını bilin. Birden fazla şey var. Kafamızda birden fazla soru var tabii. Sorunları nasıl çözecek, yasayı hangi temelde getirecekler önce onu bir görmemiz lazım” demekle yetindi.

Suriye’de Kimyasal Gaz Kullanımı

CHP Lideri'nin son mesajı ise Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgiliydi. **Kılıçdaroğlu**, “Birleşmiş Milletler'in el koyması, tarafsız bir heyetin gelip sorgulaması lazım. Bu çirkin bir olay. Önyargılarla çözülecek bir olay değil. Sağlıklı, tutarlı, BM'nin raporlarıyla gereğinin yapılması gerekir” mesajını verdi.

TAKVİM /

Hasan Basri YALÇIN

İç Savaşa Çağrı!

Başlığa bakıp irkildiniz değil mi? Haklısınız irkilmekte ve hemen neden böyle dediğimi anlatayım da hak verip vermediğinizi yazın bana lütfen. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü Roman vatandaşlarımızla buluştu. Bu buluşmasında İzmir'den milletvekili seçilen Özcan Purçu da vardı. Buraya kadar gayet güzel. Ama sorun; bu toplantıda yaptığı konuşmada zaten. Dedi ki konuşmasında; “Suriyeliler'e baktığın kadar bana bakmıyorsun. Onlara verdiğin para kadar bana vermiyorsun. Onlar birinci sınıf vatandaş, siz hala 3. sınıf vatandaşsınız. Durmayacaksınız, isyan edeceksiniz!” Kılıçdaroğlu açıkça; Roman vatandaşlarımızı isyana çağırıyor ama aslında bunu ilk kez de yapmıyor. 9 Nisan 2017'de Sinop Boyabat'ta anayasa değişikliği ile ilgili mitingde yaptığı konuşmada da şöyle diyordu: “Suriyeliler bizim ülkemizde 1. sınıf vatandaş, bizim vatandaşımız 2. sınıf. Buna isyan etmeyecek misiniz?” Durun daha bitmedi; Karadeniz'de fındık üreticilerine yaptığı mitingde de aynı isyan davetini tekrarladı: “Suriyeliler 1. sınıf vatandaş, Karadenizli fındık üreticisi 2. sınıf vatandaş oldu. Bunun hesabını soracaksınız.” Bakınız sevgili okurlar; bu ülke toprakları içinde yaşayan her birey eşittir. Vatandaş olsun olmasın, canı, malı, namusu bizlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanettir. Kaldı ki; 7 yıldır iç savaş yüzünden ailesini kaybetmiş, zulüm çekmiş, kendisini ve ailesinden, mahallesinden geride kalan kim varsa canını Türkiye'ye zor atmış Suriyeli sığınmacılar da bizim misafirimizdir. Artık eski Türkiye yok derken bu da en güzel göstergelerimizden. 3 milyonu aşkın Suriyeli'yi misafir ederken, bir gün ülkelerine dönmeleri için de yardımcı ve teşvik edeceğiz elbette. Ama siz; eğer önünüze



Köşe Yazıları – 11/04/2018

gelen herkesi, her kesimi ve her kitleyi canı-malı-namusu bize emanet olan bu zor durumdaki Suriyeli insanlara karşı kışkırtır ve adeta "İsyan edeceksiniz" talimatıyla bir çatışma ortamı yaratmaya çalışırsanız; bu sözlerden etkilenip herhangi biri sokağındaki, mahallesindeki, yanından geçen bir Suriyeli vatandaşa, kadına, çocuğa zarar vermeye kalkar ise; bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Toplumsal olaylar, bir kıvılcıma bakar. Ve siz, sorumlu konumundaki ana muhalefet partisinin Genel Başkanı olarak sürekli bu insanlara karşı halkı kışkırtırsanız ve bir kıvılcım yakarsanız; sonrasında ne olur hiç düşündünüz mü?

Dünyanın Gidişatına Yön Veren Türkiye
Dünyanın yarısının bir hayali geçen Ekim'de gerçek olmuştu. Hep kitaplarda söylenen Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan jeopolitik önemdeki Türkiye için de bir hayal gerçek oldu. Demiryolunu Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz hale getiren Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinden söz ediyoruz. Yani, yükünüzü Londra'dan veriyor, Pekin'de indirebiliyorsunuz. İlk etapta yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu, zamanla yolcu taşımacılığı için de kullanılabilir hale gelecek. 45 ila 62 gün süren bu yolculuğun 12 ila 15 güne düşmesi demek oluyor ki; aradaki hem maliyet tasarrufu hem zaman tasarrufunu artık siz tahmin edin. Geçenlerde bu konuyu Ulaştırma-Haberleşme- Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ile TRT Haber'de birlikte çıktığımız Basın Kartı Programı'nda konuştuk. Bakan Arslan'ın verdiği rakamlar gerçekten çok çarpıcı; Türkiye olarak biz demiryolu ile yılda yaklaşık 28.5 milyon ton yük taşıyoruz. Sadece Kazakistan, Bakü-Tiflis-Kars hattına 10 milyon ton yük vereceğini taahhüt etti. Çin'den de Avrupa ülkelerine yılda 240 milyon ton yük taşıyor. Biz Türkiye olarak bunun yüzde 10'unu alsak, 1 yıl boyunca taşıdığımız yük kadar daha yük taşımış olacağız. Yani, Türkiye'nin demiryoluyla taşınan yük miktarı 2-3 misline çıkacak.

Bugün dünyanın gidişatına yön veren 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'de yapıldığını hatırlatıp, Türkiye'de güzel şeyler olduğunu kabul etmek istemeyenlere bir kez daha duyurulur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Haftası sebebiyle yayınladığı mesajda aslında her şeyi çok güzel özetlemiş: "Vicdanların işlemediği yerde polis devreye girer, huzurun bekçiliğini yapar.

DERİN SÖZ: Aydınlik, geceye hiçbir zaman yenik düşmedi... **MEVLANA**

TÜRKİYE- Batuhan YAŞAR

Mansur Yavaş CHP'yi Reddetti...

Enteresan işler oluyor.. Seçim sath-1 mailine girilmek üzere.. Muhalefet cephesi çok hareketli.. **Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile yedeklendiğini yeni anladı..** 2010 yılından beri bilmem kaç tane seçim kaybetti..

-Peki CHP'nin 2019 seçimleri için stratejisi ne?

Daha doğrusu var mı?

-Yok maalesef..

-Nasıl yani?

-Gerçekten yok..

Ana muhalefet ne yapacağını bilmiyor..

-Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

-Bu da belli değil.. Henüz bir işaret gelmedi!..

Bir süredir CHP ismi, bayrağı, işareti, sloganı kullanılmıyor..

CHP'nin kurumsal kimliği sahadan yavaş yavaş çekiliyor.. Evet Cumhuriyetle yaşat partinin 2019 stratejisi bu..

SAĞCI GİBİ DE GÖRÜNEBİLİRİZ...

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki izlenen yol aynen takip ediliyor..

Referandumdaki 'Hayır' cephesi tekrar oluşturulabilir mi?

Kemal Bey, 'Hayır' cephesinin lideri konumundaydı.. Ama şimdilerde pek takan yok.. Bir iki hamle yaptı.. Ama olmadı.. Öne çıkamadı..

Sahne çoktan kapıldı..

"Aday olacağım" bile diyemedi..

Sağ tandanslı isimler bile Kemal Bey'in önüne geçmiş durumda.. Zaten duruma göre değişebilen yeni CHP ile karşı karşıyayız..

Muharrem İnce, İlhan Kesici Ve İlker Başbuğ...

Dün, Analitik şirketi yaptığı son anketi göndermiş.. CHP seçmenine sormuşlar..

"Kimi Cumhurbaşkanı aday olarak görmek istersiniz" diye?

Sadece yüzde 49.2'si Kemal Kılıçdaroğlu cevabını vermiş.. **Muharrem İnce, İlhan Kesici ve İlker Başbuğ**'un isimleri algı anlamında daha önde.. Abdülatif Şener için bile aynı durum geçerli.. Ama 'Kemal Bey aday olur mu?' diye sorulunca 'olmaz' diyorlar..

CHP YÜZDE 20'LERE GERİLEDİ

CHP, 1 Kasım 2015'te yüzde 25.3 oy almıştı..



Köşe Yazıları – 11/04/2018

Analitik'in araştırmasında CHP yüzde 20.4'lere kadar gerilemiş durumda..

İyi Parti'ye oylar CHP'den gidiyor..

Özellikle de kıyılarda..

Kemal Bey tabanı konsolide edemiyor..

Sosyal Demokratlar, ulusalcılar rahatsız..

Kendini “solcu” olarak tanımlayan “eski CHP'liyiz” diyenler de dışarıda kaldı..

Türk Bayrağı İle Afrin'e Destek Veren Chp'li Ne Yapacak?

CHP o kadar değişti ve bir o kadar da marjinalleşti ki..

Merkeze değil de daha da uçlara kayıyor..

Türk Bayrağını eline alıp Zeytinalı'na destek veren CHP'li şimdilerde

suskun..

Ne yapacağını da bilmiyor..

CHP marjinalleştikçe marjinalleşiyor..

Örgüt, Genel Merkez ve Kemal

Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor..

Aralarına “karlı dağlar” girdi..

Kemal Beyin sanatçılarla ilgili çıkışı tepki aldı.. Sürekli Afrin söylemleri aynı şekilde..

CHP İLE HDP ETLE TIRNAK GİBİ

Siz belki farkında değilsiniz..

TBMM'de mesela CHP ve HDP birlikte hareket ediyor.. Aralarında müthiş bir

koordinasyon, iş birliği var..

Sadece bu da değil.. CHP milletvekilleri PKK cenazelerinde boy gösteriyor..

Sanatçıları eleştiren Kemal Bey konu kendi milletvekillerine gelince susmayı yeğliyor..

Demirtaş İlgisi De Nereden Çıktı?

Bir başka önemli durum daha var..

Selahattin Demirtaş.. Sadece 7 HDP'liye karşılık tam 17 CHP'li Demirtaş'ı ziyaret etmiş.. CHP, HDP'den daha ilgili..

'Ayrı duruyoruz', 'iş birliği yapmıyoruz' söylemleri doğru değil.. Eleştirdiğimiz durum tam da bu.. Neden çekiniyorsun?

Çık, yaptığını savun..

Söylem başka eylem başka..

HDP İLE 'GİZLİ' İYİ PARTİ İLE 'AÇIK' İTTİFAK

CHP, HDP ile ittifakını gizlemeye devam edecek..

Mesela yerel seçimlerde birbirlerinin adaylarını destekleyecekler.. HDP büyük şehirlerde CHP adaylarına yüklenecek..

Doğu ve Güneydoğuda da tam tersi olacak..

Buna karşılık İyi Parti ile iş birliği arayışları devam ediyor..

Ama sonuçlanan bir şey yok..

İŞ ÇOKTAN BİTMİŞ!..

Biliyorsunuz bir önceki yerel seçimlerde

Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adadıydı..

Araçlar gitti geldi..

İşi bitirmek istediler..

Defalarca konuşuldu..

Ama Mansur Bey CHP'yi reddetti.. Buna karşılık Kemal Beyin ısrara devam ettiğini öğrendik..

Duyduğumuza göre Mansur Yavaş İyi Parti'den aday olacaktı..

İş çoktan bitmiş.. Ana muhalefet 2019 yolunu bulabilmiş değil..

HDP'yi gizlemenin yolunu

hâlâ arıyor...

TÜRKİYE –

Süleyman ÖZİŞİK

Sayın Devlet Bahçeli Haksız Mı?

İtiraf edeyim, salı günlerini ipe çekiyorum.

Hangi lider hangi konulara değinecek, kim kime sataşacak, kim kime hangi lafı sokacak diye merakla bekliyorum.

Ama en çok Bahçeli'yi izlemeyi seviyorum.

Söz seçmedeki hünerine ve hak edenin suratında Osmanlı tokadı gibi patlayan laflarına bayılıyorum.

Dün Meclis Grup Toplantısı'nda yine 24 ayar altın ayarında bir konuşma yaptı.

Önce OHAL'in kaldırılması tartışmalarına değindi.

"Koro hâlinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz

kırpan şuursuz ve sorumsuz

zihniyetlerdir. Normal şartlarda değil ki

OHAL'i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki

OHAL'e son verelim. CHP'sinden

TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'ye kadar

OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk

milletinin beka meselesini

kavrayamayan, kavramak gibi dertleri de

olmayan maksatlı çevrelerdir" diyor.

Birileri, **"Bahçeli önceleri böyle**

konuşmuyordu. Sanki bir MHP'li değil de

AK Partili konuşuyor. Ne oldu da böyle

ağzı değişti?" diye soruyor.

Biz bunun adına ağzı değiştirme değil,

millî duruş diyoruz.

Mesele bayrak olunca, vatan ve millet olunca bir ağızdan konuşuyoruz.

Bahçeli de bunu yapıyor.

Beka meselesini partililik üzerinden

Köşe Yazıları – 11/04/2018

yorumlayanlar, en büyük yanılığını bu noktada yaşıyor zaten. Burada önemli olan mertliktir, adamlıktır, vatanseverliktir.

Bahçeli'nin; duruşuyla, adamlığı ve vatanseverliğiyle kendisi gibi düşünemeyen birilerinin aklını başından alması da gayet normaldir.

Bunu özellikle belirtip, geçelim diğer açıklamalarına...

Bahçeli'nin en önemli açıklamaları, siyasi hayatını bitirecek ölümcül sonuca hızla koşan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP hakkındaydı. Kılıçdaroğlu'nu sözleriyle şamar oğlanına çevirdi desek yeridir.

Bazıları, "**Ağır konuştu**" diyebilir ama ben, "**Az bile söyledi**" diyenlerin tarafındayım.

Hangi sözü ağır kaçtı söyler misiniz?

"Biz Zeytin Dalı Harekâtı'nın zafer ve onuruyla sevinirken, mirasyedi CHP hazımsızlık krizine girerek sanatçılarla uğraşmaya girişmiştir. Sanatçılara 'reziller' diyerek kesik bir cephe açmıştır. CHP liderindeki basiretsizlik, hezeyan boyutlarını aşmış siyasi cinnete varmıştır" dedi MHP lideri....

Haksız mı?

Gezi eylemlerini bir iç savaşa ve katliama dönüştürmek için insanları sokağa çağıran sanatçı müsveddeleriyle kol kola yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri hak etmiyor mu?

Londra'nın göbeğinde, "**İstanbul düştü, yakında Türkiye de düşecek**" diyen Levent Kirca gibilere, iktidarı destekleyen seçmene, "**P..evenk**" diyen Müjdat Gezen gibilere, Erdoğan ekrana çıktığında, "**Yine çıktı s... bilmem nesi**" diye küfreden kadın sanatçı bozuntularına kol kanat geren Kılıçdaroğlu bu sözlerin çok daha fazlasını hak etmiyor mu? Bahçeli, "**CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler Kandil sevdalıları, FETÖ'cüler, devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bi halt olmaz**" dedi.

Türk milletinin yüzde 77'si bunu söylemiyor mu?

Hadi yüzde 77'yi bir kenara bıraktım. Sadece Atatürk'ün hatırası için CHP'ye oy veren seçmen kitlesi dahi bu sözleri kendi aralarında tartışıp olan bitene isyan etmiyor mu? Bahçeli,

"CHP ayrışmayı, kutuplaştırmayı destekleyen yobaz bir sistem hâline gelmiştir. CHP Türk milletinin gerçeğinden bihaber garabete dönüşmüştür. Kurucu parti, cumhuriyet düşmanlarının ini hâline gelmiştir" diyor. Yalan mı kardeşim?

"Türkiye İran'la savaşa girerse, İran'ın saflarında yer alırım" diyen Eren Erdem ile "**SİHA ile masum insanları öldürüyorlar**" diyen Sezgin Tanrıku hangi partide? "**Devletiniz seri katildir**" diyen, "**YPG'liler terörist değil**" diyen, terörist leşleri başında gözyaşı döken hainler, hangi partinin sokağında slogan atıyor?

İhanetin dört bir yanımızı zehirli bir yılan gibi sardığı şu dönemde CHP kimin saflarında yer alıyor? MİT turları bilgilerini sızdıranlar, Avrupa Birliği ülkelerine, "**Ülkemize müdahale edin**" diyenler, "**Bu ülkede kimsenin can güvenliği yok. Sakın ola buralara gelmeyin**" diyen milletvekilleri CHP'yi bir hain inine çevirmedi mi?

HDP barajı aştı diye pilav dağıtanlar, birlikte iyi salladıklarını ilan edenler, "**Hepimiz ailecek Selahattin Demirtaş'a verdik**" diye övünenler ve daha da önemlisi 52 kişinin katili olan PKK'nın kravatlı temsilcisi Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde 17 kez ziyaret edenler hangi partide siyaset yapıyor? Bunlar ihanet değil de nedir?

Bahçeli diyor ki:

"Kılıçdaroğlu sanatçılardan rahatız olduysa, kendisine yakışanı yapmasını tavsiye ederiz. Cumhurbaşkanı kamuflaj giyip sanatçılarla birlikte sınır karakollarına gitmişken Sayın Kılıçdaroğlu da mekapları ayağına geçirip, terörist kıyafetlerini üzerine geçirip doğruca PKK-PYD-YPG'de soluğu alabilir. Çay partileriyle hasret giderebilir."

E, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmadığı bir bu kalmıştı.

Ama bir dakika ya!

Bir dakika...

Bahçeli'nin bu sözleri kafamı karıştırdı şimdi... YPG'nin resmî kıyafeti entari, etek fistan değil miydi?..

Süper Teşvik Tedbirleri Neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden (Süper Teşvik Sistemi) yararlanan 23 yatırım projesini gerçekleştirecek yatırımcılara belgelerini dağıtması nedeniyle teşvik sistemine ilgi arttı.

Çok kişi yatırım teşviklerini, Hazine'nin yatırımcıya nakdi katkıda bulunması şeklinde değerlendiriyor.

Yatırım teşviklerinin amacı, belli kolaylıklar gösterilmeden gerçekleştirilemeyecek yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Yatırımcı tarafından hazırlanan, fakat değişik maddi yükler sonucu uygulanamayan projeler, teşvikle uygulanabilir hale gelebiliyor. Çok kere de hükümet, yatırımcıları ülke yararına olacak projeler için özendiriyor, risk altına sokuyor.

Bazı ülkeler teşviklerden sınırlı, bazıları yaygın olarak yararlanıyor.

ABD'de bazı eyaletler, AB'de bazı ülkeler "büyük ölçekli sanayi projeleri"ni eyaletlerine, ülkelere çekmek için süper-süper teşvikler uyguluyor.

Örneğin bir otomotiv fabrikasının, kimya tesisinin belli bir yerde kurulmasını sağlamak için çok yönü (arazi, vergi, gümrük) teşvikleri veriyor.

Bizde teşvikler "Yabancı Sermayeyi Teşvik" kanunuyla başladı. Planlı dönemde "Sanayinin ve İhracatın Teşviki" amacıyla yaygın ve yoğun şekilde uygulandı.

Turizm yatırımları, Doğu'daki yatırımlar için farklı düzenlemeler yapıldı.

Hedef yatırım

Teşvikleri; (1) Aktif, (2) Pasif teşvikler olarak ikiye ayırabiliriz.

- Aktif teşvikte yatırım döneminde Hazine katkı yapıyor. Örneğin, bedava veya ucuz fiyatla arazi tahsis ediyor. Altyapı yatırımlarına katkı veriyor. Çok sınırlı yatırımda da hibe desteği söz konusu oluyor.

- Pasif teşvikler "O yatırım yapılmazsa yararlanılamayacak teşvikler".

Yatırım malları ithalatından gümrük alınmıyor. KDV ve kurumlar vergisi destekleri sağlanıyor. Çalıştırılacak işçilerin sosyal sigorta yükleri paylaşılıyor.

Vergi teşviklerinin çoğu "Yatırım yapılmazsa zaten ödenmeyecek olan vergiler".

Yatırımcı belgeyi alır almaz, teşvik belgesiyle sağlanan bütün teşviklerden hemen yararlanamıyor. Projede belirtilen yatırımlar yapıldıkça, proje üretime geçtikçe aşamalı olarak teşvikler uygulanıyor

Proje Bazlı Teşvik Sistemi (Süper Teşvik Sistemi) ile desteklenecek yatırımlar 14 farklı alanda destekleniyor. Ancak her proje bu 14 teşvik aracından mutlaka yararlanamıyor. Tamamından yararlanabilen de var, belli teşviklerden yararlanan da var.

14 önemli teşvik

- 1) Gümrük vergisi muafiyeti (yurt dışı makine teçhizat alımlarında gümrük vergisi muafiyeti).
 - 2) KDV istisnası (yurt içi ve yurt dışı makine teçhizat alımlarında KDV istisnası).
 - 3) KDV iadesi (bina, inşaat harcamalarında KDV iadesi).
 - 4) Vergi indirimi veya istisnası (Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası tanınıyor).
 - 5) Sigorta primi işveren hissesi desteği (10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği).
 - 6) Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği).
 - 7) Nitelikli personel desteği (5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği).
 - 8) Faiz desteği veya hibe desteği.
 - 9) Sermaye katkısı (Yatırım tutarının %49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortaklık).
 - 10) Enerji desteği (10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği).
 - 11) Kamu alım garantisi.
 - 12) Yatırım yeri tahsisi (Hazine taşınmazlarıyla ilgili 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izini. Yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz devir imkânı).
 - 13) Altyapı desteği.
 - 14) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümlerden istisna. Yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme.
- 14 Maddede toplanan teşvik tedbirleri ekonomik ölçekli, teknolojiye dayalı ve dış pazara dönük sanayi projelerinin uygulanmasına imkân verecek güçte.



Köşe Yazıları – 11/04/2018

YeniAKİT –

Mehmet KOÇAK

Kılıçdaroğlu,

Ne Yerli Ne De Millidir

Köşemde daha çok dış politikadaki gelişmeleri konu ediyorum. İç politikaya ise mecbur kalmadıkça girmemeye çalışıyorum. Fakat CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamaları ve hakaretleri ile pervasızca açıklamaları beni tekrar iç politikaya girmeye mecbur etti. 'Zeytin Dalı Harekatı' ile zafer elde eden ve halen sınır hattında görev yapan, Mehmetçiğe moral ve destek amacıyla bölgeye giden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile sanatçılara ağır hakaretlerde bulunması sanat ve siyaset aleminde sadece değil, milletimiz nezdinde de büyük tepkilere sebep oldu ve bu tepkiler halen de devam etmektedir. Haklı olarak hem siyaset çevreleri hem de sanatçılarımız karşı bildiri ve açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'nun ağızının payını verdiler.

İnsan boş bulunup yalnızca düşebilir. Yanlış kabullenmek ve hakaret ettiği kimselerden de özür dilemesi de bir erdemliktir. Fakat Kılıçdaroğlu, maalesef bu erdemliği gösteremediği gibi arlanmadan hakaretlerinde ısrarcı oldu. Cumhurbaşkanı avukatları aracılığıyla Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye verdi. "Reziller, onursuzlar ve yalakalar" diyerek hakaret ettiği sanatçılarda Kılıçdaroğlu hakkında bu sefer toplu olarak dava açmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve sanatçılarımız hakkında ağıza alınamayacak hakaretleri sallayan Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Edirne'de cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ı CHP'den 17 milletvekili ziyaret etmiş.

Bu skandal açıklamalar ve kişiliksiz tavırları sanki o yapmamış gibi davranan Kılıçdaroğlu'nun, önümüzdeki hafta sınırdaki askerlere ziyarette bulunacağı açıklandı. Onu, gafları ve dengesiz olduğu kadar pervasız açıklamalarıyla tanıyoruz. Eee ne diyelim. "Kem söz sahibine aittir" boş söylenmiş bir atasözü değil elbette. Kötü söz ve hakaret sonuçta sahibini sorumlu kılmakta ve onun karakterini ele vermektedir. Kılıçdaroğlu, bu davranışları ve hakaretleriyle ahlaktan yoksun bir kişi olduğunu ayrıca milli ve yerli olmadığını ortaya koymaktadır.

"Nereye Gideceğimize Ve Kiminle Beraber Olacağımıza Biz Karar Veririz"

İpekyolu Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri" töreninde yılın sanat ödülü Türk Halk Müziğinin usta ismi Esat Kabaklı'ya verildi. Aynı törende "Yılın Köşe Yazarı" ödülü bana takdim edildi.

Bir arada bulunma fırsatından yararlanarak ünlü sanatçımız Esat Kabaklı ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımız ve sanatçıları hedef alan o skandal sözleri ve hakaretlerini sordum.

Esat Kabaklı, Kılıçdaroğlu'na cevap mahiyetinde özetle şu görüşlere yer verdi. "Biz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya bir başka siyasetçinin nereye ne zaman gideceğine ve de kimlerle beraber olacağına karışmadık, karışmayız. Böyle bir müdahale ayıptır ve ahlaki değildir. Ülkede demokrasi vardır herkes istediği zaman istediği yere gider ve istediği kişilerle beraber olur.

Biz sanatçılar da aynı hakka sahibiz. Nereye gideceğimize ve kimlerle beraber olacağımıza Kılıçdaroğlu değil, biz karar veririz."

Saygı ve sevgiyi hak eden sanatçıya hakaret etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını belirten Kabaklı, "Bu ülkenin yönetimine talip olan hiçbir siyasetçiye ise asla yakışmaz. 'Adalet için yürüyorum' diyenlerin bu hakaretleri yapmış olması utanç vericidir."

Sanatçı Esat Kabaklı şu sözlerle uyarılarda bulundu. "Biz bölücülerin ihanetine çanak tutmadık. Teröristlerin tabutlarına omuz vermedik ve mezarlarına çiçekler bırakmadık. Biz önce vatan ve milletim diyen bu vatan için her şeyini ortaya koyan sınır boylarında vatan ve milleti için nöbet bekleyen Mehmetçiklerimize sahip çıktığımızı gösterdik. Moral verdik ve onlara yanınızdayız, sizinleyiz" dedik.

Kabaklı, sözlerini şöyle tamamlıyor. "Orada seslendirdiğim ve o türkülerin sözleriyle ashında ben "Şu Dağlarda Hayin Gezenleri Ez Oğul, Dostun Kim Düşmanın Kim Bil Oğul" diyerek tüm vatan evlatlarına mesajlar vermiş oldum. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rahatsız eden de bu oldu sanırım." Kahramanlık türkülerini seslendirerek Türk milletinin gönlünde ayrı bir sevgi ve saygıya sahip olan Esat Kabaklı aynı zamanda "milli refleks ve ruhun" öncüsü olarak kabul ediliyor.

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ



Köşe Yazıları – 11/04/2018

YeniAKİT –

Nurettin VEREN

Esas Dokunulması Gereken FETÖ'nün İhanet Tabakası

Akit gazetesinin yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bey 07-04-2018 tarihli köşe

yazısında, FETÖ'nün şu an Danimarka'da olan, uzun yıllar Zaman gazetesinin temsilciliğini yapan Hasan Cücük'ün itiraflarını ve öz eleştirilerini gündeme getirmişti.

Örgüt mensuplarının geçmiş yıllarda her ferdinin gördüğü bu gibi suiistimler ve ihanetler olmasına rağmen, itaat düşüncesi ve korku sebebi ile sessiz kalanları, bugünlerde öz eleştiri yapmaya başladı.

O dönemde fikir beyan edip tehlikeli devlet ve siyaset işlerine girmemeyi söyleyerek karşı çıkanların hepsi devre dışı bırakıldı ve FETÖ tarafından uzaklaştırıldı. Askeriyeyi, mülkiyeyi, Emniyeti ve yargıyı ele geçirin dediği gizli toplantısında, benim de muhalefet ettiğim ve parasal işlerdeki yolsuzlukların ve ihtimallerin durdurulması için itiraz ettiğim ve aforoz edildiğim gibi.

FETÖ'nün el yazısı ile yazmış olduğu, kimsenin benimle görüşmemesi, el altından da işimin bitirilmesi manasındaki mektubuyla, Türkiye genelinde duyuruldu. (Kitabımda bu belge mevcuttur.)

İlk hizmet prensiplerine ait görev taksimi, kriminal laboratuvar da incelenmesi için İzmir terörle mücadele bürosuna orijinal metin olarak, yemin metni ile birlikte vermiştim. Hizmetin prensipleri içerisinde sadece eğitim, hayır, talebe ile meşgul olmak, siyasete ve ticarete kesinlikle girmemek, maddi işlere bulaşmamak talimatları yazılıydı.

Aylık yapılan toplantılara sadece çekirdek kadrodaki 14 kişi ile bölge imamları katılırdı. Bu toplantılarda yapılan suiistimler, zamanla ortaya çıkmaya başladı. Şehir imamlarının toplanan paraları, bu şehrin esnafından ağabeylerine teslim edip, ağabeyler tarafından kullanması ile birtakım yolsuzluklar ortaya çıkıyordu. Talebeye verilmek üzere toplanan aylık burslar, öğretmen maaşları ve giderler toplu halde abiye teslim ediliyor, bu esnaf ağabey onu kendi ticaretinde işletiyor, daha sonra aydan aya bu toplanan parayı geriye ödüyordu.

Fakat pek çok ilde iflas edenler veya parayı alıp da geriye ödeyemeyenler vardı. Aylık toplantılarda FETÖ'ya sunmak üzere bir gün öncesinden hazırlanacak olan ruznameden önce ortaya çıkınca, bu hususun ne yapılacağı konuşmaya başlandı. (1990-95) yılları arasında, bu suiistimler konuşmaya başlanınca, bir gün sonra FETÖ ile yapılacak toplantıda, sunulacak ruznameye bunların yazılmaması için, güya FETÖ'nun üzülmemesi istendiğinden dolayı bu açıkların üstü, İsmail Büyükçelebi ve Mehmet Ali Şengül tarafından paylaşarak kapatıldı.

İlk başlarda bu suiistimallerin üstünün örtülmesi ile başlayan, raydan çıkma her hususta devam etti. Görev taksimindeki bütün prensipler altüst oldu. Bu hususta FETÖ'ya karşı bile takıyye yapmayı ve suiistimal yapmayı görünce, o günkü toplantıya gelenlerin hepsine, bu işin böyle yürümeyeceğini, burada suiistimale açık bir sistem olduğunu, bu toplanan paraların hepsinin bir resmi hesapta kayıt altına alınması gerektiğini teklif ettim ve bu teklifi FETÖ'ya da söyledim.

FETÖ'nun Altunizade Fem'deki kendi odasının karşısında ilaçlarını ve yemeğini yapan Cevdet Türkyolu'nun yattığı odada çekyatın altında, çuvallar dolusu çekler ve senetlerin olduğunu gördüğüm için, bunların burada olması suiistimale daha açık, kontrolsüz ve kayıtdışı bu kağıtların bir şekilde çalınabileceğini söyledim. Bunun üzerine Asya Finans kuruldu ve paralar burada toplandı.

Asya Finans çok az bir zaman sonra, daha önce iflas etmiş ve kredi alması mümkün olmayan Tahsin Tekoğlu tarafından ele geçirildi ve Asya Finans bir anda Bank Asya oldu. Bank Asya'nın yönetimi tamamen Tahsin Tekoğlu'nun eline geçti. Genel müdür olarak Ünal Kabaca getirildi. Nasıl oluyordu da iflas etmiş bir kişiye, 74 milyon civarında Eximbank tarafından bir kredi çıkarılabiliyordu? Bu çıkan kredi Vakıfbank'a taksitler halinde yatarken, Tahsin Tekoğlu bu taksitleri Bank Asya'ya yönlendirdi. FETÖ bu konudan o kadar memnun ve mutlu oldu ki, örgüte daha önce iflas etmiş birisi olarak katılan Tahsin Tekoğlu, bir anda örgütünün bir numaralı adamı haline gelip, FETÖ'nun has adamı oldu.

Tahsin Tekoğlu darbe sonrası Vatan Caddesi mali şube tarafından ifadesi alınmış, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2 defa yakalanıp serbest bırakılmıştır. Şu an hâlâ İstanbul'da olup işlerine devam etmektedir. İlgili savcıların

Köşe Yazıları – 11/04/2018

kamuyunun kafasını karıştıran üst düzey bu FETÖ'cü Tahsin Tekoğlu'nun ve bunun gibilerin üzerine gitmemesi ve serbest kalması, kamu vicdanını acıtmakta ve adalet anlayışına gölge düşürmektedir.

Kimdir Tahsin Tekoğlu: Işık sigorta yönetim kurulu başkanı, Bank Asya yönetim kurulu başkanlığı gibi çok önemli kurumların başında ve bütün parasal kurumlarda FETÖ'nün danışmanlığı yaptığı halde, kim ve kimler tarafından dokunulmazlık zırhı içerisinde? Bank Asya'ya çok küçük mevduatlar yatırdığı için FETÖ'cülükten yatan ve içeride olan kandırılmış ticaret ve dua tabakasındakiler varken, 136 bin TL Bank Asya'dan çekip oğlunun hesabından Güney Afrika'ya gönderen yönetim kurulu başkanı Tahsin Tekoğlu dokunulmaz değildir.

Örgüt mensupları kendi içlerinde bu konuyu özeleştiri yapmalıdır. Devletimizin içerisinde de bu gibi hadiselerde koruyup kollayanlar, aynı şekilde vicdanlarıyla baş başa özeleştiri yapmalıdır.

FETÖ'nün aslını, özünü, taktiklerini ve stratejisini bilmeden, hikayesini ve başlangıcından itibaren geçirdiği safhaları anlamadan, bu örgütün çökmesi ve bitirilmesi mümkün değildir.

POSTA – Nedim ŞENER

ABD, Suriye'yi Bölmeyi Kafaya Koymuş

Suriye yönetimi Doğu Guta'da muhaliflere karşı kimyasal silah kullanarak 70 kişinin ölümüne sebep oldu mu? Konu Suriye Devlet Başkanı Esad olunca her kötülüğü beklemek gerek.

Elbette böyle bir durumda uluslararası toplum sessiz kalamaz. Suriye'nin arkasındaki Rusya, "Kimyasal silah kullanıldığına ilişkin kanıt yok" dese de tanıklar ve görüntüler tersini söylüyor. Sonucu uluslararası kuruluşların incelemeleri ortaya çıkaracak. Bu noktada benim dikkatimi çeken Amerika'nın tutumu. Suriye politikası altüst olan bir türlü terör örgütü PKK/YPG eliyle kontrol altına aldığı toprak parçasında istediği hakimiyeti kuramayan daha doğrusu Suriye'yi istediği gibi bölemeyen ABD, yeni bir oyun peşinde. Özellikle, Türkiye, İran ve Rusya'nın yeni kurduğu denklemi nasıl bozacağını düşünüyor.

İşte tam bu sırada Esad'ın "kimyasal silah kullandığı" iddiası üzerine ABD Başkanı Trump, "Suriye'de aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu çok sayıda kişi akılsız bir KİMYASAL saldırıda öldü. Katliam bölgesi Suriye Ordusu tarafından kuşatıldı ve dünya oraya erişemiyor. Putin, Rusya ve İran Hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumludur" şeklinde tweet attı. Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği silahlarla sivil insanların ölümünde pay sahibi olan ABD ne zaman "kimyasal" sözü etse aklıma hep siyasetçisiyle, medyasıyla ABD'nin sahte gerekçe üreterek yüz binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan Irak'ı işgal planı geliyor.

Kurt-kuzu hikayesi

Elbette bir de şu kurt ile kuzunun hikayesi; "Susamış olan bir kuzu, nehrin aşağı tarafından su içmektedir. Kuzuyu yemeyi kafasına koyan kurt ise, nehrin yukarı kısmında su içiyormuş.

Kurt kuzuya seslenmiş: Kuzu kardeş, suyumu bulandırıyor sun!

Kuzu masum masum: Kurt kardeş, ben senin suyumu bulandırmıyorum. Hem ben suyun alt tarafında, sen ise yukarı tarafındasın.

Ben senin suyumu nasıl bulandırabilirim? Benim bulandırdığım su aşağı doğru akıp gidiyor. Sana doğru gitmesi mümkün değil! Kurt hiç istifini bozmadan: Kuzu kardeş şimdi hatırladım. Sen benim suyumu geçen sene bulandırmıştın.

Kuzu başına geleceği anlamış bir halde; kurt kardeş kurt kardeş, sen beni yemeyi kafana koymuşsun bahane arıyorsun..."

Gayrimeşru amacı için

Elbette Esad kuzu gibi masum değil ama ABD'nin tutumu kurda benziyor. Suriye'yi bölmeye kafaya koymuş, tüm dünyayı gayrimeşru amacı için meşru bir bahanenin etrafında toplamaya çalışıyor. "Kimyasal silah" bahane ediyor. ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYG'ye verdiği roket, tüfek, bombalar insan öldürmüyor mu?