

SABAH

Neden evet neden hayır?

Okan Müderrisoğlu

AK Parti'nin kurumsal yapısının üstünlüğü, sandık sonuçları üzerindeki titiz çalışmada ve seçmenin mesajını doğru okuma kabiliyetinde kendini gösteriyor. 16 Nisan Referandumunun ardından gerek sandık bazlı gerekse saha nabzı içerikli bir dizi analiz kısa süre önce masaya yatırıldı. Hem "Evet" in hem de "Hayır" in arkasındaki dinamikler dikkatlice değerlendirildi.

Bu yazımda ayrıca, Ankara özelindeki sonuçlara dair önemsendiğim somut bilgi ve tespitleri de paylaşacağım.

Referandum tablosu belli olur olmaz AK Parti, seçmenin kararlarını etkileyen faktörleri tekrar sordu. "**Neden Evet?**" denildiği de "**Neden Hayır**" oyu verildiği de netleştirildi.

Buna göre, "Evet" oylarının lokomotifi "**Erdoğan sevgisi.**" Cumhurbaşkanı **Tayyip Erdoğan'a** duyulan "**sevgi ve güven**" anayasa paketinin desteklenmesinin ana unsuru. Ekonomik ve siyasi istikrarı koruma çabası, terörle mücadelede devamlılık da diğer etkili başlıklar. Doğu ve Güneydoğu'da ise HDP'nin tarihi bir fırsatı heba etmesine gösterilen tepki kritik eşik. İronik bir şekilde "Hayır" oylarında ise "**Tek adam iddialarının**" fazlasıyla etkisini gösterdiği anlaşılıyor. Ayrıca... Referanduma birkaç gün kala alevlendirilen "**eyalet tartışmalarının**" da "Evet" oylarını en az 1.5-2 puan aşağıya çektiği düşünülüyor.

Yüzde 55 ve üstünde beklenen "Evet" in yüzde 51.4'te kalması karşısında AK Parti kendi iç muhasebesini de tamamlıyor. Bu husus, "**Bazı teşkilatlar ve belediyeler yeterince çalışmadı**" biçiminde dışa vuruyor!

Gelelim Ankara'ya... Devletin yönetim merkezini referandum sinyalleri de mühim. Her şeyden önce başkentte "**memur kimliği**" sandıklara "Hayır" ağırlıklı yansımış durumda. Asker lojmanları öngörülebilir ama belediye lojmanlarında da "Hayır" oylarının önde olması

ilginç. Polis lojmanları ise "Evet" demiş. Tabii, Ankara'da yaşayan 40 bini aşkın FETÖ'cü memurun ihraç edilmesi de -aileleri ve yakın çevreleri ile birlikte düşünüldüğünde- başkent özelinde "Hayır" oyları bağlamında sonuçlar üretmiş. Bütün bunların yanı sıra AK Parti'nin, 1 Kasım 2015'teki oy oranı ile 16 Nisan 2017 Referandumunda Ankara'dan çıkan "Evet" oylarının (yüzde 48.8) eşit olmasını da bir kenara not etmek gerek. Çok daha önemlisi referandumda "Evet" demeyenlerin, genel seçimde "**AK Parti'ye oy vereceğini**" söylemiş olması.

Ve nihayet 21 Mayıs 2017. AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurucu genel başkanı olduğu partisiyle büyük buluşması. "**Peki, ne değişecek?**" sorusuna verilen cevaplar ciddiye alınmalı. Öncelikle "**Kadın Kolları**" ihmal edildiklerini, hak ettikleri ilgiyi ve değeri göremediklerini hissettiriyor. Yeni dönemde alanda, partide, kabinede "**kadın eli**" her yere degecek gibi. İkinci konu, "**Teşkilatların sesi.**" 2014'ten bu yana 1 yerel seçim, 1 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 genel seçim, 1 referandum için seferber olan teşkilatlar... "**İlk günkü heyecanla ve özveri ile çalışıyoruz. Hep bizden bir şeyler isteniyor ama bizim ihtiyaçlarımıza, ne dediğimize arzu edilen ölçüde bakılmıyor**" diye sitem etmekte. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın, partisinin başına dönmesini teşkilatlardaki motivasyonu artıracakları öngörülmekte.

Netice olarak... Referandum süreci gösterdi ki algı yönetimi, olguların önüne geçebilir. Sanal âleme karşı ancak gerçeklikle mücadele edilebilir.

SABAH

Selin Sayek Böke tuzağa mı düştü?

Mahmut Övür

CHP'de referandum sonrası neler olacağını anlatırken, 10'a yakın gruptan söz etmiş ve 15

Nisan tarihli o yazıyı şu tespitle bitirmiştım:
"Kılıçdaroğlu dahil 10 hatta daha fazla hizip var. Referandum sonrası birbirlerinin gözünü oyoacak noktaya mı gelirler yoksa Kılıçdaroğlu hepsine ayar mı verir onu da yaşayıp göreceğiz." Deniz Baykal, Fikri Sağlar ve Muharrem İnce'nin art arda çıkışı ve ardından yönetimdeki Selin Sayek Böke'nin istifasıyla birinci olasılık etkili görünse de, şu sıralarda "Artık siyasette tecrübe kazandı"

denilen Kılıçdaroğlu'nun usta manevralarıyla ikinci olasılığın devreye girdiğini söylemek mümkün. Ayrıca kamuoyunda muhalifetin acele ettiği ve fırsatçı davrandığı algısı da çok güçlü ve adı geçen siyasi aktörlerin geçmişleri de pek güven verici değil.

Bütün bunlar bir araya gelince rüzgâr da ters dönmeye başladı.

Henüz oyun bitmiş değil ama şu aşamada görünen o ki, eski siyasi aktörler kaybetmeye daha yakın. Tabii şu da bir gerçek, onların kaybedeceği bir şeyleri olmadığı için ortaya atılmalarının bir riski yok. Aralarında kaç kez aday olup kaybeden bile var.

Ama bu Kurtlar Sofrası'nda biri var ki, istifasıyla hem kendisini hem de herkesi çok şaşırttı: Selin Sayek Böke... Böke, parti içinde yıldızı parlayan, uluslararası desteği olan ve Tansu Çiller'e benzemesiyle de siyasetin yeni "sarışın güzel kadını" olarak lanse edilen bir isimdi.

Gerçi toplumsal destek açısından şansı pek fazla değildi ama yine de en azından partide ilgi gören biriydi. Hatta referandum öncesi yazmıştım, kulislere hareketlendiren bir yapılanmanın içindeydi.

Özgür Özel'le "Eşbaşkanlık" ekseninde yeni bir çıkışa hazırlandığı, Aykut Erdoğan, Veli Ağbaba, İlhan Cihaner gibi isimlerin destek verdiği biliniyor.

Özellikle Ağbaba'nın Baykal'ın çıkışından sonra Ankara'da aralarında Zeynep Altıok'un da bulunduğu Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geldiği, PM'de sert tavır koyacakları da konuşulanlar arasında.

Her ne kadar Ağbaba, "Geç bunları Mahmut Övür" dediyse de tespitlerim tek tek ortaya çıktı. Hiçbirinin hesabı tutmadı. Şimdi bambaşka

bir manzara var. Böke, istifa ederken arkasından kendisini destekleyenlerin geleceğini bekledi mi bilmem ama kimselerin gelmediği çok açık. Çevresindekiler birer birer sütre gerisine çekildi. Önce eşbaşkanlık hayali kurduğu Özgür Özel genel başkana bağlılığını bildirdi. Sonra Aykut Erdoğan ve Veli Ağbaba. Tabii Böke'ye sıcak bakan başkaları da vardı, onlar da tek tek çark etti. Gördüğümüz gibi CHP'de rüzgâr Kılıçdaroğlu'ndan yana döndü. Normal kongre sürecinde yelkenleri indirenlerin sayısı daha da artacak. Böke, kısa siyaset hayatında siyaset tarihimizin klasik "ortada bırakılma" durumuyla ilk kez karşı karşıya. Bu da hem akademisyen hem de siyaset acemisi olması nedeniyle çok doğal. Ayrıca, CHP'de, Bizans gibi oyun bitmez.

STAR

Atatürk üzerinden düşmanlık ve politik istismarcılık

Mehmet Metiner

Öncelikle ve önemlilikle şu ilkenin altını çizmek isterim:

Hakaret ve küfür kime yapılsa yapılsın bu asla kabul edilemez, hoş görülmez ve alkışlanamaz.

Hakaret ve küfür sahibini küçültür sadece.

Kim ki hakaret ve küfre ilkeli bir biçimde karşı çıkmıyorsa, bilirsiniz ki onlar da o hakareti ve küfrü yapanlarla aynı türdendirler.

İlkeli ve ahlaklı insanlar, hakaretin ve küfrün her türüsüne karşı çıkarlar.

O hakaretin kimden geldiğine bakmazlar.

"Mahallelilik" veya "yandaşlık" saikiyle hakareti ve küfrü meslek edinmiş kimselere sesini çıkarmayanlar bilirsiniz ki kendilerini küçültürler.

Dahası: Kendilerini değersizleştirip çürütürler.

O yüzden diyorum ki, gelin hep birlikte bu "ilkesel ve ahlaklı" anlayışı hiçbir 'ama'nın arkasına

Köşe Yazıları – 11/05/2017

sığınmadan koşulsuz bir biçimde hayat düsturu olarak edinelim.

Atatürk'ü seversiniz-sevmezsiniz o sizi ilgilendirir.

Hiç kimsenin yürek dünyasına, hiçbirimizin müdahale hakkı yok.

Hiç kimsenin bir tercih üzerinden, bir diğerini hırpalamaya hakkı yok.

Sevmediğiniz bir insanı eleştirmeye hakkınız var.

Sevdiğiniz bir insanı yüceltmeye de hakkınız var.

Bu tamamen sizin yürek dünyanızla veya siyasi-ideolojik duruşunuzla alakalı bir durum.

Lakin sevmediğiniz bir insana hakaret ve küfür etmeye kalkışırsanız, dahası ahlaksızca bel altı vuruşlara yönelirseniz işte orası hepimizi ilgilendirir.

İlke ve ahlak sahibi olan herkesi ilgilendirir.

Yargıyı ilgilendirir.

Çünkü bu yaptığınız şey, hepimizin koruması gereken bir ahlaki ve insani ilkenin yok edilmesi demektir.

Hukuk yoluyla korunması gereken kişiliğin itibarsızlaştırılması demektir.

Buna göz yumulamaz elbet.

Lakin buna karşı çıkılırken, bunu yapanlarla aynı seviyeye düşmemek gerek.

Aynı tarz ve üslupla onlara cevap verenlerin veya milyonlarca vatandaşımızın sevdiği kişilere karşı tıpkı onlar gibi hakaret ve küfrü yol edinenlerin tepkileri de pek anlamlı olmaz.

Hangi televizyon kanalı olursa olsun veya hangi mecra olursa olsun, Atatürk'ün rahmetli annesini ahlaksızca dillerine dolayanların veya başkaca bel altı vuruşlarla kişilik katline yönelenlerin müslümanlık anlayışları da, insanlık anlayışları da sorunludur.

Atatürk eleştirisi değildir bu; düpedüz hakaret ve küfürdür...

Ve bu asla kabul edilemez.

Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapanlar her anlamda sorunlu insanlardır.

Bizim bu tür sorunlu insanlarla alakamız olmaz elbet.

Şimdi birileri, mal bulmuş gibi bu olay üzerinden AK Parti'ye vurmaya kalkışıyor.

Özellikle CHP, kendi içindeki sorunların üstünü örtmek için bu olay üzerinden AK Partimizi hedef tahtasına oturtmaya çalışıyor.

Atatürk üzerinden her iki kesimin de yapmış olduğu istismarcılık ziyadesiyle sorunlu.

Biri düşmanlık ekseninde her türlü hakaret ve küfrü mübah görüyor.

Diğeri Atatürk sevgisi üzerinden, tekelci bir anlayışla kendilerinden gayrı herkesi Atatürk düşmanı görüyor.

İkinci kategorinin partisi olan CHP, bu günlerde Atatürk'e hakaret ve küfür yağdıran birilerine arka çıktığımız iddiasıyla AK Partimizi de suçlamaya başladı.

Buna düpedüz, "Atatürk üzerinden politik istismarcılık" denir.

Cumhuriyetimizin kurucu önderi Atatürk'e yapılan her türlü hakaret ve küfrü şiddetle kınadığımız gibi, CHP'nin de bu sorunlu Atatürkçülük anlayışını gözden geçirmesi gerekliliğini hatırlatırız.

Bunca iç ve dış sorunlarla uğraşırken oluşturulan yapay gündemlerin toplumu daha da yoracağını göz önünde bulundurarak, bu tarz yaklaşım ve söylemlere itibar edilmemesi en doğrusu olacaktır, biline...

AKŞAM

Anlatılan bizim hikâyemiz

Markar Esayan

Maalesef bizim gibi her anlamda vesayet düzeninden millet iradesi merkezli bir ülke sistemine geçiş aşamasında konular kendi asıl bağlamında değil, verilen kavganın dinamikleri/hedefleri içinde araçsallaşarak tüketiliyor. Bizim en büyük zorluklarımızdan bir tanesi de bu. “Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamamak” deyişi bu durumu güzel açıklıyor.

Son Mustafa Kemal Atatürk “tartışmasında” de aynı şeyi yaşadık. Önce şeytani taşlamak gerekirse, bu tartışmanın referandum sonrası istenen gerginliğin oluşturulamaması noktasında bir kullanım değeri oldu ve CHP de bunun üzerine atladı. Hükümeti ve AK Parti’yi suçladı. Birkaç kişinin yakışsız sözleri bir camiaya bağlanarak gerginlik üretilmeye çalışıldı ve çalışılıyor. Bunlar beyhude çabalar olsa da, dikkatli olmakta fayda var.

Sadece tarihsel kişilik ve olaylara değil, aktüel konularda da saygılı bir dille, oportünist/kolaycı yaklaşımlardan uzak durarak fikir barındıran tezler öne sürmek önemlidir. Hele hele aile, özel hayat, kişilik özellikleri konularında saygısız bir tutum almamak çok daha önemlidir.

Mustafa Kemal Atatürk ve erken dönem Cumhuriyet pratikleri de tabii ki tartışılmaya açıktır. Dokunulmaz bir alan olmamalıdır. Aslında, son 15 yılda da tartışılmayan alan, söylenmeyen söz kalmamış gibidir. Nitelik konusunda iddialı

değilim, ancak toplumun isteyip de yasak olduğu için görüş serdedemediği bir alan kalmamıştır diye düşünüyorum. Uzun süren bir yasakçı dönemden sonra bu bir ihtiyaçtı ve bu ihtiyaç tüketilmiştir. Bundan sonraki süreç artık daha nitelikli bir seviyede bu konularda derinleşmeye dönük olmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk ve erken dönem cumhuriyet pratikleri üzerinde tartışılırken, belki “kurtuluş” ve “kuruluş” dönemleri ayırımına gitmek doğru olabilir. Biz hâlâ 1. Dünya Savaşı, bir imparatorluk ve bir medeniyetin çöküşü travmalarını yaşayan bir toplumuz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda tüm kesimleri ile milletin Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verdiği varoluş mücadelesi “Kurtuluş” aşamasıdır ve son derece saygıdeğerdir. Bu dönem, hangi kesimden olursak olalım, hepimizin ortak değeridir. Buraya doğru yapılan saygısızlık hepimizi rahatsız eder. Kimsenin bu alanda bir ayrıcalığı, özel bir mülkiyet hakkı yoktur.

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanından sonraki “Kuruluş” döneminde, bu inşanın içerdiği bir takım pratikler ile birçok kesimin sorunu olmuştur. Osmanlı’da zaten travmatik başlayan Modernleşme/Batılaşma serüveni, bir mühendislik stratejisi olarak yeni dönemde farklı şekilde devam etmiştir. Tabii ki bunlardan etkilenen kesimlerin konuyu tartışma ihtiyacı vardır. Kimse de buna yasak koyamaz.

Ama hem “Kurtuluş” ve “Kuruluş” süreçlerini aynı torbaya atmak, hem de her iki dönemde yapılan her şeyi kategorik olarak iyi veya kötü sınıfına dâhil etmek, bunu yaparken de saygı sınırlarına riayet

Köşe Yazıları – 11/05/2017

etmemek doğru değildir. Sonuçta anlatılan hepimizin ortak hikâyesi dir ve bu hikâyenin nesnel ve soğukkanlı değerlendirilmesi geleceğimizi belirlerken de bize hayati bilgiler sunacaktır.

Artık bu kolaylıktan her kesim vazgeçmeli, tarihi kişilikler ve olaylardan anakronik şekilde güncel siyasi kavgalarda malzeme üretmekten öncelikle imtina edilmelidir. Hz. Peygamber başta olmak üzere İslam döneminin önemli kişilik ve olayları, padişahlar, Osmanlı'nın tüm serencamı, Tanzimat dönemi, yıkılış, Cumhuriyet dönemi, Mustafa Kemal Atatürk, Menderes, Özal, Erbakan ve Sayın Erdoğan ile sembolleşen son 15 yıllık sürecin tamamı, bizim ortak hikâyemizdir. (Saymadığım tüm aktörler ve olaylar bunlara dâhildir.)

Bunların hiçbirisine saygısızlığı ben kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ve hükümetimizin de böyle bir tavrı yoktur.

Aştığımız konuları bugün ilk kez gündeme geliyormuş gibi yaşamak da hepimize karşı haksızlık olur.

YENİ ŞAFAK

AK Parti kongreleri

Aydın Ünal

AK Parti ilk olağan kongresini 12 Ekim 2003'te yaptı. 27 Ağustos 2014'te de ilk olağanüstü kongresini gerçekleştirdi.

Önümüzdeki 21 Mayıs'ta AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi yapılacak; 2018'de de, 6. Olağan Kongre gerçekleştirilecek.

Muhalefet partilerinin, özellikle de CHP'nin kongreleriyle karşılaştırıldığında, AK Parti

kongreleri oldukça sakin geçer. AK Parti kongrelerinde sandalyeler havalarda uçuşmaz, kavga olmaz, yumruklar konuşmaz. AK Parti kongreleri disiplin içinde, mükemmel bir tertiple, sükunetle, ağırbaşlılıkla gerçekleştirilir. Disiplin, sükunet ve ağırbaşlılık elbette tertiple ilgilidir; yoksa, AK Parti kongrelerinde, sabahın erken saatlerinden son dakikaya kadar heyecan, slogan, tezahürat, coşku hiç eksik olmaz.

2003 yılında, ilk kongresini yaptığında, AK Parti bu disiplin, sükunet ve ağırbaşlılığı nedeniyle haksız şekilde eleştirilmişti. Kavgalı kongrelere alışık matbuat alemi, kongredeki düzen ve tertibi yadırgamıştı. AK Parti, kongrelerde de kendi geleneğini oluşturdu. Bir siyasi partinin, kavgasız, nizasız, çatışmasız kongreler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

Kongrelerden beklenen, geçmişin değerlendirilmesi, geleceğin de şekillendirilmesidir. AK Parti, olağan ve olağanüstü 7 kongresinde de hem iç muhasebesini yaptı, hem de Türkiye'nin önüne yeni ufuklar çizdi.

AK Parti'nin her kongresi, tazelenmenin, yenilenmenin, yeni başlangıç ve yeni heyecanların zemini oldu.

21 Mayıs 2017 Kongresine de işte böyle bir heyecanla gidiliyor.

27 Ağustos 2014'deki Birinci Olağanüstü Kongre'ye Recep Tayyip Erdoğan seçilmiş, ama görevi devralmamış Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı olarak katılmıştı. O kongrede delegelerle, partililerle helalleşmiş, ancak, sözlerini, Fatiha Suresi'nin mealıyla tamamlayarak, "bu bir hatime, bir bitiş, bir son değil, bu bir Fatiha'dır, açılıştır, yeni bir başlangıçtır" diyerek, yani veda etmeyerek tamamlamıştı.

21 Mayıs'ta, işte o parantez kapanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, tekrar AK Parti'nin Genel Başkanı oluyor.

Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta AK Parti Genel Başkanlığı'nı yeniden üstlenecek olması, hem AK Parti, hem Türkiye için başlı başına bir heyecan vesilesi. Bu yeni başlangıç, daha doğrusu yeniden başlangıç, AK Parti'de yeni bir heyecan dalgasına, motivasyona neden olacak. AK Parti, 2019'daki 2 önemli seçime, başında lideri varken, yani daha büyük bir özgüvenli girecek.

21 Mayıs Kongresi, önceki diğer 7 kongre gibi kuşkusuz yenilenmenin, tazelenmenin de zemini olacak.

AK Parti'nin 15 yıllık başarı öyküsünün altında, çok sağlam ve samimi bir iç muhasebe yapmasının yanında, her daim yenilenme, her daim tazelenme, her seferinde daha büyük bir heyecanla yeniden başlama iradesi yatıyor.

Diğer partiler, iç meselelerini kongrelerinde kavgayla, yumrukla yapmaya çalışırken, AK Parti, eğer mesele varsa, bunu güçlü bir liderin yönetiminde, özgür ve eleştirel parti mekanizmaları içinde, parti ve dava geleneklerine uygun biçimde, karşılıklı saygı ve diyalogla gerçekleştiriyor.

AK Parti, ayrıca ülkeyi yönetmek gibi bir sorumluluğu da üzerinde taşıyor. Dolayısıyla, her kongresinde, Türkiye'nin önüne somut, gerçekleştirilebilir, ayakları yere basan, ulaşılabilir hedefler ve politikalar koymak gibi bir vazifeyi de uhdesinde taşıyor. Nitekim önceki 7 kongrede AK Parti milletın karşısına böyle hedefler ve politikalarla çıktı, bu sayede başarısını muhafaza etti.

21 Mayıs kongresinde de hiç kuşkusuz AK Parti milletın önüne yeni hedefler, yeni bir vizyon ve yeni politikalar koyacak.

Esasen, 16 Nisan'da değişen sistem, siyasi partileri de kaçınılmaz bir değişime

zorluyor. AK Parti, sistemi bizzat değiştiren parti olarak, 21 Mayıs'ta yeni sisteme, yeni duruma, yeni siyasete uygun bir vizyonla milletın karşısına çıkacak.

21 Mayıs, Türkiye siyaset tarihinde de, AK Parti'nin 16 yıllık serüveninde de bir dönüm noktası olacak. AK Parti, yeniden başlayarak, yeniden doğarak, Türkiye siyasetinde daha uzun yıllar etkili olacağını, Türkiye'yi daha uzun yıllar idare edebilecek kapasitesi olduğunu bir kez daha gösterecek.

21 Mayıs'ta sadece Türkiye'nin değil, bölgemiz başta olmak üzere dünyanın da gözü AK Parti Kongresi'nde olacak. Önceki 7 kongrede olduğu gibi, dünya mazlumlarının kalbi kongre salonunda atacak.

AK Parti, inşallah, öyle bir kongre yapacak ki, sadece teşkilat değil, sadece 80 milyon Türkiye değil, dost ve kardeş tüm halklar da yeni bir heyecanla, yeni bir umutla, en çok da özgüvenle geleceğe bakacak.

MİLLİYET

Türkiye tezlerinde ısrar edecek!

Cemil Ertem

Salı akşamı ABD Savunma Bakanlığı'nın "Suriye Demokratik Güçlerini"ne (ağırlığını PYD/YPG ve PKK'nın oluşturduğu yapı) ağır silah verilmesi ve bu gücün Rakka operasyonunda kullanılmasını Trump'ın onayladığını açıklamasından sonra TL dolar karşısında değer kaybetti. Pentagon'un bu açıklaması piyasalarda olumsuz karşılandı çünkü bu açıklamadan beklenen ABD-Türkiye ilişkilerinin olumsuz etkileneceğiydi. Böylece bu olumsuzluğun ekonomiye de kalıcı olarak sirayet edeceği fiyatlandı.

Ancak Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve çıkarlara yönelik terörist tehditlere karşı, nereden gelirse gelsin, her türlü tedbiri almaya devam edeceği çok açıktır. Türkiye buradan asla ödün vermeyecek ve geri adım atmayacaktır.

Evet, bir önceki yüzyılda ABD'nin, Türkiye'nin hemen yanı başında, Türkiye'nin benimsemediği bir adımı atması Türkiye'nin, küresel düzlemde, ekonomik pozisyonunu kökten sallardı. Zaten böyle durumlarda Türkiye'de ABD'nin istediği çizgiye gelir ve mesele çözüldü. Ama şimdi ikisi de olmayacak Türkiye, burada ABD'nin yanlış yaptığını söyleyecek ve hiçbir zaman bu çizgiye gelmeyecektir. Çünkü "ABD'nin geçmişte buna benzer aldığı tek taraflı hatalı kararların yol açtığı olumsuz sonuçlar herkesin malumudur." Dolayısıyla, ABD, bölgede teröre dayalı geçici çözümlerin bir çıkamaz sokak olduğunu yaşayarak öğrenecektir.

İktisadi sonuçlar...

Öte yandan, Türkiye'nin tezinde ısrar etmesini de ekonomi açısından ele alacak olursak; bunun, çok açık olarak, bölgenin kaynaklarını ve bölgenin ekonomik potansiyelini değerlendirmede farklı yaklaşımlara bağlı bir çıkar çatışması olduğunu yazabiliriz. Dolayısıyla, Türkiye'nin orta ve uzun vadede ekonomik açıdan olumsuz etkilenmesi ancak kendi çıkarları yerine, ABD'nin çıkarlarını gözü kapalı olarak kabul etmesiyle olur.

Eğer Türkiye hemen sınırları dibinde bir terör yapılanmasına izin verirse bu, her şeyden önce, ekonomik istikrara bir tehdittir. Başkan Trump, bunu Türkiye'deki ABD'li yatırımcılara sorsun. Örneğin, ABD'nin en büyük bankalarından birinin bölge merkez

ofisi İstanbul'da... Onlara bir sorsun bu meseleyi mesela.

İkincisi bölgenin pazar dinamikleri ve enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde Türkiye artık asıl oyuncudur ve buradan vazgeçmeyecektir. Ayrıca, Türkiye'nin burada olmamasının anlamı bölgenin pazar dinamiklerinin ve enerji kaynaklarının dünya ekonomik çevriminin dışında kalması anlamına gelir. Tamam, buradan Türkiye yararlanamaz ama Türkiye yararlanamazsa hiç kimse yararlanamaz. Üstelik Türkiye'nin burada olmaması halinde Türkiye'nin enerji ve pazar olarak, çok farklı alternatifleri vardır. Kafkasya-Hazar, Doğu Akdeniz, Türk Akım'la Rusya alternatifleri halen işletilmekte olan enerji geçişleridir.

Tam da Trump'ın PYD ve aparatlarına ağır silah verilmesini onayladığı günde

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts, AA muhabirine şu açıklamayı yaptı: "Türk Akımı Projesi hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji güvenliğe büyük katkısı olacaktır. Ayrıca, "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa bölümünü oluşturacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP), 10 milyar metreküplük ek kapasiteye sahip olacak. TAP, 2020'de işletmeye alındığında bu ek kapasiteyi sağlayabilecek tek kaynak Türk Akımı'nın ikinci hattına gaz tedarik edecek Gazprom olabilir."

Bu, Rusya kaynaklarının da Güney Gaz Koridoru'na (GGK) ortak olması anlamına gelir. Dolayısıyla, Rusya'nın GGK'nın tamamlayıcısı olması ve Türkiye ile buradaki işbirliği Azerbaycan'dan başlayarak

Kafkasya'da yeni bir birliğin enerjiden başlayarak filiz vermeye başlaması demektir.

Tek yol Türkiye...

Referandumdan önce bu sayfada şunları yazmıştık: “Eğer 16 Nisan’da Türkiye’de istikrar ve demokrasi evet oylarıyla kazanırsa, Avrupa’nın Almanya ile birlikte faşizme dönen eski yüzü de ilk raundu kaybetmiş olacak. Bunun iktisadi olarak anlatımı şudur: Pekin-Londra-İstanbul odaklı yeni bir küresel sistemin ilk adımı atılmış olacak ve yeni pazar ve enerji düzeni bu kapsamda ortaya çıkacak. Çin’in “tek kuşak-tek yol” mega projesi başta olmak üzere, uzak Asya limanları ve ticaret merkezleri öncelikle Doğu ve Güney Avrupa’ya Türkiye üzerinden bağlanacak. Aynı durum enerjide de söz konusu.

Bugün Avrupa’nın doğal gaz tüketimi 600 milyar metreküp civarındadır. Bunun ancak 200 milyar metreküpünü kuzey Avrupa üretiyor. Yani AB, 400 milyar metreküpünü ithal etmek zorunda. 2030 yılında AB’nin doğal gaz tüketimi 760 milyar metreküpe varacak. Nükleer santraller kapanırken doğal gaz ihtiyacı buna bağlı olarak da artacak. Bu durum AB’nin 600 milyar metreküp doğal gazı her yıl ithal etmek zorunda kalması demek. Bu doğal gaz da AB’ye -gelecekte- iki temel hattan gelecek. Birincisi, Kuzey Türk Akımı, ikincisi de Güney Gaz Koridoru. Güney Gaz Koridoru, yalnız Hazar gazını kapsamıyor, Doğu Akdeniz kaynakları da buraya dahil olmak zorunda. Bu durum, İsrail’in siyasi ve ekonomik konumunu da değiştirecek bir dinamiktir.

Şimdi devam edelim; Türkiye’de “evet” kazandı; sistem istikrar yönünde değişti. Bölgenin ve Avrupa’nın enerji arz-talep dinamiğini ötesi pazar ve yeni ticaret

yapılanmasını Türkiye belirleyecek. İngiltere bu çok önemli değişimi okudu ancak ABD hâlâ okuyamadı ama biz Washington’un Londra’dan sonra geldiğini biliyoruz.

TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu’nun 2019 çatı adayı belli oldu

Fuat Uğur

CHP’de **Hayır Bloku**nu en iyi yorumlayan iki kişi var. Biri **Kemal Kılıçdaroğlu**, diğeri de **Deniz Baykal**.

Siz Muharrem İnce, Özgür Özel ve Selin Sayek Böke’ye filan bakmayın.

Gerçek bu.

Çünkü Kılıçdaroğlu ve Baykal, farklı biçimlerde de olsa “**Hayır cephesini bizim sanmak yanlış olur**” diyebilmekte ve 2019’un **çatı adayını** aramaktalar.

Baykal’ın dillendirdiği **Abdullah Gül** modeli bizzat Gül’ün kendisini tarafından ağzına tıkanı.

Ama **Kılıçdaroğlu’nun önceki gün ima ettiği çatı adayı** şimdiden hazır.

Önce hayır cephesine bakalım, içinde kimler ve hangi siyasal akımlar var.

1-CHP

2-HDP-PKK

3-Saadet Partisi

4-MHP Muhalefeti

5-FETÖ

6-Çeşitli sol partiler ve gruplar

7-Vatan Partisi

8-AK Partili rahatsızlar ve gizli hayırcılar

İşte yukarıdaki bu **8 benzemez**

kombinasyon çatı adayını dayatıyor CHP’ye. Her ne kadar Muharrem İnce “**Yeni bir**

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu

kaldıramayız” dese ve Özgür Özel de “**Bir emin el gerek**” diye kendini işaret etse de onların adaylarıyla yüzde 48,5’in yüzde 25’e düşeceğini herkes biliyor.

Peki, kim olacak bu çatı adayı?

Tabii **MERAL AKŞENER**.

Yazın bir kenara.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çoktan kararını verdi. Partisiz ve CHP seçmeninin gönül rahatlığıyla oy vereceğini düşündüğü, **muhafazakâr kesimden de oy alacağını düşündüğü tek isim Meral Akşener** ve bunu yakın çevresiyle zaten paylaştı.

Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında da **dolaylı bir temasın olduğu**, kendisinden bazı şeyler istendiği bilgisini aldım. Bunlar arasında **Akşener'in MHP alternatifi yeni bir parti kurmaması ve partisiz kalması** da var. Akşener'in bu isteği kabul ettiğini öğrendim. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'den muhafazakâr kitle için çalışma yapılması isteği de oldu. Akşener bu nedenle **Saadet Partisine gidip görüşme yaptı ve mini bir mutabakat** sağladılar.

FETÖ bilindiği üzere Meral Akşener'e her türlü **maddi ve insan gücü desteğini** vermeye hazır.

Ya **HDP** ve **PKK** ne olacak?

Onu CHP halledecek. Akşener'in doğrudan muhatap olması gerekmiyor. Ama Meral Hanım'ın daha önceden HDP'ye, **HDP'lilerin de Akşener'e yönelik ılımlı yaklaşımlarının olduğu** sır değil.

AK Parti ve **Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan** bu temaslardan ve **gelişmelerden haberdar mı** dersanız, bilmiyorum. Bana göre olmamaları imkânsız.

Bilinen bir şey varsa **2019'un adayları** şimdiden belli. **TAYYİP ERDOĞAN** ve **MERAL AKŞENER**.

Kısaca **Hayır cephesi** şimdiden çalışmaya başladı,

Herkes buna göre pozisyon alsın çok iyi olur.

TAKVİM

Tetiğe asıldılar

Ergün Diler

Kaç zamandır **TRUMP**'ın çelişkilerini yazıyorum. **EN** güvendiği, yola birlikte çıktığı adamları tek tek alınırken sesini

çıkaramadığını anlatıyorum. **İLK 100 GÜN** hedefinin asla onun söylediği gibi olmadığını paylaşıyorum. Ve en önemlisi **ABD** içinde dünyayı da saran kavgayı aktarıyorum. Bizler meselelerin nedenini içeride aradığımız için **DIŞARIYA** pek bakmayız. Bilmeyiz ve istemeyiz de... Son haftalara baktığımda en çok **VATIKAN**'daki Avrupalı liderlerin **PAPA** ile bir araya gelmesini, Rothschild ailesinin operasyonlarını, Çin'i, İngiltere'nin **DERİN AKLI**'nı ve Pentagon'u yazmışım... Ve kavgayı tanımlarken de **"SİLAH ile PARA çarpışıyor"** diye not etmişim...

Son 48 saattir herkes **ABD**'nin **YPG**'ye yani bizim **"TERÖRİST"** diye tanımladığımız örgüte vereceği **AĞIR SİLAHLARI** tartışıyor. Bu karar **TRUMP**'ın savrılmaya son verdiğini göstermekte. Artık Trump bu kararla **ORDUNUN, SİLAHIN, SİLAH SANAYİ**'nin ve **PENTAGON**'un yanında yer aldığını ilan etmiştir. Olaya böyle bakmakta büyük fayda var... Ve bu kararın yansımaları olacaktır! Hem de büyük!

Açalım. Daha net olalım... Olalım ki anlatabilelim...

FETÖ, yıllarca büyüüp serptiği topraklara ihanet etti. Erdoğan'ı hedef aldı, arkadan vurmaya kalktı. Ameliyat masasında bile rahat vermedi. Oysa Erdoğan en büyük desteği veren isimdi...

Vefa gösterecekleri yerde düşmanlığı seçtiler... Kavga başladı. 17-25

Aralıklar, **GEZİ'LER**, **OSLO**'lar, 7 Şubatlar ve 15 Temmuz'larla bugüne geldik...

Kimsenin inanmak istemediği **KALKIŞMADAN** sonra **ABD** ile ipler koptu. Söylenmese de ilişki büyük zarar gördü.

Dünya üzerinde iki kutuptan birine yakın olmak zorundaydınız. Issız bir adada yaşamıyorduk. Ya bize devamlı kumpas kuran **CIA**'nın, **FETÖ**'nün Pentagon'un yanında olacaktık ya da **KÜRESEL SERMAYENİN** merkezi İngiltere'nin...

İstesek de istemesek de ikinci yol kalmıştı.

Londra da, önemli sayılabilecek sıcaklıkla geliyordu.

İlişkiler kilometre yaptı. Biz yol alırken, **ABD** içindeki karışıklık sürüyordu. Oradaki **TONLARI** göremiyor anlayamıyorduk...

Belirsizdi. Ta ki **YPG** kararına kadar. Karanın ne olacağını biliydi. İşaretini vermiştim! Ama işitmek gerekiyordu.

DUYDUK!

PENTAGON kendi çıkarları için, **YPG** üzerinden bölgede 30 yıl önce başlatılan oyunu canlandırdı. Trump da onay verdi.

YPG üzerinden gidilecek yolda ana amaç, Avrupa ve Çin'i bölgede sınırlamaktı. Ve Çin'in ürettiklerini satacağı pazarları avuç içine almaktı. Kabaca böyle. Enerji **ORTADOĞU**'daydı. Ve üretim için şarttı.

İşte bunu ele geçirerek vanayı yani **ÇİN**'i durduracak **FREN MEKANİZMASINI** ele geçireceklerdi.

Hem **BASRA**'yı hem **AKDENİZ**'i hem de Süveyş'i kontrol etmek isteyeceklerdi... Zaten enerji havzalarını ve pazarı kontrol ettiğin zaman süper güçtün! Pentagon bundan vazgeçmeyeceğini **YPG** kararıyla gösterdi...

Kavga giderek büyüyecekti...

Trump bu kararı verir vermez, ışık hızıyla bir hamle daha yaptı! **FBI** Direktörü James Comey'i görevden aldı!

FBI Direktörü James Comey çok önemli bir isimdi. Eğitim hayatının tümünü Rothschild bursu ile tamamladı. Avukatlık yaptığı büroların tümü Rothschild ailesine bağlı işadamların davalarını üstlenen merkezlerdi...

Dahası vardı! James Comey, Rothschild ailesine çalışan en üst düzey Katolik'ti.

Onun Katolik olması, ailenin **ABD** istihbaratında çok daha etkin olmasını sağladı. Ancak başka bir gerçek daha vardı!

ABD'de 16 istihbarat kurumu vardı. Hepsisi gizli olarak **CIA**'ya bağlıydı.

CIA Direktörü, aynı zamanda **ABD** Başkanı'nın istihbarat

danışmanıdır. O nedenle **FBI**, **ABD** için operasyonlarda çok etkili olsa da asıl güç **CIA**'dadır. Rothschild ailesi, Brennan döneminde **CIA**'nın kontrolünü sağlıyordu. Ancak **CIA** Direktörü Pompeo, Pentagon'a bağlıdır. Rothschild ailesini de sevmez. O nedenle **FBI**, Rothschild ailesi için çok önemlidir. Comey'den boşalan yere vekaleten de olsa Andrew McCabe atandı. Büyük bir ihtimalle resmi olarak ataması gerçekleşecek. Trump, Comey'nin devamı ile çalışmak zorunda olacak.

Çünkü Andrew McCabe, 1990'larda Düke Üniversitesi'nden mezun olduğu gün aileyle tanıştı. Üniversiteyi bitirdiği gün aldığı davete gittiğinde tanıştığı Lynn Forester de Rothschild'ti.

Andrew McCabe'i, Rothschild ailesine tavsiye eden kişi ise Andrew Stein yani Lynn Forester de Rothschild'in Sir Evelyn de Rothschild'le evlenmeden önceki eşi. Ailenin her evliliği her ayrılığı aslında bir projenin oluşumu ya da devamıdır. Pentagon'a yakın medya, Andrew McCabe'in gelecekte **FBI**'in önemli isimlerinden olacağını biliyordu. O medya, birkaç aydır Comey'den çok Andrew McCabe ile çatıştıyordu. Pentagon, **CIA**'dan sonra eğer **FBI**'yi da ele geçirebilirse, o zaman **ABD**'de dengeler değişir. Aksi durumda, **ABD**'deki savaş farklı ülkelere uzanacak şekilde yaşanacak. Pentagon'un yanında yer alan ülkeler ile Rothschild'in yanında yer alan ülkelerin savaşı çok şiddetli olacak.

Ortadoğu'da Pentagon'dan yana tavır alan Libya, tekrar merkezini Londra'ya çevirdi. Şimdi Pentagon, Libya için çok özel bir statü düşünüyor. Libya en ağır şekilde cezalandırılacak. Ürdün, Pentagon'dan yana tavır aldı. Aile de, İngiltere üzerinden Ürdün'e çok ağır yaptırımlara başlayacak. Böyle sayabileceğimiz çok ülke var! Fransa da dahil... Türkiye'de bu mücadelenin dışında kalmaz... Hiç ihtiyacımız yokken, **ATATÜRK'E HAKARETLER ANNESİNE AĞIR SÖZLER NEREDEN ÇIKTI SANIYORSUNUZ!** Ya da **CHP**'de ne oldu da birileri masayı devirmek istedi. Ya



Köşe Yazıları – 11/05/2017

da **AK PARTİ** içinde derinden götürülen ilişkilerin ucunda ne vardı!

Trump'ın ve Pentagon'un bu kadar net bir şekilde ortaya çıkması içerisini istesek de istemesek de türbülansa sokacaktır.

ABD'nin içeride siyaset yapacağı alan bulunacaktır. **SÜRPRİZ** isimlerle geleceklere. Her yerden...

2019'a kadar çok önemli mücadeleler yaşanacaktır...

ABD ordusunun gücüyle, bölgede **YPG**'yi kullanmaya karar vermiştir. Bu sonuçları olan bir adımdır.

Bölgedeki bütün **KÜRTLER**'i ilgilendirecek karardır.

Ortadoğu'da taşlar yerinden oynayacaktır. **ABD** rakip gördüğü Avrupa ile Çin'i kontrol etmek için bölgede bize büyük ihtiyaç duyuyordu.

Yaptıkları hatalar bizi kendilerinden uzaklaştırdı. Şimdi Washington için mücadele edilecek güçler içinde **TÜRKİYE** de var.

Bu bizden çok **ABD** için zor olur.

Çünkü herkesle kavga edecek paraları yok. Enerjisi de...

Borçla yaşayan bir ülke aslında. Parayı veren **ÇİN** de yalnız yürümek istiyor.

Kavganın merkezi **ORTADOĞU**. Biz de içindeyiz. Kaçamayız...

Rıza Sarraf davasından, **HDP**'ye, **CHP**'den bürokrasiye kadar olan bütün alanı zorlayacaklar... **YPG** kararı ile bize "**Buraya gelmenize gerek yok!**" denildi.

Bu faturası olan bir çıkıştır. Türkiye bir **DENGE** ülkesidir. Ve yalnız değildir. Tek başına yürüyecek gücü de vardır.

Ama **ABD** aldığı bu kararlar bir **DOST**'u üzmüştür. Niyetleri **ANKARA** tarafından okunmuştur! Yeni Dünya **ORTADOĞU**'da bizim merkezinde olduğumuz koordinatta kurulacaktır. Şimdi büyük mücadele başlamıştır. Tırmanacaktır.

SİLAH, PARAYA silah çekmiştir!

YPG kararı budur! Ve kavga sadece bizim sınırlarımızın aşağısında yaşanmayacaktır.

Herkes bu topa girmek zorundadır...

Girecektir de...

Artık **PARA** da silah da konuşacaktır...

Gerçek olan **SİLAHIN SESİNİ DAHA ÇOK DUYACAĞIMIZDIR...**

Yakınlarımızda!

NOT: Pentagon'un görünür şekilde öne çıkacağı **DARBEYE** karışanlara verilen haklardan ve koruma kalkanından belliydi. Hepsine sahip çıktılar. Adil Öksüz için de İstanbul'dan **ALMANYA**'ya oradan da Pensilvanya'ya uçtuğunu duydum! Şimdi orada! Yani eğer o da koruma altındaysa pes! Geriye bu işi organize edenlere hesap sormak kalır! Ki içeride bunlardan hatırı sayılır sayıda var!

YENİ AKİT

**Kahveci, İncetahtacı, Yazıcıoğlu..
Ve şimdi Başsavcı Alper!**

Ali Karahasanoğlu

Denizli Başsavcısı'ni 2 ay kadar önce tanıdım..

Yüz yüze değil..

Bir telefon görüşmesi..

Rahmetli **Hasan Karakaya** abimizin bir yazısı sebebi ile, **CHP**'nin **Denizli**'den **milletvekili aday** olan, eski baro başkanı **Adil Demir**'in yürüttüğü bir icra takibinde, çok açık **kanuna aykırı işlemler** yapılıyordu..

Dosyayı takip eden **CHP**'nin **milletvekili aday** olunca..

Bir de **eski baro başkanı** olunca.

Bu tür kanuna aykırı işlemler, **normal** sayılabilir..

İşlemlerde imzası olan memuru aradım..

Adı **Celalettin Karakoyunlu** imiş..

Köşe Yazıları – 11/05/2017

“**Kanuna aykırı işlem yapıyorsunuz**” diye hatırlattım..

Tınlamadı bile..

“**İstedüğün yere şikayet et**” modunda idi..

Bekliyordu ki, **işlemin iptali için dava** açılsın.. **Dava haftalar, aylar sürsün.** O yılginlıkla, **kanuna aykırı işlem sineye çekilsin..** Sonuçta haklılık ortaya çıksa bile.. Verilecek zarar verilmiş olsun..

Haklılığın verdiği cesaret ve kanuna aykırılığın netliği karşısında, Denizli’de hiçbir savcıyı tanımadığım halde..

İcra memurlarından sorumlu savcıya, kanunsuzluğun boyutunu aktarmak istedim.

Santraldeki memur, **o savcının makam odasının cevap vermediğini** söyledi..

Ne zaman gelebileceği konusunda da bilgi vermeyince, o anki kızgınlıkla, **“Başsavcı ile görüşeyim o zaman”** dedim.

Ve **Denizli Başsavcısı Mustafa Alper** ile, bu şekilde tanıştım.

Konuyu anlattım..

Kanuna aykırılığı izah ettim.. **Çok açık bir şekilde suç işlendiğinin** bilgisini verdim.

“**Bir inceleyeyim**” dedi..

Ve kısa bir süre sonra..

Başsavcı geri dönüş yaptı..

“**Kanuna aykırı davranan hiçbir memura göz yumamayız. Aynı memurlar için, önceden de mali konular sebebi ile işlem yapmıştım.. Şimdi tekrar kendilerine**

söyledim, ‘Vatandaşın tek bir şikayet istemiyorum’ dedim” bilgisini verdi..

Başsavcıya benim **kanımı ısındıran** cümlesi, **“Vatandaşın tek bir şikayet istemiyorum”** ifadesi idi..

“**Böyle başsavcılara, ülkenin ne kadar çok ihtiyacı var**” diye düşünmüştüm..

Nitekim, kısa bir süre sonra..

Kanuna aykırı yapılan işlemlerin, birer birer düzeltildiğini gördüm..

İşte **“bir vatandaş”** olarak tanıştığım..

Sonuçta kanuna aykırılığı anlatınca..

Normalde hep sahip çıkılan **“devletin memuru”** yerine..

“**Vatandaş**”a sahip çıkan bu Başsavcı ile **tüm tanışıklığım, bununla sınırlı** idi..

Başsavcı Mustafa Alper’in dün vefat haberini internet sitelerinde görünce..

Açık söyleyeyim..

“**Trafik kazası**”na inanmadım.

Hiçbir veri olmadan, **“Hayır, hayır.. Mutlaka suikasttır”** dedim..

İsteyen istediğini söyleyebilir..

“**Elinde hiçbir veri olmadan, altıncı hissinle mi bu sonuca vardın?**” diyebilir..

Dalga geçebilir..

Ben yaşadığımı, düşündüğümü **samimi olarak** aktarıyorum..

İlk tepkimin, **“suikast”** olduğunu samimi bir şekilde söylüyorum..

Köşe Yazıları – 11/05/2017

Nitekim sonrasında..

Susurluk benzeri olayın görüntüsünü izleyince.

Susurluk için de gündeme gelip.

Sonra unutturulan..

“**Komplo teorisi**” denilerek gündemden çıkartılan iddia aklıma geldi..

Kazaya karışan ikinci araç olan kamyonun ziyade..

Kamyonun şoförü, alkollü araç kullanmaktan, ehliyetine el konulan birisi de olsa..

Sıkıntının Başsavcı'nın aracında olduğu ihtimali bana daha mantıklı gibi geldi..

Makam aracının sistemine müdahale ile..

Frenlerin devre dışı bırakıldığı.. Direksiyonun kilitlendiği ihtimali, bence kuvvetle muhtemel..

Bedri İncetahtacı'nın soru işaretleri ile dolu bir trafik kazasında..

Adnan Kahveci'nin benzer bir kazada..

Çok tartışılmıyor ama..

Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun benzer bir kazada..

Vefatları önümüzde iken..

Muhsin Yazıcıoğlu'nun başından geçen benzer trafik kazalarında başarılı olamayanların..

Sonunda bir **helikopter kazası** ile aynı amaca ulaştıklarını hatırlayınca..

Olay taze iken..

“**Kaza değil**” şeklindeki açıklamaları bir kenara bırakıp..

Somut deliller önümüzde iken..

Araç elimizde iken..

Aracın elektronik donanımı elimizde iken..

Tüm ihtimallerin araştırılmasının zorunlu olduğuna inanıyorum..

“**Öyle hissettiğim için**” değil..

Onlarca yıl, aynı konunun “**şaiibli bir trafik kazası**” olarak anılmaması için..

“**Suikast ihtimali**” çerçevesindeki tüm deliller, ancak **bugün yapılacak araştırmalarla**, neticeye kavuşabileceği için..

Yarın o araç hurdaya gittikten sonra..

Artık gerçeği öğrenme imkanımız da kalmayacağını bilerek..

Başsavcının FETÖ ile yiğitçe mücadelesi sonucu, bu derin örgütün hedefi olduğu dikkate alınarak..

Koç beslemesi Cumhuriyet gazetesinin, internet sitesinde attığı ahlaksız “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti” başlığını gözardı etmeden..

Konunun üzerine titizlikle gidilmesi, görevimizdir..

Görevimiz olmalıdır..