

YENİ ŞAFAK

McDonald's, Starbucks, Burger King ve FG

Aydın Ünal

ABD'li yazar Thomas Friedman, "sınırları içerisinde McDonald's olan iki ülke birbirleriyle savaşmaz" tezini ortaya atmıştı. Şu ana kadar sanırım bu tezi yanlışlayan bir savaş çıkmadı. Ayrıca literatüre girmiş "McDonald'slaştırma" kavramının, ekonomik olmanın ötesinde kültürel ve sosyolojik bir değişimi de ifade ettiği çok açık.

ABD'nin küresel markaları sadece ürün satmazlar. McDonald's ve Burger King sadece hamburgerci, Starbucks sadece kahveci, Apple sadece telefoncu, CocaCola ya da Pepsi sadece içecek değildir. Bu küresel markalar, aynı zamanda ABD'nin kültür ve yaşam tarzı ihracının taşıyıcılarıdır.

Buldukları her ülkede, McDonald's, Burger King, Starbucks, Apple gibi markaların mağazaları adeta ABD'nin diplomatik misyonları gibidir. Bu markaların ve mağazaların dokunulmazlıkları vardır ve ABD büyükelçilikleri ya da konsoloslukları kadar korunurlar. Birçok ülkede ABD karşıtı gösteriler, ABD misyonlarının önü kadar bu mağazaların da önünde yapılır; kimi zaman mağazalar taşlanır ama daha ileriye asla gidilmez. Daha ileriye gidilmesi, bu mağazaların korunamaması, o ülke ile ABD arasında yüksek gerilim anlamına gelir.

İşte Türkiye ile ABD arasındaki gerilim tam da böyle bir küresel ABD markasının "dokunulmazlık ihlalden" kaynaklanıyor.

FG (Fetullah Gülen), ya da FETÖ, Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği, 40 yılı aşkın bir süre üzerine yatırım yaptığı, tıpkı McDonald's, Burger King, Starbucks, Apple, CocaCola,

Pepsi, Marlboro gibi dünyaya ihraç ettiği ve gözü gibi koruduğu küresel markadır.

Diğerleri hamburger, kahve, bilgisayar, kola, sigara ve telefon satıyor; peki FG markası ne satıyor?

FG, bulunduğu her ülkede, ABD ile, ABD emperyalizmiyle, siyonizmle barışık yapay bir din satıyor. Bu ürüne, "haşhaş soslu İslam" demek yanlış olmayacaktır. Kısa sürede ürünün bağımlısı olanlar, ABD'ye gönüllü ajanlık yapabilecek kadar hayranlık duymaya başlıyorlar. Kendi ülkelerinden, kendi halklarından, kendi öz dinlerinden nefret eder hale geliyorlar. Ürünün etkisiyle kendilerinden geçiyor, ruhlarını, bedenlerini, akıllarını tamamen ABD çıkarlarına adıyorlar.

FG'yi bir Türk markası, yerli malı zannedenler yanılırlar. Hammadde maalesef Türkiye'den götürülmüştür; ama ürün ve marka yüzde 100 Amerikan'dır çoktan küreselleşmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde epeyce insan FG'nin zehrinin bağımlısı haline gelmiştir. Kazakistan, Pakistan, Afganistan, Arnavutluk, Güney Afrika Cumhuriyeti ve daha nice ülke, gençlerini sinsice zehirlemiş bu ABD markasının tehdidi altına girmiştir.

ABD'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı, büyük yatırımlar yaptığı, azami ölçüde istifade ettiği böyle küresel bir markaya dokunulması elbette affedilebilir bir hata değildir.

Türkiye, işte bu "affedilemez hatayı" işlemiştir. Türkiye, güvenliğini ve egemenliğini açıkça tehdit eden bu ABD markasına karşı savaş açmıştır. ABD de, en hassas olduğu konuda, markalarının güvenliği ve itibarı konusunda, Türkiye'nin açtığı savaşa reaksiyon göstermiştir.

Türkiye, küresel FG markasına sadece ülke içinde değil, küresel ölçekte savaş açmıştır. ABD'nin bunu kabullenmesi elbette beklenemez. ABD, büyük ve zorlu çabalar sonucunda ürettiği bir küresel markasının, ne

dünyanın herhangi bir ülkesinde, ne de Türkiye’de zarar görmesini istemez.

Türkiye ile ABD ilişkileri gerçekten zorlu bir sınavdan geçiyor. Bir tarafta, kendi ürettiği, patenti kendisine ait ve son derece işlevsel küresel markasını korumaya çalışan ABD; diğer tarafta ise, FG markasını kendi güvenliğine, egemenliğine, dış politikasına tehdit olarak gören Türkiye...

Bu sınavda geri adım atanın, taviz verenin Türkiye olmayacağı açık. Türkiye’nin geri adım atması ya da taviz vermesi, güvenliği ve egemenliğini tehlikeye atması anlamına gelir. Dolayısıyla, ister vize ambargosu, ister silah ambargosu, isterse daha ileri adımlar atсын, ABD’nin bu çekişmeden kazançlı çıkması mümkün görünmüyor.

ABD’nin yapması gereken, küresel markası FG’nin ürünlerinin defolu olduğunu kabul edip, bütün ürünleri ülkeye geri çağırmasıdır.

ABD süper güç olabilir ama Türkiye de öyle sıradan bir ülke değil. ABD-Türkiye çekişmesinde kaybi en fazla olacak olan, kuşkusuz ABD’dir.

Başta CHP’liler olmak üzere, ülkesine, milletine inancını kaybetmiş, hiçbir zaman özgüven sahibi olamamış Amerikan solcularının ve ABD hayranı anti-empyralistlerin sızlanmalarına bakmayın siz.

“Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de orada yerini alır” diyen CHP Genel Başkanı İnönü’den, “Artık ABD’ye güvenemeyiz” diye kestirip atan CHP Genel Başkanı Ecevit’ten, ABD’den merhamet dilenen bir CHP Genel Başkanı’na, Kemal Kılıçdaroğlu’na geldik.

“Solcu” Kılıçdaroğlu belki hayatında hiç McDonald’s’a girmemiştir ama üzerindeki ABD menşeli FG markası pırl pırl parlıyor.

AKŞAM

Kabul ediniz adamlarınız kaybetti!

Vedat Bilgin

ABD’nin Türkiye’ye vize işlemlerini durdurmasına ve buna mütekabiliyet esasında verilen cevap hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Türk devleti mütekabil bir devlettir; kendisine nasıl davranılıyorsa karşısındakine aynı şekilde davranacağını herkesin bilmesi gerekir.

ABD’nin bırakınız müttelikliği, milletler arası hukuka göre açıkça terör organizasyonu olarak ilan edilmiş Türkiye düşmanı bir terör örgütünü desteklemesi, ona sayısız miktarda silah mühimmat dâhil her türlü desteği vermesinden sonra şimdi de Türkiye ile ilgili bu ‘mantık dışı’ kararı alması, neyin nesidir dersiniz? Kore’de birlikte savaştıktan, o uzun Soğuk Savaşı dönemini aynı ittifak içinde yaşadıkten sonra, ABD’nin, Türkiye siyaseti neden değişmiştir dersiniz?

Nerede o eski zamanlar!

“Bu tür soruların cevabı Türk-ABD ilişkilerinin mahiyetindeki değişimde aranmalıdır. Hiç şüpheniz olmasın bu ilişkiler eski ‘bağımlılık karakterinde’ devam etseydi, ne vize sorunu yaşanırdı, ne de başka şeyler!”

Şurası açıktır ki Türkiye’nin Batı sistemiyle ilişkileri, Lozan sonrası giderek daha kötüleşmiş bir ‘bağımlılık ilişkisine’ dönüşmüştür. İkinci Savaş sonrası

Köşe Yazıları – 12/10/2017

dönemde sistemin patronajına geçen ABD, başta NATO olmak üzere, **'bağımlılığı sürdürülebilir'** düzeyde düzenleyen diğer kurumlar vasıtasıyla bu ilişkinin devam ettirilmesine özen göstermiştir; ne zamana bu ilişkilerin devamında sorun çıkmışsa her türlü müdahaleyi yapmakta asla tereddüt göstermemiştir. Türkiye'deki askeri darbelerin NATO karargâhıyla ilişkisi birçok defa ele alındığı için, hatırlatmak yeterlidir; tabiri caizse **'cuntacı askerleri'** Türk devletinin demokrasi vasıtasıyla kontrolden çıkma ihtimaline karşı, hep yedekte tutmuştur ve gerekli olduğu zaman da devreye sokmuştur.

Yeni dünya

Türkiye'de **'tarihsel iktidar bloku'** diye isimlendirdiğim, **'asker-bürokrat-aydın-kapitalist'** unsurların ittifakına dayanan yapı, bu ilişkilerin **'içerideki toplumsal aktörü'** durumundadır. Dikkat edilirse bu unsurlar politik, ekonomik, ideolojik alanları kontrol eden, bu yönde işlevler üreten aktörlerdir. Bir anlamda her alan tutulmuştur.

Küreselleşme sürecinin getirdiği sarsıcı yeniliklerden biri **'dünya sisteminin'** merkezinde yer yer alan Batı'nın güç kaybetmeye başlaması ve Doğu'nun yükselişidir. Türkiye, bulunduğu coğrafya, sahip olduğu tarihsel birikim itibarıyla, bu süreçte önemli bir konumda olduğu gibi, bölgesel değişimin de merkezinde bulunmaktadır.

"Batı sistemi Türkiye'yi kaybederse bütün Ortadoğu'yu kaybedecektir ve bunu öngörmek zor değildir fakat Batı eski siyaset tarzıyla bunun önüne geçmek istemektedir ki, imkânsız olan da budur. Bunun imkânsız olmasının bir sebebi, eski bağımlılık ilişkilerinin tarihi zeminin kaybolması; diğer sebebi ise, eski politik yöntemlerin kullanışsız hale gelmiş bulunmasıdır. Türkiye'nin yaşadığı toplumsal değişimler, demokratik reformlar ve ekonomide yaşanan gelişmeler artık 'Batı vesayetinde bir dış politika' yaklaşımının şartlarını ortadan kaldırmış bulunmaktadır."

Klasik darbelerle bu duruma müdahale edemeyen sistem, terör saldırıları ve FETÖ darbe girişimiyle de başarısız olmuştur. Kuzey Suriye'de PKK/PYD ile ABD'nin açık işbirliğine, Irak'ın bölünmesine dönük politikalara karşı Türkiye'nin bölgesel işbirliği ile verdiği 'cevap' ortadadır. Önce bir 'Papaz'ın' arkasından Büyükelçilikte çalışan casusun yakalanması, daha önceki istihbaratçı Enver Altaylı olayı vs. bunların hepsinin anlamı açıktır: Adamlarınız bu defa kaybetti, başarısız oldunuz, bunu kabul edelim ve iki ülke arasında 'normalleşme' siyasetine dönelim.

AKŞAM

Yeni Türkiye'ye uyumlanma sorunu...

Markar Esayan

Akılların da normal işlemediği bir zamanı yaşıyor dünya. Böyle kritik dönemlerde büyük ülkelerden daha sağduyulu davranmaları beklenir, lakin ABD son zamanlarda pek çok açıdan bu sağduyuyu göstermekte zorlanıyor.

Son olarak vizeleri askıya alma adımı kabul edilecek, anlaşılacak gibi değil. Başbakan Binali Yıldırım'ın grup konuşmasında ifade ettiği gibi, resmi bir bankamızın genel müdür yardımcısını yaka paça gözaltına alıp tutuklarken ve Cumhurbaşkanı'nın korumaları üzerinden çıkartılan krizde ABD yargısı sorgulanamıyorsa, 15 Temmuz darbesine dönük soruşturmalarda bağımsız Türk yargısının pratiklerinden iki ülkenin krize girmesine gerekçe yaratılması nasıl mümkün olabilir?

Son yaşanan kriz kesinlikle Türkiye kaynaklı değil.

Öyle görülüyor ki, ABD'nin kendisini Türkiye ile ilişkilerinde ciddi bir özeleştiriden geçirmesi gerekiyor.

ABD, şu anda Türkiye'de darbe girişiminde bulunarak 250 vatandaşı şehit eden, 2193'ünü yaralayan, ülke ekonomisini minimum 100 milyar dolar zarara uğratan bir terör örgütü ve liderini "misafir" ediyor. Bu durumun, Türkiye'nin Bağdadı'yi Ankara'da

ağırlamasından, onu korumasından bir farkı yok. Bu tespiti bazı sağduyulu Amerikalı yetkililer de ifade etmişti. Benzer şekilde, PKK'nın Suriye kolu olan bir başka terör örgütü YPG'ye de binlerce TIR ağır silah gönderiliyor.

Türkiye için PKK ve FETÖ'nün, Suriye ve Irak'taki durumun bir varlık/beka meselesi olduğu ABD tarafından tam anlaşılammış gözüküyor. Devletler, örtüşen menfaatler konusunda veya ortak projelerde işbirliği yapabilirler. Ancak bir ülkenin öz varlığını tehdit eden meselelerde esneme beklemek doğru ve gerçekçi bir yaklaşım değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisi'nin aldığı bu askı kararının bireysel bir tercih olabileceğini ifade ederek, ABD yönetimine hatadan dönülmesi için bir alan açmaya çalıştı. Ancak yönetim kararın arkasında olduklarına dair açıklama yaptı. Bunun devlet mantığı açısından kaçınılmaz bir tutum olduğu, ancak mesajın yönetime iletildiği söylenebilir.

Her halükarda, Başkan Trump ve sağduyulu yöneticilerin bu vahim davranış bozukluğunu bir an evvel gündem yaparak değiştirmeye çalışması ivedi bir ihtiyaçtır.

Geçmişte Türkiye'ye çifte standart ile yaklaşmaya alışılmış olabilir. Ancak geçmişte bile, mesele beka sorunu olduğunda, Kıbrıs konusunda olduğu gibi Türkiye milli reaksiyon gösterebilmiştir.

Türkiye eski Türkiye de değildir ve eski Türkiye'nin geri geleceğine dair umutlar boştur. Tabii ki dış ilişkilerde kural ekseriyetle büyüklük ve güç skalasına göre belirlenir. Türkiye hayal âleminde de yaşamıyor. Ankara'nın tek talebi, bugünün Türkiye'sine uygun ilişkiler kurmak ve geliştirmektir.

Bu hazmedildiğinde ortada kriz vesaire kalmaz.

STAR

Pensilvanya-İstinye hattı nasıl çöktü?

Ahmet Kekeç

Skandal vize kararı bize şunu öğretti: Darbenin karargâhı **Akıncı** üssü değilmiş. Evet, Akıncı üssü bir “**toplama ve dağılma merkezi**” olarak kurgulanmış, darbe başarılı olsaymış işler buradan koordine edilecekmiş ama asıl merkez, **İstinye**'de bulunan **ABD Başkonsolosluğu**'ymuş...

Esasında “**darbeler silsilesi**” dememiz gerekiyor.

Darbe, **17 Aralık**'ta başladı...

FETÖ'nün ilk açık saldırısıydı (**MİT Müsteşarının ifadeye çağırılması gibi “örtük” girişimleri saymıyoruz bile.**)

İkinci “**öldürücü yumruk**” **25 Aralık**'ta geldi.

Meğer bu iki girişim de, İstinye'nin bilgisi dâhilinde gerçekleşmiş... **Metin Topuz**'un ifadelerinden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının elde ettiği bulgulardan bunu anlıyoruz.

İstinye, olacaklar

konusunda “**önceden**” bilgilendirilmiş...

Metin Topuz ve Fetullahçı polisler arasındaki telefon görüşmeleri (*tam 10 kez temas sağlanmış*), bize, hem İstinye'nin bilgilendirildiğini, hem de oradan talimat aktarıldığını söylüyor.

Şu sorulabilir:

Polisin yürüttüğü “**yerel**” bir soruşturma ABD Başkonsolosluğunu ne ilgilendiriyor? İlgilendiriyormuş demek ki...

Müttefikimizin yakın ilgisi sadece 17/25 Aralık soruşturmasıyla sınırlı değil...

Ergenekon yargılamalarında da devreye girmişler. Hem firari savcı **Zekeriya Öz**'e enformasyon sağlamışlar, hem de Metin Topuz üzerinden “**sahte gizli tank**” ayarlamışlar.

FETÖ'nün ikinci ciddi darbe atağını, **MİT TIR**'larına yapılan baskın oluşturuyor. İstinye burada da rol almış...

MİT TIR'ları baskınını organize eden FETÖ imamlarının İstinye'yle yakın temas halinde olduğunu yine Metin Topuz'un ifadelerinden öğreniyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bilgiye Metin Topuz'un itiraflarından önce ulaşmıştı. HTS kayıtlarını izleyerek, İstinye'yle FETÖ'cü imamlar arasında yakın temas bulunduğunu keşfetmişti. Pensilvanya-İstinye hattını çökerten bir girişimdi bu.

Durum (*İstinye-Pensilvanya arasındaki yakın temas*) ABD Büyükelçisi'ne bir yazıyla soruldu.

Haklarındaki en küçük “**ima**” için bile açıklama yapan ABD Büyükelçisi, soruları görmezlikten geldi.

Daha doğrusu, o sorulara muhatap kılındığı için sinirlendi.

İlk iki girişimi söktüremeyen FETÖ, bu kez **15 Temmuz**'da Kamikaze saldırısı düzenledi. İstinye'nin bu saldırıdaki rolünü hatırlatmaya gerek yok.

Nerdeyse bütün misyonları ve hücreleriyle darbenin içindeydiler ama bunu gizlemeye gerek bile duymadılar. Çünkü darbedeki rollerinin kurcalanmayacağını, sorgulanmayacağını, muhakeme konusu yapılmayacağını düşünüyorlardı.

Böyle alıştırmışlardı...

Önceki darbelerin hiçbiri “**dost ülke**” Türkiye tarafından sorgulanmamıştı.

Bırakın sorgulamayı, küçük bir sitem bile yollanmamıştı.

NATO'ya ve CENTO'ya bağlılık yemini ederek işe kalkışan, dolayısıyla ABD'yi hoşnut etmeyi görev addetmiş darbeciler Başbakan asmışlardı ama "dost ülke" Türkiye'den, darbedeki rollerine ilişkin küçük bir telmih bile gelmemişti.
12 Mart ha keza...

Bir NATO-Amerika darbesiydi. Ama dost ülke Türkiye bundan da hoşnuttu. Öyle hoşnuttu ki, ilk icraat olarak haşhaş ekimini yasaklamış, ömürlük bir jestle karşılık vermişti büyük müttefikine.

12 Eylül ve **28 Şubat**'ın nerelerde kotarıldığını hatırlatmaya gerek bile yok. Bu darbelerin hiçbiri sorgulanmadı ama bugün hem önceki darbelerin, hem de FETÖ girişimlerinin hesabı soruluyor. Büyük müttefik de buna sinirleniyor işte...

Pensilvanya-İstinye hattında olanlar deşifre edildiği için ölçsüz ve orantısız bir tepki veriyor!

MİLLİYET

**Türkiye ekonomisinin temellerine-
artık- ulaşamazlar**

Cemil Ertem

Türkiye ekonomisi 15 Temmuz'u yaşamış bir ekonomi... Dünyada başka bir ekonomi yoktur ki, 15 Temmuz gibi bir saldırıyı yaşadktan sonra, sanki hiç bir şey yokmuş gibi ertesi gün bütün piyasalarını çalıştırsın ve daha birinci yılın içinde dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme performansını yakalasin.

ABD ile vize krizinin ilk iş gününde yabancı yönetiminde olan bir bankanın genel müdürü, Türkiye'nin 3. çeyrek büyümesini yüzde 8'in üzerinde beklediklerini, ekonomide çok ciddi bir aktivite olduğunu, yılın tamamında yüzde

6'lık büyüme beklediklerini, ekonomideki güçlü aktivitenin sadece ticari aktivitede değil, tüketicinin aktivitesi ve güveni anlamında da ciddi canlanma görüldüğünün altını çiziyordu.

Hazırlıklıyız...

Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel düzlemde ekonomik ve siyasi olarak hedeflediği yeni konumuna bağlı olarak, bu tür suni, çok anlamlandıramadığımız krizleri yaşayacağız. Bugün bu vize krizi oldu, yarın başka bir isimle ama yine akıl ve mantık sınırlarını zorlayan krizleri yaşayabiliriz. Bu, her ülke için böyle... G.Kore'nin her ay başının üzerinden balistik füze geçiyor. Önemli olan bu siyasi riskleri karşılayacak güçlü ekonomileri inşa etmektir ki, Türkiye, bunu yapıyor.

Ancak bunların hiç biri Türkiye ekonomisinin temellerine ulaşacak dalga büyüklüğüne erişemez. Bizim büyüme tempomuzu, ihracatımızı ve yatırım dinamiklerimizi geriye çekemez. Başta TCMB olmak üzere, bütün kurumlarımızın hazırlığının ve stratejisinin bu kadar belirgin olduğu bir başka dönem olmamıştır.

Latin Amerika'nın ve tabii Türkiye'nin geçmiş yüz yıllık hikayesi bu tür krizler üzerinden ekonomilerini sallamak ve ülkedeki politik iktidarı hizaya getirmek ya da askeri darbe yapmak üzerinedir. ABD, 20. yüzyılın ikinci yarısını bu tür krizler üzerinden kurguladığı hegemonya oyunu ile geçirdi.

ABD vize krizinden önce Türkiye'ye gelen Venezuela devlet başkanı Maduro bunu çok iyi bilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bunu



Köşe Yazıları – 12/10/2017

çok iyi biliyor. Geçen yüzyılda ABD, Latin Amerika'yı ve bizim bölgemizi böyle yönetti.

Dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip, doğal kaynaklar açısından en zengin ülkesi Venezuela bundan dolayı yıllardır yoksulluğun pençesinde kıvrandı. Ama, geçen yazımızda da, belirttiğimiz gibi, artık yeni bir yüzyılda. Gelişmekte olan ülkeler, bir önceki yüzyılda olduğu gibi, küreselleşmeyi inkar ederek, içe kapanarak yürüyemeyeceklerini biliyorlar. Tam aksine, gelişmiş ülkelerden daha fazla dışa açık bir ekonomi anlayışını öne çıkartıyorlar ve devlet mekanizmasını da, piyasanın önünü açan güçlü bir küresel piyasa oyuncusu olarak kullanmayı çok iyi gerçekleştiriyorlar.

Çin bunun en güçlü örneği olarak ortada. Bu ülkelerdeki güçlü devlet geleneği güvenlik semsiyesi yanı sıra ekonomiyi, dışa açarak biçimlendirmede, şimdilerde etkin bir rol oynuyor.

ABD dahil olmak üzere, krizden çıkamayan batı ülkeleri ise, tam tersine korumacılık başta olmak üzere, hem kendilerini hem de küresel ekonomiyi daha da zora sokacak her türlü içe kapanmacı ve devletçi adımı atıyor. Yani doğuda, yükselen ekonomilerde devlet, yeni biçimiyle piyasanın önünü açan, piyasa yanlısı regülasyonları yöneten, ekonomiyi dışı açan, dolayısıyla özel girişimciliği ve buna bağlı ekonomik dinamizmi yukarı çeken bir işlev üstlenirken, batıda-gelişmiş ekonomilerde-devlet, küresel piyasaları bozan, kriz yaratan, korumacılık uygulayan, G-20 gibi platformlarda alınan çevre, ticaretin liberalizasyonu yanlısı kararları çiğneyen, kapsayıcı büyümeyi es geçen, tekelci bir yapıya dönüşüyor. ABD devleti başta olmak üzere, batılı devletlerdeki bu önünü görememe hali giderek ciddi bir topyekun siyasi diplomatik

soruna dönüşüyor. Her türlü diplomatik kural ve temayül çiğneniyor.

Bu durum, şüphesiz ki, sürdürülebilir değil. “*Siz bizim istediğimize gelirsiniz, sizin istediğinizin ise hiç önemi yok*” diplomasisi diye bir şey olamaz. Çünkü artık bir önceki yüzyılda olduğu gibi, hegemonyanın salt çıkarları üzerine kurulmuş bir düzenin içinde değiliz.

Yeni ticaret düzeni...

Karşılıklı çıkarların ve çoklu işbirliğinin geçerli olacağı bir dünyanın temelleri çoktan atıldı. Bunun için de, açıkça söyleyeyim; ABD, *yalnız benim paramın geçerli olduğu bir ticareti tanırım, bunun dışındaki ticaret yasadışıdır* diyemez.

Bugün ABD'nin küresel bankaları bile, bilgi işlem sistemlerinde yerel paralarla ticareti kurgulayan, neredeyse çoklu parasal birlikleri elektronik olarak oluşturmuş ve doları atlayan küresel ticaretin temelleri atmış durumda.

Bu, kaçınılmaz, genel bir eğilim...

Türkiye ve İran merkez bankalarının yerel paralarla ticaret anlaşması çok önemli bir adım olduğu gibi, derinleşerek ve çoğalarak devam edecek yeni bir ticaret sisteminin de ilk başlangıç istasyonlarından birisidir.

Öte yandan Türkiye ekonomisi, dolar bazlı iniş çıkışlardan ve doksanlı yıllardaki finansal krizler benzeri dalgalanmalardan etkilenecek sığılığı çoktan geride bıraktı. Ekonominin gerçekleri, kafası yüzyıl geride kalmış siyasetçileri dinlemez. Bugün Türkiye, küresel sermayenin yatırım yapacağı ender ülkelerden birisidir.

Türkiye, bu yeni dönemin kurumlarını, anlayışını, hem finansal piyasalar hem de reel ekonomi için hızla geliştiriyor. Türkiye'deki banka sistemi, dünyanın en sağlam finansal yapılarından birisi. Kredi Garanti uygulaması (KGF)bugün dünyada bir ilk...

Enerji alanında atılan adımlar, Türkiye'nin yakında enerji fiyatlarını belirleyen ve enerji ihraç eden bir ülke konumuna geleceğini gösteriyor. Yalnız enerjide atılan adımlar bile, bizim çok büyük ve çok eski bir oyunu bozduğumuzu gösteriyor. İşin gerçeği ve ortadaki sorun tam da budur.

TAKVİM

El Bab bozgunu

Ergün Diler

PENTAGON, Trump'ın kabinesinden oldukça rahatsız. Sadece bir değişiklik olmayacak. Çünkü Demokratlar'ın etkili adımlarına karşı sessiz kalan bir yapı var. Pentagon, Amerika içinde medyayı etkileyecek isimlerin de kabinede yer almasını istiyor. Kabine değişikliği Pentagon'da hazırlanıyor. Birçok ismi kabineye gönderecek kişi de elbette Steve Bannon. ABD, şahin bir kabine ile yola çıkmıştı. Ancak Demokrat saldırılar bu kabinenin zarar görmesini sağladı.

Şimdi yeni bir değişiklikle Ortadoğu ve Afrika'yı, Pentagon'a bağlayacak kabine kurulacak. Niyetleri bu! Yapabilecekler mi göreceğiz...

Tam bu denklemin içinde Ankara Büyükelçisi John Bass, **AFGANİSTAN**'a gidiyor. Afganistan, Pentagon için şu an Washington kadar önemli... Buraya gittiğine göre, **PENTAGON**'un onayı var. Bu nedenle yani **PENTAGON**'un desteğiyle **VİZE SKANDALINDA** ABD olarak bütün kurumlar sorumluluk aldı. "**ORTAK KARARIMIZ!**" denildi! John Bass, giderayak talihsiz bir açıklamaya

imza attı. Dün burada altını çizdiğim sözleri kameraların karşısında tekrarladı: "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu..." Bu cümleyi nasıl anlamak istiyorsanız öyle anlayın!

Tehdit gibi de ortaklık vurgusu gibi de benden sonra tufan gibi de algılanabilir.

Sanırım Trump'ın ve Pentagon'un onayladığı centilmenlik anlaşması bozuldu.

Bass sanki "**Benden sonra bunu anlayacaksınız**" diyor. Trump, CIA'nın açık ya da kapalı hiçbir terör eylemini onaylamıyordu.

Türkiye'ye karşı hamleleri durduruyordu!

Bakalım şimdi ne olacak?

Gelecekler mi?

Gelebilecekler mi?

Pentagon'la girdik devam edelim...

Yakından tanıdığımız **STRATFOR** bağımsız bir kuruluş değildir...

Harcamaları, **PENTAGON**'u ayakta tutan

silah şirketleri tarafından karşılanır. Bu

nedenle **STRATFOR** da Pentagon'un

çıkarlarını gözeterek rapor hazırlar.

Raporlar bir anlamda Pentagon'un planlarına da işaret eder.

Raporlar, hayata geçirildiğinde

de **STRATFOR**'un gücü artar. Ne de olsa

dedikleri yapılmıştır! Bazen hedef ülkeleri

heyecanlandıracak raporlar hazırlanır.

Planlar, 30 yıllık olduğu için o an bir heyecan meydana getirir ama unutulmaya

mahkumdur!

STRATFOR'un Türkiye için 2050'ye işaret eden raporları da vardı.

Çok fazla **HAKLI** olduğu noktalar olmakla

beraber asıl amaç Türkiye'yi ABD

politikasının içine almaktı.

ABD çıkarlarına ulaşacak, biz de

kullanılacaktık...

Devam...

Türkiye-ABD arasındaki bağ şimdi konuşulmasa da asıl 2007'de koptu.

Abdullah Gül Bey'in Cumhurbaşkanı

olmasından sonra, ABD ile aramıza kara kedi

girdi. Tarihler 2010'u gösterdiğinde ise artık

köprüler yıkılıyordu. **GİZLİ SAVAŞ** başlamış

kimseler görmek istemiyordu...

Ankara kendi muhasebesini

yapıyor, **STRATEJİK ORTAĞIN** çok yanlış

yaptığı sonucuna varıyordu... Geline nokta ise ortada bir **ORTAKLIĞIN** olmadığı şeklindeydi.
Türkiye, Amerika'dan kopunca **ORTADOĞU** ve **AFRİKA** onlar için zor bölge oldu. Türkiye olmadan buralarda at koşturmak kolay değildi. Bölgemizde büyük olan bizdik... İşte bunu kırmak için plan yapıldı. **YPG** bu planın parçalarından biri. **STRATFOR** Pentagon'a verdiği son raporda "**Türkiye terörle yaşayacak, Irak ve Suriye sınırları Ankara'yı çok yıpratıcak...**" öngörüsünde bulunuyordu! Yani savaşın içinde kalacağımız söyleniyordu. Türkiye, Amerika'nın değil de kendi çıkarlarını düşündüğü için hedefti! Amerika'nın Ortadoğu'daki etkinliği, askerlerinden ve üslerinden değil, Türkiye'yi kendi planlarının içine dahil etmelerinden kaynaklanıyordu.
Bugün itibariyle Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, her konuda karşı karşıya geldi. **Bu Suriye sınırları içinde de oldu!** Bakın; ciddi bir iddiaya göre **EL BAB**'ta bilmediğimiz pek çok şey yaşandı... ABD'de konuşulan en çarpıcı iddiaya göre, Türkiye El Bab'a giriyor ve oradaki **DEAŞ** unsurlarını temizliyordu.
Oysa **DEAŞ** görünümündeki oluşumlar ABD askerleriydi.
Türkiye orada **DEAŞ**'ı değil, Amerika Birleşik Devletleri'ni yendi...
Böyle midir bilemem! Ama iddia bu!
Devamı da var!
Türkiye **DEAŞ** görünümlü Amerikan Özel Kuvvetleri'ni oradan gönderince, **YPG**'ye silah yağmaya başladı...
ABD en özel silahlarını ve komutanlarını bölgeye yolladı...
EL BAB mağlubiyetini unutmak ve unutturmak için!
Eğer durum böyleyse yakında bölge iyice ısınacaktır demek...
Barzani, hangi silahın namlusunu görürse ona döner! Referandumdan sonra da **YPG** büyütülüyor. Ara verilmeden. Silah dolu **TIR**'lar gece gündüz geliyor... Kime karşı? Türkiye şıklardan biri. Belki de en baştaki!
Devlet, **PKK**'yı ezdi geçti. Ama pek çok terörist

de sınırın öteki tarafına geçerek **YPG**'ye katıldı.
Pentagon **KÜRT KARTINI** kullanmakta ısrar edecek.
Barzani'yi referanduma götürerek Türkiye içinde, kendine yakın Kürtler'i kucaklamak istedi.
Bir ölçüde başarılı oldular da.
John Bass ne dedi?
"9.5 aydır **DEAŞ** saldırıyor mu?" Evet saldırıyor! Neden acaba?
Pentagon ve **CIA DEAŞ**'ı kurup yönetirken hedeflerini tespit ettiler. Bir arı kovanı oluşturuldu ve herkes buraya üşüştü.
Pentagon, Afganistan'ı önemseydiği için **BASS**'ı oraya yolluyor. Ancak **BASS**'tan önce Irak ve Suriye'de görev yapan 30 bine yakın **DEAŞ**'lıyı Afganistan'a gönderdi. Afganistan'da 7 bölgeye indirilen bu güçler, orada istenilen planları hayata geçirdi. Hem diğer örgütlerin hem de diğer devletlerin askeri gücünü bitirdiler!
Az şey değildi bu!
Haberimiz olmadı tabii bunlardan!
John Bass, son derece sönük bir veda partisinden sonra kameraların karşısına geçerek söylemek istediklerini söyledi. O Afganistan'a giderken, oradaki 30 bin **DEAŞ**'lı geri dönüyordu! Suriye'ye...
Ancak şunu net olarak kabul etmeliyiz ki, Afganistan'dan dönen **DEAŞ**'lılar **YPG**, **Peşmerge** ve Suriye rejimi ile asla savaşmayacak. Amaç bölgeyi karıştırmak. **AKDENİZ**'i kontrol etmek. Enerjisini yer altı zenginliğini ele geçirmek! Bu nedenle yönetilemeyen devletlerin sayısının artması gerekmekte!
AKDENİZ'e komşu olan devletlerin isimleri değişecek. Hedeflerden biri bu! Akdeniz siyasi ekonomik ve askeri bakımdan hep önemliydi. Ancak günümüzde çok daha önemli hale geldi. Çin'den başlayan ve 65 ülkeyi kapsayan Yeni İpek Yolu'nun en önemli geçiş noktalarından biri de Akdeniz.
Pentagon her planını, birkaç gücü aynı anda elinde tutmak için yapar.
Suriye ve Irak planlarını da böyle yaptılar...
Tabii hataları bizim olmadığımız planın hayata geçemeyecek olmasıydı.
Bunu biliyorlar ama kendilerine itiraf edemiyorlar. Sıkıntıları bu!

Steve Bannon da **BLACKWATER** üzerinden zaten devrede.

Hedef ülkelerin karıştırılması masada! Paralı askerler ile **YPG**, kullanacakları enstrümanlar.

Ama bunlarla sonuç alma ihtimalleri hiç yok. **EL BAB**'ta ne olduysa burada da bu olur!

Daha önce test etmedikleri **YPG** ile Türkiye karşısında sonuç alma ihtimalleri **SIFIR** bile değil...

Akl, oturup **ANKARA**'nın gönlünü almayı emrediyor.

Ama korkarım bunun için de geç.

Diplomasi bir çare bulur mu?

Bilemem!

Bulmasını isterim.

Pentagon **ORTADOĞU**'dan dünyayı yönetmek isterken, Ortadoğu'da çökmesin!

Bunları yabancılar söylüyor, yazıyor...

Bakalım ne olacak!

Göreceğiz...

YENİ AKİT

Aha bunu not edin

Abdurrahman Dilipak

Senaryo netleşiyor. Türkiye'yi, diktatörlük, soygun ve teröre destek vermekle, kara para cenneti olmakla suçlayacaklar.

Libya'da savcılık, büyük çoğunluğu Türkiye ve Katar'da bulunduğu ileri sürülen 826 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Bunların arkası gelecek. Bu başlık altında oluşturulan 5000 sayfalık dosya 5 yıldır masalarında bekliyor. Yurtiçi ve yurtdışından telefon kayıtları, videolar, hacklenen e-mail dosyaları, server'ler..

Sadece AK Parti, bazı bakanlıklar ve resmi kurumlar yok bu dosyalarda, bazı şirketler, patronlar, gazeteciler, bürokratlar, STK'lar, herkes var.

Aha bunu bir kenara not edin, 15 Temmuz'un 2. Dalgası böyle geliyor. Siz belediye başkanları, il ilçe başkanları ile uğraşadurun. Nijerya'da Bokoharam'a Türkiye'nin silah verdiği iddiasını ortaya atarlarsa şaşmayın. Bu yıl mayıs ayı sonunda basında

“Nijerya gümrük polisi, Türkiye'den yola çıktığı belirtilen silah yüklü bir gemiyi Lagos limanında yakalayıp el koydu” haberi gibi daha onlarca haber. Somali, Sudan, Libya..

Balkanlar, Kafkaslar.. Duyunca inanamayacaksınız. Tabii, bu arada bölgede ABD'nin çarkına çomak sokan herkes, Erdoğan'ın, AK Parti'nin işbirlikçisi, tetikçisi çıkacak. Onlardan para ve uçkur peşinde olanların kasetleri ortaya dökülecek, paracıklarına el koyacaklar..

O AK Parti'nin devrinde ceplerini doldurup, har vurup harman savuranlar için kış kapıda. AK Parti çevresindeki birtakım VIP elemanların maskesini siz indirmediğiniz, onlar sizin adınıza her haltı yediler, her bilgi ve belgeyi adresine göndermeye devam ettiler. Şimdi onlar kendileri indirecekler maskelerini.

Birileri AK Parti'den gideceklerin listesini durup dururken sızdırmıyor basına. Bunlara kurtuluş için “Meral ananın gemisi”ni adres gösterecekler. “Hizmet” sözü verirseniz pişmanlık gösterirseniz, cezanızı affedebilirler. ABD dışişleri açıkladı. Vize krizi elçinin başının altından çıkmamış. Bunu görelim. FETÖ ABD elçiliğine sızmadı, zaten beraber çalışıyorlar, FETÖ onların maşası. Bunların PYD ve PKK ile işbirliği, Irak'taki garnizon komutanının kişisel inisiyatifi değil.

Bakın, nasıl BOP çerçevesinde Türkiye üzerinden bir işgal senaryosu hazırladı iseler, aynı şekilde, yine Türkiye üzerinden yapacakları işler ile bağlantılı bir bölge ve dünya senaryosu var.

Rusya ve İran bu süreçte birlikte hareket edecek. Yoksa onlar da bu senaryoda ABD karşısında zor durumda kalacak. Mahşerin iki atlısından biri Pentagon diğeri FED! Türkiye ile birlikte doğudan batıdan birçok ülke, politikacı ve sermaye grubuna operasyon yapmayı planlıyorlar. Tabii bu onların planı. Allah'ın da bir hükmü var. Galib olacak olan O'nun hükmüdür. Beklenen ekim sendromu buydu. Aralık'a kadar süreleri var. Öyle planlamışlar. Türkiye'yi işgal senaryoları konuşuluyordu, Güneyden, kuzeyden, doğudan batıdan bir kuşatmadan söz ediyorlardı. Ne olacaksa olacak. Biz sınırı geçtik. Karşımızda kim var belli. Bakalım BM ne yapacak. NATO nerede duracak. AB'nin tavrı ne olacak. İsrail ve Vatikan nasıl bir yol izleyecek. İslam dünyası ve Arap dünyası, ülkeler ve halklar bu denklemde nerede duracak? Ülke yöneticileri ABD'nin yanında, halklar, Türkiye ile beraber olursa ne olacak! O 15 Temmuz ruhu, bütün inanmış insanları, erdemli, mazlum ve vicdan sahibi insanları bir araya getirebilir.. Haksızlığa, zulme ve sömürüye karşı ortak bir cephe oluşturabilir. O, CHP, HDP ve Akşener sacayağına sürülmeye çalışan sağ, sol, liberal insanlar oynanan oyunu görüp, vicdani bir refleksle ya da sağduyu ile inanç, geçmiş ve tarihten gelen bir ferasetle akliselim bir duruş sergileyebilirler.. Türkiye'nin kurtuluşu bu derin akılda gizli. Çözüm belli: Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol. Kuyudaki Yusuf'u Mısır'a sultan eden Allah bizi yeryüzünün varisi kılmak istiyorsa buna kim engel olabilir. Hem değil mi ki, bize hayır gibi gelen şeylerde şer olabileceği gibi, şer gibi

gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Mekerallahu! Bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi kadiri mutlak ve bir olan bir Allah var. O zaman ne gam! Yeter ki, biz O'nun rızasının tecellisinin vesilesi olalım. İşte bugünler için o FETÖ'cü dediğiniz sanıklar direnmeye devam ediyorlardı. Bekledikleri FETÖ'nün kerameti zanneddikleri şey Pentagon ve CIA'nın, FED'in operasyon planından başka bir şey değil. Bakın, korku ve telaşa gerek yok. Her şey olacağına varır. Sabır.. Akıllı, dürüst ve cesur olacağız. Tereddüt yok. Kriz yiğidin kamçısıdır. Bu kriz bizim değil kapitalizmin krizidir. Bu kriz canavarını kim kontrol ederse bu vahşi canavar ona hizmet eder.. Büyük devrimler, büyük dönüşümler, büyük sarsıntılar, büyük olaylardan sonra gerçekleşir. Daha önce faşizm yıkıldı. Bunun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Almanya ve İtalya yerle bir edildi. Sonra komünizm yıkıldı. Çin ve Rusya'yı, Balkanları, Kafkasya'yı, Latin Amerika'yı hatırlayın. Bugün çökmekte olan kapitalizm ve Siyonizm'dir. Bu yıkımın dehşeti daha büyük olacak ve bu krizden bütün dünya etkilenecek. Bakın, ABD bu inadından vazgeçmez, vazgeçemez. Ama bu krizi iç ve dış şartlara göre yöneteceğinden emin olmazsa erteler. Asla vazgeçmeyecektir. Zamanı ve zemini kollayacaktır. ABD derin devleti, FETÖ'nün yüzüne-gözüne bulaştırdığı yarım kalan işini tamamlamak için harekete geçiyor. Eğer geri adım atıyor gibi görünüyorsa mutlaka başka bir yol deniyordur. Ok yaydan çıktı. ABD suçüstü oldu. Yarının çok geç olmasından korkuyor. Saldırgan politikası korkusundan. Gelecek günlerin geçen günleri aratmasından korkuyor. Yeni bir yenilginin daha büyük bir

felakete dönüşmesinin tedirginliğini yaşıyor bu arada.

Biz tarihin yaşayan tanıklarımız! Acı, trajedilerle dolu ama aynı zamanda onurlu bir mücadeleyi içinde barındıran bir döneme hazır olun. Bu bedeli ne kadar geç ödersek, trajedi o kadar büyük olacaktı.

Hastalığın acısından kurtulmak için ameliyatın acısına katlanmak gerek.

Unutmayın: Karanlığın en koyu anı, aydınlığa en yakın olduğu zamandır.

Amerika'nın safında, Neo Haçlı ordusuna asker yazılanlar bu dünyaları ile birlikte ahiretlerini de kaybedecekler. Bizi bekleyen ise cennet ve onurlu bir gelecek olacaktır inşallah! Ecelimizden önce ölecek ya da sonra ölecek değiliz. Rızgımızdan az ya da çok da yemeyeceğiz.

Biz Allah'ın rızasının tecellisi olacağız. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Bütün insanlığın hayrına olmayan bir iş ve söz, bizim işimiz ve sözümüz olmayacaktır.

YENİ BİRLİK

Demek ki bunlar ABD'nin kararıymış

İlnur Çevik

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çok iyi niyetle bu vize krizini yaratanın Ankara'dan ayrılmakta olan ABD Büyükelçisi John Bass olabileceğini söyleyerek Amerikalılara bu işten sıyrılmaları için bir çıkış yolu gösterdi...

Ama ABD bu çıkış yolunu seçmeyip Türklere vize verilmesinin askıya alınması kararının Amerikan Dışişleri, Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Dairesi'nin ortak kararı olduğunu

açıklayarak olayın sorumluluğunu, yani bu rezaleti üstlendi...

Yani, Türk-Amerikan ilişkilerinin köküne dinamit koyan ve patlatan Amerika'nın en yetkin resmi kuruluşları...

Yani, ABD'nin İstanbul Konsolosluğunda çalışan bir elemanın FETÖ bağlantısı yüzünden tutuklanması ve bir başka çalışanın hakkında da tutuklanma kararına karşı bir misilleme olarak vize yasağını getirenler bu krizin de sorumluları.

Peki ABD, İstanbul Konsolosluğunda çalışanlar için bu kadar hassasiyet gösteriyorsa, neden daha önce tutuklanan Adana Konsolosluğu çalışanı bir kişi için aynı duyarlılığı göstermedi de şimdi bunu İstanbul'da çalışanlar için gösteriyor?

Olay şu: Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat'ta ABD Adana Konsolosluğunda gözaltına alınan ve Mardin'e getirilen Konsolosluğun 36 yıllık tercümanı Hamza Uluçay, 6 Mart 2017 tarihinde savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk ediliyor. Sulh Ceza Hâkimliğindeki sorgusunun ardından Uluçay, adli kontrol şartı ile serbest bırakılıyor. Uluçay'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet savcının itiraz ediyor ve Uluçay yeniden gözaltına alınıyor. TCK 314/2 "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan tutuklanan Uluçay, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderiliyor ve halen cezaevinde... Uluçay'ın FETÖ bağlantıları olduğu da iddia ediliyor...

Yani Uluçay için gösterilmeyen ve Türk-ABD ilişkilerini tahrip etme pahasına sahip çıkılan İstanbul Başkonsolosluk personeli için gösterilen gayret niye?

Yoksa bu İstanbul Başkonsolosluğu FETÖ lehine faaliyet gösteren bir casusluk merkezine dönüştü de ABD bunu mu ört pas etmeye çalışıyor?