

### YENİ ŞAFAK

#### CHP'ye övgü

#### Aydın Ünal

Katar krizi patlak verdiği andan itibaren CHP hangi safta duracağını, hangi tavrı takınacağını ve nasıl bir söylem kullanacağını çok hızlı şekilde belirledi ve sanki olaklardan haberi varmış da hazırlıklıymış gibi meseleyi iç politikaya taşıyiverdi.

CHP'nin çok hızlı şekilde pozisyon belirlemesini "kurgulanmış" olmasına ya da alacağı pozisyonun kulağına "fısıldandığına" bağlayanlar yanılırlar.

CHP'nin, böyle bir krizde pozisyon belirlemek için dışardan yönlendirmelere hiç ihtiyacı yok. Zira CHP, tam 94 yıldır bugün olduğu pozisyonda duruyor. 94 yıl boyunca aynı pozisyonu muhafaza edebilmek de, kim ne derse desin, "takdiri" ve "övgüyü" ziyadesiyle hak ediyor.

CHP, 94 yıl boyunca, kimi zaman yalpalamış olsa da; faşizme, komünizme, sosyalizme, liberalizme, demokrasiye, dindarlığa, din düşmanlığına, ulusalcılığa, İrancılığa, Kürtçülüğe, Baasçılığa, Komitacılığa meyletmiş olsa da, tabii duruşunu, o istikrarlı, o tutarlı statükocu duruşunu hiç bozmadı.

CHP, Lozan Antlaşması'nın altına imza atan parti. Lozan ise, öncesinde yapılan gizli Sykes-Picot Antlaşması'nın Türkiye'yi ilgilendiren kısımlarını garantiye alan bir antlaşma.

Sykes-Picot Gizli Antlaşması, içinde bulunduğumuz coğrafyanın sınırlarını çizmişti. Sadece sınır çizmekle kalmamış, bu sınırları muhafaza edecek idari yapıyı da şekillendirmişti.

Sykes-Picot'yu imzalayanlar ve Lozan'ı imzalatanlar, bölgedeki statükonun değişmesine

izin vermiyor, hatta sorgulanmasına bile tahammül göstermiyorlar.

Demokrasi, hürriyet, bağımsızlık, seçim, insan hakları, ifade, basın, gösteri, örgütlenme özgürlüğü gibi "modern" kavramlar, bölgedeki statükoya tehdit oluşturuyorsa, Batı için hiçbir anlam taşıyorlar.

Örneğin, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için verilen mücadele, 100 yıl önce kurulan statükoyu değiştirmeye yönelik olduğu için "terör" olarak yaftalanabiliyor.

Ya da, Mısır'da, 100 yıllık statükoyu sorgulayarak seçimle gelen Cumhurbaşkanı ve hükümet darbeyle devrildiğinde, hiçbir şey olmamış gibi davranılabiliyor.

Coğrafyamızda kanın oluk oluk akması, petrolün de bununla paralel olarak Batı'ya akması, yoksulluk, zulüm, sefalet de statükonun bir gereği. Bu gidişatın sorgulanması da egemenlerin hoşuna gitmiyor.

İşte bu statükonun altında imzası olan CHP, statükoya yönelik her hareketin son derece tabii olarak karşısında, statükoyu koruyanların da yanında pozisyon alıyor.

CHP'nin, Demokrat Parti'nin bağımsız, onurlu ve aktif dış politikasına ağır muhalefet etmesi, tabiatının bir gereği idi.

27 Mayıs darbesini hazırlamak, darbeyi alkışlamak ve idamları keyifle izlemek de aynı şekilde CHP'nin tabiatının bir gereği idi.

12 Eylül darbesinin taşlarını döşemek, 28 Şubat'a alkış tutmak... Hepsi de, CHP tutarlılığının neticesiydi.

Yakın zamanda yaşadığımız saldırılarda CHP'nin aldığı pozisyonlar da "öylesine" pozisyonlar, ya da "fısıldanan" pozisyonlar değildi.

7 Şubat MİT Krizi'nde, Gezi olaylarında, MİT TIR'ları komplosunda, 17/25 Aralık darbe girişiminde CHP hep tabiatının gereğini yaptı, yani hep tutarlı davrandı. Tarihi boyunca yaptığı gibi, bölgedeki zulmü, haksızlığı, baskıyı, çatışmaları, yoksulluğu, adaletsizliği ısrarla gündeme getiren, “dünya 5'ten büyüktür” diyen, “Filistin”, “Kudüs” diyen, yani statükoyu sorgulayan iradenin karşısında durdu.

Statükonun ajanı ve maşası Fetullah Gülen'le ortak operasyon yaparken de, Esed'in yanında dururken de, Mısır'da darbeyi onaylarken de, Filistin karşısında İsrail'i savunurken de, “Türkiye DAİŞ'e destek veriyor” yalanını söylerken de CHP aslında yönlendirilmiyordu; hep tutarlıydı, hep tabiatının gereğini yapıyordu.

15 Temmuz'a “kontrollü darbe” diyen CHP, ne Alman istihbaratının sözcülüğünü yapıyor, ne de yol arkadaşı Fetullah'ın ricasını yerine getiriyor. Sadece statükonun gereğini yapıyor, tutarlılık sergiliyor.

Katar krizi ortaya çıkınca da CHP hiç tereddüt etmeden ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır ve benzerlerinin, yani statükonun safında yer tuttu. 94 yıllık çizgi, zaten bunu gerektiriyordu.

Aslında CHP, sadece “tutarlılığıyla” değil, Lozan'a ve Lozan'la biçilen elbiseye bu kadar aşkla bağlandığı için “sadakat”ıyla de övgüyü ve takdiri hak ediyor!

CHP'nin 94 yıllık bu istikrarlı çizgisine “inat”, “yanlışta ısrar”, “korku”, “boyun eğme” diyenler de olabilir... Ne dersiniz deyin, 94 yıl boyunca aynı çizgide durmak, aynı pozisyonu muhafaza etmek, kuruluş felsefesini nesilden nesile aktarabilmek, yanlış da olsa bu kadar “tutarlı” kalabilmek az şey değil.

Sonuçta statüko orada öylece duruyor; statükonun partisi CHP neden değişsin ki?

## YENİ ŞAFAK

### Tanklar Kabe'ye dayanmadan

#### Yasin Aktay

Katar operasyonunun bütün İslam dünyasını derinden etkileyecek daha büyük bir hareketin ilk adımı olduğunu söylemiştik, en büyük hedefinin de S. Arabistan olduğunu... Genel yayın yönetmenimiz İbrahim Karagül çok daha açık yazdı. Bölgede aslında iki yıldır devam etmekte olan ve adım adım ilerlemekte olan bir “İslam iç-savaşı projesinin” hayata geçirilmesi olarak adını koydu. Karagül'ün yazısındaki uyarıları herkesin dikkatle okumasını tavsiye ediyorum.

“Son birkaç yıldır hep bu büyük hesap için alt hazırlıklar yapılıyor... Adım adım bir felaketin geldiğini görüyoruz... Acil bir müdahale yapılamazsa, S. Arabistan ve Körfez ülkelerinin de Suriyeleşeceğini, bütün kutsalların ayaklar altına alınacağını, Türkiye'nin de bu büyük felaketten ağır yaralar alacağını düşünüyorum. Tanklar Kâbe'ye dayanmadan yapacağımız çok şey var. Yeter ki, işin vahametini kavrayalım...” diyor Karagül.

Suriye, Irak ve Yemen'de devam eden iç savaşlar giderek S. Arabistan ve İran karşıtlığını bir mezhep savaşı eşliğine getirmekte ama buna karşı ortaya basiretli, olayın vahametini kavrayabilen bir ortak akıl ve sorumluluk hareketi çıkarmamaktadır. Buna karşılık Mısır ve Libya'da ortaya konulan veya konulamayan siyaset Müslüman dünyanın böyle bir saldırıya karşı bağımsızlığını neredeyse tamamen tüketmeye yüz tutmuş durumdadır.

Siyonist işgale ve bu işgalin her geçen gün İslam dünyasını yok sayan saldırılarına karşı refleksi iyice körelen sözüm ona İslam dünyasının önemli aktörlerinin Katar karşısında bu kadar hızlı birleşebilmeleri İslam dünyasının varlığı veya mahiyeti hakkında büyük hayal kırıklıkları yaratıyor. Bu hayal kırıklığı İslam'a karşı her türlü

planın rahatlıkla uygulanabileceğine dair İslam düşmanlarını daha da cesaretlendiriyor.

Hamas'ı ve Müslüman Kardeşler'i terörist diye nitelenmek ve bunlara destek veriyor diye Katar'ı da cezalandırmaya kalkan bir S. Arabistan belki farkında değil ama kendisini hedef alan bu büyük operasyonun düğmesine bizzat kendisi basmış oluyor. İşin sonundaki tehlikeyi S. Arabistan belki göremiyor ama Türkiye'den bu görünüyor. Çünkü Türkiye tarihsel ve varoluşsal konumu itibarıyla Mekke ve Medine'nin savunmasının uç noktasıdır.

Mekke ve Medine'ye yönelecek tehditler Türkiye'den çok daha iyi görünür ve bunu gördüğünde Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün değildir. Onun için Katar'ı savunmak aynı zamanda bütün İslam dünyasını savunmak ve bilhassa S. Arabistan'ı savunmak anlamına geliyor. Katar'ı savunmak S. Arabistan'a karşı olmak veya Körfez içi bir ihtilafa basitçe taraf olmak anlamına gelmiyor, çünkü açıkça bu işte sonu başta S. Arabistan olmak üzere herkese daha büyük zarar verecek bir tuzak var. S. Arabistanlı ve diğer kardeşlerimizin Türkiye'nin girişimlerini ve kaygılarını bu şekilde anlamaları ve İslam dünyasının savunmasına katılmaları, kendilerini ihya edecek bir davete icabet etmekten kaçınmamaları gerekiyor.

Terörizm ile ılımlı ve ılımsız İslam'ın her çeşidi arasında ilişki kurma konusunda ABD'de giderek hakim hale gelen bir trend var, terörün asıl kaynağının bizzat İslam hatta Kur'an-ı Kerim'in kendisi olduğunu söyleyen bir trend... İslam dünyasını işgalleriyle, destekledikleri terör örgütlerinin faaliyetleriyle adım adım istikrarsızlığa, şiddet ve savaş ortamına sürükleyenler pişkince kendi cürümlerini böylece gözden bu kaçırıyorlar. Utanmadan kendi şiddetlerinin bile mazeretinin İslam olduğunu söyleyebilirler.

Açık söyleyelim, bu, alenen ABD'nin ve Batı'nın İslam'a karşı savaşınıdır. Bu savaş karşısında hiçbir İslam ülkesinin asıl sorumluluğu başka bir ülkeye

atarak kendini güvenceye alması mümkün değildir. Yapılması gereken şey Allah'ın da emrettiği gibi birlik içinde safları sıklaştırmak ve kendilerine yönelen tehditleri birlikte savuşturmanın yollarına bakmaktır.

S. Arabistan Hadimu'l Haremeyn olma vasfıyla İslam dünyasının kalbidir. Onun bu tür fitne ortamlarında çok daha sorumlu davranması, bütün Müslümanları, aralarındaki mezhep, meşrep veya etnik farkları gözardı ederek daha fazla kucaklayıcı olması gerekiyor.

İçinde Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı, 91 yaşındaki Yusuf el-Kardavi'nin de bulunduğu bir terör listesi yayınlamak, açık söyleyeyim, S. Arabistan'a karşı kurulmuş tuzakın en önemli işaretidir. Daha iki ay önce S. Arabistan'ın en prestijli ödülü Kral Faysal ödülüne layık görülmüş olan Kardavi'yi bir terör listesine alarak S. Arabistan'a bu tuzakı kimin kurduğunu sorarak başlamak lazım. İslam alimlerinin başkanı ve sembol ismi olan Kardavi'ye savaş açanın İslam dünyasında hiçbir meşruiyeti kalmaz. Bu kadar açık ve net söylüyoruz.

### TERÖRİST LİSTESİ NASIL BİR TELAŞIN ÜRÜNÜ?

Aslında S. Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın birlikte yayınladıkları terörist listesine yakından bakıldığında işin içinde kimin nasıl bir telaşının olduğu daha iyi görülüyor. Liste aslında S. Arabistan dışındaki diğer üç ülkenin her birinin kendi meşru muhaliflerinden oluşuyor. Kendi muhalifine terörist diyen bir yaklaşım söz konusu burada. Hazır Katar fiilen terörizmin sorumlusu ilan edilmişken, herkes kendi muhalifini de Doha'ya yollayarak halletmeye çalışmış görünüyor. İhtilaf ettiği tarafı oldu bittiyle gayri meşru ilan etme telaşının kendisi bir defa tam bir suçluluk telaşı.

Yoksa Katar Dışişleri Bakanının da ifadesiyle listedekilerin bir bölümünün Katar'la uzaktan yakından ilgisi yok, bir kısmı belki hayatlarında Katar'a hiç uğramamış bile. Mısır'ın darbecisi

## Köşe Yazıları – 12/06/2017

Sisi'nin yargısız infazlarından ve işkence dolu zindanlarına sorgusuz sualsiz tıklımadan kaçma yolunu bulmuş, hiçbir şiddet olayına bulaşmamış siyasi parti lideri konumundaki isimler bu listede yer alıyor.

Aynı şekilde Libya'da kendisi zaten uluslararası toplumca tanınmayan ve hem darbeci Sisi'nin askeri, BAE'nin de parasal desteğiyle Libya'yı iç savaşa sürükleyen Tobruk yönetimine karşı BM tarafından tanınan meşru ulusal koalisyon yönetimin temsilcileri. Orada asıl terör ve istikrarsızlık sebebi olarak görülen ve BM tarafından tanınmayan Hafter'e biat etmeyenler terörist olarak listelenmiş.

Aynı şekilde hiçbir demokratik muhalefete izin verilmeyen BAE de hiçbir şiddet eylemine bulaşmamış, teröre karşı söylemleri bariz muhaliflerini bu listeye koymuş. Ortada tam anlamıyla yavuz hırsızın ev sahibini bırakmadığı bir durum var yani.

Kendi ucuz hesaplarını bu vesileyle görmeye çalışan bu ucuz aklın peşine kim takılıp giderse onu bekleyen bir hüsrana olacağı daha nasıl söylenebilir?

### SABAH

#### Hah, bir İlhan Kesici eksikti

#### Engin Ardıç

Kılıçdaroğlu'nun "muhtemel" cumhurbaşkanı adayları arasında İlhan Kesici'nin de adı geçiyormuş...

Öyle ya, hem parti üyesi milletvekili, hem de "sağdan" da oy toplayabilir, "damatlık durumundan" ötürü.

Oy verecek avanak solcu da nasıl olsa çıkar...

İkinci bir "Ekmeleddin İhsanoğlu skandalı" yaşamamıza iki yıl var yani. (Sevgili kardeşim İlhan şimdi hemen cep telefonuma mesaj gönderecek ve sitemlerini

bildirecek.) Hani bu anayasa gayrimeşruydum?

Erkek adam gayrimeşru anayasayla seçime girer miydi, aday gösterir miydi?

Kılıçdaroğlu eski bir Fransız özdeyişini bir kere daha doğruluyor:

"Rien compris, rien oublié" derler Fransızlar. Hiçbir şey anlamamış, hiçbir şey unutmamış!

Öte yandan, "iyi kötü bir programınız olsun" diye yırtınıyoruz ya, program da yapmışlar.

Yok, öyle "kızla şu kafede buluşacağım, sonra şu sinemaya gideceğiz" şeklinde bir "program" değil tabii. O kadarını biliyorlar.

2011 yılında ortaya attıkları "aile sigortası" projesini "güncellemişler!" Akıllarına ancak bu gelebiliyor.

2011 kampanyasının "motor gücü" bu olmuşmuş, amigo basın ifadesine göre. Aile sigortası maaşı verecekler, bu da en az asgari ücret kadar olacak (bugünün rayiciyle 1400 lira), bu para kadının banka hesabına yatırılacak, kocasının bundan haberi bile olmayacak (adam beyinsiz herhalde.) Bunun için de başvuru gerekmeyecekmiş, devlet kadınları bir bir tespit edip çıkartmadan bankaya yatıracakmış parayı (bizim hanıma da isterim, her ay açıktan 1400 lira hiç de fena değil.) Ama CHP'nin bu aile sigortası projesiyle 2011 seçimlerinde ancak yüzde 26'yı bulabildiğini kimse düşünmüyor...

Başarılı olmuş olmasına:

CHP'yi dört yılda yüzde 21'den yüzde 26'ya çıkarmış.

Ama iktidara getirmemiş.

CHP, hem İlhan Kesici vastasıyla sağ, hem de bu tür sigorta vaatleriyle solu kesmeye çalışıyor.

Değişen bir şey yok yani.

O zaman 2019'da da değişen bir şey olmayacaktır.

İlhan Bey kardeşim, cep telefonuma atacağın mesajda "Orta Anadolu'da yurt dışından

doktoralı 25 bin genç çalıştıracak ambalaj sanayii" projesi hakkındaki görüşlerini de mutlaka bekliyorum.

O da bir Kılıçdaroğlu projesi değil miydi canım? Adam koskoca partinizin koskoca başkanı, ne yani, yalan mı söylüyor? Hiç yapar mı öyle kaka şeyler?

### SABAH

#### Dünya alt üst olurken Katar

##### Hasan Bülent Kahraman

Durum karışık, çok karışık!

Serinkanlı bir biçimde önce olayları gözden geçirelim.

Dört Arap ülkesi Katar'a ambargo uyguladı. Trump bundan haberi olduğunu açıkladı. Ambargonun nedeni Katar'ın, öyle söyleyelim, 'terör örgütleri' ile ilişkisi.

Sadece bu bile başlı başına bir olgu Türkiye için. Nedeni belli, Katar'ı desteklersek Suud'ları, Suud'ları desteklersek Katar'ı küstüreceğiz. Halbuki sermaye transferi bakımından ikisine de ihtiyacımız var.

\*\*\*

Devam edelim.

**Terör örgütleri** sayılan örgütlerle Türkiye herhangi bir şekilde irtibat kurarsa başı derde girecek.

**Amerika-İngiltere hattı** bu konuda alabilirdiğine duyarlı. Bize uçuşlarda uygulanan 'laptop yasağı'nın altında bu yatıyor.

\*\*\*

Devam edelim.

**Rakka** düştü düşecek. Böylece **İran'dan Akdeniz'e, Lazkiye'ye kadar uzanan hatta**, yani **Türkiye'nin güneyinde**, yani **Ortadoğu'nun kuzeyinde** bir **Kürt bölgesi** kuruldu. ABD bu oyunu oynadı ve kazandı. (Ah, zamanında böyle olacak dediğimde bana kızan 'allame', 'uluslararası ilişkiler uzmanı' dostlarım, ah!...) Bu ne demektir biliyor musunuz, artık **Türkiye'nin OD ile ilişkisi kopmuştur**.

Türkiye öyle elini kolunu sallayarak OD'ye

'inemeyecek.' Üstelik **Kürtler de Akdeniz'e uzanma imkânına sahip oldular**. Bu basınca **Türkiye'nin Güneydoğusu** ne kadar tahammül edecek sorulacak sorudur. Tek ilişki kurduğumuz **Barzani** de başka tellerden çalıyor.

\*\*\*

Devam edelim.

Bana göre **1918** sonrası dünya tarihi ve siyaseti **Rusya, Esad ve Suriye diyerek OD'ye indiğinde** değişti. Bizlere çocukluğumuzda bir klişe olarak ezberletilen **'Rusya'nın sıcak denizler hayali'** gerçekleşti. İkincisi, **Rusya apaçık bir şekilde İran'la ilişki kurdu**. Bu tıpkı Kürtler gibi **İran'ın da Akdeniz'e açılması** demek.

\*\*\*

Devam edelim.

Bu karmaşık, çok karmaşık 'oyun'da şimdi kendisine yeni bir rol ve yer arayan **ABD** var. Yani, affedersiniz, **Suud**'ların **Katar**'dan istekleri yeni değil. Daha önce de benzeri bir durum oluştu. O zaman da ortaya çıkmıştı, bugün de anlıyoruz. Bu ülke arkasında **ABD olmaksızın, İngiltere olmaksızın** böyle bir politika biçimlendirir mi? Üstelik hangi Suudi Arabistan'dan söz ediyoruz Allah aşkına, daha dün **ABD'den 350 milyar dolarlık silah alan ülke** değil mi bu?

\*\*\*

Tüm bu oluşumlar bizi had safhada ilgilendiriyor.

Çünkü Türkiye kendisine bu oluşumlar içinde bir yer bulacak.

O yerin ne olacağını söyleyeyim.

Bundan sonra Türkiye, **OD-Arap devletleri ve İslam ideolojisi** bağlamında bir politikayı daha fazla ve **bugüne kadarki tonda** sürdüremez. Bu tamamlanmış bir süreçtir. **Kürt oluşumu, Rusya-İran denklemi ve şimdi Suud-Katar zıtlaşması OD'yi Türkiye'ye kapatıyor**. Bu, Türkiye OD'den elini eteğini çeksin anlamına gelmez. O tam manasıyla saçma bir önerme olur. Ama yeni bir dönemde **yeni pozisyonlar** olacaktır ve dış politika ona göre şekillenecektir. O zaman... Efendim, gerisi çarşamba gününe...

### STAR

#### Delil yoksa niye tutukluyorsunuz varsa niye salıyorsunuz?

##### Mehmet Metiner

Kulağımıza hiç de hoş olmayan şeyler geliyor.

Gözlerimizle gördüklerimiz çok daha rahatsız edici.

Yargısal kimi işlemler milletimizin yargıya olan güvenini her geçen gün aşındırıyor.

Yargıda bir sorun var.

"Güçlü-güçsüz" veya "adamı olan-olmayan" ayrımı üzerinden oluşan algı, korkum o ki AK Parti'mize de zarar verecek.

Kimin suçlu olup olmadığına elbette yargı karar verecek.

Kimin tutuklanıp serbest bırakılacağına da...

Yargı bütün bu işlemleri delillere bakarak yapacak.

Bizler dosyalardaki delilleri bilebilecek konumda değiliz, eyvallah.

Lakin kulağımıza gelen kimi haberler veya gözlerimize sokulurcasına ortaya konulan kimi işlemler yargıya dair konuşmamızı zorunlu kılıyor.

Zira FETÖ davalarında yargısal işlemlerin faturası biz siyasetçilere çıkartılıyor.

Özellikle de ilgimiz olmamasına rağmen liderimize ve partimize...

Milletimiz gittiğimiz her yerde kaygılarını ve hassasiyetlerini bize iletiyor.

Bazen yakamıza yapışıp bizden hesap soruyorlar.

"Bu mu sizin FETÖ'yle mücadele anlayışınız?" diyorlar.

"Serbest bırakılmak için damat olmak mı gerekiyor?" diyorlar.

"Gücü olan çıkıyor!" algısı giderek yaygınlaşıyor.

Ve ne yazık ki buna bizzat yargı sebebiyet veriyor.

Artık bu sorun teşrih masasına yatırılmalı diyorum.

Aksi takdirde çok ciddi yara alırız.

\*\*\*

Kulağımıza gelen haberler ne mi?

FETÖ'cülüğü tescilli kimi isimler serbest bırakılıyor.

Hem de beraat ettirilerek.

Kayseri'den iki örnek mesela.

Biri Akın Öztürk'ün emir astsubayıyla ilgili.

Akın Öztürk Kayseri'de görev yapmış bir FETÖ'cü.

Darbenin de başını çeken biri.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar genel müdürlük yaptıktan sonra geçen yıl görevinden ayrılan darbeci paşanın emir astsubayı Ali Üstünel'in, darbe gecesi Öztürk'le sayısız telefon görüşmeleri tespit edilmiş.

Başkaca bilgiler de var ama yeri burası değil.

Şimdi bu isim geçen haftalarda beraat edilerek salıverilmiş.

Gene Kayseri'de, emniyet kayıtlarında FETÖ'cülüğü tescilli Şakir Batmaz beraatle bırakılmış.

Delil var diye tutuklanıyorlar.

Sonra delil yok denilerek salıveriliyorlar.

Hem de beraat ettirilerek.

Sizce de ortada yargı adına bir sorun yok mu?

\*\*\*

Kadir Topbaş'ın ve Bülent Arınç'ın damatları meselesi de öyle.

Hadi niye serbest bırakıldıklarını sormayalım.

Birileri bizi zalimlikle (!) suçlamasın diye.

Birileri de delil durumunu bilmeden, hukuk nedir bilmeden konuşuyor suçlamasına maruz bırakmasın diye.

O zaman şöyle soralım: Niye tutukladınız?

Elinizde delil olmadığı halde tutuklama yapıyorsanız kusura bakmayın ama bu yargıya milletin güveni olmaz.

Delil olduğu halde hangi nedenle olursa olsun bırakıyorsanız o zaman da size sorarlar: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

Tekraren ve önemine binaen söylüyorum: İki gün sonra bırakacağınız birini ne diye tutuklayarak hem yargı kurumu olarak kendinize, hem de siyaset kurumu olarak bizlere sıkıntı yaşıyorsunuz?

Benzer durumda olan insanların ailelerinden yükselen itirazları ve eleştirileri göğüsleme işini omzumza bırakmaya kimin, ne hakkı var?

Başkaca işimiz kalmadı da şimdi de yargısal kimi işlerin siyasi faturasıyla mı uğraşalım?

Demek istediğim şu: FETÖ'cü olduğu besbelli olan veya FETÖ ile kriminal ilişkiler içinde olduğu bilinen isimler konusunda yargı gereğini yapmalı.

Kim ki bu tür isimler için araya girmişse, kim ki makamını ve unvanını kullanarak bu isimleri yargıdan kurtarmak için devreye girmişse bunları kendimizden bilmeyiz.

Mağduriyetler giderilmeli, eyvallah.

Delilsiz-ispatsız suçlamalarla mağduriyetler oluşturulmamalı, eyvallah.

Delilsiz-ispatsız bir anlık bir gözaltı ve tutukluluk hali bile vicdanımızı yaralar.

Lakin FETÖ iltisakı bilinen isimlerin beraat ettirilmesi veya iki gün önce tutuklanan birinin serbest bırakılması gibi olaylar milletimiz tarafından hiç de hayra yorulmuyor.

Bu dava birileri tarafından fena sulandırılıyor.

Ve milletimizin öfkesi hiç de hak etmediğimiz halde üstümüze çekiliyor.

Bu da bizi fena halde rahatsız ediyor, biline.

### HAMİŞ

Bu tür yargısal işlemleri eleştirmenin başta Erdoğan olmak üzere AK Parti'ye zarar vereceğini söyleyenlere bilmem ki ne demeli?

Herkes bilsin ki asıl bu tür eleştirilerde bulunmamak, yani Erdoğan ve AK Parti'nin

milletin vicdanını yaralayan bu tür işlemler karşısında ziyadesiyle duyarlı olduğunu göstermemek zarar verir.

## AKŞAM

### Milleti bölemedikleri ortada da...

#### Markar Esayan

Batman'daki PKK saldırısı sonucu şehit olan öğretmen kardeşimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Uzman Çavuş Soner Fazıloğlu bizleri büyük üzüntüye boğdu. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum.

Şenay Öğretmen henüz 22 yaşındaydı ve Batman'a yedi ay önce atanmıştı. Ataması yapıldığındaki sevincini nasıl paylaştığını çoğunuz görmüşsünüzdür. Öte yandan ailesinden uzak olmaktan ötürü nasıl tedirgin olduğunu da kendi satırlarından okumuş olmalısınız. Ama o yine de görev yerini asla terk etmedi. Nur içinde yatsın.

Gerçekten büyük sınavlar veriyoruz. 15 Temmuz'da nasıl bir millet olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Terör örgütlerine karşı amansız bir varoluş mücadelesi verirken, askerimiz, polisimiz ve sivil vatandaşlarımız şehit oluyor, evlere ateş düşüyor. Sınır ötesinde askerlerimiz var. Orada canlarını ortaya koyarak tehditleri ileri noktada bertaraf ediyorlar. Eğer Fırat Kalkanı hareketi olmasaydı, çok daha büyük insan kayıplarına yol açacak tehlikeler kaynağında bertaraf edilemeyecekti.

Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların hatırasını yaşatmak, yakınlarına

## Köşe Yazıları – 12/06/2017

sahip çıkmak da kalanların boynunun borcudur....  
Devletimiz bu konuda elinden geleni yapıyor.

Gerçekten de bir ülkenin ayakta kalabilmesi için güçlü bir ekonomiye, orduya, siyasete ihtiyacı vardır. Ama tüm bunların güçlü olması için evin içinde birlik ve beraberliğin olması gerekir. Sömürgecilerin keşfettiği kötücül yöntem ise, önce içerideki muhabbeti bozmak ve sonrasında ülkeyi teslim almaktır.

Bu yöntemle Osmanlı'yı önce zayıflatıp, sonra da yıkabilmişlerdi. Bu kirli yöntemleri kullananlara, terör örgütlerine destek verip silahlandırılanlara söylenmenin faydası yok. Güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için de teröre ve her türlü tehdide karşı tek yürek olmak durumundayız.

Bir süredir, ülkenin toplumsal yapıları arasına husumet sokmaya çalışan bir operasyona maruz kalıyoruz. Daha doğrusu bu çaba hep vardı, ama 2013'ün başından beri daha ciddi bir boyuta ulaştı. Tüm bu çabaların 15 Temmuz'da nasıl boşa gitmiş olduğunu da gördük. Çünkü bu aziz milletin derin bir irfanı ve hafızası var.

Ancak, ana muhalefet partisinin tavrını bir türlü içime sindiremiyorum. Katar'a yapılan operasyonu adeta Türkiye'ye taşıma gayretiyle Rabi'a'ya dönük o akılalmaz saldırı anlaşılır gibi değil. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" şiarından kim neden rahatsız olur ki? Kaldı ki, bu geçmişin dışlayıcı vatandaşlık pratiklerinden çok farklı, tüm kesimleri içine alan birleştirici bir söylem. Bir söylemden de öte, bizim beka mücadelemizin olmazsa olmazı...

Şenay Öğretmen şehit edildikten sonra bir ana muhalefet partisi lideri nasıl olur da "Demokrasi olan ülkede terör olmaz" türünden gayriciddi, yine ülkeyi suçlayan bir beyanatta bulunur ki?

15 Temmuz'a "kontrollü darbe" demek, darbenin siyasi hedefi olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti'yi "siyasi ayak" üzerinden yıpratmaya, FETÖ'ye karşı verilen beka mücadelesini sulandırmaya çalışmak, bunlar bir ana muhalefet partisinin görev tanımı içinde yer alabilir mi?

Milleti bölemedikleri ortada ama, bazı alanlarda belli ki tarlaları epey derinden sürmüşler.

## YENİ AKİT

**Sözcü savunma yaparken suçüstü oldu!**

**Ali Karahasanoğlu**

Bilmiyorum daha kaç yıl bu konuyu tartışacağız..

Somut örnekler önümüzde..

FETÖ'nün gönüllü hizmetkarlarının yanı sıra..  
Bir de şantajla hizmetine aldıkları var..  
Binlerce kişinin telefonunu dinleyip, çöpe atmadı ya, bu adamlar..

Sorunlu konuşmaları olanların önlerine tapeleri koydular..

"Ya bizim istediğimizi yaparsınız.. Ya da .." dediler..

İşadamlarının büyük çoğunluğuna bu yapıldı.

Birçoğu da, "Biz bu faturayı ödeyemeyiz.. Hizmetkarlığa geçelim" dediler..  
Cumhuriyet gazetesinin hali budur..





## Köşe Yazıları – 12/06/2017

Cumhuriyet gazetesindeki Hikmet Çetinkaya'nın hali budur..

Bir dönem itibari ile Aydın Doğan'ın hali budur..  
Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olan Koç'un hali budur..

Sözcü gazetesinin hali budur..

Dolayısı ile..

Eski yıllarda FETÖ düşmanı olmak, bir süre sonra FETÖ hizmetkarlığına soyunulduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz..

Somut örneğiimiz Sözcü olsun..

Sözcü kendisini, FETÖ düşmanı olarak tanıtıyor.

Ama dün yayınladığı belge ile..

Kendisine yapılan şantajın delillerini de sunmuş oluyor..

Düşünebiliyor musunuz, bir gazete..

Kendisine yapılan vergi incelemesini..

Hem de.. 10 milyon 687 bin 503 TL'lik bir ceza da kesilen incelemeyi..

Haber yapmıyor..

Cezanın kesilme tarihi 15.11.2013

Dönemi 2010 yılı..

2011, 2012, 2013 yıllarına da sarkıyor..

Herkesin inciğini boncuğunu haber yapan Sözcü..

Ne hikmetse, kendisine yazılan yüksek miktarlı bu cezaya, tek satırlık bir haber kıymeti bile vermiyor..

Taa ki..

Patronları hakkında FETÖ'ye hizmet soruşturması açılıyor..

Taa ki, 2013'te kesilen o cezada imzası olan vergi müfettişi, FETÖ mensubu olmaktan dolayı görevden ihraç ediliyor.

İşte o zaman, Sözcü'nün aklına, yediği bu ceza geliyor..

“Biz 10 milyon liralık bir ceza yemiştik. Bu cezayı kesen, FETÖ'nün müfettişi idi” diye, şimdi haber yapıyorlar..

Ve suçüstü oluyorlar..

Aslında bu; buzdağının görünen kısmı..

FETÖ'nün müfettişleri, daha kimbilir kaç liralık inceleme yaptı, Sözcü patronları için..

Hatırlayın, Aydın Doğan'ın halini..

Bir ceza. Ardından bir ceza daha..

10 milyon lira ile başlamışlardı..

Sonuçta çıkan tablo, “5 katrilyon lira”ya ulaşmıştı..

Aydın Doğan çareyi, devlete 1 katrilyon lira ödeme yaparak uzlaşmakta..

Ve Fetullah Gülen'in avukatlarına vekalet çıkartıp, maaşa bağlamakta..

İlaveten, hâlâ sır perdesi aralanmayan, Esenyurt'taki arsasını, Zaman gazetesine satmakta buldu..

Dikkat edin..

Öyle ucuza kurtuluş yok..

5 katrilyonu, tümü ile silmiyorlar..

1 katrilyona indiriyorlar..

Hizmete yardımlar.. Avukatlara maaşlar.. Arsayı satın almalar..

## Köşe Yazıları – 12/06/2017

Hepsi birlikte, çözüm olarak karşımıza çıkıyor..

Sözcü' de de, büyük ihtimalle benzeri olmuştur..

Sözcü'nün dün açıkladığı Vergi İnceleme Raporu, büyük ihtimalle, onlarca inceleme raporundan bir tanesi idi.

Sözcü yıllar sonra şimdi, o rapordaki borcu, yapılandırma ile ödemeye başladıklarını açıklıyor..

Ama diğer inceleme raporlarından hiç bahsetmiyor..

FETÖ'ye daha başka neler verdiğini açıklamıyor..

Yayınları ile FETÖ'ye verdiği destek ise, apaçık ortada..

Çıkıp açıklasalar, “Bize şantaj yapıldı..” deseler.. Toplum nezdinde, bugünkü konumlarından çok daha onurlu bir konuma geçecekler..

“Çok fena sıkıştırılmıştık.. Başka türlü davranamazdık. Şimdi şantajdan kurtulduk.. Bundan sonra FETÖ yanlısı yayın yapmayacağımıza söz veriyoruz” deseler.. Devlet de affeder..

Umarım halk da affeder..

Ama itiraf edemiyorlar..

“Biz FETÖ mağduruyuz” savunması için öne sürdükleri delilleri ile, aslında suçüstü oluyorlar!