

AKŞAM – Vedat BİLGİN

ABD ile Yolun Sonu Mu?

ABD tarafından açıklanan PKK/PYD ekseninde terör unsurlarına dayanan bir ordu kurma girişimi ne anlama gelmektedir? ABD ‘**terör örgütü mensuplarını**’ kime karşı ordu haline getirmek istemektedir? Suriye’de belli bir bölgeyi işgal ederek oradan Türkiye’yi çevreleyecek bir terör kuşağı oluşturmaya dönük bu girişimi kabul etmek, buna sessiz kalınmasını beklemek, terör kuşatması ve saldırıları altında yaşamaya, bölünme sırasını beklemeye razı olmaktan başka nedir?

Türkiye ABD ilişkilerinde inişli çıkışlı dönemler hep olagelmıştır; ABD’nin beklentilerine karşılık bulmadığı zaman çeşitli düzeylerde doğrudan ve dolaylı müdahaleler yapmaktan kaçınmadığı üstelik bunları iki müttefik ülke arasında belli bir nezaket gözetmeden gerçekleştirdiği de bilinmektedir. Bu müdahaleler arasında doğrudan ülkenin dış politikasına yönelik kısıtlayıcı kararlar bulunduğu gibi, 1974 Kıbrıs olayından sonra uygulamaya sokulan ambargonun yanı sıra askeri darbe ve demokratikleşme sürecine karşı girişimler yoluyla Türkiye’nin iç işlerine yapılan müdahaleler asla unutulmamıştır. Bütün bunlardan sonra iki ülke ilişkileri nasıl normalleşmiştir veya normalleşmiş midir?

Yoldaki Taşlar

“Esas üzerinde durulması gereken husus bu ‘normalleşmenin’ mahiyetiyle ilgilidir. Sanırım bütün mesele bu ‘normalleşme’ diye tanımlanan durumda düğümlenmektedir. ABD’nin taleplerini esas alan bir başka ifadeyle onları kabul ederek varılan uzlaşmalar söz konusudur ki elbette burada bir uzlaşmadan çok, tek taraflı olarak ABD siyasetinin benimsenmesi ‘normalleşme’ olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla NATO ittifakı içinde yaklaşık 70 yıllık bir müttefiklik tamamen tek taraflı hegemonik ilişki biçimindedir.”

Soğuk Savaş şartlarında yaşayan, üstelik ekonomik bakımdan geri bir tarımsal ülkenin Stalin tehditleri karşısında rıza gösterdiği bu

ilişki biçiminin ilanihaye devam etmesi zaten beklenemezdi; bugün geline aşamada Sovyetler’in çöküşünün ardından bunca yıl geçmesine rağmen ABD’nin hâlâ eski ilişki tarzı üzerinden münasebetlerini sürdürme beklentisi zaten eşyanın tabiatına aykırıdır. **“Başından itibaren Suriye krizinde ABD’nin önce Türkiye’yi yalnız bırakan arkasından DEAŞ PKK/PYD terör örgütleri vasıtasıyla istikrarsızlaştırmaya dönük saldırıları önceleri muhtelif servisler üzerinden dolaylı sonra doğrudan binlerce TIR dolusu silah vererek, eğiterek destekleyen ABD’nin artık bir müttefiklik ilişkisini göz önünde tutup tutmadığını tartışmak anlamlı mıdır?”**

Nasıl Bir Dünya?

Burada iki husustan bahsedilebilir. Bunlardan ilki; ABD’nin Doğu-Batı kutuplaşmasında hegemonik üstünlüğünü kaybetmesinin meydana getirdiği sarsıntı ve bu sorunu çözme konusunda politik tercihlerinin yetersizliği yani dünyanın yaşadığı sistem değişiminin krizini önleyebilecek politik araçlardan mahrum olmasıdır. Sıkça üzerinde durmaya çalıştığım bu husus tarihsel gelişme dalgalarıyla ilgilidir ve bu süreç hegemonik üstünlüğün kaybıyla başlayıp çöküşe kadar gidecek bir olaydır. Bu sürecin iradi bir mesele olmadığı açıktır.

İkinci husus, ABD’nin ne yapıp edip Ortadoğu’yu kontrol etmek istemesiyle ilgilidir; çünkü bu bölgenin kaybının çöküşü hızlandıracak tesirler yaratacağını bilmektedir. ABD’nin çelişkisi tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır; Ortadoğu’nun mevcut siyasal yapıları parçalayarak etnik/mezhepsel temelde haritalarını yeniden düzenlemek sadece bölgenin değil ABD’nin de krizini derinleştirecek, Batı sisteminin bölgede konum kaybetmesini hızlandıracaktır.

“Netice olarak, Türkiye ile ilişkilerinin bugün geldiği aşamada ABD’nin yapacağı tercih, bir anlamda bölgede kendi geleceğini belirleyeceği gibi Doğu-Batı denkleminin çözümünde de tayin edici olacaktır. Çünkü Türkiye sadece bir ülkenin değil, coğrafyanın tarihsel kaderini tayin edecek bir konumdadır.”

AKŞAM - Emin PAZARCI

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı

Herkes şaşkın! **CHP İstanbul İl Başkanlığı**'na seçilen **Canan Kaftancıoğlu** için “Nereden çıktı bu kadın?” diyorlar. Sosyal medyadaki paylaşımlarına bakıp, “Nasıl olur?” türünden sorular soruyorlar... Oysa, **CHP**'yi yakından takip edenler açısından ortada şaşkıncı bir durum yok. **Canan Kaftancıoğlu** yeni ortaya çıkmış bir isim değil. Zaten **CHP**'nin en tepesinde oturuyordu. **Parti Meclisi** üyesiydi. **Atatürk** konusundaki görüşleri ile **HDP**'ye, **PKK** ve **DHKP-C**'ye yakın fikirleri biliniyordu. Bunları **PM** toplantılarında da dile getiriyor ve sıkıntılara yol açıyordu. Ancak, tartışmaların üzeri sürekli olarak örtülüyordu. Mesela, **CHP**'de **Atatürk** resimlerinin indirilmesi olayı **Aylin Nazlıka**'nın ihracıyla sonuçlandı. Ancak, olayın arkasındaki isimlerden birinin de **Kaftancıoğlu** olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Demem o ki **Canan Kaftancıoğlu**, **Kemal Kılıçdaroğlu** tarafından çok iyi tanınan bir isim. Buna rağmen arkasında yer aldı. Bir operasyon düzenleyip, **CHP İstanbul İl Başkanlığı**'na getirdi. Hatta, kendisine destek vermek için kongreye mor kravat takarak gitti. **Kaftancıoğlu** olayı, **Kemal Kılıçdaroğlu**'nun 7 yıllık **Genel Başkanlığı** sırasında parti içinde gerçekleştirdiği operasyonların en önemlisi ve sonucusudur. **CHP**'de sağladığı değişim ve dönüşüm hareketinin en ciddi hamlelerinden biridir. Meselenin daha iyi anlaşılması için yıllar öncesine gidelim... **2008 Yılı**'nda **Amerikan Derin Devleti**'nin kontrolündeki **John Hopkins Üniversitesi**'ne bağlı **ABD-İsveç Merkezli Slikloard Enstitüsü** tarafından 75 sayfalık bir rapor hazırlandı. Altında de İsrail ile yakın ilişkiler içinde olan **Svante E. Cornell** ve **Halil Magnus Karavelli** imzaları vardı. **Karavelli** adını **Cumhuriyet Gazetesi**'nde yazdığı yazılardan hatırlayanlar olabilir. Raporun **72. sayfasında** aynen şu ifade yer alıyordu: “**CHP**'den istifa etmeye ikna edilecek **Deniz Baykal**'la, yolsuzluklar konusunda

kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak.”

Aynen öyle oldu...

Bir kaset komplosu düzenlendi, **Baykal** istifa ettirildi. Raporun yazıldığı yıllarda **CHP** içinde etkisiz eleman olan ve tabanda hiçbir gücü bulunmayan **Kılıçdaroğlu** da “**Yeni CHP**” diye ortaya çıktı.

Sonra “**Yeni CHP**”nin ne olduğu anlaşıldı: **Önder Sav**'ın tasfiyesiyle **CHP**'nin hafızası yok edildi. Parti içindeki gelenekçi **CHP**'liler ile ulusalcı ekip uzaklaştırıldı. **Ana Muhalefet Partisi**, milli olmayan politikaların merkezi haline getirildi.

Nihayet, artık kullanılabilirliğini yitiren **HDP**'nin **CHP**'ye monte edilmesi çalışmaları başladı. **Canan Kaftancıoğlu**'nun İstanbul'a İl Başkanı seçilmesi de bu çerçevede gerçekleştirilen bir operasyondur.

O yüzden “**Nasıl oldu?**” diye soranlara cevabım şudur:

“Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'na kim getirmişse, Kaftancıoğlu'nun da İstanbul İl Başkanı olarak seçilmesini sağlayan irade odur! CHP, sistemli bir şekilde millilik vasfından uzaklaştırılmış ve SHP'lileştirilmiştir.”

2008'de dış çevreler tarafından kendisine **CHP Genel Başkanlığı** misyonu biçilen **Kemal Kılıçdaroğlu**'nun 7 yılda **CHP**'yi getirdiği nokta işte budur! “**Yeni CHP**” ise, partiyi **Atatürk**'ten uzaklaştırma projesidir! Yadırgamamak gerekir **Kaftancıoğlu**'nun İstanbul'da **CHP İl Başkanı** olmasını. Tam da **Kılıçdaroğlu**'na uygun bir isimdir. Al birini, vur ötekine!

Atatürk'ün kurduğu **CHP**, işgal edilmiştir. Son operasyonla, **Muharrem İnce** gibi isimlerin de artık hiçbir şansı kalmamıştır.

Partiye **Kılıçdaroğlu** damgası vurulmuştur. İş bitmiştir!

CHP şimdi **2019** hazırlığı yapıyor.

Hedefte **Erdoğan** ve çevresinde oluşan milli güçler var.

Seçimler yaklaştıkça, bir yandan dışarıdan, bir yandan da **CHP** marifetiyle içeriden saldırılar artacak. Son gelişmeler ve yapılan hazırlıklar onu gösteriyor.

Farkında mısınız, birtakım isimler daha hayattayken **Nazım Hikmet**'le birlikte heykelleri dikeyyor. Adlarına **Kültür Merkezleri** açılıyor. “**Kim?**” dersiniz, **Zülfü Livaneli**'den bahsediyorum.

ABD'nin vaktiyle **Türkiye**'ye gönderdiği, **DSP**'ye, **Hükümet**'e ve **CHP**'ye monte ettiği **Kemal Derviş**'e yakındır. Konjonktüre ve **Yeni CHP**'ye uygun bir isimdir.

CHP'nin muhtemel **Cumhurbaşkanı** adayları arasına **Zülfü Livaneli**'yi de ekleyebiliriz.

AKŞAM– Kurtuluş TAYİZ

Afrin'e Girmezsek

Hatay'ı Veririz...

Afrin'e yönelik askeri hareketin eli kulağında; operasyon bugün ya da yarın başlayacak. Harekatın hedefi öncelikle sınırlarımızı terörist unsurlardan temizlemek, milli güvenliğimizi tehdit eden PKK/PYD'yi Afrin'den tamamıyla söküp atmak.

Fırat Kalkanı, Türkiye için yapılması zorunlu bir operasyondur; keza Afrin de benzer şekilde Ankara için kaçınılmaz milli bir görev. Afrin, ABD'nin güney sınırlarımızda oluşturmaya çalıştığı terör devletinin en stratejik noktalarından biri. Burası aynı zamanda kurulması öngörülen terör devletinin Akdeniz'e açılacağı umudu taşınılan stratejik bir yer. Hatay ve Kilis'e askeri açıdan hakim olan Afrin, terör örgütüne terk edilirse, Türkiye'nin milli güvenliği tehdit altına girer. Eğer Afrin'e girmezsek yarın Hatay ve İskenderun'u almak için kapımıza dayanırlar ki, artık bu şımarıklığa bir son vermek gerekiyor.

ABD, kuracağını açıkladığı 30 bin kişilik YPG ordusunu Türkiye sınırına yerleştirecek. Bunun ne anlama geldiğini yeterince anladığımızdan emin değilim; ABD, bu kararlar terör örgütü PKK/PYD'nin patronu olduğunu itiraf ettiği gibi Türkiye'yi açıktan hedef alacağını da ilan etmiş oluyor. Yani Türkiye'nin bekasını tehdit eden güç ABD'den başkası değil. Bu açıklama Türkiye'ye karşı bir savaş ilanı anlamına da gelir.

ABD öncülüğündeki Batı ittifakı, birleşik halde sınırlarımızda ülkemizi tehdit eden bir terör ordusu kurmaktadır. Bu ordunun eğitilip donatılması süreci ise aslında çoktan başlamıştır. İşlettikleri model, Türkiye'yi alıştırma alıştırma parçalamayı öngörüyor. Önce PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına alıştırdılar, ardından bu örgüte yardımcı normalleştirdiler, sonra da bu örgüte silah dolu TIR'lar göndererek ordu kurma aşamasına geldiler. Bir sonraki adımı da zaten hepimiz biliyoruz; bu, terör devletinin ilanı olacaktır.

Türkiye, bu gidişata dur demek zorunda. ABD'nin terör ordusuna geçit verilirse ardından toprak vermeye sıra gelir. Toprak verip kurtulmak da yok, bu planın sonunda; kanlı bir yıkım var. Türkiye'den binlerce yılın intikamını almayı planlıyorlar. Planları bu toprakları kan deryasına dönüştürmektir. O yüzden içerideki işbirlikçilere kulak asmadan sınırlarımız terörist unsurlardan temizlenmelidir. CHP, FETÖ ve PKK'nın rolü içeriye karıştırmaktır. Bu gruba şimdi görülüyor ki bazı muhafazakarları da katmışlar. Bu ittifakı, ABD'nin terör ordusunu dağıtmaya kararlı olan Erdoğan'a karşı kışkırtıyorlar. Eğer bu terör ordusunu doğmadan dağıtmayı başaramazsak uzun yıllar Türkiye'yi bu terör ordusuyla savaştıracaklardır. Ta ki Ortadoğu'nun kalbine “ikinci İsrail”i saplayana kadar.

AK Parti ve MHP ittifakı, Türkiye'nin bekası için mücadele eden güçleri birleştirme adına doğru bir adımdır. Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan ABD destekli saldırılara karşı milli güçlerin de birleşmesi şarttır.

ABD bir yandan Türkiye'ye karşı terör ordusu kurarken diğer yandan da içeride Erdoğan'ı devirmeyi amaçlayan CHP, HDP, İyi Parti, FETÖ ve PKK'dan müteşekkil “siyasi ordu” oluşturmaktadır. Beka mücadelesi veren Ankara, ne terör ordusunun ne de içerideki “siyasi ordu” nun gözünün yaşına bakmalı. Milli mücadelenin ruhuna uygun hareket edilmeli, kanunlar da bu gerçeğe göre uygulanmalı. Devlet acırsa acınacak hale gelir, bunu unutmayalım.

STAR – Yalçın AKDOĞAN

ABD'ye 'Dost Musun, Düşman Mı' Çağrısı

Bıçak kemiğe dayandı.

Türkiye **müttefik, dostu, stratejik ortağı** olarak gördüğü ABD'nin, baş düşmanı olan PKK/PYD'ye arka çıkmasına karşı 'dost musun, düşman mısın' sorgulaması içine girdi. Devletin zirvesi yaptıkları konuşmalarla ABD'yi **safını ve amacını belli etmeye** çağırıyor.

Cumhurbaşkanımız R. T. Erdoğan Pazartesi günü konuşmasında ABD'ye seslenerek **"kelime oyunlarından vazgeç, niyetini açıkça ifade et"** çağrısı yaptı. Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasında sarf ettiği **"müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar"** ifadesi de çok manidardır.

Türkiye, PYD-ABD ilişkisini zaten sert bir şekilde eleştiriyordu. ABD'nin terör örgütü PYD'yi silahlandırmasının ardından sınır gücü olarak 30 bin kişilik bir ordu kuracağını açıklaması, Türkiye tarafından sınır boyunca bir terörist yapılanmaya gidilmesi olarak tanımlanıyor ve bu durum Türkiye'nin daha sert bir tepki göstermesine sebep oluyor.

Erdoğan, **'müttefik dediğimiz bir ülke nasıl böyle bir adım atabilir'** sorgulamasıyla ABD'nin artık net bir tavır almasını istiyor. Bu haklı bir beklentidir.

ABD, Suriye denklemine pratik adımlar atarken ve bu adımlar Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan etkileyen sonuçlar doğururken, Türkiye'ye net ve dürüst bir açıklama yapmaması kabul edilemez.

Müttefiklik net olmayı gerektirir.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın beklentisi ABD yönetiminin ve doğrudan Trump'ın bu netliği sergilemesidir.

Erdoğan'ın, ısrarla siyasi iradenin sözlerinin kendilerince önemli olduğunu ve bunlara inanmak istediklerini söylemesi bu beklentiyi gösteriyor.

Hayal kırıklıklarıyla sarsılan Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu seyri açısından bu netlik ve dürüstlük şarttır.

ABD'nin Türkiye'ye tatminkâr bir izahat yapmaması, ne yaptığını bilmediğinden mi, ne

yaptığını anlatmaktan çekindiğinden mi, işine gelmediğinden mi kaynaklanıyor bilmiyoruz. ABD'nin Obama döneminden beri Suriye bağlamında **net, kapsamlı ve uzun vadeli** bir politika ve strateji ortaya koyamadığını görüyoruz.

Trump yönetimiyle birlikte Suriye'de atılan adımların ise Türkiye'yi rahatsız etmenin ötesinde ciddi bir kaygı ürettiği biliniyor. ABD'nin Türkiye'nin hassasiyet ve kaygılarını ciddiye almaması, görmezden gelmesi veya **'umursamaması'** ilişkileri daha sıkıntılı bir hale sokacaktır.

Türkiye giderek **'hasmane tutum'** algısına sahip oluyor. Türk halkının **'ABD bizim düşmanımız mı ki, bunları yapıyor'** şeklinde sorular sormaya başlaması bu halet-i ruhiyeyi yansıtıyor.

Başbakanımız B. Yıldırım da Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada **"bölgede emperyalist emelleri olan ülkelerin Türkiye'nin istikrarı ve büyümesini geciktirmek için terör örgütlerine aleni destek verdiklerinden"** yakındı.

Yıldırım'ın **'terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmek'** diye tanımladığı bu durum daha başka nasıl izah edilebilir?

Yıldırım haklı olarak "NATO içindeki bir üye, Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, bunun için tedbir alacağı yerde, öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor" ifadesiyle tepki gösteriyor? Gerçekten de bunun adı ne dostluktur, ne müttefikliktir, ne stratejik ortaklıktır...

Dışişleri Bakanımız **M. Çavuşoğlu** da benzer şekilde **ABD'nin tarafını belli etmesigerektiğini** söylüyor, **"müttefikini mi, terör örgütünü mü tercih ediyorsun"** diye soruyor. Hatta **"sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir ve itibarlı olur"** diyerek yaşanan güven bunalımına işaret ediyor.

Türkiye, ABD'nin PYD üzerinden kurguladığı oyunu kendisi açısından **hasmane bir tutum** olarak kodlamış durumda.

Üst düzey çağrılarla yapılmak istenen ABD'nin konumunu netleştirmesi ve düşmanca algılanan bu tavırlardan uzaklaşmasıdır.

STAR – Sibel ERASLAN

Uluslararası Terör, '2. İsrail' İçin Devrede

'Suriye Demokratik Güçleri' demekmiş; SDG...

ABD, silahlandırıcakmış kendine bağlı bu yeni orduyu... Aslında bakarsanız **yeni ordu falan değil**. Zaten güya DEAŞ'a karşıymış gibi silahlandırdığı **PYD'nin yeni ismi bu SDG...** PYD de 40 yıldır kan döken terör örgütü PKK'nın aktif bir kolu...

Sanki dünyanın bütün harfleri kanımızı dökmek üzere yer değiştirerek sürüme sokuluyor. Harfler değişiyor ama akan kan bir türlü durmuyor...

Güney sınırimızda ve Ortadoğu'da ne kadar kan dökülüyorsa 1. Körfez Krizinden bu yana... Hepsi hakkında ABD'nin okyanus ötesinden gelerek yazacağı kanlı harfler var. Hatta harfler bitiyor, ABD'nin gözü hala doymuyor...

ABD'nin, millerce uzaktan, okyanusun diğer ucundan kalkıp hiç de ilgisi olmayan bir coğrafyayı kana bularken, Türkiye'nin kırk yıldır canından bezdiği PKK terörüyle mücadele etmesi niye garip geliyor bazılarına... PYD ve SDG ile mücadele, PKK ile mücadele anlamındadır, bu apaçık gerçeği görmek gerekiyor.

Amerika, zaten PYD'yi ağır silahlarla teçhizatlandırmamış mıydı? Şimdi o teçhizatı yeniliyor, 30 bin kişilik bir vahşiler ordusu kuruyor. Niye? Yetmedi mi Irak'ın, Suriye'nin yerle bir edilişi, yetmedi mi Bağdat'ın, Şam'ın, Halep'in upuzun mezarlıklara dönüşmesi... Sınırimızda 100 bin kişi civarında, yepyeni bir göç dalgası daha birikiyormuş, bölgede iş gören insani yardım kuruluşlarının bildirdiğine göre. Niye ABD'nin sınırında birikmiyor bu ölümden korkan can telaşına düşmüş binlerce insan... Madem bölgeye iyilik,

barış ve adalet getirecekmiş ABD, yuvası dağıtılan, evi barkı alev alev yakılan bu insanların derdine niye derman olmuyor. **ABD, bölgeye barış getirecekse bu binlerce insan niye Türkiye'ye sığınıyor... Niye ABD'ye sığınamıyor Suriyeliler de Türkiye'den başka çalacakları kapı yok dünyada? Batı sürekli tekrar ediyor; "Suriyeli mülteciler gelmesin!" ... İyi de Batı'nın ne işi var Ortadoğu'da?**

Yazıklar olsun!

Bölgede 'Arz-ı Mev'ud' ülküsüne hizmet edecek 2. İsrail'i kurmak üzere, her türlü terör örgütüyle işbirliği yapan Amerika, şimdi de **Türkiye'yi hedef almış durumda. 'Büyük İsrail'** projesinin önlemesi sadece ütöpik-mistik bir anlam taşıyor. Zira oldukça güncel bir tehdit bu aynı zamanda Türkiye için. **PKK ve PYD, Büyük İsrail'in paralı lejyoneri konumundalar.**

Ve de aynı tehlike İran'ın içinde hüküm sürüyor. Çünkü orada da, İsrail ve ABD kartı olarak PJAK aktif halde, o da PKK'nın İran versiyonu.

Bu koşullarda İran'ın diplomatik atraksiyonlarla Türkiye'yi atlatarak daha fazla iş kotarabilmesi, gün kazanması mümkün gözüküyor. **Büyük İsrail'e ve onun lejyonerliğini üstlenmiş terör gruplarına karşı Türkiye/İran işbirliği şart...**

Savaşı istemek bizim dini terbiyemizde makbul bir davranış değildir. Savaş istenmez. Ama vuku bulduğunda da Allah'tan sabır dileyerek dirençli bir şekilde sebatla durulur düşman karşısında. Siyasetin, kopartılan savaş çığırkanlığına bakarak yön çizmeyeceği aşıkâr. 4 milyon Suriyeli'nin ıstırabına derman olmaya çalışan Türkiye, güya dahil olmadığı bir savaşın yükünün ne kadar ağır olduğunu en iyi bilen ülkedir aynı zamanda...

STAR – Yiğit BULUT

'İstanbul'da Ezanları Duymayı Kaldıramayanlar İttifakı' Çökerken!

KENDİNE “MEDENİ BATI” diyenlere sorarsanız; terör Ortadoğu kaynaklı! Bunu söyleyen ey batı, şu kısmı neden eksik bırakıyorsun; bizzat oraya gidip terör ekenin SİZLER olduğunu! Terör Örgütlerini Kuran Ve Destekleyenlerin aynı ülkeler olduğunu! Sevgili dostlar, kendine “medeni” diyen “batılılara” sorarsanız; Katar, “terör örgütlerini” destekliyormuş!

Soralım; AB ülkelerinin PKK'yı desteklediğinden daha fazla mı? Alman'yadan, Belçika'dan Daha Fazla Mı! Pkk'yı Eliyle Besleyen Ab Masum, Katar Suçlu! Güldürmeyin Bizi!

Daha açık yazayım; Kendine “BATI” diyen “SÖMÜRGEÇİLER”den daha fazla teröre destek veren var mı? Var Mı? Lütfen Elinizi Vicdanımıza Koyun Ve Söyleyin!

Bir daha yazayım; Kendilerini “medeniyet” olarak tanımlayan, geçmişi “kirli” suç ortaklarından daha fazla teröre destek veren var mı? Türkiye'nin Güneyinde Terör Ordusu Kuran Kim!

Sevgili dostlarım, BAZILARI yine coğrafyamızı PAYLAŞMA hayalleri görüyor... İçeride ve dışarıda bu hayale kapılanlar ve peşlerinden gidenler var! SÖMÜRGEÇİLER, 1900'lerin başında paylaşmaya başladıkları - çalıştıkları coğrafyamız'ı 2000'lerin başında yeniden paylaşma hevesi içindeler!

Aynı hevesi 1900'lerin başında hatta 1839'dan itibaren de yaşamışlardı! Kaldıramıyorlar, İstanbul'da Ezan Sesini Kaldıramıyorlar! Ayağa Kalkan Ortadoğu, Kendi Geleceğini Eline Alan Türk Ve İslam Coğrafyasını Düşünmeye Bile Dayanamıyorlar!

Sevgili dostlarım, dışarıdaki sahipleri ve içerideki beslemeleri çıldırıyorlar! Sona doğru yaklaşıyorlar! Kurdukları tuzakların hepsi boşa çıkıyor ve çıkmaya devam edecek!

TEKRAR SORUYORUM; “Teröre destek verdiğini iddia ettikleri Katar ve Teröre Destek Verdiği İspatlanan Sözde “Batı Medeniyeti”, Kim İnanır Emperyalistlerin Suçlamalarına? Terör, Kendine “Medeni” Diyenlerin Kurdukları Yapılarda Devşirilip, Besleniyor! Ve Sonra Malesef Bütün Dünya'ya Yayılıyor!

YeniŞafak – Yasin AKTAY

Kimin sınırını kime karşı koruyacak NATO?

ABD'nin Suriye'de oynadığı oyunun çok tehlikeli ve bütün bölgeyi istikrarsızlığa sevk etmeye dönük bir sahnesini izliyoruz. Epeydir DAES terör örgütünü dünyanın gelmiş geçmiş en büyük tehlikesi olarak lanse ettikten sonra bu tehlikeyi bertaraf etmeyi yapabileceği her türlü faaliyete, ittifaka veya katliama peşin ve tükenmez bir kredi kaynağı haline getirdi.

Bu amaçla bir başka terör örgütü olan PYD'yi inanılmaz bir cömertlikle silahlandırıp ona her türlü desteği verdi. Bunu yaparken NATO'da müttefiki olan üstelik Ortadoğu'daki bütün siyasetlerinde şimdiye kadar stratejik ortak olarak ilan edip davrandığı Türkiye'nin bütün uyarılarını gözardı etti.

PYD, Türkiye'ye karşı yıllardır düşmanca terör faaliyetleri yürüten PKK'nın sadece Suriye'deki isim değiştirmiş hali. Bunu ABD'nin bilmiyor olması sözkonusu bile olamaz ki, zaten gerektiğinde bunu itiraf da ediyor. Ancak PYD ile bu işbirliğinin mazereti olarak DAES tehlikesini öne sürüyor ki, bu bahane bile artık inandırıcı olmaktan son derece uzak.

Giderek bu işbirliğindeki asıl nedensellik ilişkisi başka türlü belirginleşmiştir: Esas DAES tehlikesinin sırf PYD'ye alan açmak, onu kahramanlaştırmak ve onu bir maşa-aktör haline getirmek üzere ABD tarafından üretilip işlenmiştir. Esasen saha içinde PYD DAES ve ABD ilişkisinin seyrine her bakışta bu ilişkinin tabiatı başka bir mantığa oturtulamıyordu.

Suriye'de ortada DAES tehlikesi kalmadığı halde veya büyük ölçüde bu tehlike giderilmiş olduğu halde, bugün ABD'nin resmi belgelerine göre de terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın uzantısı olan PYD'ye 30.000 kişilik bir sınır koruma birliği kurdurulacağı ilan edildi.

ABD'nin bu birliği neden ve kime karşı kuracağı konusunda belli ki kendi kafası hiç de muğlak değil. Bir tek bunu kendi müttefiklerinden ve bölgenin meşru aktörlerinden, kendisini dost bilenlerden gizlemiş olduğu gerçeği var ortada. Yoksa bir NATO üyesi olarak ABD'nin başka bir NATO üyesi olan Türkiye'nin sınırına, Türkiye'nin düşmanı olan bir birliği konuşlandırmasının mantığı ne olabilir? Kimin sınırını kime karşı koruyacak ABD?

Dünkü AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haklı olarak ABD'nin NATO üyesi olarak birinci önceliğinin bir NATO üyesinin sınırlarını korumak olduğunu hatırlattı. Oysa bu hareketiyle bir NATO üyesi ülkenin sınırlarını bizzat kendisi tehdit ediyorsa NATO'nun ne anlamı kalıyor? Erdoğan bunun üzerine ABD'den ziyade NATO'yu muhatap alıyor ve "Ey NATO!" diyor. "siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız. Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Genelkurmay Başkanımız kendileri ile bu konuda görüşüyorlar, görüşecekler."

İşin gerçeği de NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabiliyor. Çünkü bir üyenin ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı diğer bütün üye ülkeleri ilgilendiriyor, onların da ulusal güvenliğine, bütünlüğüne bir tehdit olarak görülüyor. Sözleşmenin 5. Maddesi bir üye ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmesini gerektiriyor.

Doğrusu, ABD'nin hem terörle ilgili bütün standartlarını, değer ve ölçülerini ayaklar

altına almasını, hem de bütün dostlarını kaybetmesini gerektiren bu tehlikeli maceraya neden tevessül ediyor olduğunu doğru tahlil etmek gerekiyor. ABD bu maceradan Amerika'yı Amerika yapan bütün değerleri, müktesebatı kaybederek çıkıyorsa karşısında bir şey bekliyor olmalı. Hani Uluslararası ilişkilerde her şey çıkar idi. ABD'nin bu işte nasıl bir çıkarı var? ABD adına düşünüp bu işteki çıkarın hesabını yapabilecek biri varsa beri gelsin.

Doğrusu, ABD açısından da her türlü rasyonaliteden ve çıkardan uzak olan bu tehlikeli maceranın yine geliyoruz tek açıklamasına:

ABD bu işi bağınaz bir dinsel tarih anlayışına tabi olarak götürüyor. Belli ki, Nil'den Fırat'a kadar bir coğrafyayı işgal edecek Siyonist programı adım adım uygulamaya koyuyor. Bu programda PYD-PKK örgütlenmesi içindeki Kürtleri kendine göre kullanılabilecek ve programını taşıyabilecek, kendilerine hizmet edebilecek bir unsur olarak görüyor. Onların Türkiye'de veya Suriye'de şimdiye kadar ortaya koydukları faaliyetleri bu stratejik bütünlük içinde başka türlü bir anlam kazanıyor. Onlar için Kürtlerin kurtuluşu veya Kürt kimliğinin hiçbir önemi yok, önemli olan bu Siyonist program içinde kendilerine yüklenmiş olan rol...

Bu rolü yazanlar belli. Şu ana kadar bu program elbette istedikleri gibi kusursuz sahneye konulamadı. Bundan sonra da konulamayacak. Kafalarındaki plan her ne ise şu anda karşılarında bütün planlarını altüst eden, her adımda revize etmelerine yol açan, revize ettikçe bütün maskelerini bir bir indirip ele güne rezil eden bir Türkiye'yi buluyorlar. Türkiye bundan sonra da onların bu planlarını uygulamalarına engel olmaya devam edecektir. İntihar etmeye hazırlarsa kimse onların canlarının tasasına düşmeyecektir.

YeniŞafak –

Tamer KORKMAZ

Sam Amca'larının Yoldaşları, Bunlar...

Yurttaş Doğan'ın Hürriyet'i, Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilişini ilk sayfasından “Yeni başkan motosiklet tutkunu” başlığıyla duyurdu. “Yeni Başkan”ın “HDPKK tutkunu” olduğunu ise söyleyemedi!

Hürriyet, 7 Haziran 2015 seçimi öncesinde HDP eş genel piyonu Demirtaş'ı “Barış Güvercini!” olarak lanse ediyordu! Canan Kaftancıoğlu'nun Selahattin Demirtaş ile yoldaş dahası kanka olduğunu gösteren fotoğrafları ise bugünlerde görmezden geliyor, Hürriyet'çiler!

Yurttaş Doğan'ın CNN Türk'ü, Mister Demirtaş'ı “sempatik!” gösterebilmek için adeta kırk takla atmış; kendisine ekranda saz çaldırmıştı.

“HDP'ye Oy Ver Kurtul” alt yazısı dakikalarca CNN Türk ekranlarında asılı kalmıştı...

“Kırmızı Fularlı Kız” da CNN Türk ekranlarından Kandil'e ışınlanmıştı!

7 Haziran seçiminden hemen önce, twitter'dan “Diktatörden hesap sorun, oyunuzu HDP'ye verin” diye seslenen de Doğan Haber Ajansı'ydı!

Canan Kaftancıoğlu, twitter'da “CHP'yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler, yol doğru yol, ona bak sen” diye yazmıştı. Aynı gün “Aslan CHP, Aslan BDP” diye eklemişti. (4 Ekim 2012)

Yani?
Kaftancıoğlu'nun BDP/HDP sevgisini gösteren tweet'leri ile; Doğan Medyası'nın 2015'te HDPKK'nın taraftarlığına soyunan sosyal medya paylaşımları dâhil bilumum yayınları birinci dereceden akrabadır!

“CHP'nin İstanbul'daki yeni başkanı motosiklet tutkunu” başlığını atarak, yani şöyle bir “hokus pokus” ile -bütün bunları ortadan kaldırabiliriz, sanıyorlar!

6 Nisan 2012'de Yurttaş Doğan'ın Radikal'inde Graham Fuller sahne almıştı!

Ajan Fuller “Türkiye kesinlikle daha fazla İslami olmamalıdır! Türkiye'nin daha çok sola ihtiyacı var!” diyordu.

Ekim 2014'te Kobani'yi bahane eden kalkışmanın birkaç gün öncesinde Washington'ı ziyaret edip, kaşar CIA ajanı Graham Fuller'dan sufle alan “yerleştirilmiş” şahıs; sekiz ay kadar sonra CNN Türk ekranlarında saz çalmıştı!

O kalkışmanın fitilini ateşleyen sözlerin sahibi “eş genel piyon”dan söz ediyoruz!

7 Haziran 2015 seçiminden bir ay kadar evvelinde Diyarbakır'da Gülten Kışanak ile “Arka Kapı Siyaseti” yapan da; şimdilerde kaçak durumdaki -CIA elemanı- Paralel Mister Dumanlı idi!

2011'de yayınlanan “Türkiye'nin Kürt Meselesi” adlı kitapta; Graham Fuller ile “onun paltosundan çıkmış bir ajan olan” Henri Barkey'in imzaları vardır.

Bu kitap, çok daha önceki yıllarda yazdıkları “Kürt Raporu”ndan oluşuyordu...

Günümüzde her iki ajan hakkında da -15 Temmuz darbe kalkışmasıyla bağlantılarından dolayı- yakalama kararı var! Graham Fuller, Locaefendi'nin ABD'deki ikametini kolaylaştırma hususunda yardımcı olmuş isimlerin en başında geliyor. Aynı zamanda, Fetullah'ın ilk yabancı teknik direktörüdür!

Ajan Henri Barkey ise “darbe toplantısı yaptıkları” şu Splendid Otel'den ayrılırken, resepsiyona üzerinde “Pennsylvania” yazılı “çan” bırakmıştı!

Finali, güncel bir haberle yapalım...

Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) konuşan Henry Barkey ile ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden James Jeffrey; FETÖ davasının

sanıklarından Andrew Brunson (Papaz kıyafetli CIA ajanı), Metin Topuz ve Hamza Uluçay için devreye girdiklerini itiraf ettiler! -Bu girişimlerinden hiçbir sonuç alamadıkları için de bozuk çalışıyorlar!

YeniŞafak –

İbrahim TENEKECİ

Kısaca

Türkiye kuşatılıyor dediğimizde, ülkemiz daha kuşatılmamıştı. Bugün, cumhurbaşkanımızın yüksek sesle dile getirdiği hakikat budur. Kazanmak kadar kaybetmenin de ne demek olduğunu yeterince bilen bir milletiz. Balkan, Kafkas ve daha nice coğrafyadan azala kırla Anadolu'ya sığındık. Büyük ricat. Bunun hikâyesi henüz tam manasıyla yazılmadı. Çanakkale'deki muazzam başarımızı konuşuyoruz. Birkaç yıl sonra en parlak ve maliyetli zaferimizi kazandığımız yerden geldiler. Galibiyetimizi daima hatırlatalım. Mağlubiyetimizi ise unutmayalım. Eski evraklara biraz merakı olanlar, trajediyi acı bir şekilde görecektir. İşgal postaları, propaganda kartları, küstahça verilmiş pozlar vesaire. Dünya üstünde bu kadar çok şehitliği olan kaç millet var? Mevcut vatanın dışında kalan şehitliklerden bahsediyoruz. Bedel ödemedik, adeta bedelin kendisi olduk. Şimdi iç kalede, ana vatanda, baba ocağındayız. Bu sondur. Otuz yılı aşkın bir zamandır terörle imtihan ediliyoruz. İstikrarlı bir biçimde yıpratılmak, aşındırılmak isteniyoruz. “Yel kayadan ne koparır” deniliyor. Rüzgârın uzun vadede dağlara ve taşlara verdiği zararı biliyor olmalıyız. Şu zamana kadar içerden yapamadıklarını dışardan başarmaya çalışıyorlar. Karşımızda sadece teröristler yok, terör devletleri de var. Bıçak sapını kesmez. Birbirlerine bunun için saldırmıyorlar. Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridorunun zararları saymakla bitmez. Bu oluşum, Türkiye ile İslâm âlemi arasına duvar örmeyi amaçlıyor. Hemen yanımızda sürekli kanayan ve kilometrelerce uzunluğunda olan bir açık yara düşünelim. Dünyanın en güçlü devletleri için bile sürdürülebilir bir durum değildir bu. Bekâ sorunu ve istikbal meselesi derken, anlatmaya çalıştığımız şey budur. Ayrıca şu: Sınırlarımızda terör devletçisi kurulması halinde, Anadolu'nun bütünlüğünü korumak

imkânsız hale gelecektir. Buna müsaade edemeyiz.

Millî tarihimiz ibretlerle doludur. Her şey orada yazılıdır, kayıt altındadır. Beş yüz yıllık Türk yurtları, İslâm beldeleri birkaç saat içinde elinizden gidebilir. Yenişehir, Larissa olup çıkar.

Onlarca ülke kaybettik. Elimizde sadece şehirler kaldı. Son topraklarımızı elbette tüm gücümüzle ve bedeli ne olursa olsun koruyacağız.

YeniŞafak- Mehmet ACET

CHP'nin Değişen Genetiği

CHP'nin tarlası 22 Mayıs 2010 tarihinden beri sürülüyordu.

Ürünler filiz verip meyveye durunca buna galiba en fazla Ulusalci/Kemalist çizgideki CHP'liler şaşırılmış oldular.

1923'ten beri bir yıl olsun nadasa bırakmadan sürüp geçindikleri tarlanın başka birileri tarafından ekilmeye başlandığını görmek, normalde savaş sırasında evi barkı işgal edilen kimselerin yaşadığı duygu mesabesinde olmalıydı.

Kimileri bu duyguyu gerçekten yaşadı.

Sağda solda karşılaşınca, kulağımıza eğilip “Partimiz elimizin altından kayıp gidiyor” diye serzenişte bulundu.

Önce Deniz Baykal gitti.

Devamında partiye girmeye çalışan bir sineğe bile pasaport kontrolü yapmadan giriş izni vermeyen Önder Sav ve ekibi.

Bir ara, partinin Salı günü yapılan grup toplantılarında takribi 10 kişilik bir kümelenme içinde görüyorduk onları.

Kalabalığın içinde ayrık otu gibi duran, herkes ayağa kalkarken yerlerinde oturan, herkes bağırsı çağrışı Genel Başkan'ı alkışlarken sessizlik eylemi koyan, bu şekilde “Hiç de mutlu değiliz ama işte buradayız” diye bir

duruş sergileyen Ulusalçı/Kemalist çizgide bir grup.

Sonra onlar da tasfiye oldular.

Geriye, kişisel ikbalini koruma karşılığında rüşvet olarak partisinin kimlik dönüşümünü sessizce izlemesine izin verilen tek tük bireyler kaldı.

Chp'nin Genleri Nasıl Değiştirildi?

Hakkını teslim edelim, bu 'Gen değiştirme' operasyonu 22 Mayıs 2010'dan beri CHP'yi yöneten Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun hünerli elleriyle başarıya ulaştı.

Kemal bey "Yeni CHP" dedikçe, herkes, artık rejim tehdidinden söz etmeyen, işsizlik, fakirlik fukaralık diyen bir yeni partiden söz ediyor sandı.

Oysa zaman içinde anlaşıldı ki, yeni CHP, bütün örgüt yapısı yeni genetik yapıya uygun düşecek şekilde sıfırdan dizayn edilen bir 'yenilikten' ibaret imiş.

Yeni CHP'yi uzun uzadıya tarif etme zahmetine katlanmaya lüzum yok.

Zira, hafta sonu CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Canan Kaftancıoğlu isimli hanımefendi, partinin yeni kimlik kartının mücessem halini temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında kendisinden "Şimdi İstanbul'a yeni bir İl Başkanı seçmişler ki tam bir facia" diye söz etti.

Facia tabiri sadece, marjinal bir ismin paraşütle CHP İstanbul İl Başkanlığı'na indirilmiş olması durumunu karşılamıyor. Aynı zamanda kendisini oy çokluğuyla oraya getiren teşkilat yapısının yeni halini tanımlamak için de aynı 'facia' sözcüğüne başvurabiliriz.

Ayrıca, CHP'nin Ulusalçı/Kemalist çizgideki seçmeni, bu hanımın attığı ve hala arkasında durduğu o twitlerden de kendi paylarına epeyce 'facia' başlığı çıkartabilir.

7 Haziran'ın Artçı Sarsıntıları

Diyeceğim o ki, Perşembenin gelişi Çarşamba'dan belli olmuştu zaten.

7 Haziran 2015 seçimlerine gidilirken CHP ve HDP listelerine şöyle alıcı gözle bir bakanlar, Tayyip Erdoğan'ı Başkan seçtirmemek uğruna bu iki partinin genleriyle nasıl oynandığını görebilmişlerdi.

O dönem CHP içinden "Partimizin ekseni kaydı" diye dertlenenler olduğu gibi, HDP içinden de "Kürtler dışlanıyor, HDP Kürtlerin partisi olmaktan çıktı" diye açıktan posta koyanlar olmuştu.

Peki o dönem ne mi olmuştu?

Görünmez bir el, bu iki partinin milletvekili listelerinin yarısını, tabanda bir karşılığı olmayan, aşırı uçlara savrulmuş marjinal örgütlerin verdiği isimlerle şekillendirmişti. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtirmeme rüyası kabusu dönüşürken, o listelerin temsil ettiği ruh bu iki partiyi çoktan teslim almış durumda.

Canan Kaftancıoğlu'nun internetteki biyografisine baktığımızda 2013 Mayıs sonunda başlayan Gezi eylemlerinin organizatörlerinden olduğu bilgisi karşımıza çıkıyor.

CHP/HDP yakınlaşmasının, bu açıklanmamış ittifakın başlangıç tarihi de gezi eylemlerine dayanıyor.

Hani çözüm süreci nedeniyle HDP bu eylemlere büyük kitlelerle katılamamış, bu durum da içlerinde bir ukde olarak kalmıştı ya.

2015 Haziran seçimlerine gidilirken yarım kalan bu işi bitirme güdüsü devreye girmişti. O gizli dediğim, ama aslında hiç de gizlisi saklısı kalmayan el şöyle hesap etmişti:

"CHP ve HDP güç birliği yaparsa, Kürtler ve Aleviler de güç birliği yaparlar, yeni bir kalkışmada bu defa hedefe ulaşılır, ulaşılamasa bile yeni bir sosyoloji ile yeni bir siyasi iklim oluşturulabilir."

Ki, 2019 seçimlerine gidilirken Haziran rüyasının yeniden sürüme sokulacağı şimdiden belli olmuş durumda. Ama şöyle bir gerçek de var: Köprünün altından çok sular akıp gitti. Her şeyi bir kenara bırakın, karanlık bir odada gizlice hazırlanıp piyasaya sürülen oyun planlarının en büyük düşmanı, o oyun planının deşifre olmasıdır. O tezgah çoktan deşifre olmuş durumda.

SABAH/ Fahrettin ALTUN

Afrin Müdahalesi Neden Gerekli?

Şaşırma ne hacet! Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye (PKK'ya) verdiği destek tam da bunun için. Amaç Türkiye'yi bir terör koridoruyla güneyden kuşatmak. Bu, hem Türkiye'yi sürekli büyüyen bir terör tehdidi ile karşı karşıya bırakacak, hem de bölgeyle bağını kesmesini icbar edecek bir durum. ABD'nin "YPG milislerinden oluşan 30 bin kişilik bir sınır gücü kurma" hamlesi Türkiye'nin güneyden kuşatılma siyasetinin en somut ve en son göstergesi.

Afrin, bundan 5 yıl önce YPG tarafından gasp edildi.

2014 başında Aynel Arab ve Cezire ile birlikte burayı "bağımsız bir kanton" olarak ilan etti. O saatten sonra Suriye'nin kuzeyinde adım adım devletleşme çabası içine girdi YPG. DEAŞ'la mücadele adı altında Afrin ve Cezire arasındaki bütün bölgeleri zaptetmek için çalıştı. Bu süreçte en büyük destekçisi ABD oldu. ABD, önce hafif silahlarla, ardından ağır silahlarla teçhiz etti YPG'yi. Amerikalı askerler YPG'li teröristlere eğitim verdi. Dahası ABD, PYD ve YPG'nin uluslararası alanda terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları olarak değil, meşru bir güç olarak algılanması için yoğun bir diplomatik destek sağladı. ABD Suriye krizini başlangıçta Esed sorunu olarak değerlendirmiş, kısa süre içinde Suriye krizini DEAŞ sorunu olarak görmeye

başlamıştı. DEAŞ'la mücadeleyi ise YPG'ye havale etmişti. Fakat bu işin bahanesiydi. Türkiye ne yazık ki uzun süre YPG'nin bu yayılma planına müdahil olamadı. Engellemeye çalıştı, ancak sert güç kullanmadı, kullanamadı. Gerekçelerini daha önce de çok tartıştık. Uzun uzadıya tekrar etmeye gerek yok. Türkiye 15 Temmuz sonrasında Fırat Kalkanı Harekâtı'nı yapabildi, zira ordu içindeki FETÖ'cü temizliği doğrudan sahaya yansıdı.

Fırat Kalkanı Harekâtı PKK'nın ABD destekli terör koridoru projesine vurulmuş ilk darbeydi. Eğer bu harekât gerçekleştirilmemiş olsaydı aynı senaryo Cerablus'ta da sahneye konacak ve Türkiye tam anlamıyla güneyinden bir terör koridoruyla kuşatılmış olacaktı. Cerablus DEAŞ'ın elinden YPG marifetiyle alınacak, daha sonra YPG bölgede kalıcı hale gelecekti. Türkiye tarihi bir adım atarak bu kirli planı bozdu.

ABD uzun süre Türkiye'den PKK'nın Suriye'deki yayılmasına göz yummasını istedi.

Sık sık "nasıl Kuzey Irak Kürtleriyle aran iyiyse, Kuzey Suriye Kürtleriyle de aranı düzelt" diye telkinde bulundu.

Kuzey Irak'taki bölücülük projesine Türkiye'nin müdahalesi sonrasında ABD bu söylemden medet ummayı da bir kenara bıraktı. Doğrudan sahada agresif adımlar atmaya başladı.

Türkiye, bugünlerde ABD destekli terör koridoru projesine ikinci bir darbe vurmaya hazırlanıyor. Nitekim birkaç gündür Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki YPG mevzilerine top atışları gerçekleştiriyor. Müdahalenin top atışlarıyla sınırlı olmayacağı stratejistlerin ortak kanaati.

Hiç kuşkusuz Türkiye'nin İdlib konuşlanması Afrin'i çevrelemesi noktasında önemli bir imkân oluşturdu. Bununla birlikte bir yandan rejim güçlerinin güneyden Halep'e ve İdlib'e doğru ilerlemeye başlaması İdlib konuşlanmasını tahkim etmeyi gerektiriyor.

Ondan daha da önemlisi ABD'nin YPG'yi ordulaştırma çabası Türkiye'nin Afrin'e yönelmesini ve PKK'ya müdahalesini bir zorunluluk haline getirmiş durumda.

Unutmayalım ki terörü kaynağında kurutma stratejisi Türkiye'nin yeni dönem terörle mücadele konseptinin en önemli parçası. Bu adım bir yayılma stratejisi yahut idealist bir dış politika adımı değil. Türkiye'nin ulusal çıkarları için atılması gereken son derece realist bir adım...

SABAH / Kerem ALKİN

Ekonominin Güvenliği Güvenliğin Ekonomisi

Akhselim her Türk vatandaşı, ABD'nin gözümüzün içine baka baka, sınırimızda bir terör ordusunu, bir sonraki adımda bir terör devletini kurma girişimini hayret ve kızgınlıkla sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin bekası, ekonomik, siyasi ve askeri bağımsızlığı adına, milli ve yerli bir kurumsal sistemi her yönüyle yapılandırarak, Misak-ı Milli'ye sahip çıktığımız tarihi bir dönüşümü yürütmekteyiz. Milli irade ve egemenliği ödünsüz perçinleyecek bu süreç ekonominin güvenliğinden ve güvenliğin ekonomisinden geçiyor.

Ekonominin güvenliği sürdürülebilir büyüme ve kalkınmadan geçmekte. Bu nedenle, 2014'ten bu yana GSYH büyüme performansının her şeyden önemli olduğunu, yeri geldiğinde enflasyonla mücadeleden tartışmasız ölçüde önceliklendirilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulamaktayız. TCMB'nin, söz konusu önceliklerin ışığında, para politikasını büyümenin dinamiklerine destek verecek şekilde kurgulaması, modellemesi kadar doğal bir süreç olamaz. Türkiye'nin coğrafyasında, küresel ekonomi-politik sistem yeniden yapılanırken, Avrasya'da 'oyun kurucu' bir ülke olarak pozisyon alırken, Türkiye'nin ortalama büyümesini yüzde 5.5-6 düzeyinde tutabilmek,

istihdamın korunması ve artırılmasının yanı sıra, ekonomi dünyasının, esnafın hayatını idame ettirmesi, finansman imkânına ulaşması adına da hayati önem taşıyor. Türkiye'nin net ihracatının, ihracat amaçlı üretiminin bu sürece katkı sağlamasının yanı sıra, yurtiçi tüketiminin de, kamu harcamalarının da büyüme sürecine destek olması kritik önemde. Ekonominin güvenliği adına, merkezi yönetim bütçesinin milli gelire oranını gerekirse yüzde 1.5 düzeyine çıkarmanın bir gereklilik olması iyi anlaşılmalı.

Çünkü Türkiye'nin ekonomik çarkları döndükçe, üretim sürdükçe, istihdam korundukça, ekonominin dinamizmi ciddi bir vergi geliri sağladıkça, 'ekonominin güvenliği'ni sağlayabiliriz. Taşeron işçilerimizin kadrolaşma sürecini de, Kredi Garanti Fonu desteğini de, ekonominin güvenliği açısından kritik adımlar olarak okumamız gerekmektedir.

Soğuk Savaş döneminin 'anglo-sakson', 'kapalı devre' ekonomik yaklaşımlarıyla, köhnemiş 'bağımsızlık' tanımlarıyla, ekonominin güvenliğini sağlayamayız. Ekonominin güvenliğini sürdürülebilir kılmak, bilinmelidir ki, güvenliğin ekonomisini de sürdürülebilir kılmak demektir.

Türkiye'nin savunma endüstrisini milliyetli bir yapıya dönüştürmeyi başardıkça, Türkiye'nin bekası ve geleceği adına, coğrafyamızdaki tüm askeri operasyonları yürüttükçe, Türkiye'nin sınırlarını, Misak-ı Milli'yi güvenliğe kavuşturdukça, ekonomimizin güvenliğini de sağlarız, sağlıyoruz.

Bu nedenle, ekonomi aktörlerini ve piyasa profesyonellerini 'ekonominin güvenliği'ni sahiplenmeye davet ediyorum.

SABAH / Ersin RAMOĞLU

İncirlik'i Kapatalım Linda'yı Kovalım

2008'de yayınlanan ABD raporunda, Deniz Baykal'ın istifaya ikna edileceği, yerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği yazıyordu.

Dikkatinizi çekerim rapor yazıldığı tarihte Kılıçdaroğlu, çiçeği burnunda bir Grup Başkanvekili idi. Silkroad Enstitüsü'nün Türkiye ile ilgili senaryosu harfiyen gerçekleşti... FETÖ'nün çektiği bir kasetle Baykal genel başkanlıktan ayrıldı. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Adam şimdi ABD'ye laf etmiyor. Elbette etmez. Çünkü diyetini ödüyor. Aksi olursa başına gelecekleri biliyor. Kim bilir FETÖ'nün elinde Kemal ile ilgili ne kasetler var... ABD Ortadoğu'yu şekillendirmeye Adana'daki İncirlik Üssü'nden başladı. Önce Hatay'a sözde yardım kuruluşlarını yerleştirdi. İşin mimarı Afganistan'a giden militan Büyükelçi John Bass dı. ABD menşeli kuruluşlar Suriye'deki masum halka ve çocuklara hiçbir zaman yardım etmedi ama. Bu amaçla geldikleri görüntüsünü verdiler fakat asıl işleri Türkiye'de iç savaş zemini hazırlamak ve Suriye'nin demografik yapısını bozmaktı. 14 yardım kuruluşu içinde başı ABD'li International Medical Corps (IMC) çekti. Ardından IRC, İrlanda merkezli GOAL. Ve Hollanda vakıf ve dernekleri. Çocukların eğitimi için çalışan bir kuruluş olarak tanınan Save The Children International (SCI), yine ABD merkezli Catholic Relief Services (CRS), Mercy Corps ve diğerleri... Suriye'deki terörist gruplara milyonlarca doları çantalarla taşıdılar. Binaları ise ajanlara mekan oldu. ABD Adana eski Konsolosu John L. Espinoza'nın yerine gelen Konsolos Linda Stuart Specht, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şırnak, Cizre, Midyat ve Siirt gibi Güneydoğu Bölgesi'ndeki illeri tek tek gezerek PKK'lılarla buluştu. Onları örgütledi. Linda Adana'ya özellikle gönderildi. Kadın iç savaşın eksik olmadığı bölgelerde görev yaptı hep.

Ardından da oraları ABD işgâl etti. Irak'ta kaldı mesela. 11 Eylül gerekçesiyle Saddam devrildi, Irak işgâl edildi. Linda Afganistan'dayken de aynı bahaneyle Afganistan'a savaş açıldı. ABD oraya da askeri güç yerleştirdi. Linda Kamerun'da da çalıştı. ABD buraya asker gönderdi. Papua Yeni Gine, Kamerun, Surinam ve Vietnam'da da görev yaptı. Aynı şeyler buralarda da yaşandı. Adana Konsolosu Linda PKK ve HDP'lilerle kanka oldu. Sebebi ortada. Bizi PKK ile terbiye edeceklerini sandılar. PKK'ya toz kondurmuyorlar. Aksine silahlandırıyorlar. Türkiye'nin 'güvenli olmadığı' yalanını inadına yayıp duruyor. Bunlar olurken Kılıçdaroğlu sesini çıkarmıyor. İş olsun torba dolsun diye iki kelam ediyor o kadar. Onun işi 15 Temmuz şehitlerini militan ilan etmek. Reis ise kendini dünyanın jandarması sayan ABD'ye okkalı laflar ediyor: "Terör örgütünün bayrağının yanına koyduğunuz bayraklarınızı kendiniz indirin ki, sonra biz indirip sizin elinize vermek zorunda kalmayalım." "Bu örgüte yataklık etmek için buraya yolladığımız askerlerinizi geri çağırın ki, sonra onları birlikte hareket ettikleri teröristlerle beraber toprak altında bulmayın." "Kıçı kirli bazıları Suriye'den bize tehdit sallıyor." Haykırıyor Erdoğan, "Bizi başkalarıyla karıştırma" diyor. ABD'nin PKK'yı destekleyen uçakları İncirlik ve Diyarbakır'dan kalkıyor. İncirlik ve Diyarbakır'daki ABD üslerini kapatalım gitsin. Konsolos Linda'yı da kovalım. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener NATO'ya da, ABD'ye de bağlılıklarını sürdürmeye devam etsin. Olur mu olur yani.

Hürriyet /A.Kadir SELVİ

Afrin'e mi Yoksa Savaşı Mı Giriyoruz

AFRİN'e mi yoksa savaşa mı giriyoruz? Savaşa değil ama Afrin'e giriyoruz. Operasyon ne zaman? Bir gece. Ama hangi gece olduğu müzakerelerin sonuçlanmasına bağlı.

Genelkurmay Başkanı **Hulusi Akar**'ın NATO toplantısı için bulunduğu Brüksel'den dönmesi gerekiyordu. **Akar**, ABD Genelkurmay Başkanı **Dunford** ile önemli bir görüşme yaptı. **Akar**'ın Brüksel'deki temasları ve gelinen son aşama bugün yapılacak MGK'da masaya yatırılacak. Önemli bir nokta daha, operasyonun düğmesine basılması için Rusya ile müzakerelerin olumlu sonuçlanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı **Erdoğan**, 13 Ocak tarihinde Elazığ'da, Afrin'e yapılacak operasyonun sinyalini vermiş, **“Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler”** demişti. Bu sürenin dolmasına az bir zaman kaldı. Peki ne bekleniyor? Ne beklendiğinin şifresini

Cumhurbaşkanı **Erdoğan** dün Meclis'te verdi. **“Putin ile iki-üç gün önce konuştuk, telefon diplomamız devam ediyor”** dedi. Afrin operasyonu iki aşamalı olarak planlanıyor. Afrin'deki YPG mevzileri ve kontrol noktaları tespit edilmiş durumda. İHA'lardan alınan yeni görüntülerle, hedefler sürekli olarak güncelleniyor. Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri vuracak. Sınırdan topçu atışı ve karadan karaya füzelerle YPG'ye ait hedefler etkisiz hale getirilecek. Yoğun hava operasyonlarının en az 6-7 gün sürmesi bekleniyor.

SAVAŞ UÇAKLARI

Savaş uçakları tarafından hedefler imha edildikten sonra ÖSO ile Özel Kuvvetler'in Afrin'e girmesi planlanıyor. Bu aşamada cevap verilmesi gereken kritik bir soru var. Afrin operasyonunda Suriye hava sahası açılacak mı, Hava Kuvvetleri'ni

kullanabilecek miyiz? Hava Kuvvetleri, operasyonun olmazsa olmazı olarak gösteriliyor. El Bab'da ve Fırat Kalkanı operasyonunda savaş uçakları çok etkili oldu. Afrin'de Hava Kuvvetleri'nin kullanılması için Rusya ile müzakereler sürüyor. En az 15-20 gün hava sahasını kullanmak istiyoruz. Hava sahasının açılması, Suriye hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılması ve Minnak Hava Üssü nedeniyle Rusya ile koordinasyon önemli.

İki nokta üzerinde duruluyor.

1- İlk aşamada sınırimızdan 6 kilometre derinliğe kadar inip güvenlik kuşağı oluşturulacak. Hava operasyonlarının sürdüğü sırada öncü birlikler operasyonel birliklerin güvenliğini sağlayacak.

2- Operasyon Afrin'in kuzeyinden başlayıp içlere doğru ilerleyecek.

Türkiye, Afrin'e Fırat Kalkanı ve El Bab deneyimleri ışığında hazırlanıyor. Afrin operasyonu ile ilgili bilinmesi gereken birkaç nokta var. Afrin'de Amerikalıların özel yetişmiş bir birliğinin bulunduğu söyleniyor. Son dönemlerde tahliye edildiği yönünde bilgiler var ama net değil.

PSİKOLOJİK SAVAŞ

ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay **Ryan Dillon**'un, **“Afrin, koalisyonun operasyon alanı içinde değil”** açıklaması, Pentagon'un Afrin operasyonuna yeşil ışığı olarak değerlendirildi. Ama asıl önemli görüşme Genelkurmay Başkanı **Hulusi**

Akar tarafından, NATO zirvesinde ABD Genelkurmay Başkanı **Dunford**'la yapıldı. ABD, YPG'ye 4 bin 900 TIR silah sevkiyatı yapmıştı. İstihbarat kaynakları bu silahların bir bölümünün terör örgütü tarafından Afrin'e aktarıldığını tespit etti. ABD'nin verdiği silahlar arasında karadan havaya füzelerin yer aldığı söyleniyor. ABD'nin telkinleriyle olsa gerek YPG'nin Türkiye sınırından şehir içine doğru çekilmeye başladığı anlaşılıyor. Afrin'de hendekler kazıp meskûn mahallerde tüneller yapan terör örgütü şehir savaşına hazırlanıyor. Bu arada Cumhurbaşkanı **Erdoğan**'ın Afrin operasyonu için ha girdik ha gireceğiz

şeklindeki açıklamaları tam olarak anlaşılamadı. **Erdoğan** konuştuğu sahadada önemli bir hareketlilik yaşanıyor. YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz. **Erdoğan** aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor.

TAKVİM / Bekir HAZAR

Şımarık

Birkaç gün önce Suriye'den 3 kadın PKK'lı güvenlik güçlerimize teslim oldu. İlginç itiraflarda bulundular. Bunlardan biri de Amerika'nın Suriye'de eğitim verdiği kamplarda MLSB, TİKKO gibi komünist örgütlerin PKK çatısı altında birleştiğini söylemeleri idi. Adı üzerinde Türkiye'ye komünizm getirmek hayaliyle yaşayan zavallılar bunlar. PKK da komünist örgüt olduğu için bir çatı altında toplanmalarını anlarım. Tuhaf olan bu örgütlerin ideolojilerinde en büyük düşman Amerika ve kapitalizmdir. Paraya savaş açan, işçi sınıfının hakim olduğu, burjuva karşıtı bir ideoloji "**Kahrolsun Amerika**" diye sloganlarla büyüyüp yeşermiştir. Ancak bugün "**Yaşasın ezilenleri ezen vahşi kapitalizm**" diyen ve paraya tapan ABD bu komünist örgütlere komutanlık yapıyor. Amerikalılar masaya oturuyor, kahvelerini yudumluyor. Haritaları açıyor ve planlar yapıyorlar. Ardından bu örgütlerin zavallı ahmaklarını çağırıp "**Oğlum biz şu planı yaptık. Hadi git şimdi o planın uygulayıcı maşası ol ve öl yavrucum**" diyorlar. Bu ahmaklar da tıptış tıptış ölmeye gidiyor. Dünyayı daha çok sömürmek, Çin'den başlayıp Londra'da son bulacak trilyon dolarlık İPEKYOLU'NU kontrol etmek isteyen bir Amerika var. Adamlar vahşi kapitalist. Doğal olarak taptıkları parayı kazanmak istiyorlar. Bu uğurda komünist ve kapitalizm düşmanı örgütlere milyarlarca dolar harcıyorlar. Yani komünist örgütler kapitalist Amerika tarafından dolara boğuluyor. Parayla satın alınıyorlar. Ne ideoloji kalıyor ne de idealler.

Sonuçta paraya tapanlara tapan hale geliyorlar. Düşünebiliyor musunuz Çin ve Rusya komünizmin merkeziydi. Şimdi komünistler bu ülkelere gizli savaş ilan eden Amerika'ya çalışıyor. Aslında bunu yadırgamamak lazım. Doların gücü, komünist örgütlere diz çöktürüp biat ettiriyor, mezarlarını kazdırıyor. Çünkü bu örgütlerin hepsi de birer proje. O projelerde liderleri satın aldığı zaman alt taraftakiler koyun gibi mezbahaya koşması normal. FETÖ de dinle yola çıktı, binlerce taraftar topladı. Ancak o da projeydi. Yıllarca liderleri Amerika'nın kucağında idi. Şimdi cennete gideceklerini zanneden bu zavallı ahmaklar da PARAYA TAPANLARA uşaklık ediyor. Benjamin onları öyle bir uyuşturuyor ki, kendilerini kollayan CIA bile kör olan gözlerini açamıyor. "**Yahu bu CIA bizi neden koruyor**" diye asla sorgulamıyorlar. Dünyada ezilen tüm halkları kaos ve fitneyle soyan Paranın Firavunlarının yönettiği ülkeye verdikleri hizmetle cennete gidebileceklerine inandırabilen bir zavallı grubunu bu hale ancak bir proje getirebilir. Mesela DEAŞ da İsrail'in kontrolündeki bölgede "**Filistin'e savaş**" ilan ediyor. Oradaki ahmakların hiçbiri de "**Yahu bunda bir yanlış var. Biz neden İsrail'e değil de Filistin'e savaş açıyoruz**" demiyor. Savaş ilanı yaparken arkada yer alan MOSSAD'a ait baz istasyonunu hiç umursamıyor. Ve onlar da tıpkı FETÖ gibi cennete gideceklerini zannediyorlar. Bu ahmaklığı da yadırgamıyorum. Çünkü Benjamin'in hazırladığı her proje afyon etkisi yapıp beyinleri uyuşturuyor. Düşünemez hale getiriyor. ABD'nin Başkanı bile "**DEAŞ'ı biz kurduk**" diyor. Ancak en yetkili ağızdan yapılan bu açıklamaya rağmen hala bu örgüte koşanların olması beyinlerde örülen ahmaklık duvarını belgeliyor adeta. Benjamin'in projelerin efendisidir. Mesela CHP'ye geçtiğimiz yıllarda taa Amerika'dan bir Genel Başkan Yardımcısı getirilmişti. O dönemde "**Bu bir proje. Adamı Amerika'dan CHP'yi HDP'lileştirmek için gönderdiler**" diye yazmıştım. Bana küfür yağdıranlar oldu.

Sonra o ithal Genel Başkan Yardımcısı seçimlerde ailece HDP'ye oy verdiğini açıklayınca herkes sus pus oldu. Proje kullanışlı elemanlarla tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak bir başka örneği yaşıyor ve yaşıyor şimdi.

PKK'nın siyasi kolu HDP'lilerle CHP'nin yaptığı ittifakı yadırgayanlara acıyan bir kızımız vardı. Bu ittifaktan duyduğu sevinç sosyal medyada haykırıyordu. Şimdi o da CHP İstanbul İl Başkanı oldu. E gayet normal... Terörist PKK'lıkların cenazelerine giden, FETÖCÜ'lerle iş tutan partililerin olduğu bir yerde PKK-HDP sevici bir il başkanının olması neden yadırganıyor ki? Benim anlamakta zorlandığım bu. CHP, HDP'leşecek. Yarın bu partiden çıkacak "**APO'ya özgürlük**" diyenlere bile hazırlıklı olalım. Benjamin'i şımartmaları gerekiyor. Zaten Benjamin'in sözlükteki bir anlamı da "**Şımartılmış kimse**" demek! Lütfen yadırgamayalım şımarığın elemanlarını!

TÜRKİYE- Batuhan YAŞAR

Rakka'da buharlaşan DEAŞ'lılar bakın nereden çıktı?

Türkiye planlarını yaptı ve artık hazır.. ÖSO ve diğer muhaliflerle görüştü..

Evet Afrin operasyonunun eli kulağında..

Fırat Kalkanının benzeri gibi olacak..

Askerî terminolojik tabirle Afrin'de "süpürme harekâtı" gerçekleştirilecek..

Kuru Yaprak Gibi Savrulanlar

Türkiye'nin konjonktürel olarak değişmeyen 'güney sınırları stratejisi' var..

Okumalarını medya üzerinden yapmıyor..

Orta Doğu'daki politikalarını sahadaki askerî gerçeklere göre kurguluyor..

-Rusya ve ABD, İdlib harekâtına ses çıkarttı mı?

-Hayır.

Kimse merak etmesin ABD, Afrin'e de ses çıkartmayacaktır..

Pkk/Pyd İdlib 4. Gözlem Noktasına Saldırdı

Türkiye bir taraftan da İdlib harekâtına devam ediyor..

Sahayı tahkim ediyor..

Fırat Kalkanı bölgesi aynı şekilde..

İdlib'de 4. gözlem noktası da kuruldu..

Toplamda 13 olacak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin harekâtı için tarih vermesiyle PKK/YPG harekete geçirildi..

Harekete geçirenleri hepimiz çok iyi biliyoruz..

PKK/YPG cumartesi den beri İdlib'deki 4. gözlem noktasına havanla taciz atışları yapıyor..

Türkiye'yi vites küçültmeye zorluyor..

İdlib'de Niye Yavaş İlerleniyor?

Türk askerinin emniyeti ve can güvenliği her şeyden önemli..

Lojistik ikmal yolları da güvenli hâle getirilmek zorunda..

İkmal havadan yapılamaz..

Bu yüzden kara güzergâhı da kontrol altına alınmalı..

Bölgede pusu, fidye ve insan kaçakçılığı dikkat çekici boyutlarda..

Süreç bu yüzden ağır yürüyor..

İdlib'de artık geçici hükûmet de işbaşında..

Bunlar önemli işler..

Kontrol noktaları çok yakında tamamlanacak.. Kimsenin şüphesi olmasın..

Abd, Suriye'de Geriye Düştü?

Türkiye, Rusya ve İran güzel işler başardı..

Suriye'de siyasi çözümün yolu açıldı..

ABD, Suriye'deki süreci etkileme gücünü kaybetti..

Kaybettiği etkinliği şimdilerde PKK/PYD'yi silahlandırarak ve ordu kurdurarak kazanmaya çalışıyor..

Sahada güçlü olursanız masada da güçlü olursunuz!

Türkiye Psikolojik Üstünlüğü Eline Aldı

Kim ne derse desin Ankara stratejik hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor..

Şimdi en önemli soru Afrin'de ne olacağı?

Ne olacağı belli..

Ama öncesi var..

Artık savaşlar medya üzerinden yapılıyor..

DEAŞ'tan asimetrik savaş öğrenen

PKK/PYD Türkiye'ye ağır kayıplar verdirme peşinde..

“Afrin’de ne işimiz var” seslerinin yükselmesi isteniyor..
Daha geçen hafta İran’daki ayaklanmada aynı sorular sorulmamış mıydı?
Türkiye çok saf ya düzenli ordusu ile Afrin’e girip asimetrik savaşa kalkışacak!
PKK/YPD, karargâhlarını aynı DEAŞ gibi yer altına taşıdı..
Brüksel’deki NATO karargâhının koridorlarında hâlâ Türk ordusunun Fırat Kalkanındaki başarısı konuşuluyor..
İstihbaratı ayrı şekilde..
MIT, Suriye’de sahaya tam hâkim..
PKK, Afrin’de stratejik bölgeleri mayınladı..
ABD’den aldıkları antitank füzelerini etkin şekilde kullanıyorlar..
Türkiye atacağı adımları karşı tarafın söylemleri veya teşviklerine göre de belirlemiyor..

“Ne Zaman Gireceğime Ben Karar Veririm”

Cumhurbaşkanının “Afrin’e bir hafta içinde gireceğiz” açıklamasının ardından ne oldu?
Apar topar pazar günü Reuters’e haber sızdırıldı:

-“30 bin kişilik ordu kuruyoruz.”

Ön almak için..

Bir de başına “Koalisyon” koydular..

Peki madem, Almanya, İngiltere ve Fransa PKK/PYD ordusuna niye sessiz?

ABD’nin tepki çekmemek adına “Ben yapmadım.. Koalisyonla birlikte yaptık” demesi bayağı gülünç oldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Afrin’e gireceğim.. Zamanına ben karar veririm” mesajının çok iyi okunduğunun ispatı bu..

Doğudan, Batıdan, Kuzeyden, Güneyden

Ankara operasyon için artık hazır..

Düğmeye basacağı doğru anı bekliyor..

Harekât kuzeyden, güneyden, doğudan ve batıdan eş zamanlı başlayacak..

Fırtına obüsleri Fırat Kalkanında güzel işler başarmıştı.. Afrin’in de öznelerinden biri olacak..

Hava harekâtı ile PKK’nın yer altı sığınakları yerle bir edilecek..

Koordinatları F-16, F-4 ve SİHA’ların bilgisayarlarına yüklendi..

Afrin Harekâtı aynı Fırat Kalkanında olduğu gibi ÖSO birlikleri ile gerçekleştirilecek..

Başka muhalif unsurlar da bu kez Türkiye ile birlikte hareket edecek..

Topçu birlikleri ve hava harekâtı ile ÖSO’nun önü açılacak..

Her Şey Kürt Devleti İçin

Siz niye PKK/PYD’ye ordu kurarsınız?
Cevabı çok zor değil:

-Otonom bir yapıya sahip Kürt Devleti için..

Tam bağımsız olup olmaması ABD için şimdilik önemli değil..

Çok da güçlü olmayacak..

-Kontrol edebilmek için..

Hep aynı:

Tavşana kaç, tazıya tut..

Biri ile diğerini dengele..

Pkk/Ypg’ye Karşı Öso

Ama Türkiye kendisine yapılanların karşılığını bir şekilde veriyor..

Sen PKK/YPG’yi güç olarak ortaya koyarsan Türkiye’de Özgür Suriye Ordusunu karşına çıkartıverir..

Yoksa Deaş’lılar Pkk/Ypg Saflarında Mı?

En önemli başlığı sona bıraktık..

O kadar DEAŞ’lı ne oldu?

Hepimizin kafasındaki soru bu..

Buharlaşıp uçmadı ya bunlar..

Güvenilir kaynaklara göre 300 üst düzey

DEAŞ’lı Rakka’dan alınıp kuzeye getirildi..

Saçları sakalları kesildi..

Ve evet..

PKK/PYD saflarındalar artık..

Yakında fotoğraflarını da görürüz..

Nihai amaç şu; Türkiye’nin Araplarla tarihî bağlarını kesmek..

Ticari ve sosyal ilişkisini Kürdistan üzerinden kontrol edebilmek!

TÜRKİYE – Süleyman ÖZİŞİK

O Raportör Hakkındaki Dosya Neden Saklandı?

Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili verdiği karar hepimizin malumu. Herkes, yerel mahkemenin bu karara uyup uymayacağını tartışıyor.

Hukukçu olmadığım için bugüne kadar hukuki kararlara pek girmedim. Ancak durum bu kez biraz farklı görünüyor.

Meselenin “**skandal**” boyutuna geçmeden önce, kendimize şu soruyu soralım istiyorum:

“Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir davada hak ihlalini gerekçe göstererek tahliye kararı verme yetkisi var mı?” Yasa ve kanunlara göre bu sorunun cevabı belli... Yok!

Anayasa Mahkemesi kanun ve iç tüzüğüne göre **‘ihlal’** kararı verirken tahliyeye hükmetmiyor. Zaten böyle bir yetkisi de görevi de bulunmuyor.

Üç tutuklu gazeteci kararında ve daha önce verilen yüzlerce hak ihlali kararında olduğu gibi Anayasa Mahkemesi **“hak ihlali”** tespiti yaparsa ancak şu kararları alabiliyor.

1- Maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmediyor.

2- Dosyayı yerel mahkemeye gönderip **“Hak ihlalini ortadan kaldırın”** diyor.

3- Ya da yeniden yargılamaya karar verilmesine hükmediyor.

Gelin bir örnek üzerinden meseleyi biraz daha açalım. Diyelim ki herhangi bir cezaevinde işkence olayı yaşandı. İşkenceye maruz kalan kişi **“hak ihlali”** talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme burada nasıl bir karar alabilir?

Hak ihlalinin tespitine ve işkence gören kişiye tazminat ödenmesine mi? Yoksa kişinin direkt olarak tahliyesine mi? Sanırım birincisi değil mi? Sorun da burada zaten...

Mahkeme alınan son kararda kişinin suçuna, kaçıp kaçmayacağına ve delilleri karartıp karartmayacağına bakmaksızın tahliyesine hükmediyor.

Yüksek ihtimaldir ki bu kişiler de tıpkı Can Dündar ve diğer firari FETÖ'cüler gibi yurt dışına kaçacak. Peki Anayasa Mahkemesi ne yapıyor? **“Ben serbest bırakılmasına karar verdim ama sen kaçmasına izin verme”** diyor. Bir başka deyişle tavşana **“kaç”**, tazıya **“tut”** diyor.

Böyle bir komedi olabilir mi?

Eğer bundan böyle Anayasa Mahkemesi tahliye kararı alacaksa, o zaman yerel mahkemelere ve Yargıtay'a ne gerek var? Kapatalım ve tüm yetkiyi AYM üyelerine verelim, olsun bitsin! Neyse... Şimdi bu meseleyi geçelim ve **“skandal”** bilgiyi verelim.

Konu günlerdir enine boyuna tartışılıyor ancak, üzerinde pek durulmayan, ya da gözden kaçan bir konu var. O da şu:

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili karar vermeden önce çok ilginç bir çalışmaya imza atıyor.

Belki de bir ilk...

Dava o kadar ehemmiyetle ele alınıyor ki dosyaları incelemek için bir değil, iki raportör görevlendiriliyor. Bir raportör **“ihlal var”** diye rapor hazırlarken, diğer raportör **“ihlal yok”** sonucuna ulaşıyor. Mahkeme iki raporu aynı anda değerlendirip nihai kararını açıklıyor.

Asıl ilginçlik bundan sonrasında...

Mahkeme'nin görevlendirdiği raportörlerden birinin adı Hüseyin Turan. Turan, dosyaları inceledikten sonra, **“Hak ihlali var”** sonucuna ulaşıyor.

Ancak ortada olan ve kimsenin görmediği, konuşmak istemediği bir dosya daha var. O da raportörün bizzat kendisi hakkında hazırlanan dosya...

Kafanızı daha fazla karıştırmadan kısa şekilde anlatayım en iyisi...

Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ davasıyla ilgili görevlendirdiği raportör Hüseyin Turan hakkında çok önceden hazırlanan bir dosya var.

Hem de FETÖ'den!..

“İhraç istemiyle” hazırlanan dosya bundan birkaç ay önce HSK'ya gönderildi ve hâlâ işlem görmeyi bekliyor.

Yani şu rezillığe bakar mısınız Allah aşkına! Siz, FETÖ terör örgütüne mensubiyetle yargılanan kişilerle ilgili bir rapor isteyeceksiniz. Kimden?

FETÖ terör örgütüyle ilişkisi olduğu şüphesiyle hakkında dosya hazırlanan birinden! Bu nasıl bir rezalettir?

Alınan bu karar yarın bir gün tüm FETÖ'cülerin elini kolunu sallayarak çıkmasına neden olacak bir karar.

Anayasa Mahkemesi'nin pek değerli üyeleri...

Emsal olacak karar alıyorsunuz, farkında mısınız?

Akıllarda soru işareti bırakacak, milleti birbirine düşürecek, “**FETÖ'cüler tek tek**

birakılıyor” şeklinde yorumlara neden olacak böylesi bir kepezeliğe imza atmaya ne hakkınız var kardeşim?

Başka adam mı bulamadınız da böyle tartışmalı bir isimden rapor istediniz?

TÜRKİYE –

M.Necati ÖZFATURA

Ekonomide Son Durum...

Bursa'da 116 bin dönüm alanı sulayacak Boğazköy Barajının hizmete girmesiyle takılacak su sayaçlarının parasını bakanlık ödeyecek. Barajın devreye girmesi ile su boşa akmayacak. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Gümrük Birliğinin güncellenmesinin AB-Türkiye arasında 300 milyar dolara çıkacağını söyledi.

15 yıldır ulaştırmaya 380 milyar TL harcandı. (Eskiden bu paralar faiz lobisine gidiyordu) 2018 yılında ulaştırma alanında 28 milyar TL yatırım yapılacak. Yine bu yıl kamu ve özel sektör yatırımları toplamı 1 trilyon TL'yi aşacak. Yer altında 350 milyar dolarlık kömür rezervi var. Polat enerji 7 rüzgâr enerji santrali kuracak.

TOFAŞ Ar-Ge yatırımlarında 20 ülke arasında ve 2500 şirket içinde en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketi seçildi. Borsa altını 2'ye doları 6'ya katladı. Dijital paralar doları sallıyor. Türkiye'nin teknolojik üssü 6.5 milyar liralık sipariş topladı. Norveç'ten gelen araştırma sondaj gemisi İzmit açıklarındadır. Bu gemi 40 bin feet sondaj yapabiliyor.

2018 yılında Artvin'i sahille birleştirecek Cankurtaran Tüneli, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncu Tüneli, Van-Hakkâri yolundaki Güzeldere Tüneli, Marmaray'ın devamı olan Gebze-Halkalı hattının açılışı bu yıl yapılacak. Ankara-Sincan Yüksek Hızlı Tren hattının test sürüşleri, Ankara-Sincan-Kayaş arasında banliyö hattı metro seviyesine çıkarılacak. Başkentray 2018 yılında işletmeyi açacak. AKM Gar-Kızılay metro hattının yapımına, 2018 yılında başlanması planlanıyor. Metro Esenboğa projesi hazırlanacak. İstanbul'da 27 kilometrelik Havaalanı-Halkalı Metro hattı ihalesi gerçekleştirilecek. Geçmişte seçkinlerin kullandığı hava yolu bugün halkın yolu olmuştur. THY giderek büyüyor. Şu anda 120 ülkede 300 havaalanına uçuş ile dünya lideridir. Üçüncü Havaalanına metro hatları ile 5 koldan ulaşılacak. Bazı hatların inşaatı devam ediyor. 2006 yılında Türkiye'de 30 özel uçak bulunurken bugün bu rakam 200 sayısını geçmiştir. Bazı iş adamları özel uçak sahibi olmak yerine yıllık saat olarak kiralamayı tercih ediyor. 73 genel havacılık işletmesi 52 hava taksi işletmesi faaliyetini sürdürüyor. 2017 yılında turistlerin tercihi Antalya ve İstanbul'dur. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyondur. Otomobilde kredi limiti 50 binden 100 bine yükselmiştir. Yerli otomobil için 20 il "bizde üretin" diye başvuru yapmıştır. Katar'a 17 adet süratli karakol gemisi sattık. Katar sahillerini koruyacak. Enflasyonun yüksek oluşu faizin yüksekliğindedir. Bankalar yüksek faiz ile üretimi, konut alımını, yatırımları önlüyor. Bankalar verdikleri kredinin en az 2 misli hatta 3 mislini faiz olarak alıyor. Bu bir nevi tefeciliktir. Bankalar kâra doymuyor. "Hep bana" diyor. Yatırımı düşünmüyor. 2017 yılında 1 milyon 300 bin kişi iş buldu. Savunma sanayiinde millî hedefimiz yüzde 80 yerli ve millî üretimdir. 14 bin 645 araç

hurdaya ayrılmıştır. Millî savaş uçağı 12 yıl sonra 2030 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde görev yapacak. Türkiye binek otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri, 178 bin 646 adet satışla Renault olmuştur. 113 bin 454 binek oto pazarında da birinci olmuştur...

YeniAKİT –

ALİ KARAHASANOĞLU

ABD ve NATO'nun oynadığı oyunlara gözünü aç Türkiye!

Saddam'ı devirmek için, 1 Mart tezkeresini başımıza bela etmişlerdi..
Amerikan askerleri, güneydoğumuzdan Irak'a girecek, Saddam'ı devirecekti..
Irak halkı da, Türk halkına düşman olacaktı..
Amerikan puştı bu..Bir atışla iki kişiyi birden vurmazsa, rahat etmez..
Hem Saddam'ı devirecek..
Hem de Irak halkı ile Türk halkını birbirine düşman edecekti.. O tezgaha, gelmedik..
Saddam'ı devirdiler ama..
Irak halkında, Türk halkına karşı derinden bir düşmanlık hissi doğuracak “arkadan vurmak için kapıları gavura sonuna kadar açma” yanlışına düşmedik.. Sonraki yıllarda..
Aynı ABD, bu sefer İran'da bir operasyon için harekete geçti..
Nükleer silah yapım çalışması bahane idi.
Tayyip Erdoğan, bu operasyonda, ABD'nin yanında durmayı kabul etmedi..
İran'ın yanında durdu.. “İsrail'in nükleer silahı var ise.. ABD'nin var ise..
İran'dakini niye tartışıyorsunuz?
Bu sebeple, bizi niye komşumuzla kötü etmeye çalışıyorsunuz” çıkışı ile, doğru yerde durdu..
Amerika bu sefer, kendine daha kolay lokma olarak gördüğü Suriye'yi hedef seçti..
İçerdeki muhalefetin, gizli Amerikancı propagandasının kompleksine giren Erdoğan, bu sefer ABD ile birlikte hareket etti..
Her ne kadar, Esed'in yeni bir anayasa ile demokrasiye geçişi için arabuluculuğa soyunuldu ise de..
Başarısız oldu.

Bir anlamda Esed, kendi ayağına kurşunu sıktı..
Türkiye'nin, ABD ile birlikte hareket etmekten başka çaresi kalmamıştı.. Ama..
Gavurda oyun bin tane..
2010'da devirmek istediği Esed'i..
2 yıl sonrasında itibaren, ayakta kalması için gizliden gizleye destekledi..
DEAŞ'ı icat edip, Türkiye'nin güneyinde bir PKK yapılanmasına zemin hazırladı..
Ve bugüne geldik..
Bugün itibari ile..
DEAŞ bitti görünüyor ama..
ABD güneyimizdeki teröristleri hâlâ silahlandırmaya devam ediyor..
Yakın tarihe kadar, “Vurkaç” yapan PKK; PYD çatısı altında, şimdi düzenli bir ordu haline geliyor..
Ve tam bu noktada. “Her şerde bir hayır var” penceresinden olaya bakarsak..
“Acaba bu gelişmeyi, Türkiye lehine çevirebilir miyiz? Nasıl çeviririz” sorusunu soruyorum.
Öyle ya.. Kandil'de ulaşılması çok zor dağların ötesindeki mekanlarda, hızlıca da saklanabilen bir coğrafyadaki PKK'lıları yok etmek zordu..
Şimdi PKK'nın PYD maskeli teröristleri, hemen güneyimizde, kurulu ordu halinde sözde komşumuz olacak.. Ve..
Bence.. Kendilerini açık hedef haline getirmiş olacaklar..
Teröristi yakalamak, vurup kaçmasını önlemek zordur.. Ama..
Bunlar ne kadar düzenli ordu haline dönüşmeye çalışırlarsa..
Ne kadar ağır silahlara sahip olmaya çalışırlarsa..
O noktadan itibaren, kendilerinin de sonunu getirmiş olurlar.. Hatırlayın..
Barzani öyle veya böyle, Irak'ta bir federasyon mahiyetindeki bölgede sözü geçen bir kişi iken.. Bağımsız devlet sevdasına kapılınca..
Federe devletin imkanlarından da oldu..
Şimdi, “Nerede o eski günler” diyor..
ABD, Türkiye'nin vereceği tepkiyi hesaplayamadığı için...Barzani'yi destekledi.
Ama bağımsız devlet kurmasını, gerçekleştiremedi..

Şimdi PYD'ye kurdurulmak istenen Suriye içindeki sözde devlet de, Türkiye'nin göstereceği direnç karşısında gerçekleştirilemeyecek..
Hem temennimiz bu yönde.
Hem de Cumhurbaşkanı'nın, siyasi iktidarın açıklamaları bu yönde..
Şu andan sonra yaşanacak olanlar..
4900 TIR'lık silahları ile birlikte..
Daha önce verilen silahları ile birlikte..
Güneyimizdeki terör unsurlarının tamamının, yok edilmesidir..
Açık hedef haline geldiklerinden dolayı..
Düne kadar "vurkaç" ile götürdükleri fitne operasyonlarını..
Artık, yürütebilecek imkanları kalmamıştır..
TSK hep demiyor muydu: "Karşımızda düzenli bir ordu olsa.. Biz üç ayda bu işi bitiririz. Ama vurkaç ile çalışan bir terör örgütü olduğu için..
PKK'ya karşı başarılı olmakta zorlanıyoruz. Uzun bir sürece ihtiyaç duyuyoruz."
Şimdi işte, karşımızda düzenli bir ordu çıkıyor..Ve, "Devlet kuralım" derlerken..
Tahminim odur ki, Suriye'nin içinde yaşama imkanından da oluyorlar.. Bu noktada..
Şunun altını çizmemiz gerekir..
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, PYD-ABD işbirliğine karşı net tavrı, Türkiye için büyük bir nimettir..
Durumu idare etme, diplomatik açıklamalar yapma yerine.. Kalbimizde olan, net olarak, Cumhurbaşkanı'nın ağzından, tüm dünyaya haykırılıyor.. NATO'su, BM'si, ABD'si..
Hepsinin kirli yüzü deşifre ediliyor..
Böyle bir ortamda..
Artık CHP'si idi, SP'si idi, İYİ Parti'si idi..
Tüm Türkiye'nin..
Birlik içinde hareket edip, Suriye içinde oynanmak istenen oyunlara karşı, siyasi iktidarın arkasında durması gerekir..
30 yılda bitiremediğimiz PKK'yı..
Bu vesile ile.. Bitirme ihtimalimiz doğmuş iken..Bu fırsatı heba etmemeliyiz.
Kısır siyasi tartışmalarla.. Türkiye'nin milyar dolarlarını.. Daha önemlisi..
Canlarını, tehlikeye atmamalı, sınırımızda oluşturulmak istenen örgüt devleti, kurulmadan bitirmeliyiz..

YeniAKİT –

Abdurrahman DİLİPAK

Afrin'e Doğru

ABD Ankara'nın sabrını test ediyor. Erdoğan son sözü söyledi:

1-Sınır güvenliğimize yönelik bir tehdit oluştuğunu görürsek gereğini yaparız. Saldırının kimden geldiğine bakmayız.

2-Bölgedeki terör örgütü üyeleri ile aynı elbiseleri giyen, birlikte hareket eden, yakalarında aynı arma ve rozetleri taşıyanların kim olduklarını fark edemeyebiliriz, o zaman onlar da birlikte oldukları ile birlikte aynı akıbeti taşıyabilirler. Yani aynı şekilde aynı toprağa gömülebilirler.

Erdoğan'ı ciddiye alın! Blöf yapmıyor.

Söylediğini yapar.

Erdoğan'ın zaten bu kadar beklemesi bile sürpriz. ABD bunu "korku" şeklinde anlıyorsa yanılır.

ABD'yi kim yönetiyor bilmiyorum: Beyaz Saray mı, Pentagon mu, FED mi? Kim yönetiyorsa, onlar yarın olacaklar karşısında bir şok yaşamak istemiyorlarsa, şimdiden tedbir alsınlar.

BM ve Güvenlik Konseyi konuyu acil olarak gündemine alması gerek. Yarın geç kalabilirler.. BM ve GK üyesi bir ülke, bölgede doğrudan terör örgütleri ile işbirliği yaparak bir müttefiğine karşı düşmanca planlar yapıyor ve bir başka BM'ye üye ülke topraklarında, o ülkedeki krizi derinleştirerek, terör örgütü üzerinden bölgedeki varlığını kalıcı hale getirmek ve kendine bağlı bir bölge oluşturmak için bir süreden bölge ve dünya barışını tehdit eden vahim bir politika izliyor. Bölgeye binlerce TIR silah, mühimmat taşıyor. Köşeye sıkışan terör örgütü üyelerini başka operasyon bölgelerine taşıyor.

NATO'nun konuyu acil olarak gündeme alması gerek. Çünkü NATO üyesi iki ülke bölgede askeri anlamda karşı karşıya. Bir NATO üyesi ülke, bölgede terör örgütleri ile işbirliği yapıyor.. Bu durum NATO'nun varlık ve meşruiyeti, bundan sonrası için gerekip-gerekmediği konusunda yeni bir tartışmaya kapı aralayabilir.. Dahası, bu gelişme NATO'nun sonunu getirecek bir süreci başlatabilir..

Bu kriz aynı zamanda bir NATO krizidir.

AB bu konuyu acil olarak gündemine almak zorundadır. Çünkü, AB ülkelerinin çoğu, aynı zamanda NATO ülkesidir. Dolayısı ile NATO’da yaşanacak bir kriz AB ülkelerini de yakından etkileyecektir..

Öte yandan; Suriye Sycos-Picot anlaşması çerçevesinde, bir NATO ve AB ülkesi olan Fransa buradaki gelişmelerden sorumludur ve bölgedeki gelişmelerden 1. Derecede etkilenecektir.

Bölgedeki gelişmelerden Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri ve İran da öncelikli bir şekilde etkilenecektir. Tabii İngiltere garantör olarak, Rusya ise Tartus ile ilgili olarak bu süreçten sıcak bir şekilde etkilenecektir.

Arap ülkelerinin çoğu, Mısır ve Suudilerin dümen suyunda, ABD’nin bir Arap ülkesini işgal operasyonu karşısında sessiz! Suriye krizi bütün dengeleri altüst edebilir ve olaylar daha da kontrolden çıkacak olursa, bu durumdan en çok etkilenecek ülkelerden biri de İsrail olacaktır. Suriye krizinin yakından ilgilendirdiği bir diğer ülke Almanya’dır.

Almanya ve Vatikan kendinden ibaret ülkeler değildir.. Almanya bir diğer NATO üyesi olan ABD, İngiltere ve Fransa’nın işgali altındadır. Fransa aynı zamanda, ABD ve İngiltere gibi NATO üyesidir. Fransa aynı zamanda AB üyesidir. ABD bölgedeki operasyon için doğrudan ve dolaylı olarak Almanya’yı kullanmak isteyecektir. Bu Almanya’daki diğer işgalci ülkeler tarafından olduğu kadar, NATO ve AB için de sorun teşkil edecektir.

ABD’nin bu maceracı politikası Amerikan yönetimi için sadece siyasi bir kriz değil, aynı zamanda iktisadi ve askeri bir krizin de kapısını arayabilir. Trump’ın bu tavrı kendi iktidarının da sonunu getirebilir. Trump dağdan gelip bağdakini kovmak istiyor. Bu aşağılık işbirliğine PKK ve PYD’nin kandırdığı Kürtlerin de daha fazla razı olmayacaklarını düşünüyorum.

ABD’nin kendilerine yardımının meşru bir gayesi yok. Emperyal planları için Selahaddin’in çocuklarını kullanmak isteyen bir ihanet planı sözkonusu. ABD’nin hiçbir şansı yok. Asya’da, Rusya’ya karşı, Suriye’de, Mısır’da, Libya’da, dünyanın birkaç bölgesinde birden tehlikeli bir tavrı içinde.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, önceki gün İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 13. Konferansı’na katılmak üzere

İran’ın başkenti Tahran’a gitti. Önemli bir zamanda yapılan bu ziyaret önemli birtakım görüşmeler için de vesile olabilir..

Bu arada Türkiye’ye yönelik destek mesajları harika. Pakistan’dan Sudan’a, Malezya’dan Katar’a birçok ülkeden Ankara’ya destek var. Bu emperyalist saldırıya karşı İslam Konferansı ve Arap ülkelerinin aynı şekilde Bağlantısızların da sürece müdahil olmaları bekleniyor.

Türkiye sınır bölgesinde gerekli hazırlıklarını tamamlamış durumda..

ABD ve PYD orada bir Kürt koridoru oluşturmak ve Fırat Havzası’nı kontrolleri altına almak için bir süredir yoğun bir çaba içindeydiler.. Gelenek noktada artık işin şakaya alınır yanı yok.

İşin ilginç yanı, bu süreçte AK Parti ve MHP dışında kimseden dış dokunur, kayda değer bir tavrı yok. CHP zaten HDP ile kol kola. İyi Parti FETÖ çizgisinde “Yurtta Sulh” için “sessizlik” politikası uyguluyor. Gül cephesinde de ciddi bir çıkış yok.

Bu süreç aslında kim kimdir, ortaya çıkması, kimin kimlerle bir arada durduğunu görmek açısından son derece önemli bir süreç. Ankara açısından Afrin zor bir operasyon değil. Afrin’de ciddi bir sivil topluluk var. Çevresi Türkiye ve ÖSO tarafından kuşatılmış durumda. ABD askerleri burada eğitmen, uzman, danışman olarak bulunuyor. Şimdilik ABD terör kampında teröristlerle birlikte bulunsa bile, operasyon başladığında nasıl davranacaklarını göreceğiz. Ancak, unutmamak gerekir ki, bu ABD’li askerlerin önemli bir kısmı daha önce bölgeden götürülen PKK’lı Kürt ve Hristiyan unsurlardan oluşuyor..

ABD’nin Afrin’de hiçbir başarı şansı yok.

Türkiye’nin harekete geçmeye cesaret etmeyeceğini düşünüyordu. Ama olmadı. Şimdi bu operasyonda Türkiye’ye mümkün olduğunca büyük bir zarar vermek ve terör timinin savaş kabiliyet ve performansını görmek istiyorlar. Yani Afrin bundan sonrası için bir pilot olacak. ABD “Stratejik ortağı”, “müttefik”ine açık bir şekilde ihanet etti. Yarın ABD PKK’yı da satar. PKK da yarın köşeye sıkınca ABD’lileri satar.. Bu Şeytani, kirli ittifak kimseye faydası olmayacak.. ABD bölgede terör örgütlerinin desteğinde 30.000 kişilik “Güney Ordusu” adı altında bölgedeki operasyon gücü oluşturacakmış. Oluştursun da görelim. Görelim bölgede DAESH’i, Marksist olduğunu söyleyen PKK/PYD terör

örgütlerini örgütleyen kimmiş ve kimler, bu gerçekler karşısında 3 maymunları oynuyormuş. CHP'nin Türkiye'nin en büyük ilinin başkanlığına tam da böyle bir zamanda bir PKK sevici geldi.

Savaş başlıyor. Eğer ABD bu akılsız politikasından vazgeçmeyecekse, uluslararası sistem bu kötü gidişe bir "dur" demeyecekse "hazır olun cenge, isterseniz sulhu salah". Allah bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak, mazlumlara yardım etmek istiyor. Selâm ve dua ile..

POSTA – Nedim ŞENER

Bugün İran, Yarın Turan

IA (Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı) eski Başkanı John Brennan, 2016 yılında Suriye ve Irak'ın bölünme ihtimaline dikkati çekerek şunları söylemişti; "Suriye ve Irak'ın yeniden bir araya getirilip getirilemeyeceğini bilmiyorum. Her iki ülkede de adil bir şekilde yönetecek merkezi hükümet oluşturulabilir mi emin değilim. Merkezi hükümet ve özerk bölgelerden oluşan federal bir yapı olabilir. Bu tabii ki önümüzdeki 3-4 yıl içinde neler olur, ona bağlı."

Söyleyen CIA Başkanı olunca bu sözler bir "analiz" değil bir plan anlamına gelir. Brennan'ın söylediği gibi 3-4 yıl beklemeye gerek kalmadı, bu sözlerin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Suriye'nin bölünme planı uygulamaya sokuldu.

Brennan'ın Obama döneminde CIA Başkanı olduğu dikkate alınırsa Suriye'yi bölme planının şu andaki Başkan Trump'ın iradesinin üzerinde bir karar olduğu daha net anlaşılır.

Teröristlerle işbirliği

ABD bu planı terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla gerçekleştiriyor. Nasıl ki, Rakka'dan terör örgütü IŞİD'in silahlı üyelerinin çıkışına göz yumduysa, bölme planında PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin büyük bölümünü oluşturduğu SDG'yi "taşeron" olarak kullanıyor.

Amerikalıların bunun için açıklaması da gayet net; PKK unsurlarını kullandıkları sürece tek bir ABD askeri ölmüyor. Böylece terör örgütü PKK'yı kullanarak Suriye topraklarında

kendisine alan açıyor. Şu ana kadar 5 bine yakın TIR dolusu silah gönderen ABD, Türkiye'nin 600 kilometrelik sınır hattı boyunca bir terör devleti kurma yolunda adım adım ilerliyor.

İsrail'in güvenliği

Bunların tek amacı var; "İsrail'in güvenliği" İsrail'in güvenliğine tehdit olarak görülen ülke ise İran. ABD Trump tarafından açıklanan son Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde İran için "terör destekçisi devlet" tanımını kullandı. İran'daki son halk ayaklanmasını açıktan destekleyen ABD, İsrail'in güvenliği amacıyla İran'daki rejimi yıkmak için her yolu deneyecek. İşte belki de Suriye'de PKK kontrolündeki bölge İran'a yönelik saldırı için üs olarak kullanılacak.

Yoksa 13 tane hava üssüne neden ihtiyaç duysun. Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit olan PKK kontrolündeki bölgede sınır güvenlik gücü adı altında 30 bin kişilik bir grup oluşturmaktan geri durmuyor. PKK güdümündeki terör bölgesiyle sınırı olan kim? Türkiye. Türkiye eninde sonunda PKK uzantılarıyla çatışmaya girecek tabii arkasındaki ABD ile savaşıyor. Sözün kısası, terör örgütü PKK ile işbirliği yapan, FETÖ'yü kollayan ABD gibi müttefikin varsa düşmana ihtiyacın yoktur.

MİLAD – Erdal ŞİMŞEK

CHP'de Bir Devrimci:

Gürsel Tekin

Cumhuriyet Halk Partisi, bu milletin değerlerine karşı oluşturulmuş bir cephe; kurumsal bir organizasyondur.

Türk, Kürt, milli ve İslamlaşma ait tüm değerlere karşı inanılmaz bir alerjisi olan CHP, söz konusu batılı değerler olunca, süt dökmüş kedi olmaktan öte, tam bir fedai kesilir.

CHP, "**Batılı değerleri Batı'dan daha çok savunan**" bir kurumdur.

Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir zaman Türkiye partisi olmamış ve olamamıştır. **Kurumsal olarak, Batı'nın içimizdeki işgal adası, fedaisi, mümessilidir.** Eski tabirle, içimizdeki "**Sarıklı Haçlar**"dandır.

Varlığını bu milletin değerlerine karşı savaşmakla sürdürmeye çalışan CHP, hiçbir

zaman yerli ve milli olmadı, olamadı. Parti içinde bu yönde yapılan çalışmalar da akamete uğradı. CHP tarihinin gelmiş geçmiş en milli, yerli ve bu ülkenin değerlerine bağlı olan **Gürsel Tekin** gibi bir siyaset ustası bile bu partiyi dönüştüremedi. Gürsel Tekin, CHP'yi bu milletle, bu milletin değerleri ile barıştırmak için hiçbir babayığidin cesaret edemeyeceği girişimlerde bulundu. İstanbul İl Başkanlığı görevine gelir gelmez, halkla iletişim kurdu. Sayın Tekin'in bu çabaları **“Boğazdaki Aşiret”** olarak bilinen Beyaz Türklerin şimşeklerini üzerine çekmeye yetti. Tekin'den önce CHP, emekli Beyaz Türkler ve hanımlarının konken partilerinden vakit bulurken oyalanacakları bir lokal görünümündeydi. CHP'nin din, diyanet, millet ve milliyetle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Gürsel Tekin, İttihat Terakki'den; Abdullah Cevdet ve Cemal Paşa gibi tarihimizin en büyük İslam-din muarızlarının mirası olan CHP'ye, il başkanı olmuştu. Tekin, Böylesine köhne, faşist ve ülkemize yabancı olan siyasi organizasyonu dönüştürmeye çalıştı. Örneğin, alkolün yanından geçmezdi. Oysa bir zamanlar CHP'li olmanın en büyük nişanelerinden biri alkollü mezeli sofraya müdavimi olmaktı. Gürsel Tekin dini vecibelerini yerine getirirdi. En alttan gelen Anadolu bir delikanlı idi. **“Siyaseten ölüm”ü göze alarak partisini dönüştürmeyi denedi.** Beyaz Türklerin, hariciye ve askeriye'nin takavvut ultra faşistlerinin saldırı oklarının tamamını üzerine çekerek CHP'de değişim ve dönüşüm yapmayı denedi. Yaptığı, kelimenin tam anlamı ile **“halk devrimi”** idi. Bu anlamda baktığımızda, **CHP tarihinin gelmiş geçmiş en büyük devrimcilerinden biri de Gürsel Tekin'dir.** Böylesine milli ve yerli olan bir CHP'liye karşı en büyük yıpratma savaşını başlatan, bizim **“muhafazakâr” (!)** medya olması oldukça şaşırtıcıdır aslında. Tekin'e yönelik yürütülen karalama kampanyasının temeli, Kadıköy'de bir sinemanın çatısı ile ilgili iddiadır. Bu iddiayı ve akabinde dosyanın yılan hikayesine dönen

macerasını hiç kimse takip etmedi bizim mahalleden.

Sayın Tekin ile ilgili o iddianameyi hazırlayan, o meş'um kararı veren, dosyayı kaybettiren yargıç ve savcılarının tamamı FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan dolayı meslekten atılıp bazılarının tutuklandığını bilen kaç kişi var?

Ve can alıcı soru: Gürsel Tekin'e karşı en acımasız en amansız kampanyayı başlatan ve amacına ulaşana kadar yürüten gazete hangisiydi? Tabi ki FETÖ terör örgütü bülteni Zaman adlı paçavra idi. Ve maalesef “mahalle medyası” Zaman paçavrasının bu zokasını yuttu. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört bir tarafına Fetullahçı teröristleri yerleştirme operasyonu sırasında bütün CHP'lilere serenatlar sunan yine bu paçavra olması ne ilginç değil mi?

Sayın Tekin de itikat ve hayata bakış olarak kendisine en yakın olması gerekenlerin insafsızca ve körü körüne saldırmasından dolayı bir keresinde ökesine hâkim olmayıp amacını aşan sözler sarf etti. Bu anlamda öylesine sabırlı bir insanın bu hatayı yapması tabi ki kabul edilmezdi. Ne var ki aynı dili konuşanların **“sağırlar diyalogu”** oldu. Gürsel Tekin'in CHP içinde yaptığı “Milli Devrim” maalesef bu süreç içerisinde ulusalcı faşist kanat tarafından tamamen yok edildi. Bu yüzdendir ki artık **CHP'nin vitrinini İTLER, FETULLAHCILAR ve CIA'nın şövalyeleri süslüyor.**

Gürsel Tekin'in ve tabi ki Sayın Baykal'ın CHP içinde başlattığı demokratikleşme, yerellik ve millileşme devrimini bitiren **“Boğazdaki Aşiret”**, Kaftancıoğlu gibi millet ve milli değerler karşıtı ama FETULLAHCİ, **Küçük Eniştemuhibbi** insancıkları vitrine koydular. Bununla da yetinmediler, **Süha Aldan gibi “it”likte zirve yapmış rezilleri onore ettiler.** CIA ile gıllı gışlı ilişkiler içerisinde olanların destekledikleri en kilit yerlere getiriyorlar.

CHP, Gürsel Tekin gibi milli ve yerli olanları tasfiye ettikçe, değil vitrini, Genel Başkanlık makamı bile **direk CIA'ya kalır hafazanallah.**