

### YeniŞafak / Aydın ÜNAL

#### Aday Adaylarına Tavsiyeler...

4 Haziran'da seçim var. Hayırlı olsun. siyasete girecek aday adaylarının yürekleri çoktan kıpır kıpır etmeye başladı. İşin teori ve pratiğinde az da olsa tecrübe edinmiş bir siyasetçi olarak her biri birer külçe altın değerindeki tavsiyelerimi aday adaylarıyla paylaşmayı mesuliyet addettim. Buyurunuz:

\* İlk olarak siyasete neden girdiğinizi anlaşılır bir şekilde izah edin. Vatan, millet, hizmet gibi hamasi kavramlara hiç başvurmayın. Siyasete girmeyi siz talep etmediniz, sizi ittiler. “Ben aslında siyasete girmeyecektim ama halk istiyor” diyebilirsiniz. “Yeni sistemde artık nitelikli siyasetçilere ihtiyaç var” ya da “siyaset bize ihtiyaç duydu” gerekçelerini de kullanabilirsiniz. “Genel Başkan istedi, çok ısrar etti, kıramadım” şeklindeki gerekçe daha vurucu bir etki oluşturabilir.

\* Siyasette “görünür” olmak hayati derecede önemlidir. Bir ortama girdiğinizde ilk olarak objektiflerin açısını hesaplayın. Objektiflerin odaklandığı biri varsa, onun sol omuz arkasında konumlanın. En öne geçmek için önünüze geleni çiğneyebilir, omuz vurarak saf dışı bırakabilir, önünüzdekini tutup kenara atabilirsiniz. Protokol koltuklarını gözünüze kestirin ve vinç gelse kaldıramayacak gibi oturun.

\* Siyasette her zaman “görünür” olmak da iyi değildir. Eğer kavga, dövüş, mücadele, risk varsa kimseye hissettirmeden ortadan kaybolun. Böyle zamanlarda önlerde olup yüzünüzü eskitmeyin. Kavganın sonunda zafer varsa herkesi kenara iteleyip muzaffer komutan edasıyla en öne geçin.

\* Aday adaylığı bir unvan değildir. Ne olur isminizin altında “aday adayı” yazan parti logolu kartvizitler bastırmayın.

\* Partilerin kurumsal kimlikleri vardır. Kafanıza göre slogan belirlemeyin, afiş, broşür bastırmayın. Siyasi maceranızı başlamadan bitirmeyin.

\* Lider gibi konuşmaya, onun gibi giyinmeye, onun gibi görünmeye kalkışmayın. O lider. Lider'in koltuğuna göz dikmiş gibi hırslı da davranmayın, Biraz kendiniz olun.

\* Varsa lüks araçlarınızı gözlerden kaçırın; halktan biri gibi görüneceğim diye hurda araçlara da binmeyin, hoş karşılanmaz.

\* Sevmiyor ya da hayatınızda hiç tatmamış olabilirsiniz ama herkesin görebileceği yerlerde simit yemek sizi hedefe taşımada etkili olabilir.

\* Giyiminize azami dikkat edin. Ceketinizin sol cebine renkli mendil takmanızı isteyenler olacaktır, takmayın. Güneş gözlüğü iticidir, kullanmayın. Milletvekili rozetine benzeyen çok rozet var, bir tane edinin ve takın. Beyaz çorap giymeyin. Şu düdüğü gibi gösteren kısa paçalı pantolonlardan kaçın. Uzun burunlu ayakkabı modası da geçti. Kıyafetinizin renklerini aday olacağınız partiye göre ayarlarsınız.

\* Siz artık aday adayısınız. Yani sıradan bir insan değilsiniz. Yürüyüşünüze, tavır ve davranışlarınıza çok dikkat edin. Herkes sizi izliyormuş gibi davranın. Mütevazı olun ama tepeden bakın. Genellikle ortamlara girerken tevazu işe yaramaz. Salonlara, toplantılara girerken bakan tevazu ile davransa kimlik sorarlar. Ama siz sık kıyafetinizle, dik, kararlı, kendinizden emin yürüyüşünüzle, aday adayı olarak herkesin önünü ilikleyip sizi selamlamasını sağlayabilirsiniz. Bir eliniz cebinizde, kibirle, “naber dostum” dediğinizde tüm kapıları açabilirsiniz.

\* Aday adaylığıyla birlikte konuşmalar yapmaya, nutuklar irad etmeye başlayacaksınız. Riskli konulardan özenle kaçın. Mümkün olduğu kadar anlamsız cümleler kurun. Çok uzun ve noktanın kullanılmadığı cümleler işinizi görecektir. Cümlelerin başındaki konuyla sonundaki konu alakasız olursa dinleyen kafası karışır ki bu da işinize gelir. Sizin için konuşmalarda önemli olan içerik değil tonlamadır. En basit mevzuyu gittikçe yükselen bir ses tonuyla anlatabilirseniz, ne kadar anlamsız olursa olsun çılginca alkış alabilirsiniz. “Küreselleşme”, “Global”, “interaktif”, “ekolojik” “radikal”, “stratejik” gibi moda kavramları sıkça kullanın. El hareketlerinizle konuşmanızın uyumlu olması çok önemli değil. İlgili ilgisiz yumruğunuzu kürsüye vurun. Aday olacağınız partiye göre şairler

belirleyip mısraları yerli yersiz konuşmanıza serpiştirin.

\* Sosyal medyadaki her mecrada bir hesap açın. Aman ha siyasi konulara girmeyin. Önemli gün ve haftalar için mesajlar yayınlayın. Tıp Bayramı'nda, İzcilik Haftası'nda, Dünya Gümrük Günü'nde, Dünya Su Günü'nde, Kalp Haftası'nda, Müzeler Haftası'nda, Dünya Sigara İçmeme Günü'nde ve bilumum önemli günlerde yanlış anlamalara mahal vermeyecek, suya sabuna dokunmayacak mesajlar atın. Bolca çiçek, böcek fotosu kullanın. Genel başkanınızın ve kritik mevkilerdeki parti büyüklerinizin sosyal medya mesajlarını rt'lemeyi, fav'lamayı, layk'lamayı aman ihmal etmeyin.

\* Sosyal medyada, sizi halkla iç içeymiş gibi gösteren bolca fotoğraf yayınlayın. Samimi gibi görünün. Seçilinceye kadar halkın her türlü nazına, niyazına tahammül edin.

\* Sizi aday adaylığından adaylığa taşıyacak mekanizmaları doğru tespit edin. Yanlış mevki ve isimlere yatırım yapmayın. Yükselmek istiyorsanız, her basamakta ağırlıklarınızı geride bırakın. Bazı durumlarda yolu yola çıktıklarınızla yürürseniz hep arkada kalırsınız; yolda bulduklarınıza sarılın ve yükseldikçe eskilerini satıp yenilerine yapışın.

\* “Seni aday yapacağım” “ya da listenin iyi yerine yazacağım” diyen dolandırıcılar musallat olacaktır, aman para kaptırmayın.

\* Aday olamazsanız ya da olur da seçilemezseniz “Başkan beni bakan olarak değerlendirecek” deyin. Bu sizi 3-4 ay idare eder.

### **YeniŞafak / Mehmet ACET**

#### **Erken Seçim Kararında Anketlerin Etkisi**

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı başında görev yapan bir isme şöyle bir soru sormuştum:

“Cumhurbaşkanının fikirlerini etkileyen birkaç başlık sıralayabilir misiniz?”

Birkaç başlık sıralarken bunların arasına

“anketleri de” sıkıştırıverdi muhatabım.

Erdoğan'ın iyi bir ‘anket okuyucusu’ olduğu bilinir.

Sadece parti tercihlerini değil, halkın nelerden memnun, nelerden şikayet ettiğini önüne koyulan araştırmaları didik didik ederek takip eder.

Erdoğan, dün “Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedikten sonra, araştırıp önüne gelen son anketin hangi verileri sunduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı'nın önüne gelen, öncekilere göre kapsamı çok daha geniş tutulan bu anketin sonuçları, erken seçim kararı almak için yeterli bir gerekçe olabilirdi.

Cumhurbaşkanının önüne gelen son araştırmaya göre “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplar şu şekilde ortaya çıktı:

AK Parti: % 49

CHP: % 21

MHP: % 10

HDP: % 10

İP: % 8

Benzer veriler, Şubat ve Mart ayında yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda da karşımıza çıkmıştı.

Rakamlar zaten kendi yorumunu yapıyor ama birkaç kelam edelim:

Bu veriler, AK Parti'nin Kasım 2015'teki gücünü koruduğunu, MHP'nin aynı dönemde yaşadığı türbülansın kısmen çıktığını gösteriyor.

Muhalefet cephesinde ise, CHP açısından alarm verici bir tablo karşımızda duruyor.

Üstelik, AK Parti'ye çalışan anket firmalarının yaptığı araştırmalar, CHP'ye müzahir araştırma şirketlerinin anketleriyle birbirini teyit ediyor. Bu verilere göre, Meral Akşener'in çıkışının daha çok AK Parti ve MHP'den oy kapmaya yarayacağını hesap edenler açısından durum, evdeki hesabın çarşıya uymadığına işaret ediyor. Tabii, Türkiye'de sandığın şakasının olmadığına, seçim dönemlerinde seçmen tutumlarında sonuçları etkileyecek ciddi yer değiştirmelerin yaşandığının tecrübeyle sabit olduğunu buraya not edelim.

Bununla birlikte, erken seçim kararının alınmasında bu araştırmaların ciddi bir rolünün olduğunu, ayrıca 66 gün sonra yapılacak erken seçimlerin muhalefet açısından ciddi handikaplarla dolu olduğunu gözlemleyebiliyoruz.

“Hayır” cephesinin, ya da muhalefet blokunun ikinci bir handikapı daha var.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağını belli olmaması.

Erken seçimin bu kadar erken bir zamanda yapılacak olması, hayır blokunu çok hızlı bir karar almaya zorlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun ser verip sır vermediği partiler arası gizli görüşmelerden hızlı bir karar çıkmasını bekleyebiliriz. Ama her durumda, 66 gün sonrasına verilen bir seçim randevusunun muhalefeti hazırlıksız yakaladığı bir vaka. Erken seçim kararı alınmasının arka planındaki faktörler arasında bir de ekonomi var.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların satır aralarında "seçimleri gündemden düşürmek" gibi bir ifade vardı.

Bu ifadenin karşılık bulduğu alanın daha çok ekonomiyle ilgili olduğunu düşünüyorum.

Neden dersiniz, 'seçimlerin gündemde olması' ekonomiyi gerçekten de olumsuz etkiledi.

Yapılan anketlerde, şikayet ya da memnuniyetsizlik başlığı altına giren konular arasında ekonomi önlerde yer alıyor.

Bu durumda şöyle bir soruyla karşı karşıya kalabiliriz: Ekonomiyle ilgili halkın şikayetleri varsa, iktidar partisi, bu şikayetleri gidermek yerine neden seçime gitsin ki?

Sorunun cevabı şöyle veriliyor:

Ekonomiyle ilgili sorunların önemli bir kısmını 'seçim tartışmaları' oluşturuyordu.

Özellikle son bir yıldır sadece siyasi partilerin değil, iş dünyasının aklını da muhtemel 2019 senaryoları meşgul ediyordu.

Takribi 3 yıl boyunca acaba Kasım 2019 seçimlerinden hangi sonuç çıkacak sorusu herkesin aklını sıklıkla meşgul ediyorsa/edecekse, burada uzun vadeli yatırım planları yapmak isteyen iş dünyası için de sağlıklı olmayan bir şeyler var demektir.

Bu durumda, kısa sürede yapılacak bir seçimle bu 'öngörüsüzlük' halinin gevşeyeceği hesap ediliyor diyebiliriz.

Kafalardan seçimlerle ilgili soru işaretleri kalktıktan sonra, nasılsa bir 5 yıl seçim olmayacak artık düşüncesi hakim olursa, ekonominin bundan olumlu yönde etkilenebileceği söylenebilir.

Dün erken seçim kararı açıklandıktan sonra piyasaların buna olumlu yanıt vermesini, dövizin düşüp borsanın yükselmiş olmasını bu bağlamda dikkatlerinize sunmak isterim.

## YeniŞafak /

## İnrahim KARAGÜL

### Seçim Kararı Ülkemizi Kurtardı. Senaryoları Elleri Patladı. Dünya Da Türkiye De Alarmeda..

Türkiye bu seçim kararını almak zorundaydı. Mümkün olan en yakın tarihi belirlemek zorundaydı. Bir an önce seçim meselesini gündeminden çıkarmak zorundaydı. İç politik meselelere takılıp kalma tehlikesinden uzaklaşmak zorundaydı. Yeni sisteme bir an önce geçmek, geçişi geciktirmemek, içeride doğacak boşlukların önünü almak zorundaydı. İçeriden ve dışarıdan operasyon aralıklarını kapatmak zorundaydı. Bütün belirsizlikleri gidermek, devletin merkez iktidar alanını güçlendirmek, toplumsal dinamizmini korumak, "muhalefet" adı altında yeni "çokuluslu müdahaleler" in önünü kapatmak zorundaydı. "Olağanüstü" gelişmelere karşı "olağanüstü" kararlar alma kabiliyetini artırmak zorundaydı. Bu küresel olağanüstü haldir, Türkiye tehlikeyi görmüştür

2019 seçimlerinin 24 Haziran'a alınmasının iç politik kaygılarla, seçimin muhtemel sonuçlarıyla alakası yoktur. Tamamen millî güvenlik meselelerine göre bir karar verilmiştir ve son derece akıllıca, son derece sorumluluk duygusu içinde, çok büyük hesaplar göz önüne alınarak Türkiye'nin siyasi geleceğini biçimlendirecek, belirleyecek bir karara varılmıştır.

Milletimiz, ülkemiz, devletimiz, çok büyük tehditlerle yüz yüzedir. Sadece Türkiye değil, bütün dünya çok büyük fırtınalar beklemektedir. Dünya, bir olağanüstü hal dönemine girmiştir.

ABD'den Avrupa'ya, Rusya'dan Çin'e, Ortadoğu'nun her köşesine yönelen yıkıcı bir dalga büyümektedir ve bunun nerelere uzanacağı kestirilememektedir.

Bütün çevremiz cephe oldu, Akdeniz'de savaş çıkabilir..

Hemen bütün devletler bu tehlikeye karşı hazırlanmakta, seçim gündemlerini bir an önce tamamlayıp adeta teyakkuza geçmektedir. Birçok ülkenin bu amaçla seçimleri erkene aldığını görüyoruz. Birçok ülkenin, iç politik

meselerin ötesinde ulusal güvenlik konularına şartlandığını, savunmaya yöneldiğini, yaklaşan fırtınadan en az hasarla çıkmanın yollarını aradığını görüyoruz.

Savaş coğrafyamızın tamamına yayılmıştır. Türkiye'nin bütün çevresi cephelere dönüşmüştür. Üstelik bu krizlerin hiçbiri yerel değil, küresel ölçeklidir. Büyük güçler çatışmaktadır, bunun bazı ülkelerin parçalanmasıyla sonuçlanabileceği, böyle planların da olduğu artık bilinmektedir. Suriye'de savaş içindeyiz. Türkiye'ye yönelik topyekûn saldırıları önleme çabası içindeyiz. Ege'de bir "kaza" sonucuna bağlı senaryolar var. Senaryoların tamamı çatışmaya çıkıyor. Doğu Akdeniz kaynamak üzere. Suriye ve Lübnan doğalgaz üzerinden, merkez güçlerin hesaplaması üzerinden Akdeniz bir alev topuna dönebilir.

Bu, seçim değil, bir var oluş meselesidir. 15 Temmuz açık bir saldırıydı. Türkiye'yi dağıtmak için planlanmıştı. Yenileri var, bırakmış değiller. Ekonomiyle vuracaklar, "içeriden operasyoncu"larla vuracaklar, Güney'den ve Batı'dan vuracaklar, 15 Temmuz benzeri senaryolarla vuracaklar. Türkiye direnecek onlar vuracak, biz direneceğiz onlar devam edecek. Bu, yüzyıllık mücadele ve biz bir "Acımasız Direniş" cephesinde savaşıyoruz. 24 Haziran'da karar kılmak tam anlamıyla ulusal güvenlik meselesidir. Seçimlerle, seçim sonuçlarıyla, iç politik kaygılarla alakalı değildir. Bu seçim sadece demokrasi çerçevesiyle sınırlı değil, bir ülkenin, milletin var oluşuyla, 21. Yüzyıla yayılmasıyla, ayağa kalkmasıyla, yükselişini devam ettirmesiyle, tarih yapıcı rolüne dönmesiyle, yüzlerce yıllık siyasi genetiğini harekete geçirmesiyle alakalı bir seçimdir. Yeni 15 Temmuz'lara, "Gizli Haritacılar"a karşı kritik bir tercih yapacağız.. Tarihin en kritik kararlarından birini vereceğiz 24 Haziran'da. Dalga dalga üstümüze gelen fırtınalara karşı teyakkuza geçtik. Bir var oluşa kilitlendik. Asla geri adım atmayacağız. Ayaklarımız sabit kalacak, dizlerimiz titremeyecek, sendelemeyeceğiz. Bu seçimin, seçim kararının nasıl bir direnç hattı oluşturduğunu biliyoruz. Türkiye'miz, yeni sisteme hızla geçmek, güç biriktirmek, hazırlıklı olmak, karar mekanizmalarını hızlandırmak, olağanüstü

kararlar alabilecek hale gelmek, kendisine ayak bağı olan çevre ve kişilerin engellerinden kurtulmak zorunda.

Çokuluslu müdahalelerin içerideki ortaklarının ihanetlerine karşı harekete geçmek zorunda. Yeni 15 Temmuz'lar bekleyenlere, bu yönde ihaleler alanlara karşı harekete geçmek zorunda. "Gizli haritacılar"a, milli devlet aklını hedef alanlara, ülkemizi çok cepheli senaryolara kurban verme çabalarına karşı harekete geçmek zorunda.

Bin yıllık siyasi akıl harekete geçmiştir. Bu devletin, sadece bu coğrafyada bin yıldır tarih yapan iradesini temsil eden akıl harekete geçmiştir çünkü. Tehditleri görmüş, tehlikelere uyanmış, ne yapması gerektiğine karar vermiştir çünkü. Bu aşamadan sonra içerideki siyasi hesapların hiçbir anlamı kalmamıştır. Bu akıl bulandırmaya dönük bütün iç siyasi hesaplar gayri meşrudur.

Onlar 7 Haziran'da asıl senaryoyu uyguladılar. AK Parti'yi tek başına iktidar olmaktan çıkaracak, CHP ile koalisyonu zorlayacak, koalisyon ortağı üzerinden rehin alacak, Türkiye'nin yeni yükseliş tarihini belirleyen akıl ve kadroları boya çıkaracak, etkisizleştireceklerdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 7 Haziran akşamı bütün senaryoları kilitlemeseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Kasım için seçim kararı almasaydı bugün rehin alınmış, hırpalanmış, belki de parçalanmış bir ülkede yaşıyor olacaktık. Belki sokaklarda onlarca silahlı örgüt cirit atıyor olacaktı, belki iç savaşa sürüklenmiş olacaktık.

Bütün kirli senaryoları 'dün' ellerinde patladı.. Buna rağmen 15 Temmuz önlenemedi, yaptılar... Başarsalardı bugün sokaklarımız kan gölüne dönmüş, Türkiye Suriyeleşmiş olacaktı. Milletimiz o gece hem Türkiye'nin hem dünyanın tarihi seyrini değiştirdi. Ardından güneyden vurmaya başladılar. Son Afrin operasyonu bu da boşa çıkarıldı. Şimdi Doğu Akdeniz'de, Ege'de Türkiye'yi savaşa sürüklemeye çalışıyorlar. Tehlike çok büyük. Tehlike iç politika ile değil, bu ülkenin varlığı ve geleceği ile ilgili. Bunu yok sayanların büyük bölümü yalan söylüyor, milletimizin zihinlerini bulandırıyor, onları ciddiye almayın.

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonrası seçimlerin 24



Haziran'a alınması onlar için büyük şok oldu, 2019'a ayarlı bütün müdahale senaryoları ellerinde patladı. Yenilerini yapmak zorunda kalacaklar ama yetiştiremeyecekler. Bundan sonraki bütün operasyonları alelacele olacak ve yine ellerinde patlayacak.

Ülkemizin geleceği kurtarılmıştır: Bu seçim sadece bir seçim değildir.

Milletimiz şunu bilmeli: İstiklal savaşı kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Birinci Dünya Savaşı kadar geniş bir küresel çatışma içinde dünya. Her cepheden ülkemize saldırılar yoğunlaşıyor. Bu seçim asla bir seçim değildir. Türkiye'nin geleceğine karar vermektir.

Herkesin vatan ekseninde yer alma zorunluluğu vardır. Terör örgütleriyle ortaklık yapan, ülkemize müdahale edenlerle oynayan yapılara, çevrelere, kişilere tavrı alın. Unutmayalım, bütün dünya olağanüstü hal şartlarına girerken bizim ülkemize sahip çıkma dışında bir seçeneğimiz yok. Artık ya vatan eksenindeyiz ya çöküşlü senaryoların. Biz, bu mücadelenin en ön safında büyük adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Herkesi buraya çağırıyoruz.

Tarihi bir karar verildi, derin siyasi aklımız harekete geçirildi dün. Muhtemelen de Türkiye'nin geleceği kurtarıldı. Böyle bilin...

### **YeniŞafak / Ali SAYDAM**

#### **'Mahşerin Dört Atlısı'na Cevap!...**

Devlet Bey'in, partisinin Salı günü grup toplantısında, 26 Ağustos'ta erken seçime gidelim, diyen çağrısıyla, dün Cumhurbaşkanı'nın 'Seçimleri 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik' şeklindeki net açıklaması arasındaki kısa süre içerisinde siyaset arenasında kopan yaygaranın analizi, ülkemizdeki tüm İletişim Fakülteleri'ndeki 'siyasi iletişim'le iştigal eden öğretim kadroları için olağanüstü zenginlikte veriler sunmaktaydı. Önceki gün' ve 'dün' gibi birbirine çok yakın iki belirgin zaman dilimi içinde, sadece Muhalefetin Dört Atlısı'nın, CHP, HDP, SP ve İP Genel Başkanları'nın kaldırdıkları kazan ile bu kazanın içindeki Devlet Bey'in tavrına AK Partililerin kuşkuyla baktığı yolundaki mesajları, "İttifak çöküyor mu?, Ortaklık bozuldu mu?" sorusunda belirginleşen sevinçleri ve nihayet dördünün de, göğüslerini gere gere 'Hodri meydan' çekmesi

karşısında, insan şöyle düşünmekten kendisini alamıyor:

Sayın Bahçeli'nin böyle bir açıklamayı, nabız yoklamadan, istişarelerde bulunmadan; kafasına aniden esmişçesine dillendirmesi mümkün olabilir mi? Muhalefetin dört atını mahmuzlayan ve 'lider' olma vasfına sahip bu başkanlarının, Devlet Bey'in erken seçim çağrısına mal bulmuş Mağribî gibi yapışıp, akıllarından geçen ne varsa söylenmiş, kendi içinde tutarlılık taşımayan beyanatlarını alt alta yazıp okuduğunuzda tam bir 'güler misin, ağlar mısın' vaziyeti ortaya çıkıyor. Evet süre kısa; ancak mevcut süre içinde çok daha akli başında değerlendirmeler yapmış olsalardı; dün Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra, ittifakın bozulmak değil, tersine insicam içinde bir strateji aksiyonunu uyguladıklarını gördüklerinde, herhalde daha az mahcup olurlardı.

Prusya generalleri, savaş sırasında ihanetle suçlanan, suçu sabit görülen mahkumlar hakkında beklenen idam kararını vermeden önce bile kendilerine 48 saat mühlet verirlermiş. Karar belli ama her ihtimale karşı bekletiyor. Bizim muhalefet, bugünün Türkiye koşullarında, iki gün arasındaki zamanı yönetmekten aciz... "Hepimiz aslanlar gibi seçime hazırız!" diye hodri meydan da çekmiş bulundular. Artık lâflarını geri alacak hâlleri de yok. Daha önceki açıklamalarında erken seçimin olmayacağını ifade etmiş olan Cumhurbaşkanı'nın, kurmaylarıyla ve Devlet Bey ile yaptığı görüşmeden sonra dün öğleden sonra yaptığı konuşmasıyla, kafalardaki soru işaretlerine açık ve özlü yanıtlar vermeyi hedeflediği belliydi. Açıklıkla "2019 Kasım seçimlerine kadar dişimizi sıkmaktan yanaydık ama eski sistemin hastalıklarını Türkiye'nin aşması gerekiyordu" dedi. "Bizler seçimlere zaten hazırız" mealinde kurusıkı atışlar yapan, "Ortaklık çöküyor mu?" diye gerçekliği bulandırmaya çalışan, karman çorman ve akli başında bir stratejisinden yoksun olduğu için iletişiminde de çuvallayan bu muhalefet var oldukça, ülkemizde 'sahici' ve 'dengeleyici' bir demokrasi gücü beklentisi içinde olanlar hayal kırıklığına uğramaya devam edecekler, demektir. Hiç olmazsa, CB'nin hedefe yönelik, kısa ve açık çünkü konuşması gibi vatandaş kulağına en yakın, samimi bir iletişim dilinden dersler çıkarabilmeyi akıl etseler bari.

## AKŞAM – Vedat BİLGİN

### Azerbaycan Toprağı

Sovyet sisteminin bir halkı nasıl sömürdüğünü, bir ülkeyi nasıl geri bıraktığını anlamak için, başka bir ölçüye gerek bırakmayacak kadar önemli bir gösterge olarak Azerbaycan'a belli aralıklarla gitmek yeterlidir. Azerbaycan toprağının kanı, enerjisi başkaları tarafından el konulup, sömürsünden kurtulunca, kendi toprağına zenginlik olarak akmaya başlayınca nasıl refah yaratmaktadır bunu görmek gerekir. **“Sovyetlerin yıkılışından birkaç yıl sonra ilk ziyarette gördüklerimi şöyle hatırlatırsam abarttığımı düşünmeyiniz; Anadolu’da herhangi bir kasabanın otobüs garajına benzeyen bir hava alanı manzarası ve o havaalanını Bakü’ye bağlayan neredeyse köy yolu sayılabilecek iptidai bir yol, otomobiller, otobüsler ise zaten dökülmektedir. Bakü merkezinde dahil Komünist Parti Binası ve birkaç resmi binanın dışında her yer perişandır. Hele insanlar, ortada duran tam bir sefalet tablosudur.”**

Azerbaycan devlet başkanlığı seçimleri için gittiğimiz bu kardeş ülkeye, uçak Bakü havaalanına inerken görülen tablo da, adım atılan meydan da bambaşka bir manzarayı göstermekteydi. Mimarisiyle, organizasyonuyla özgün bir havaalanına adım atmakla kalmayıp, her yönüyle gelişen bir ülke toprağına hoş geldiniz diyen sıcak bir ortamla karşılaşmanın duygusunu vermektedir.

### İSTİKRAR VE KALKINMA

*“Azerbaycan Sovyet sonrası dönemde de birçok zorlukla karşılaşmıştır. Totaliter bir sistemden çıkmak, hele baskıcı yarı sömürge bir başka ifadeyle sitemin periferisinde kalan bir ülkenin demokrasiye geçmesi de istikrar bulması da kalkınması da öyle kolay bir iş değildir. Başlangıçta yaşanan istikrarsızlıklar, eski rejimin içerdeki ve dışardaki ilişkiler ağı ve tortuları üzerinden gelen saldırıların tasfiyesi hiç de kolay değildir fakat Azerbaycan zaman içinde*

*istikrarı sağlama konusunda mesafe katederek önemli bir başarı sağlamıştır.”* İstikrar sağlandıktan sonra yeni düzenin kurulması için yapılması gereken birçok şey vardır ki bunlar içinde ekonominin yeniden yapılandırılması, piyasa mekanizmasının kurulması, dünyaya açık bir ekonomik ve politik ilişkiler ağına inşa edilmesi çok önemlidir. Bütün bunların yapılması için elbette siyasal bakımdan çok partili, çok sesli, sivil örgütlenmelere açık serbest seçimlere dayanan bir siyasal düzenin kurulmasının hayati bir yeri bulunmaktadır. Kısaca demokratikleşme süreci bu ülkelerin değişiminin merkezinde yer alan bir meseledir fakat bu yolda ilerlemek çok kolay olmamakla birlikte başarılması zorunlu olan bir iştir.

### TOTALİTARİZMDEN ÇIKMAK

*“Totaliter rejimden çıkan ülkelerin demokratikleşme sürecini taşıyacak sivil kurumlarının olmaması, sivil toplumunun bulunmayışı, daha da önemlisi zihniyet olarak çoğulculuğa açık bir algı dünyasına sahip olmamaları, ciddi bir sorundur bu sebeple bu ülkelerde akşamdan-sabaha demokrasiye geçmenin mümkün olmayacağını tahmin etmek zor değildir. Kısaca, demokratikleşme sürecinin önünde totaliter hassasiyetler ve tepkileri üreten, üretebilecek zihniyet yapısının dönüşümü zaman alacaktır.”*

Bu bakımdan Azerbaycan’da yaşanan siyasal gelişmeleri, ekonomideki değişimi ve toplumsal değişim süreçlerini değerlendirirken, totalitarizm etkisini onun zihinsel tahribatlarını hesaba katmak gerektiği kadar, yüz yıl sonra bağımsızlığını kazanmış olan bu kardeş ülkenin nereden nereye geldiğini iyi değerlendirmek gerekir. Buradaki yüz yıl gerçek anlamıyla Azerbaycan’ın ilk bağımsız Cumhuriyetini yani Resulzade’nin kurucusu olduğu bağımsız devleti hatırlatmak üzere kullanılmıştır ki bugün Azerbaycan’ın yeniden bağımsız bir Cumhuriyet olarak yükselmesinin ne kadar değerli olduğunu da hatırlatmaktadır.

### AKŞAM- Markar ESEYAN

#### AB, AB'den Çıkar mı?

Avrupa Komisyonu beklendiği gibi önyargı dolu, siyasi yaklaşım ağırlıklı Türkiye raporunu açıkladı. Raporda FETÖ'den terör örgütü olarak bahsedilmemesi, OHAL'in kaldırılması çağrısı, 16 Nisan referandumu hakkındaki siyasi nitelendirmeler ve Türkiye'nin AB'den dev adımlarla uzaklaştığında dair ifadeler Ankara'da ciddi rahatsızlık yarattı. AB ve Dışişleri Bakanlığı, parti ve hükümet sözcüleri raporun kabul edilemez bu taraflarını reddettiler. Tabii burada çok parlak bir fikirmiş gibi "AB'ye girmek isteyen Türkiye, dolayısıyla uyumlu olmak zorunda olan da Ankara" diyenler olabiliyor. Bunu söyleyenler de ikiye ayrılıyor. İlk grup, iflah olmaz Batı hayranlığıyla oradan gelen her şeyi doğru, adil olduğuna inananlar. Öyle ki, Türkiye AB ne derse yapmalı. AB/Batı hata yapmaz, yapamaz. Bizim de Türkiye olarak Batı'nın söylediklerine harfi harfine uymaktan başka bir çaremiz yoktur.

Diğer grup ise, "Türkiye AB'ye asla giremeyecektir, girmesi de doğru değildir. Bu en baştan beri yanlış bir hayaldir ve Türkiye'ye zarar vermekten, suiistimal etmekten öteye geçmez" diyenler. Türkiye AB üyeliği sürecini sonlandırmadığı müddetçe bu türden muamelelere maruz kalacaktır. Bu muameleler sadece "haksızlık", "hakaret" şeklinde tezahür etmemekte, Türkiye'nin içişlerine de müdahale edilmektedir. Ve bu müdahaleler Türkiye'nin bekasına aykırı şekilde olmaktadır. Bence öncelikle, AB'ye girmek isteyen Türkiye olduğu için, olgusal olmayan, çifte standart ifade eden, hatta darbelere sempati duymaya, Ankara'yı cezalandırmaya varan pratikler temize çıkmaz. Bu argüman Türkiye'ye dönük her düşmanca hareketin de gerekçesi oldu. Bunu reddetmeliyiz. Türkiye egemen bir ülke olarak bir siyasi/ekonomik birliğe girme iradesi ortaya koyuyor; bir mahkûmiyet, vesayet altına girmeye değil.

Diğer yandan, Ankara AB üyeliği konusunda oldukça rasyonel davranmıştır. AB ile ilgili rasyonalite değiştiğinde, buna göre strateji de güncellenir. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisi 1963 ile mukayese edilebilir mi? O zaman Birleşik Krallığın Brexit yapmasını nasıl açıklayacağız?

Tabii AB üyeliği Türkiye için ulusal bir politika da olmuştur. Bir tür demokratik çıpayı ima etmiştir. Bu manada Türkiye süreçte birçok zorlukla karşılaşmışsa da, bu çıpaya değer vermiştir. Öte yandan, Avrupa Türkiye'nin, Türkiye de Avrupa'nın ciddi ekonomik partneridir. Hasılı, ne Türkiye için, ne de AB için bu süreç sıradan, gündelik ölçütlerle değerlendirilecek bir konu olabilir. Sorun, AB'nin Türkiye konusunda daha temel bir bunalıma sürükleniyor olmasıdır. Raporda tezahür eden sertlik aslen bunun yansımasıdır. Belli ki Türkiye'nin güçlenmesi, bağımsız davranma kapasitesinin artması, asıl rahatsızlık unsurudur. Yükselen ırkçılık ve popülizmin baskısı altındaki Avrupa siyaseti, güçlü Türkiye olgusuyla birlikte böyle yararsız davranış biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Her halükarda AB ile ilişkileri sonlandırmak isteyen Türkiye değildir. Böyle bir niyet varsa, bu sorumluluğu AB almalıdır. Türkiye eşit ilişki talep eden tutumundan vazgeçmeden, kendi eksiklerini tamamlamaya devam etmelidir.

### AKŞAM –

### Murat KELKİTLİOĞLU

#### FETÖ'nün Sesini CHP Fonlamış!

FETÖ'yle mücadelenin miladı olarak kabul edilen '17-25 Aralık' ve hemen ardından yaşanan süreç örgütün siyasi ayağıyla ilgili gerçekleri gözler önüne serdi!

O süreçte örgütün polis ve yargı ayağı kamikazelik yaparken, anamuhalefetin başındaki zat siyasi ikbal uğruna Meclis kürsüsünden montaj tapeleri okuyordu. Aynı günlerde bugün CHP milletvekili olan Eren Erdem'e "17-25 Aralık"ın propaganda aracı olarak Karşı Gazetesi kurdurulmuş, FETÖ'den akan kirliliği manşetlere taşıtılmıştı! Yani üçlü bir sacayağı vardı ortada. FETÖ kendi yayın organları olmasına rağmen "sol-muhalif" görünüşlü bir propaganda aracı yaratmış... Kamuoyunu ana muhalefet ve bu kurgu araçla manipüle etmeye çalışıyordu. Sonrasında bu ilişkiyle ilgili olarak Karşı Gazetesi hakkında başlatılan soruşturma ve dava süreci halen devam ediyor. Şimdi sıkı durun!



### **Soruşturma dosyasına giren bir MASAK raporu bu grift ilişkiyi deşifre edecek cinsten!**

Bakalım bu bilgilerden sonra Kılıçdaroğlu kürsüye çıkıp FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili bol keseden sallayabilecek mi?

Şöyle ki;

9 Şubat 2014'te yayın hayatına başlayan Karşı'ya CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat tarihinde 17 bin TL'lik EFT yapılmış. Ardından bu para akışı düzenli olarak devam etmiş...11 Mart, 14 Mart, 21 Mart, 26 Mart ve 28 Mart'ta 15'er bin lira daha Karşı'nın hesabına gönderilmiş.

### **Yani, bir FETÖ projesi bizzat CHP tarafından fonlanmış!**

Zaten yerel seçimlerde alınan hezimet sonrası 13 Nisan'da Karşı'nın kapısına kilit vurulmuştu. Hatırlayacaksınız o seçim, bizzat CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'in ağzıyla itiraf ettiği gibi “**FETÖ'yle ittifak yapılan**” ilk seçimdi.

Ardından CHP'lilerin FETÖ'nün yayın organlarını kurtarmak için TOMA'ların üzerine çıktığı günlere, Eren Erdem gibi isimlerin vekil yapıldığı seçimlere, 15 Temmuz gibi kanlı bir darbenin “tiyatro” olarak nitelendirildiği demeçlere, kürsülerden FETÖ'cülere gönderilen selamlara, Bylock'çu çıkan danışmanlara tanıklık ettik...

### **Ancak alt alta yazıldığında net olarak görülebilecek bu delillere rağmen hâlâ mı FETÖ'nün siyasi ayağı aranıyor!**

Her şey ortada değil mi?

## **STAR– Mehmet METİNER**

### **24 Haziran: Söz artık Cumhurun!**

Liderimiz/Cumhurbaşkanımız merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak. MHP lideri Bahçeli'nin açıklama yaptığı gün içime doğmuştu.

AK Parti grup toplantısına giderken Kanal D muhabirinin bana uzattığı mikrofona yaptığım ilk açıklamada Sayın Bahçeli'nin önerisini dayandırdığı gerekçelerin yerinde ve isabetli olduğunu belirtmiş, partimizin yetkili organlarının ittifakın önemli ortağı Bahçeli'nin

bu önerisini titizlikle değerlendireceğini söylemişim.

İçimdeki ilk ses, diğer partilerin de “hodri meydan” dediği bir sürece karşı çıkmanın AK Parti açısından artık imkansız hale geldiğini söylüyordu.

Meclis'te görüşlerine değer verdiğim bazı milletvekili arkadaşlarımla yaptığımız görüşmeden sonra içime bir kararsızlık aksa bile hep o ilk ses baskın çıktı.

Diğer partiler Bahçeli'nin önerisine “hodri meydan” diyerek arka çıktılar.

Liderimiz konuyu Bahçeli ile Külliye'de baş başa yapacağı görüşmede konuşacaklarını ve gerekli istişarelerden sonra partimizin kararını açıklayacağını söyledi.

Liderimiz/Cumhurbaşkanımız yaptığı istişare neticesinde dün herkesin beklediği kararı 15:54'te açıkladı.

Bahçeli'nin gerekçelerine katıldığını belirttikten sonra seçim için öngördüğü takvimi açıkladı:

“24 Haziran 2018.”

Bahçeli'nin önerdiği seçim takvimi 2 ay öne alındı.

Hayırlı olsun.

Bu bahiste şu hususları önemle vurgulamak isterim.

**Bir:** Öyle iddia edildiği gibi, Bahçeli'nin açıklaması liderimizin/Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde yapılmadı.

Cumhurbaşkanımız da herkes gibi televizyondan öğrendi. Yani danışıklı dövüş asla söz konusu değil.

**İki:** CHP ve HDP'nin, erken seçim önerisine anında “hodri meydan” diye arka çıkması süreci geri dönülemez bir noktaya taşıdı.

**Üç:** Seçimlerin vaktinde yapılmasını isteyen AK Parti bu yeni gelişme karşısında “hayır!” demiş olsaydı, bu AK Parti'nin seçimden korktuğu biçiminde yorumlanacak ve en kötüsü cumhur ittifakını enfekte etmek için pusuda bekleyenlerin gereksiz polemiklerine kapı aralanacaktı.

Liderimizin/Cumhurbaşkanımızın verdiği karar bu açıdan yerinde ve isabetli olmuştur.

Liderimiz “Erken seçim yok.

Seçimler zamanında yapılacak!” derken ne kadar samimi ve ilkeli idiyse, Bahçeli'nin



önerisi üzerinden “hodri meydan” çekerek türlü siyasi hileler kurgulayanların oyununu bozmak konusunda da bir o kadar samimi ve ilkelidir.

Liderlik dediğiniz tuzakları görerek bozma basiretine sahip olmak demektir.

Liderimizin yaptığı da budur.

Cumhur, 24 Haziran’da 16 Nisan referandumunu taçlandırmış olacaktır.

Cumhur, yeni hükümet sisteminin ilk Reis’ini de seçmiş olacaktır.

Bu süreci uzatmanın manası yoktu.

Dışarıda ve içeride bu devrim niteliğindeki halk iradesini enfekte edecek bir gerilim ortamı oluşturmak isteyenlerin oyununu bozmak için bu karar gerekliydi.

Umarım “hodri meydan” çekenler ipe un sermezler.

Bu satırları hızlıca yazdığım genel kurul salonunda CHP ve HDP’nin hazımsızlığı aşikâr görülüyordu.

Dün “hodri meydan” diyen sanki kendileri değilmiş gibi!

Hem kürsüde “İktidarınızı sonlandırmak için halk gün sayıyor.

Bitti iktidarımız!” diye AK Parti sıralarına doğru haykırmak, hem de alınan erken seçim kararından rahatsızlık duymak anlaşılabilir bir şey değil!

Madem halk iktidarı değiştirmek için gün sayıyor, o zaman ipe un sermek niye?

OHAL üzerinden ipe un serenler, iddialarına kendilerinin bile inanmadıklarını ortaya koyduklarının farkında değiller.

24 Haziran seçimlerinin şimdiden sonucunu açıklıyorum:

Cumhur ittifakının partileri Meclis’te çoğunluğu alacak.

Reis’i de ilk turda açık ara farkla seçecek.

Bu şu anlama geliyor:

Cumhur kendi iradesini artık devletleştirmiş olacak.

Ve bürokratik vesayet odakları ebediyen kaybedecek.

Eski Türkiye artıklarına güle güle!..

## STAR – Ahmet KEKEÇ

### Neden Neden Erken Değil De, ‘Çok Erken’ Seçim?

Dün **CHP**’nin “**hazırlıksızlığı**”ndan söz etmişim... **Devlet Bahçeli**’yi erken seçimi dillendirmeye icbar eden zorunlulukların muhalefet cephesinin davranışları ve yönelimleriyle irtibatlı olduğunu söylemişim. Çünkü eline mikrofonu alan **CHP**’li bu yılın (*bu yazın*) çok sıcak geçeceğini söylüyordu.

**CHP**’nin hazırlıksızlığını sadece “**atalet**”le açıklamak mümkün değil.

Bir beklentiye işaret eden (bir “**beklenti**” içinde oldukları kuşkusunu uyandıran) bir hazırlıksızlık bu...

İşin atalet boyutu da var ama bu daha çok “**cehalet**”ten kaynaklanan bir atalet... Ona daha sonra değineceğim.

Bu “**beklenti**”nin nerelerde, hangi adreslerde oluşturulduğunu tahmin etmek zor değil. Cumhurbaşkanı **Erdoğan**, erken seçim kararını açıkladığı basın toplantısında üç hususun altını çizdi:

**BİR**- Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraf...

**İKİ**- Suriye’deki gelişmeler...

**ÜÇ**- Kur oyunları...

Üçüncü maddeyi “**kur oyunları**” biçiminde ben özetledim. Erdoğan, “**Makro ekonomik kararlar alacağımız dönemin arefesindeyiz**” diyordu ve

bir “**aciliyete**” dikkat çekiyordu.

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraf; yani Batılı

koalisyonun (*müttefiklerimiz*) sistematik saldırıları, Suriye’de oluşturulmaya çalışılan yeni statünün bize “**güvenlik sorunu**” olarak

dönmesi, uluslararası finans

çevrelerinin “**içerideki**” acenteleri eliyle uyguladığı “**kur**” baskısı ve

nihayetinde “**ekonomik kriz**” beklentisi oluşturması erken seçimi “**zorunlu**” ve

hatta “**hayati**” hale getirmiştir.

Kaldı ki, bu işi fazla uzatmanın gereği yoktu.

Normal zamanlarda olsaydık, seçimleri zamanında ve kendi takvimi içinde yapmaya

özen gösteren, bunu neredeyse “**şaşmaz ilke**” haline getirmiş **AK Parti**’nin kendi ilkesiyle geliştiğini söyleyebilirdik.

Nihayetinde “**sistem**” belliydi... Ama 16 Nisan

referandumu farklı bir tablo çıkardı ortaya. Resmen “**Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi**”ne geçildi, “**partili Cumhurbaşkanı**” uygulamasına dönüldü ama (*uyumlu bir hükümet olsa da*)“**yetki**” Cumhurbaşkanı ve “**icra heyeti**” arasında üleştirildiği için, ortaya bir “**belirsizlik**” çıktı.

Buna, Meclis’in hâlâ eski dönem statüsüne uygun çalışmasını da eklerseniz, “**belirsizliğin**” (*muhtemel*) ağır faturası daha iyi anlaşılacaktır. (“**Vakit kaybı**” da bir faturadır.)

Bu belirsizlikle iki yıl daha devam edilemez miydi?

Dış siyasi konjonktür uygun olsaydı, evet... Ama “**ülkemin karşı karşıya bırakıldığı fotoğraf**” buna izin vermiyor.

Hele, “**Cumhur ittifakı**”nı parçalamaya dönük, AK Parti içinde de partnerler bulan çalışmaların (*sinsi faaliyetlerin*) hız kazandığı bir böylesine “**netameli**” bir dönemde...

Ki, kimi fırladık AKP’lilerin, eski sisteme dönülmesi konusunda CHP ve sair odaklarla gizli bir mutabakat içinde oldukları sır değil...

Hülâsa, erken seçim, zarureten “**çok erken seçim**”e dönüşmüş durumda.

Kurgulu “**hazırlıksızlığıyla**” iş üstünde yakalanan muhalefet cephesinin buna nasıl refleks göstereceğini şimdilik bilmiyoruz.

Bunu, bence, “**sufle**” almaya alışmış **Kılıçdaroğlu** da bilmiyor.

Hâlâ “**Köy Enstitüleri**” rüyası gören (*iktidara geldiklerinde çağdaş köy enstitüleri kuracaklarmış*) Kılıçdaroğlu “**yeni sistem**”in ne getireceğini de bilmiyor.

Hâlâ bir Başbakan seçileceğini, Cumhurbaşkanı yetkilerinin sembolik kalacağını zannediyor.

Eline mikrofonu alan CHP’li, “**bu yaz çok sıcak geçecek**” diyordu.

Bu kadarını iyi tahmin etmişler...

Bu yaz (**24 Haziran**’da) seçim var ve CHP henüz bir aday belirleyebilmiş değil.

Bu yaz gerçekten de “**çok sıcak**” geçecek!

## STAR – Ardan ZENTÜRK

### İçeriden Yeni Kuşatmaya Çözüm, Seçimdir

Bu yazıyı, dün (Çarşamba) saat 12.05’de yazdım, yani, **Erdoğan-Bahçeli** buluşmasına 1.5, muhtemel açıklamaya da –*tahminen*- 3 saat vardı, açıklamalara göre değiştirmeyeceğim.

Çünkü siyasetin geldiği noktada, her ülkenin erken seçimi tartışmasını, böyle bir kararı uygulamasını doğal karşılayanlar grubundanım.

**15 Temmuz**şgal amaçlı saldırıyı önlemiş ülkede, siyasetin yeniden yapılanmasını hızlı bir şekilde sağlayacak seçim önemlidir. Nasıl bu ülke, 2007’deki muhtırayı erken seçimle aşmış ve *demokratikleşmesi/vesayet*

*geleneksel baskısından kurtulması* yönünde tarihi adım atmışsa, aynı atağı bugün de gerçekleştirebilir.

**Çünkü sokaktaki vatandaşın siyasete dönük ciddi soru işaretleri vardır ve bu soru işaretleri her geçen gün biraz daha büyümektedir.** Siyasetin görevi, gereğini yapmaktır.

**Ana soru: Siyaset FETÖ’den temizlendi mi?**

Eğer, siyasi partiler, seçim sürecinde mevcut kadrolarında “**radikal değişiklikler**” yapmaz, özellikle Anadolu-Trakya coğrafyasında vatandaşın rahatsızlığını açıklıkla dile getirmeye başladığı bazı *yerel teşkilat üyelerini* de bu süreçte bir kenara çekmezlerse, bu soru güçlenir ve giderek siyasetin önünde çok ciddi bir engel oluşturur...

Siyaset, **15 Temmuz** saldırısı sonrasında meclis aritmetiğini istikrar için korumak, teşkilatlarda da büyük çalkantılara yol açmamak gibi günün koşullarında “*akılcı*” bulunabilecek bir rota tutturmuş olabilir, ama bu yol “*sürdürülemez*” bir yoldur, mutlaka toplum “*siyasetin temizliği*” konusunda ikna edilmelidir.

Vatandaş, açıkça soruyor: **Bu devletin kılcal damarlarına kadar sızmış tarihin en büyük ihanet şebekesi, siyasete sızmadı mı?..**

Bu sorunun yanıtını, “**biz gerekeni yaptık, temizledik**” sözleriyle bir yere kadar verebilirsiniz, toplum, **FETÖ** ile mücadelede kararlılığını *2013 öncesinde* de göstermiş, bu örgütle *iltisaklı ve irtibath* olmadığını çok iyi

bildiği isimleri, bir seçim listesinde görmeden, onları Meclis'e taşımadan asla tatmin olmaz!..

**Değişim ve temizlik sandıkta olur**  
Millet, **Erdoğan**'ın liderliğinde **15 Temmuz**'u püskürtmüş olmanın "müktesep hakkı" ile sandığı beklemektedir. **Sandık milletin önüne konulduğunda da ana kriteri, oy vereceği listelerin FETÖ izleri taşıyıp taşımadığı olacaktır.**

Eğer yeni bir hamle, değişim ve temizlenme dönemini arzuluyorsak, milletin o şaşmaz iradesine teslim olmak, onun hassasiyetlerini kollayan bir kararlılıkla yolumuza devam etmek zorundayız.

Millet, siyaset ve bürokrasinin **FETÖ** ile mücadelede **Erdoğan**'ı bir kez daha yalnız bıraktığını, hukuk sisteminden gelen kararların yeni bir kuşatmanın habercisi olduğunu, "yavaşlama" ve yer yer "sulandırma" hamlelerinde medyanın *kripto* unsurlarının da devrede olduğunu izlemektedir.

Eğer siyasi kadrolar, 2010 Şubat ayında Erdoğan'ın "bunları bu ülkeden temizlemek zorundayız" sözlerini ciddiye alıp, "uzlaşma arayışları" yerine kesin mücadele çizgisinde lideriyle birlikte hareket etseydi, yüksek ihtimal ne 17/25 Aralık'ı ne de 15 Temmuz'u yaşamış olurduk.

**Siyaset belirsizlik kaldırmaz**  
Vatandaşın, siyasete dönük kafa karışıklığının sonucu, **Temel Karamollağlı, Meral Akşener** gibi "seçmen desteği açısından *marjinal*" isimlerin manevra alanının genişlemesidir. Özellikle **Karamollağlı**'nın son açıklamalarında yer alan "**memleketi isyana zorluyorsunuz**" sözü, not alınmalıdır. Sokakları hareketlendirmeye çalışan CHP'li **Selin Sayek Böke** ile **Meral Akşener**'in aynı fikir

pınarından *sızıntılar* yaşadıklarına ilişkin kanı, her geçen gün biraz daha güçleniyor.

**FETÖ** cephesinde yaşanan yüksek kendine güven, sergilenen tüm kepezeliklerden en ufak bir pişmanlık duymama hali, hatta işi, **FETÖ** ile mücadelede hiçbir karşılık beklemeden görev alan vatanseverlere doğrudan tehdit noktasına taşınmaları dikkate alınacak hususlardır.

**Büyük emperyalist güçlerden himaye gören ve yeni ataklar için moral bulan bir şebekeyle karşı karşıyayız.**

**Bunun, bürokrasi ve siyasetteki yansımalarını görüyoruz, dosyalar masalarımızda birikmektedir.**

Küresel güçler, belli ki, medya ve sosyal medya üzerinden de pompalanan bir "kararsızlığı" sonuna kadar kullanmak kararındalar.

**Bütün bu gelişmeleri ya devletin vatansever kadroları ve Erdoğan-Bahçeli eksenindeki cumhur ittifakının vatansever siyasetçileri kesip atacak, ya da görev yine millete düşecektir.**

Bunun ilacı, vatandaşın önüne seçim sandığını koymaktır.

Siyasette görev, çok titizlikle seçilmiş, geçmişinde en ufak bir iz olmayan, milletin arkasında duracağı "**15 Temmuz kadrolarına**" teslim edilmelidir.

## SABAH/ Mehmet BARLAS

### Devlet Bahçeli Siyasetin Gündemine Erken Seçimi Yerleştirdi

Gündeme "Milletvekili seçimleri ile **Cumhurbaşkanlığı seçimi erkene alınsın**" önerisini getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi öncelikle kutlamalıyız. Bahçeli siyasetin enhassas konusunu beklenmedik şekilde gündeme getirerek, bu meslekteki ağırlığını bir kez daha kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli'nin önerisini benimsemekten öteye, erken seçim tarihi önerisini daha da erkene almayı doğru bulmuştur.

### 24 Haziran Pazar

Ve sonuçta özellikle dış koşulların da baskısı ile Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verildi. Demek ki iki ay altı gün sonra sandık başına gidiyoruz... Şimdi CHP'nin ve HDP'nin bu yeni seçim tarihine ilişkin değerlendirmelerini bekleyeceğiz. Ve bu arada "**İyi Parti seçime girebilecek mi**" sorusunun cevabını da Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile alacağız.

### Yerel ve genel seçimler

### "Seçimler erkene alınsın mı"

içerikli çeşitlemeleri izlerken, bir büyük gerçeği gözden kaçırmamalıyız... Yani yerel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve

genel seçim arasındaki karşılıklı etkilenimleri gözden kaçırmamalıyız. Bu duruma vereceğimiz son örnek, Turgut Özal'ın Anavatan Partisinin, 1989 yerel seçimlerinde inişe geçtikten sonra 1991 genel seçimlerinden yenik çıkmasıdır. Kısacası farklı etkenlerle şekillenen yerel seçim sonuçları, hiç beklenmedik şekilde genel seçimleri de etkileyebilir.

### CHP'lilerin hesapları

Sonuçta özellikle genel seçimlerin yerel seçimlerden önce yapılması, siyasi tablonun seçim sonuçlarına sağlıklı yansımaları açısından çok daha doğrudur. Hiçbir seçimde başarı kazanamayan CHP'nin bazı ileri gelenlerinin milletvekili değil belediye başkanı aday olmak istemeleri bu söylediğimizin kanıtı değil midir?

### Yeni sisteme geçiş

Cumhurbaşkanı seçiminin erken ya da zamanında yapılması arasında, bugünün şartları gelecek yıl da devam edecekse, çok fazla fark yoktur. Çünkü muhalefet cephesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacak bir aday bulmaları için, birkaç yıldan çok fazla zamanın geçmesi gerekeceğe benziyor. Ama sonuçta Cumhurbaşkanı seçimi milletvekili seçimleri ile birlikte yapılacaktır. Ve bu seçimle birlikte Türkiye "**Başkanlık Sistemi**"ne geçmiş olacaktır.

Artık "**Bu yeni süreç ülkemize hayırlar getirsin**" demek en doğru davranış olacaktır.

## SABAH / Bercan TUTAR

### Kan Kokusu Almış Köpek Balıklarının Sistemi Çöküyor

İstanbul'da düzenlenen '**Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi**'nde konuşan **Cumhurbaşkanı Erdoğan**'ın Batı'ya ve İslam dünyasına verdiği mesajlar adeta **manifesto** niteliğindedir.

Bu manifestonun en önemli özelliği emperyal Batı'nın İslam dünyasına yönelik **üç asırdır devam eden kaos, işgal ve sömürü politikalarını** daha bir şekilde ifade edip çözüm yollarını da göstermesiydi.

Karl Marx ve Friedrich Engels'in **Alman İdeolojisi**'nde dile getirdikleri gibi **Batı siyasetindeki ahlaki kepezilik ve tavır düşüklüğü**, bu aktörlerin

hegemonya arayışlarının da omurgasını oluşturuyor. Amerikalı tarihçi **Christopher Lasch** de '**Seçkinlerin İsyanı ve Demokrasiye İhaneti**' isimli eserinde, "**Batı medeniyetini** mutlu bir azınlığın rahatı için feodal baskı yöntemlerini sürdüren **organize bir tahakküm sistemi**" olarak tanımlamıştı.

Şimdi bu sistem çözülüyor.

İnsan hakları ve özgürlük gibi değerlerle perdelenen vahşet günümüzde ırkçılığa, mali krizlere, soykırım ve işgallere gelip dayanmış durumda. Çıkarları için yeryüzündeki **Kızılderililerin soyunu tüketip siyahi ırkı köleleştiren ve sarı ırkı da vatanlarında parya haline getiren Beyaz Batı'nın 'medenî sistemini'** dünya artık taşıyacak halde değil.

Bu anlamda '**İslam dünyası niye bu halde?**' diyenlerin kasten perdelediği

gerçeklere bıkmadan işaret etmek lazım.

Özellikle bir asırdır **ABD ile Batılı müttelikleri**, kontrol edemedikleri ülkeleri ya **dışarıdan müdahale ve işgallerle ya da içeriden kaos senaryoları ve darbelerle** alaşağı etti. ABD, kurduğu askeri üsler ve CIA operasyonlarıyla Hazar'dan Aden'e Afganistan'dan Suriye'ye uzanan İslam coğrafyasını adeta '**başarısız devletler çöplüğü**'ne çevirdi. Bir asırdır demokratik kurumların her tür işleyişini baltaladılar.

**Cezayir, Filistin, Mısır, Türkiye** ve diğer ülkelerdeki **seçim sonuçlarını kabullenmediler**.

Sayın Erdoğan gibi defalarca sandıktan zaferle çıkmış bir lideri eli kanlı diktatörlerle bir tuttular. Boyun eğmeyen liderleri ise ya **Erbakan, Mursi, Musaddık veya Allende** gibi darbeye devirdiler. Ya **Menderes, Kaddafi, Saddam ve Kongolu lider Lumumba** gibi öldürdüler. Ya **Chavez ve Özal** gibi '**doğal yollarla**' tasfiye ettiler.

Ya da **Castro** gibi ehlileştirdiler.

Son olarak da kirli emelleri için **DEAŞ, El Kaide, PKK ve FETÖ** gibi **proje terör örgütlerini** kurup beslediler.

Böylece Nijerya'dan Afganistan'a Fas'tan Arakan'a kadar uzanan İslam coğrafyasını **ölüm tarlalarına** dönüştürdüler. Dolayısıyla vesayet



altına alınmış İslam dünyasındaki **bütün kronik sorunların kökeni** Batı'nın emperyal politikalarından ve onların başımıza atadığı **gayri milli yöneticilerden** kaynaklanıyor. Bu zihniyeti ve aktörlerini mahkûm etmeden maruz bırakıldığımız **jeo-politik felaketlerin** sonuçları üzerinden yapacağımız hiçbir açıklama bizi özgürleştiremez. Zira Erdoğan'ın veciz şekilde vurguladığı gibi "**Müslüman ülkelerin liderleri dahi dünya beşten büyüktür tezini anlamış değil. Köleleştirme politikalarına onlar da alıştılar.**" Ne var ki "mesele petrol, altın, elmas, pazar payı olunca adeta **kan kokusu almış köpek balığı gibi** binlerce kilometre öteden koşup gelenlerin" kurduğu sistem çatırıyor. Kim ne derse desin yeni bir dünya doğuyor. Son yıllarda karşılaştığımız bütün zorluklar işte bu **yeni dünyanın doğum sancılarıdır.**

### **SABAH/ Fahrettin ALTUN**

#### **24 Haziran seçimleri hayırlı olsun**

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kameraların karşısına geçti ve 24 Haziran'da seçime gidileceğini açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından yapıldı bu açıklama. Salı günü grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış tehditleri gerekçe göstererek ve "**milli mecburiyet**" kavramını kullanarak erken seçim çağrısında bulunmuş, bunun üzerine bu görüşme gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı, 16 Nisan'dan sonra yeniden AK Parti'nin başına geçtiğinde 2017'yi "**değişim**", 2018'i "**icraat**" ve 2019'u "**seçim**" yılı olarak betimlemişti. Erdoğan bu doğrultuda bir yandan partisindeki "**metal yorgunluğu**"nu gidermeye ve partisine yeni bir dinamizm kazandırmaya çalışırken öte yandan da toplumun bütün kesimlerine hitap eden icraatlar yapılmasını temin etmeye girişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'den bu yana seçimlerin zamanında yapılması için büyük gayret ortaya koymuş, erken seçim tekliflerine sıcak bakmamış bir lider. Bunun tek istisnası 2007 seçimleri. 2007'de eski Türkiye'nin statükocu aygıtları bir sistem krizi çıkarmış ve

AK Partili bir Cumhurbaşkanı seçilmesini engellemeye çalışmıştı. Bunun üzerine Erdoğan erken seçim kararı almış ve ülkeyi 3.5 ay önce seçime götürmüştü. Bu adımın Türkiye'nin bir darboğazdan kurtarılması noktasında ne denli önemli bir adım olduğu zaman içinde daha iyi anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin zamanında yapılması gerektiği ile ilgili güçlü bir kanaate sahip olsa da yeri geldiğinde, yeni şartlar oluştuğunda ülkenin erken seçime gitmesinin de önünü açmaktan geri durmayan bir aktör. Yeni şartlar oluştu mu? Kesinlikle evet. Her şeyden önce Bahçeli'nin erken seçim çağrısında bulunması ve erken seçimin AK Parti'yle ittifakın korunması için bir gereklilik olduğunu vurgulaması yeni bir durumdur.

Bu durum ne Erdoğan'ın ne partisinin görmezden geleceği bir durum değildir. Dün de ifade ettiğim gibi Cumhur ittifakı gibi güçlü bir ittifakın taraflarından biri bir konuda net bir tavır ortaya koyarsa diğer taraf buna duyarsız kalmaz. Nitekim Cumhurbaşkanı buna duyarsız kalmadığını gösterdi ve erken seçim kararını açıkladı.

İkincisi, önce Bahçeli'nin dikkat çektiği, daha sonra Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasında işaret ettiği tehditler son derece gerçek tehditler. Şu anda Türkiye'nin istikrarına, büyümesine ve barışına içeriden ve dışarıdan büyük tehditler yöneltiliyor. Her ne kadar Türkiye ekonomisi sağlam zeminler üzerinde dursa da dışarıdan şiddeti giderek artan finansal saldırılar ülkeye zarar veriyor.

Bir diğer yandan karşımızda siyaseti bırakıp militanlığa soyunmuş, ana muhalefet partisi gibi değil de marjinal bir sol örgüt gibi hareket eden, sokakları hareketlendirmek, yeni bir Gezi kalkışması ortamı oluşturmak için çırpınan ve aklını FETÖ gibi bir terör örgütüne kiraya vermiş bir CHP var. Bu CHP'yi yeniden meşru siyasal rekabet alanına çekmekte büyük yarar var. En azından şimdi sokakları bırakıp Cumhurbaşkanı adayı bulma arayışına girecekler. Bu bile Türkiye demokrasisi için bir kazanımdır.

Bunların yanında bölgesinde bu denli sıcak gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin uzun süreli bir seçim gündemi içinde olması ülkeye zarar verecek bir durum.

Türkiye, siyasal istikrarın kurumsallaşması

adına 16 Nisan 2017'de son derece hayati bir adım atarak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Esasında o günden bugüne Türkiye bir geçiş süreci yaşıyor. Bu sürecin bir an önce tamamlanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyişle "**eski sistemin hastalıkları**"ndan kurtulması gerekiyor. Dilerim 24 Haziran seçimleri ülkemize hayırlar getirir.

### **Hürriyet /A.Kadir SELVİ**

#### **Erdoğan Erken Seçim Kararını Nasıl Aldı?**

ERKEN seçim kararının alındığı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden bir anı paylaşmak istiyorum.

Saat 13.30'daki görüşmeye Bahçeli tam zamanında geliyor. Cumhurbaşkanı ayakta misafirini bekliyor. Hoş geldiniz dedikten sonra, sıcak bir şekilde elini sıkıyor, "Buyurun" diyerek hemen yanındaki koltuğu gösteriyor. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin 2 bölümden oluştuğunu söylemek mümkün. Görüşmenin başında Bahçeli erken seçimle ilgili gerekçelerini sıralıyor. Cumhur ittifakına zarar vermeye yönelik tertiplerden söz ediyor. Cumhurbaşkanı gerekçeleri haklı buluyor. O nedenle görüşmenin başında erken seçim kararı alınıyor, ikinci bölümde ise seçim tarihi konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında seçimlerin zamanında yapılmasını istiyordu. "Seçim meçim yok" diyerek erken seçime karşı çıkıyordu. Peki ne oldu da 3 ay içinde seçimlere gidilmesi kararı alındı?

#### **Üç Tarih Belirlendi**

Bahçeli'nin erken seçim kararını açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelmişti. Toplantıda Erdoğan, "Biz erken seçim istemiyoruz. Ama Devlet Bey'in gerekçelerini dinlememiz lazım. Sağ olsunlar yeni sistemi onların desteği sayesinde getirdik. İttifaka zarar verecek hiçbir şeye izin vermeyiz" diyor. Bunun üzerine seçimlerin hangi tarihte yapılacağı konusu müzakereye açılıyor. 26 Ağustos'un hac mevsimine denk gelmesi ve uzun Kurban Bayramı tatili olması nedeniyle doğru bir tarih olmadığı belirtiliyor. Seçimlerin sonbahara bırakılmasını savunanlar 16 Eylül'ü öneriyor, yaz tatili başlamadan seçimlere

gidilmesini isteyenler ise 24 Haziran'ı teklif ediyor. Bir öneri de 22 Temmuz olarak geliyor. Cumhurbaşkanı bu işi daha fazla uzatmamak gerektiğini söylüyor, "Madem seçim olacak, hemen olsun" diyor. 24 Haziran tarihini daire içine alıyor. Görüşme sırasında Bahçeli'ye de bu tarihi öneriyor. Bahçeli'nin tarihi kabul etmesi üzerine görüşme beklenenden kısa sürüyor.

#### **Bakan Gül'ün Ziyareti**

Erken seçim kararının alınmasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 3 hafta önce Bahçeli'yi ziyaretinin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade etmek isterim. Bahçeli'nin, erken seçim kararını açıkladığı konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde fitne üreten, dedikodu imal eden, kriz ve kaosa gel gel yapan yerli ve yabancı mihrakların son dönemlerde faaliyetlerine hız verdikleri bellidir" demişti. Ancak o cümlelerin devamında bir kelime vardı. Bahçeli sözlerini, "Belgelidir" diye tamamlıyordu. O cümleye bir soru işareti koymakla yetineceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin zamanında yapılmasına taraftardı. Erken seçim konusu gündeme getirildiğinde, "Seçim meçim yok" diye kestirip atıyordu. Hatta öyle ki, Bahçeli'nin açıklamasından sonra AK Parti grubundaki konuşmasının iki yerinde 2019 tarihine vurgu yapmıştı. Bahçeli de 3 Nisan'daki MHP grubunda seçimlerin zamanında yapılacağını ilan etmişti. Bu konuda bir özeleştiri yapmak gerekirse ben de bu açıklamalara dayanarak erken seçim yok diye yazmıştım. Peki ne oldu da erken seçim kararı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifakın zarar görmemesini tercih etti. Çünkü Bahçeli'ye göre ittifaka zarar vermeye yönelik tertipler başlamıştı. Hatırlarsanız Bahçeli, DSP ve ANAP'la koalisyon hükümetini de MHP'ye yönelik bazı tertiplerin yapıldığı kuşkusu üzerine bozmuş ve 3 Kasım 2002'de seçimlere gidilmesi kararını almıştı.

Erken seçim kararını Bahçeli açıkladı, tarihi ise Erdoğan belirledi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, "Ülkeyi uzun süre seçim ortamında tutmak doğru olmaz. Bir an önce belirsizliği ortadan kaldırıp, seçimlere

gitmemiz lazım” dediği belirtiliyor. Erdoğan ile Bahçeli’nin yarım saat içinde ülkeyi erken seçimlere götürmelerinde bir numaraya ‘cumhur ittifakının korunmasını’ yerleştiriyorum.

Erken seçim kararının alınmasıyla yeni bir durum oluştu. Muhalefetin hazırlıksız yakalandığı seçimlerin tarihine değil, sonuçlarına odaklanmak gerekiyor.

## Yeni Akit –

## Abdurrahman DİLİPAK

### Erken Seçim

24.6.2018. Dananın kuyruğu o gün kopacak. Ramazan Bayramından bir hafta sonra seçim. “Erken seçim konusunda ne dersin” dediler. Dedim ki, “Bir yıldan daha az sürede iki ayrı seçim doğru değil. Sosyo psikolojik açıdan da doğru değil, ekonomik açıdan da doğru değil. Hassas bir bölgede bulunuyoruz. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Darbe, terör, savaş baskısı altında spekülasyon ve manipülasyon bir ortam söz konusu. Dolayısıyla aceleye getirmeden ve geç kalmadan bu seçim tartışmasının sonuçlandırılması gerek.. Bana kalırsa genel seçim olmalı ve bu süreç bir an önce tamamlanmalıydı. Ama bu kadar erken beklemiyordum. Şimdi seçimle ilgili düzenlemenin bir an önce meclisten geçirilmesi gerek. Ek bütçe gerek. Uyum yasalarının çıkması gerek. Bu seçim tartışmasını bir seferde bitirmek gerekiyordu.. Türkiye’nin bu siyasi tartışmalardan kurtulup yoluna devam etmesi gerek.

ABD, Suudileri ve Mısır’ı da arkasına alıp bu defa 30.000 kişilik bir vekalet savaşı yapacak bir güçle geliyor. Siyasetin bu demografik zeminden kurtarılması gerek. Artık iktidar, ana muhalefet partisi diye bir şey yok.

Seçim ittifakı kurulabileceğine göre, aslında baraj sorunu bir şekilde çözülmüş gibi. Hatta baraj konusu partileri ittifaka zorlayacak. İttifakın AK Parti-MHP ayağı belli. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “AK Parti icrayı bize bırakmaya söz verirse bu ittifak olur” gibi bir söz etti, ama anlaşılabilir beyefendi başkanlık sisteminde yürütmenin yasamadan ayrı olduğunu bilmiyor. Ya da doğrudan başkanlık

yetkilerine talip. Bir bakıma doğrudan Erdoğan’a “davul senin sırtında olsun, tokmak benim elimde” diyor. Bu adamla kim ne konuşacak ki, bu akılla. Zaten iş başına gelince ilk yapacağı en önemli iş “yatırımları durdurmak” olacaktır.

Bu durumda görünen o ki, CHP mecburen HDP ile beraber olacak. Böyle bir ittifak da 2+2=3’eder. CHP’nin de, HDP’nin de başka gidecekleri yer yok. Mecburi istikamet bu! Burada merak edilen konu Meral Akşener’e ihale edilen İyi Parti. Akşener başkanlığa aday. İyi Parti ile ilgili olarak bir mağduriyet edebiyatına fırsat vermemeli. Eğer “giremez” denirse, başka bir parti üzerinden yine girerler. En fazla ittifak yapacak parti bana göre İyi Parti veya onun adına vekaleten girecek parti olur. Bakarsınız bir sol ittifak çıkar bu işten, bir de FETÖ ittifakı.

Solda %1’den daha az oy alan nerede ise bir düzine parti var. Bunların arasındaki sağ partiler de Meral Abla ile birlikte “iktidara yürürler”. Yani İlk seçimde en az 4 ittifak var. Barajı geçecek olan yalnız iki ittifak var. İyi Parti, MHP, HDP ve diğer partilerdeki FETÖ iltisaklıların da oyunu alacaktır. Ve tabii AK Parti içindeki Kripto FETÖ’cüler de ablalarının yanına gidecektir.

Bana kalırsa İyi Parti yeni bir “Genç Parti” vakasıdır ve bu iş AK Parti’nin işine yarar. Alacakları oy da yine o seviyededir.

AK Parti’nin en büyük riski, AK Parti içindeki AKP’lilerdir. Bazı kripto FETÖ’cüler nasıl oluyor da hâlâ teşkilatlarda barınıyor ve hatta yeniden göreve getiriliyor. Parti üst yönetimlerinde de bu durum çok ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor. Belediyelerdeki işler, atamalar, korunan bazı isimlere de dikkat çekmek istiyorum. Yargıdaki birtakım anlaşılması zor işler. Sempatizan seviyesindekiler harcanırken, üst seviyedekiler korunuyor algısı var ve bunun birçok örneği sözkonusu. Bürokraside de durum aynı. Bakan, belediye başkanı, teşkilat yönetici, bürokratların kendi aralarında oluşturdukları kumpas iddiaları artık şüyyu vukuundan beter hadiselerden olmaya başladı. Söylenti tehlikelidir. Susmak çözüm değil, ya da “yok böyle bir şey” diye geçiştirmek de çözüm değil. İnsanları küstürürsünüz. “Sual-i mukadder”lere cevap vermek gerek. İddiaların tahkik edilmesi ve halkın doğru bilgilendirilmesi gerek. İş



dünyası ve ihaleler meselesi halkın ağzında sakız olmuş durumda.

Bakin, bu sözler, müfsit, şizofren insanların gevezeliklerinden ibaret dedikodular değil. Ciddi bir iletişimsizlik sorunu var.

Emevi Devleti'nin yıkılıp Abbasi Devleti'nin kurulmasında önemli rolü olan Eba Müslim Horasani'nin şu vecizesini bu vesile ile hatırlatmak isterim. Geçen gün hacamat ve Hirudoterapi uygulaması için gittiğim, AK Parti eski Giresun Milletvekili Turhan

Alçelik hatırlattı: Eba Müslim Horasani; “Onlar, zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular.

Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını

yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı ama uzaklaştıran dostları düşman oldular!”

Paranın izini sürün, kim nerededir görürsünüz. Siyaset “güven” değil, “denetim” müessesesidir. Bırakın babanıza, oğlunuza, damadınıza, kardeşinize güvenmeyi, kendi nefsinize bile güvenmeyeceksiniz. Siyasiler en çok şu duayı yapmalı: “Rabbim beni bana bırakma”! Hepimiz nefis taşıyoruz. Kabil Habil'i öldürür, Kardeşleri Hz. Yusuf'u Kuyuya atar, Esav Hz. Yakub'un peşine düşer. Hz. Osman'ı öldürmeye gelenlerin başında Hz. Ebubekir'in oğlu gelir. Siyasetçinin gözünü yakın dostları ve yakınında duran çalışanları bağlar. Ve bazan “uysal ahmaklar, sinsi hainlerden daha çok zarar verebilirler, koruduklarını sandıkları kişilere ve değerlere.”

İslam tarihinin en trajik olaylarından biri de Hulagu'nun Bağdat'ı yıkmasıdır. Şii asıllı Abbasi halifesinin veziri, İbn-i Alkami ve yine aslen Şii olan ve Hulagu'ya müşavirlik eden Nâsirüddîn Tûsî bu felaketin iki ana sorumlusudur. Biri bir bakan, öteki bir müşavir. Eba Muslim de, bu olaylarla ilgili olarak iş işten geçtikten sonra yukarıdaki tesbiti yapar. Yerel yönetim ve milletvekili adaylığı için doğru dürüst adamları seçelim. Dürüst, bilgili ve cesur. Belediyelerde ve bürokraside temizlik için seçim sonrasını beklemeyelim. Halka zulmeden, tepeden bakan birtakım adamları o makamlarda tutmayalım.

Ben kime oy vereceğim, söyleyeyim. Ya iyilerden en iyiyi, ya da kötülerden az kötüye. Yani mevcutlar içinde en iyie. Küsüp oy vermemek, en kötüye razı olmak demektir. Bu süreçte yapıp

- yapmadıklarımızdan, söyleyip - söylemediklerimizden hesaba çekileceğiz. “Bize hakkı hak, batılı batıl göster, hakta toplanmamızı nasib et, bizi rızanın tecellisine vesile kıl” diye dua edelim.

Biz olduğumuz gibi idare olunacağız. Biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Bir de Allah bizi mallarımız, canlarımız sevdiğimizle kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir.

Allah, servet ve iktidarı ülkeler ve halklar arasında evirip çevirendir. Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde hayır olabilir. Rabbim, bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Hayırlısı olsun. Sonuç ne olursa olsun, O, bizi sabredenlerden, şükredenlerden ve direnenlerden bulacaktır inşallah. Biz Ondan razıyız, yeter ki O, bizden razı olsun.

Allahım, bizim ellerimizle zalimleri cezalandır ve mazlumlara yardım et. Bizi cahil, fasık, kafir ve münafıkların şerlerinden emin kıl. (Amin) Selâm ve dua ile.

### **Milliyet - Cemil ERTEM** **Ekonomi İçin Bayram Gibi Karar!**

Türkiye dün tarihi günlerin-den birisini yaşadı. Seçimler için belirlenen 24 Haziran tarihi Türkiye için ama özellikle ekonomi için hızlandırılmış tarihi geçiş süreci olacak. Ama her şeyden önce bu karar ekonomi için bayram gibi karardır.

Çünkü çoğu belirsizlik ortadan kalkmış, ekonominin en büyük ilacı olan görünürlük ortaya çıkmıştır.

Güncel olarak bugün Türkiye ekonomisinin devamlılığını üç önemli tarih belirliyor. Birincisi, 2001 krizi ve bu krizden sonda atılan adımlar, ikincisi 2008'de IMF ile Stand-By anlaşmaları sürecinin bitirilmesi ve nihayet 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi. Yani sırasıyla 2001, 2008 ve 2014 yılları Türkiye ekonomisinin şimdiki konturlarını belirlemiştir. İşte 2018 Haziran bütün bu sürecin finalidir.

#### **2023 hedefleri**

Türkiye ekonomisinin doğru temellere oturması ve yeni sanayi devrimini yakalayacak kapsayıcı



bir büyümeyi öne çıkartarak, 2023 hedeflerini önüne koymasda da esasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008 yılında IMF programlarını bitirmesiyle başlayan süreçte olmuştur. 2002'de AK Parti'nin işbaşına gelmesiyle başlayan ve 2008-2014 dönüşümleriyle devam eden süreç, 2018'den sonra, tam anlamıyla, ayaklarının üzerine oturacaktır.

Türkiye, 2001 krizinden sonra dalgalı kur rejimine geçmiştir. Bu adım, yalnız basit bir para politikası değişikliği değildir. Dalgalı kur rejimine geçiş, 1947'den beri süren vesayetçi ekonomi anlayışını bitiren oldukça politik bir dönüşümdür.

2002'den beri yapılan reformlar da bu dönüşümü tamamlamıştır. Ancak 2008 dönüşümüyle başlayan süreç, kapsayıcı büyüme yolunu da açmıştır. Özellikle 2010 ve 2011 yıllarındaki büyüme gerçekleştirmeleri, Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Ancak esas olan, başkanlık sistemi yolunda atılan adımlar ve nihayet başkanlık sistemine geçiştir.

Türkiye'nin ekonomi kurumlarının ve anlayışının da başkanlık sistemi doğrultusunda kökten değişmesi gerçekte bütün ekonomik reformların anası olacaktır. Bu anlamda başkanlık sistemine 2018 yılında geçiş, Türkiye için, yeni bir refah yolunun ortaya çıkmasıdır. Ekonomide katılımcı karar alma mekanizmalarının öne çıktığı, piyasa mekanizmasının daha etkin işlediği, büyüklerin küçükleri ezmediği, gelir dağılımının daha adil olması için etkin bir kamu politikasının devrede olduğu bir ekonomiyi ve buna bağlı büyüme ve kalkınma süreçlerini öne çıkartacağımız bir yeniliğe de tekabül edecektir başkanlık sistemi... Yeni sistemle birlikte Türkiye'nin ekonomi politikalarında piyasa gerçeklerinden uzaklaşacağı, görece kapalı bir ekonomi anlayışına geçileceği dezenformasyonu yapılmaktadır ve önümüzdeki kısa seçim sürecinde daha da yapılacaktır.

Bu dezenformasyon yalnız "içeriden" bazı çevrelerce dillendirilmiyor, çok daha önce, bu dezenformasyonun ilk babaları kimi küresel finans çevreleri olmuştur. Ancak bunların bu beyhude çabalarını hep boşa çıkardık ve gerekli reformlar bütün bu süreçte kararlılıkla yapıldı.

**Hayırlı olsun**

Türkiye'nin, dışa tam açık, piyasa giriş ve çıkışlarının tam serbest olduğu, merkez bankasının araç bağımsızlığının sonsuz olduğu bir ekonomiye sahip olması için yıllardır mücadele ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde başardık. Şimdi bu yol, Temmuz 2018 tarihi itibarıyla, siyasi olarak da kurumsallaşacak ve Türkiye'nin yeni endüstri devrimi için gerekli reformları yapmasının önü de açılacaktır. Bu anlamda Türkiye'nin ekonomideki yolu bellidir: Kapsayıcı bir büyümeyi öne çıkartan, yatırım ortamını daha da iyileştiren, dışa açıklığı ve küresel rekabet şartlarını ve dolayısıyla mali piyasaları derinleştiren teknoloji yoğun yeni bir ekonomiyi artık daha kararlı olarak hayata geçireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun!

### **Milliyet – Serpil ÇEVİKCAN**

#### **Tarihi Karar Nasıl Ve Neden Alındı?**

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018 olarak önerdiği erken seçimin tarihi, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran 2018 olarak ilan edildi. Türkiye'nin erken seçime gideceğini ve bunun hangi tarihte yapılacağını açıklaması gereken Erdoğan'dı ve bu dün gerçekleşti.

#### **“Olacaksa bir an önce olmalı”**

Önceki gün Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı'nın Bahçeli'nin çağrısı konusunda yaptığı değerlendirmeler ve Külliye'de gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin yarım saat gibi bir sürede sona ermesi de gösteriyor ki dünkü zirve bir yol haritası zirvesi oldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre önceki gün, Erdoğan başkanlığında dar kadroyla yapılan toplantıda ortaya çıkan üç tarihten biri 24 Haziran'dı.

Erdoğan, Bahçeli görüşmesine bu tarihle gitti. Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarıyla önceki gün yaptığı toplantıda, “Erken seçim olacaksa bir an önce olmalı” dediği ve seçim beklentisinin Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu süreçte ekonomik ve yönetsel sorunları derinleştirdiğini vurguladığı belirtiliyor.

#### **Aciliyet kesp eden**

Türkiye'nin neden erken seçime gitmesi gerektiği konusunda Bahçeli'nin sıraladığı gerekçelerin seçimden bağımsız olarak Erdoğan

tarafından da zaten benimsendiği biliniyor. Erdoğan-Bahçeli zirvesinde bu gerekçelerin üzerinden de karşılıklı değerlendirmeler yapılıyor.

2019 Kasımına kadar uzanacak sürecin, başta ekonomi olmak üzere Türkiye'ye çekilmeye çalışılacak operasyonlara uzun soluklu fırsatlar yaratacağı üzerinde duruluyor.

Suriye odaklı oldu-bittiler, FETÖ ile mücadelenin ikinci aşaması ve küresel operasyonların, mevcut yönetim sistemiyle karşılanmasının güçlüğü üzerinden bir uzlaşmaya varılıyor.

Bu noktada, Erdoğan'ın, dünkü basın toplantısında 16 Nisan referandumu ile milletten onay alan ancak fiilen devreye girmesi Kasım 2019'un beklediği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin kuvvetli vurgularının altını çizmek gerekiyor.

Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor... Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü alınması ve uygulanması için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesp etmeye başlamıştır" sözlerini kastediyorum.

Bu yaklaşım, hem mevcut sistemin tıkayıcı karakterine hem de AK Parti sistematığında; beklentiler, çekişmeler ve yorgunlukların yarattığı dağınıklığın yeni sistemin getireceği büyük fırsatla toparlanması zorunluluğuna işaret ediyor. Dün, Erdoğan'ın basın toplantısını Külliye'de izledim.

### **Salondaki hava**

Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Bahçeli görüşmesi sonrasındaki toplantıya katılan kabine ve MYK üyelerinin yüzünde bir "erken seçim" coşkusu ve heyecanı yoktu.

Toplantı salonundaki genel hava, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik-siyasi realitelerin ve MHP ile kurulan cumhur ittifakının getirdiği zorunluluğu yansıtıyordu.

Buna karşın Cumhurbaşkanı, önümüzdeki seçim kampanyasının ana çerçevesini de oluşturacak erken seçim gerekçelerini kısa ve net biçimde anlattı.

Siyaseten belirsiz ortamın, Suriye ve Irak merkezli tarihi hadiseler ile makro ekonomik

dengelere ilişkin alınması gereken önemli kararları kaldıramayacağını söyledi.

Ve nihayetinde, güçlü kararları mümkün kılan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin yolunu Bahçeli'nin açtığını da vurguladı. Reel politik; cumhur ittifakının önünde şimdi yönetilmesi daha kolay iki aylık bir süre bulunduğunu, ev ödevini henüz tamamlayamamış muhalefet cephesi gerçeğini de hesaba kattığımızda 24 Haziran'ın bir avantaj olduğunu gösteriyor. Cumhur ittifakının yerel seçim sürecinde yaşaması kuvvetle muhtemel sınamaları da göz önüne alalım. Sonuç; herkes istemese de erken seçime gidiyoruz.

## **TAKVİM /**

### **Bülent ERANDAÇ**

#### **Erken seçim, derin ABD-Avrupa'ya tokattır**

**Tarihi** ilk sözü Devlet Bahçeli, son sözü Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan söyledi. Evet, en kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tamamlayıp yeni Türkiye'nin yoluna emin adımlarla 2023 hedeflerine yürümek için artık geri sayım başlamıştır.

Öngörülebilirlik siyasette, ekonomide, diplomaside çok önemli bir husustur.

Yani istikrar ve huzurun devamı, güven ortamının zedelenmemesi yolunda çok akıllı bir hamle olarak SEÇİM, önemli bir silahtır. Erken seçim yaparak, derin oyunları bertaraf etme, zamanlamalı tezgahların çökertilmesi mümkün olurken, seçimden çıkacak sonuçla istikrar korunacak, hedeflerimize varma noktasındaki çalışmalar sapmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirip, önümüz açılacaktır.

Seçimden güçlü çıkmış istikrarlı bir Tayyip Erdoğan yönetiminin iş başında olduğu bir Türkiye'nin dış tehlikelere karşı daha kuvvetli olacağı açıktır. Uluslararası arenada Türkiye'ye karşı yeni senaryolar hazırlandığı gözleniyor. ABD'nin, İngiltere- Fransa-İsrail'le beraber Suriye'ye çullanması, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Türkiye ile Rusya'nın arasını açtık" türü açıklamaları gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye'yi Suriye üzerinden köşeye sıkıştırıp teslim almaya yönelik hazırlıklar görülürken, çok akıllı bir hamleyle erken seçim oyunları

bozacaktır.

Tezgahlar, eş zamanlı içerde de kuruluyor. Batı sevicisi CHP, HDP-PKK, derin mahfiller 'cumhur ittifakı'nı bozmaya yönelik sinsi bir faaliyet içerisinde oldukları açıkça görülüyor. Seçimlerden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan başarı ile çıkararak, Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da halkın refah düzenini artıracaktır. Devleti ve milleti önceleyen Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yolu açık olsun.

### **ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.**

**Türkiye**, terör lobisini alt etti. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi teröristlerden temizlendi. Bölge halkı huzura erdi. Siirt'te de terör olayları yüzünden yıllarca yapılamayan yamaç paraşütü yeniden gökyüzünden süzüldü. Hem sporcuların hem bölge halkının yüzü güldü.

### **OMURGASIZ AVRUPA**

Omurgasız Avrupa (AB), çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye de "Alın o rezil raporunuzu, başınıza çalın" dedi. Rezilce hazırlanan ilerleme raporuna çok akıllı, çok anlamlı cevabı Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik verdi. Omurgasız AB'nin cibilliyetini de şöyle ortaya koydu: "Belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkmış bir rapor. İlkesizlik devam ediyor. Geleceğe dair olumlu bir eleştiri görmüyoruz. Avrupa Birliği, siyasi ve insani açıdan doğru yerde durmuyor..

Eleştirilerin hiçbirini ciddiye almıyoruz. FETÖ'den masum bir Gülen hareketi diye bahsedilmesini kınıyoruz. AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzak. PKK saldırılarına karşı dayanışma görmüyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini anlamaktan uzaklar..." **Ağızına Sağlık Ömer Çelik**

### **BOLTON'UN CİBİLLİYETİ**

aHaber'de geçtiğimiz cuma günü Genel Yayın Müdürümüz Ergün Diler ve Bekir Hazar'ın hazırladığı Yaz-Boz programı, hem içerik hem de damardan verilen mesajlarıyla yaşadığımız günlere damga vurdu.

Programda konuşan CIA ajanı Ray McGovern, dikkati çeken iki not verdi:

- 1) ABD Başkanı Trump'ın yeni güvenlik danışmanı Bolton için 'Resmen DELİ' dedi.
- 2) "Başkan Trump'ın etrafını saran Neo-Con'lar tarafından Suriye kazanına yeni odunlar atılıyor. Bunlar, İsrail için çıkarılıyor.

İsrail, Suriye'ye dalmak, topraklarının bir kısmını işgal etmek için aylardır hazırlık yapıyor zaten" diye konuştu.

### **Derin CHP, Yılmaz Büyükerşen'e Karar Verdi**

İstanbul Baronları-Derin CHP, CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayları Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, İlker Başbuğ ve Haluk Koç'u enine boyuna tartıştı. Ve aday olarak, Yılmaz Büyükerşen'in çıkarılmasını uygun buldu. Bu derin görüşmelerden sonra, Konya'da yapılan CHP Belediye Başkanları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e "Ne zaman yurt gezisine çıkacaksın? Bu bir görev" demesi, ilk işaret olarak değerlendiriliyor.

### **DERİN SÖZ**

"Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi güçlerini tahkim ediyorlar. Mesele, petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpekbalığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz. Cezayir'de 5 milyon insanı katledenler, şimdi kalkıyorlar Suriye ile ilgili bize akıl vermenin peşindeler."

## **TÜRKİYE – Nebi Miş**

### **Erken Seçimler**

Erken seçime gidiliyor. İki gün içinde Türkiye'nin siyasi gündemi tamamen değişti. Artık seçim tarihi netleştiğine göre, bir erken seçimin olup olmayacağına yönelik tartışmalar da bitmiş oldu.

Süreç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yapmasıyla başladı. Bahçeli, sadece çağrı yapmakla kalmadı, hem seçimlerin ne zaman yapılacağı ile ilgili kesin bir tarih vererek 26 Ağustos'u işaret etti. Hem de erken seçime niçin gidilmesi gerektiğini "**milli mecburiyet**" gerekçesiyle açıkladı.

Bahçeli'ye göre, daha seçimlere 18 ay 17 gün olmasına rağmen; "**kaosa gel gel yapan mihrakların faaliyetleri hızlanmıştı. Bölgesel tehlikeler kaotik bir yapıya bürünmüştür. Millî güvenliğe yönelik saldırı planları devrededir. Türkiye'ye yönelik siyasi ve ekonomik operasyonlar günbegün ivme kazanmaktadır. Bu**

**çerçeveden bakıldığında, Türkiye'nin 3 Kasım 2019 seçimlerine kadar istikrar ve denge hâlinde ulaşması zor görünmektedir”.**

Bahçeli'nin erken seçime yönelik açıklamalarının hemen ardından partiler erken seçime yönelik duruşlarını açıkladılar. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri ile yapılacak görüşmenin ardından kendi partisinin kararını açıklayacağını duyurdu.

CHP'liler erken seçime hazır olduklarını söylerken, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi ise seçimin erkene alınmasının kendi partileri açısından bir problem olmayacağını belirttiler. Son dönemde erken seçimin konuşulmaması gerektiğine yönelik her iki lider de birden çok açıklama yapmıştı. Bugünden geriye bakınca, bu açıklamaların seçimlerin erkene alınmamasına yönelik mi olduğu, yoksa seçimler erkene alınacak olsa bile bunun kamuoyunda tartışılmasının olumsuz sonuçları olacağı için konuşulmaması mı gerektiği bir süre daha tartışılır.

Diğer taraftan iki parti arasında bir mutabakata dayanarak mı Bahçeli'nin açıklama yaptığı, yoksa açıklamadan sonra iki partinin erken seçim konusunda uzlaştığı mı meselesi de bir süre gündem olur.

Ama 15 Temmuz sonrasında iki parti arasında önce belli konulardaki iş birliği, ardından Cumhur İttifakı olarak adlandırılan bir birlikteliğin ortaya çıktığı düşünüldüğünde, her iki partinin ittifakın dinamizmine ve işleyişine etki edecek önemli bir açıklamayı, birbirinden habersiz duyurması sürecin ruhuna aykırı olacağını da göz önünde bulundurmak gerek. Ya da daha açık bir ifade ile AK Parti'nin kabul etmeyeceği bir erken seçim çağrısının MHP tarafından yapılması düşünülemezdi. Sonuç tam da beklendiği gibi gelişti. Bahçeli ve Erdoğan'ın görüşmesinin ardından, erken seçim tarihi belli oldu.

Erdoğan, Bahçeli'nin önerisine, **“Türkiye'nin gündemindeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor”** açıklamasıyla olumlu yaklaşıklarını belirtti.

24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimlerin erkene alınmasının gerekçesini, “yeni yönetim sistemine geçişin aciliyet kazanması” olarak açıkladı.

MHP'nin erken seçim tarihi önerisi, iki liderin görüşmesinin ardından daha da erkene alınmış oldu.

Erken seçimin kısa bir süre içinde yapılacak olması kuşkusuz, belirsizliğin bir an önce giderilmesi ve devletin özellikle bürokratik anlamda işleyişinin aksamaması ile ilgili olduğu anlaşılıyor. Yani ülkenin bir an önce seçim atmosferinden çıkarılması amaçlanmış. Seçim hazırlıkları için siyasi partiler ve Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine ilişkin uyum yasalarının geçirilmesi için ise Meclis yoğun bir çalışma temposuna girecek.

Türkiye demokratik sisteme geçmesinden bu yana birçok erken seçim yapmıştır. Bu erken seçimi de problemsiz gerçekleştirecektir. Hayırlı olması temennisi ile...

## **TÜRKİYE- Batuhan YAŞAR**

### **Erken Seçim Neden 24 Haziran'da?**

Dün tarihî bir gündü..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir satranç hamlesi geldi..

Bizzat çıktı bütün soruların cevabını verdi..

Muallakta, boşlukta hiçbir şey bırakmadı..

**Türkiye gazetesi seçim tarihini bir gün önce manşetten duyurmuştu..**

Ankara büromuzdan **Yücel**

**Kayaoğlu'nu** tebrik etmeden geçmek olmaz..

Türkiye artık 24 Haziran Pazar günü erken seçime gidiyor..

**Dolar Ve Sokak**

Cumhurbaşkanı'nın kullandığı şu ifade önemliydi:

**“Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşması zorunlu hâle gelmiştir”**

Kurdaki ani hareketlenme dikkat çekiciydi..

Birileri de sokak hareketlerinin altyapısını hazırlıyordu..

Muhalefetin hâlâ adayını bile belirleyememiş olması gözlerden kaçmadı..



Dolayısıyla dün erken seçim değil başka önemli kararlar birlikte alındı:

-“**Beni durduramazsınız.. Yoluma devam edeceğim..**”

-“**Artık süper ligdeyim..**”

-“**Kurduğunuz tuzakları gördüm ve ön aldım..**”

### **EKONOMİK OPERASYONLAR**

Geçen sene 3 ayrı kez dolar operasyonuna maruz kaldık..

4 TL'nin üzerine atılmasından söz ediyoruz..

Muhalefet siyaset üretemeyince ekonomik saldırılar başladı..

Bir bakıma ekonomi üzerinden muhalefete yol gösterildi..

Kemal Bey'in CHP grubunda yaptığı son iki konuşmayı izlerseniz ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır..

15 Temmuz'un iktisadi versiyonunun sahneleneceği fısıldanmaya başlamıştı..

### **Seçim Sath-I Mailine Girilmişti**

Aslında ocak ayından beri hareketli günler yaşıyoruz..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli hep sahadaydı..

Aslında yarın seçim olsa kimse 'neden?' diye sormaz..

Hatırlayın 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında bürokrasi kilitlenmişti..

Şehir savaşları çıkarıldı..

Tam 5 ay içinde..

Bu Türkiye için önemli bir tecrübe olmuştu..

**Bugün itibarıyla seçimlere sadece 67 gün var..**

Dün YSK'ya ne kadar sürede Türkiye'yi seçimlere hazırlarsınız sorusu da soruldu..

-**50-55 gün cevabı alındı..**

**Son Başbakan olarak Binali Yıldırım adı da tarihe geçti..**

AK Parti mahalli seçimler için adaylarını daha rahat belirleyebilecek..

Mahalli seçimlerden sonra yapılacak bir genel seçim daha sıkıntılı olabilirdi..

### **Tuzak Kurmaya Bile Fırsatları Yok**

İşte bu yüzden Türkiye 2 ay 7 gün sonra seçime gidiyor:

-**7 Haziran 2015 sonrasını bir daha yaşamamak için..**

-**Bürokratik ve ekonomik kapana düşmemek için..**

Tuzakları gördü ve ön aldı..

AK Parti ve MHP'nin ne yapacağı belli..

Adayları belli..

Ama muhalefette işler karışık..

**Dün apar topar Meral Akşener adaylığını açıkladı..**

Ama bu konuya girmeden bugünlere nasıl geldik, birlikte bakalım isterseniz:

Türkiye'ye biçilen bir rol vardı..

**“Ağır aksak ilerleyen, bir ileri iki geri giden Türkiye..”**

Tek parti dönemi bittiğinde şehit Başbakan Menderes işe hızlı başlamıştı..

Büyüme hamlesi birilerini çok rahatsız etti..

Türkiye artık yere sağlam basıyordu..

Kendisine biçilen o elbiseden kurtulmaya çalışıyordu..

Ama olmadı..

Her defasında darbelerle eski kabına sokuldu..

**2000'li yıllara gelindiğinde FETÖ aparatı da tam kapasite hizmetlerindeydi..**

Yurt dışından gelen talimatlar yerine getiriliyordu..

Kalıplar değişiyor, bedel ödemedi Türkiye'ye istikamet veriliyordu..

2010 yılından sonra olanlar hepimizin malumu..

Ergenekon dalgaları, Gezi, 17-25 Aralık, MİT tırları ve 15 Temmuz..

Terör ve ekonomik operasyonları saymıyoruz bile..

Ama işler bu kez tersine döndü..

Her defasında galip gelen bir Türkiye vardı artık..

### **Tahtını Akşener'e Kaptırdı**

CHP erken seçim kararına “Hodri medyan” dedi..

**Ama bu kadar..**

**Hodri meydanın altı bomboş..**

Kemal Kılıçdaroğlu geçen sene yapılan referandumda 'Hayır' cephesinin liderliğini üstlenmişti..

Şimdilerde siyaseten tükenmiş bir CHP ile karşı karşıyayız..

Yeni değil uzunca bir süredir Atatürk'ün kurduğu partinin bayraklarını ve sloganlarını meydanlarda göremiyoruz..

Belli ki Kemal Bey bunu bilinçli olarak yaptı..

CHP hâlâ rehavet içinde..

Cevapsız sorular ortalıkta uçuşuyor:

**1-Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı belli değil..**

**2-CHP içinden başka birisini mi çıkaracak?**

**3-Saadet veya İYİ Parti'nin mi adaylarını destekleyecek?**

**Boşluk Doldu.. Geçmiş Olsun Kılıçdaroğlu..**

“Kemal Kılıçdaroğlu mu Meral Akşener mi?” sorusunun cevabı da dün ortaya çıktı..

Meral Akşener ön aldı ve adaylığını açıkladı..

Kemal Bey hâlâ neyi bekliyor anlayamadık..

Abdullah Gül'ün ismi konusunda yapılan spekülasyonlar ortada kaldı..

CHP'nin adayı olarak ortaya atılan isimler aynı şekilde..

**24 Haziran tarihi asıl muhalefet için sürpriz oldu..**

### **GÜNEŞ- Ahmet YENİLMEZ**

#### **Anadolu da 'Erken Seçim' Diyor**

Sık sık “**Hızlı yaşıyoruz, hızlı tüketiyoruz, hızla da tükeniyoruz**” tespitimi paylaşırım sizlerle.

Hızın da ister istemez aşınmaya yıpranmaya sebebiyet verdiği, bilimin bize öğrettiği bir gerçektir!

Önceki gün birden gündem değişti!

Sayın Devlet Bahçeli'nin, “**26 Ağustos'ta erken seçim yapılmalı**” açıklamasından sonra kağıtlar masanın üzerine kondu ve tekrardan karılmayı bekliyor!

Sayın Devlet Bahçeli Bey aslında her Salı olduğu gibi TBMM'de haftalık grup konuşmasını yapmıştı, dolayısıyla bu açıklamayı da bu olağan grup toplantısında yaptı.

Bizler de haliyle hemen peşinden AK Parti grup toplantısını beklemeye başladık.

Siyasetle kenarından köşesinden ilgilenen herkes için bu açıklama pek de sürpriz olmadı. Dahası bendeniz 15 Temmuz'da bir erken seçim beklentisi içerisindeydim.

**Ashına bakarsanız uzunca bir zamandan beri AK Parti MHP beraberliği dikkat çekiyor tabiri caizse bir ittifaktan ziyade bir koalisyon da diyebiliriz yaşanan hale.**

AK Parti MHP birlikteliği TBMM' de görüşülen kanun oylamalarından tutun da son “**Zeytin dalı**” operasyonunda da kendini açıkça göstermekteydi.

AK Parti-MHP cenahında her şey açık açık aleni, milletin gözünün önünde olurken diğer yanda

CHP, HDP, İyi Parti, SP arasında yaşananlar adeta çifte gündemle yürümekteydi!

Nasıl mı?

**CHP il kongrelerinde mesela İstanbul'da, gizliden gizliye bir CHP-HDP ve sol fraksiyonlar ittifakı kuruldu!**

Özellikle son düzenleme ile artık HDP özellikle Doğu'da seçim sathı mahallinde istediği gibi at oynatamayacaktı dolayısıyla tehditle, şantajla geçmişte elde ettiği sonucu alamayacaktı!

Bir de buna Doğu ve Güneydoğu'da atanan kayyum belediyelerin başarısı eklenince...

Bakınız sadece sizlere bir tek örnek vermek isterim:

**Tunceli!**

Daha yakın zamana kadar Tunceli dediğimizde zihnimizde ne uyanırdı?

Hangimiz Tunceli'nin nasıl bir yerdir, neleri meşhurdur, ne kadar bilirdik?

Ancak Tuncelili olanlar Tunceli'nin dünyada ender bulunabilecek bir tabiat güzelliğine sahip olduğunu, sadece onlar Munzur'un güzelliği ve mineral zenginliğine sahip suyunun olduğunu bilirlerdi!

**Lakin gelin görün ki, bu zamana kadar misafirperverlikleri her halinden okunan Tuncelililer maalesef terörden başka bir şeyle anlatılmadı!**

Devletin hatası da üzerine binince, ne Tunceli'nin ne de Tuncelililerin hak etmediği bir imaj çıktı ortaya!

Bugün Tunceli'de bir vali var aynı zamanda da belediye başkanlığı görevini sürdürmekte, Sayın Tuncay Sonel!

Kendilerini kaymakamlık günlerinden tanırım, Tunceli'de neler yaptığını burada anlatmayacağım!

**Bizzat gördüğüm şu ki, bundan sonra Tunceli'de seçim sonuçları asla eskisi gibi olmayacaktır!**

İşte bu ve benzeri başarılar, bazı odakları içte ve dışta çok rahatsız etti ki özellikle de ekonomi üzerinden başladılar belden aşağı vurmaya, alın bir de buna dışta yaşananları ekleyin!

Evet 24 Haziran 2018!

**Demem şu ki içte ve dışta kurulan hain tuzakları, bir erken seçim bozar!**

Ben demiyorum, Anadolu ve Anadolu insanı diyor.

### **MİLAD - Bayram ZİLAN**

#### **24 Haziran 2018: Güçlü Erdoğan, Büyük Türkiye**

Bahçeli'nin “**erken seçim**” açıklaması kulislere bomba gibi düştü. AK Parti grup toplantısı öncesi ve sonrasında kulislere konuşulan tek konu “**erken seçim**” oldu. Gazeteciler, bulduğu her siyasetçiye erken seçimi sormaya çalıştı. Zira Bahçeli, erken seçim teklifinde bulunurken gerekçelerini de sıraladı ve bu gerekçeler ayakları yere basan gerekçelerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup salonuna gelirken kendisine “**Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ile ilgili bir değerlendirmesinin olup olmayacağını**” sorduk. Erdoğan, “**şuan bir yorumunun olmayacağını, yarın Bahçeli ile bir görüşme yapacağını**” söyledi.

Aslında tüm bu trafiğin bir arka planı var. Bu arka planda gerek ekonomik anlamda ve gerekse siyasi alanda mevcut hükümetin ve bilhassa “**Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü kapatma**” girişimleri var. Son zamanlarda pozitif büyüme rakamlarına rağmen dolar kurundaki yükselişin dış müdahale ile doğrudan ilgisi var. İhracat rakamları ve turizm rezervasyonlarındaki artışa rağmen doların ve faiz oranlarının inatla yükselmeye devam etmesi ekonomi alanında Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmak istendiğini çok net gösteriyor.

Bunlar akla gelen ilk arka planlar...

Öte yandan siyasi alanda da erken seçimi gerekli kılan bazı gerekçeler vardı.

Bu gerekçeleri bu köşeyi takip eden okurlarımız çok kez okudu.

Gerekçelerin başında 16 Nisan itibarıyla Türkiye'nin Parlamenter Sisteme son verip Cumhurbaşkanlığı Sistemine vize vermesi geliyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sistemine fiilen geçmiş ancak resmi olarak halen Parlamenter Sistemle yönetilen, yarım yamalak yürüyen bir sistem var. Bu muğlâklığı gidermenin en kestirme yolu bir an önce erken seçime gidip Cumhurbaşkanlığı Sistemine resmen geçmekti.

#### **Bir başka gerekçe de Suriye'deki güç savaşı.**

Türkiye'nin Suriye'deki varlığı, Suriye üzerinden Türkiye'yi terbiye etmek isteyenleri kontrpiyede bıraktı. Suriye iç savaşını Türkiye'ye yaymak isteyen çevrelerin hevesi kursağında kaldı. Ancak Türkiye'nin bu güçlü hamlesine karşı başka hamlelerle cevap vermek isteyenlerin iştahı her zamankinden daha fazla artmış durumda. Bu yüzden Türkiye'nin “**Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine**” geçip sağlam bir yönetim sistemiyle bir başka ifadeyle “**Güçlü Erdoğan, Büyük Türkiye**” mesajıyla dimdik ayakta durması gerekiyordu.

Tüm bu haklı gerekçelerin yanında Türkiye'nin 2023'te ekonomide dünyada ilk 10'a girme, ihracatta ciddi bir büyüme oranı yakalama ve yerli üretimi artırma gibi hedefleri erken seçimi zorunlu kılan sebepler arasındaydı.

Batı dünyasının Türkiye'yi köşeye sıkıştırma girişimlerini bertaraf etmek ve mezkûr hedefleri tutturmanın tek yolu güçlü bir yönetimden geçiyor.

İşte bu yüzden 24 Haziran'da Türkiye'yi korumak, güçlendirmek ve büyütme için sandık başına gidiyoruz.

Daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yi tesis etmek için sandık başına gidiyoruz.

Yüzde 50 artı 1'i yakalayabilmiş, halkın yarısından fazlasının oyunu almaya mazhar olabilmiş bir lideri seçmek için sandık başına gidiyoruz.

Kendimiz için, ülkemiz ve geleceğimiz için sandık başına gidiyoruz.

Bu ülke bizim, bu topraklar bizim.

İbn-i Haldun'un “**Coğrafya kaderdir**” sözünden mülhem, coğrafyamızla oynayıp kaderimizi değiştirmek isteyen sömürgecilerin ülkemiz için kurdukları alçakça planları bertaraf etmek ve ülkemizin dimdik ayakta kalmasını sağlamak için sandık başına gidiyoruz.

Mottomuz ise...