

STAR- Yalçın AKDOĞAN

Yeni Sisteme 66 Gün...

Erken seçim kararıyla Türkiye sandık için geri sayımı başlattığı gibi, yeni sisteme geçiş için de geri sayımı başlattı. Artık **Türkiye'nin yeni sisteme geçmesine 66 gün kaldı.**

Türkiye, 16 Nisan referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni oyladı ve kabul etti, ancak halkın kabul ettiği yeni sisteme geçilmedi.

Referandumda bu sistemin niçin gerekli olduğuna yönelik gerekçelerin önemli bir kısmı, *Türkiye'nin yapısal sorunları kadar, içinden geçilen süreçte aciliyet arz eden ihtiyaçları ifade ediyordu. Türkiye'nin maruz kaldığı iç ve dış sorunların çözümü Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini gerekli kılıyordu. Sorunlar hala var olmasına rağmen ihtiyaç duyulan sistemin 2019 sonrasına bırakılması Türkiye'nin menfaatine değildi. Bu açıdan erken seçim kararı son derece yerindedir.*

16 Nisan referandumundan sonra hemen uygulamaya geçen madde, Cumhurbaşkanının partili olabilmesiydi. Türkiye o günden itibaren **Partili Cumhurbaşkanı ile işleyen Parlamenter Sistem**'le yönetiliyor. Erken seçim, sistemin tüm boyutlarıyla hayata geçmesine fırsat sağlamış ve taşları yerine oturtmuş olacak.

Yeni sistem demek, tüm kurumların reforme edilmesi demektir. Bu yüzden önümüzde büyük bir **reform süreci** var. **24 Haziran seçimleri Türkiye'nin bu büyük reformu hayata geçirmesi anlamına gelecek.**

Personel rejiminden tüm kurum ve kuruluşların işleyişlerine, seçim sisteminden Meclis içtüzüğüne ve yerel yönetimlere kadar her alanda yapılacak reformlar Türkiye için büyük bir **değişim dalgası** oluşturacaktır. Türkiye her zaman reformlarla ve değişim projeleriyle büyük sıçramalar kaydetmiştir. **Erken seçim reformlarla daha erken buluşma anlamında geliyor.** Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın erken seçim kararını açıkladığı konuşmada vurguladığı iki husus çok önemli:

1. Eski sistemin hastalıklarından kurtulmak.

2. Belirsizliklerin Türkiye'ye zarar vermesini önlemek.

Erdoğan, yeni sisteme geçiş aciliyetini bu vurgularla ifade etti. **Eski sistemin vesayetçi yapısının tamamen tasfiye edilmesi, Türk demokrasisi ve sivilleşme açısından hayati önemdedir.**

Eski hastalıklar deyiminin içine **bürokratik oligarşi** ve sistemin hız kaybetmesine sebep olan alışkanlıklar da var. Yeni hükümet sistemi icraanın etkili ve süratli hale gelmesi açısından elzemdir. Kurumsal taassupların ortadan kaldırılabilmesi ancak topyekün bir reformla mümkündür.

Erken seçime yönelik spekülasyonların ortadan kaldırılması belirsizliğe son vermek demektir. Özellikle **yabancı yatırımcılar ve ekonomik aktörler bu spekülasyonların ortadan kalkmasıyla rahat bir nefes alacaktır.**

Suriye bağlamında bölgemizde yaşanan gelişmelerde **Türkiye'nin hem güçlü bir aktör olarak öne çıkması, hem de maruz kaldığı risk ve tehditlerle daha etkili bir şekilde mücadele**

edebilmesi de iç siyasetteki belirsizliklerin kalkmasıyla ilişkili bir durumdur.

AK Parti'nin genel prensibi seçimlerin olağan takviminde gerçekleştirilmesidir.

Cumhurbaşkanımızın **"taahhütlerimize sadık kalarak dışimizi**

sıkardık" hassasiyeti bu prensibi yansıtır.

Ama gelinen nokta AK Parti'nin değil Türkiye'nin menfaatlerini incelemeyi gerektiriyordu. Erdoğan her zaman **'her şey Türkiye için'** sloganını AK Parti'nin mottosu yapmış bir liderdir. Bu yüzden ülkenin ali menfaatleri neyi gerektiriyorsa AK Parti o istikamette hareket etmiştir ve bugün de aynı hassasiyeti sergilemektedir.

Erken seçim kararı milletimiz için hayırlı olsun.

Milletimiz 16 Nisan'da onay verdiği sistemin hayata geçmesi için 24 Haziran'da da iradesini ortaya koyacak ve yepyeni bir sistemle Türkiye'nin önünü açacaktır.

STAR -

Mustafa KARTOĞLU

CHP'nin Adayı Kim Olacak?

Siyasetin sürprizler ve *'ters köşe'*lerle dolu en uzun iki gününü yaşadık. MHP lideri **Devlet Bahçeli**, Salı günü TBMM grup toplantısında *'erken seçim'* önerisi yapması *'zamanlama'* açısından sürprizdi. Erken seçimin *'daha erkene'* 24 Temmuz'a alınması da ikinci sürpriz oldu. Biz gazeteciler dahil, Ankara siyaseti için tam anlamıyla bir *'ters köşe'* durumu yaşandı. Bahçeli *'26 Ağustos'* çağrısını Cumhurbaşkanı **Tayyip Erdoğan**'la görüşerek mi yaptı; Görüştüyse Erdoğan bir saat sonra yaptığı konuşmadaki *'3 Kasım 2019 seçimleri'* ifadesini neden değiştirmede; Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden neden *'daha erken seçim'* kararı çıktı? Bunlar artık sırası geldiğinde *'ne olmuştu'* diye yazılacak şeyler. Bugün, önümüzdeki 64 günde olacıklara odaklanmak gerek. Seçim ittifakları nasıl oluşacak? Hangi parti hangi partinin listelerinden milletvekili gösterecek? Cumhurbaşkanlığına kimler aday olacak? AK Parti-MHP-BBP'nin *'Cumhur İttifakı'* netleşmişti. AK Parti ve MHP, milletvekili seçim pusulasında *'aynı çerçevede'* yer alacak, ancak parti olarak seçime girecek; BBP ise milletvekili adaylarını AK Parti listelerinden gösterecek. BBP'den kaç ismin hangi bölgelerden ve hangi sıralardan aday gösterileceğinin kararı daha sonra verilecek. AK Parti, ittifak var diye MHP'ye oy kayması olabileceğini de hesaba katıyor. Bunun için partililere *"AK Parti'nin TBMM'de güçlü bir çoğunluğa sahip olması gerekiyor. Bunun için oy kaybetme lüksümüz yok; aksine arttırmamız gerekiyor. Ancak bu rekabeti centilmence yapalım, ittifak ruhuna zarar verecek sonuçlara neden olmayalım"* talimatı verildi. Cumhur ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ise Erdoğan olacak. Muhalefet kanadında ise CHP, HDP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin ittifak çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

Zira bütün partiler *'hiçbir partiye kapımız kapalı değil'* diyor.

Muhalefet, 2019'a hazırlanırken hesaplarını ağırlıklı *'cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakmak'* üzerine yapmıştı.

Ben, seçim yaklaştıkça bunun gerçekçi olmadığını görüleceği ve *'ilk tur'* ihtimali üzerine bir ittifak yapılacağı kanaatimi daha önce yazmıştım.

Seçimlerin *'çok erkene'* alınması üzerine muhalefet kanadı da ittifak hesaplarını *'ilk turda seçilme'* ihtimali üzerine yapmaya başladı.

Muhalefet partileri ittifak ve *'ortak aday'* formülü konuşuyorlar.

Ancak hepsi CHP'ye bakıyor.

Zira CHP seçmeninden bir *'sağ aday'*a firesiz destek çıkması zor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü **Bülent Tezcan**, *'gönüllerdeki adayın'* Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dün açıkladı.

Kılıçdaroğlu ise halen *'mesafeli'*. Dün ısrarlı sorulara rağmen, *"Bunu yetkili organlarımız belirler"* dedi.

Ancak, Kılıçdaroğlu üzerinde *'aday ol'* baskısı yüksek.

Zira, *'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yeniden başbakanlık sistemine döndürecek bir aday'* formülü gerçekçi değil.

Zira eski sisteme dönmek için TBMM'de anayasayı değiştirecek veya referanduma götürececek bir çoğunluk da gerekiyor.

Ayrıca, yeni sistemle

cumhurbaşkanı *'hükümetin'* de başkanı olarak, anayasa değişikliğine kadar hükümet kurmak ve sistemi çalıştırmak zorunda. Bu süreçte sistemin çalıştığını ve *'düzeltilecek devam etmesi gerektiğini'* düşünürse ne olacak?

Bu sorunun cevabı yok.

CHP, daha önce bir belediyeyi yönetmeye aday olmuş isimler yerine, devleti yönetmeye aday bir isim bulmak zorunda.

Bu isim de yarın doğmayacak.

Bu nedenle, CHP'nin genel başkanını aday gösterme konusunda ısrarcı olacağı kanaatimi koruyorum.

Aksi olursa, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmeyi baştan kabul ettiği, genel başkanın milletvekilliğini kurtarmayı seçtiği anlamına gelir.

'Genel Başkanlığımı kurtarmayı' demedim!..

STAR - Yiğit BULUT

24 Haziran, Kurtuluş Savaşımızın Son Hamlesi!

Size sadece bir seçim tarihi gibi geliyorsa “bir daha düşünün” derim! 1699’dan itibaren sömürülmeye başlanan coğrafyamızın, son 100 yıldır verdiği KURTULUŞ mücadelesinin “Halkın Doğrudan Yönetimi Ele Aldığı” Sistem Değişikliği İle Taçlanacağı Ve Özellikle Son 200 Yıldır Ekonomiden-Siyasete Yerleşen Tüm Zehirli Sarmaşıkların Sökülüp Atılacağı Son Hamlenin Yapılacağı Gün...

Sevgili dostlarım, KURTULUŞ SAVAŞIMIZ, son 200 yılda EMPERYALİZM ve uzantılarına karşı verdiğimiz ve 2003 sonrasında kaldığımız yerden devam ederek, SON HAMLEYE doğru ilerlediğimiz mücadelenin adıdır! Ve Sistem Değişikliği İle Taçlandıracağımız Bu Mücadelenin En Önemli Son Hamlesinin Halk Tarafından-Bizler Tarafından Yapılacağı Günün Adıdır “24 Haziran”! Kimlere Karşı Mı yol alacağız, son virajı döneceğiz?

Yabancı ülkelerin gizli servisleri ile iç içe girmiş terör örgütlerine ve onların “siyasi parti gibi” görünen bazı uzantılarına karşı!

GAZİ’nin koltuğunda “oturduğunu” iddia edip, FETÖ’den emir alanlara karşı! FETÖ terör örgütü ve yabancı gizli servislerin ortaklığında zorlama ile kurdurulan siyasi oluşumlar-ittifaklar ve zorlama adaylarına karşı!

200 yıldır bu coğrafyayı sömüren, Halkı Dışlayıp İktidarı Vesayet Odaklarına Teslim Eden, “Sözde Demokratik Sistemin” Yerinde Kalması İçin Her Türü Manipülasyonu Hatta Fiziki Darbeyi Yapmaya Kalkan Emperyalistlere Karşı!

Kanımızı her anlamda emen YERLEŞİK DÜZEN ve uzantılarına karşı! Ülkemizi, coğrafyamızı elimizden almaya çalışanlara karşı!

KISACASI; Bizi Biz Yapan Değerleri Yüzyıllardır Yok Sayan, Bizim Olana Saygı Duymayan, Değerlerimizi Çalan, Hangi Koltukta Oturursa Otursun “Bizden Görünüp” Bizden Olmayan, Emperyalistlerden Emir Alan Ve Türklüğümüze-İslam’a-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Gibi Değerlerimize Saldıran İç-Dış Odaklara Karşı Bu Coğrafyadaki Kavgamızda Son Ve Tarihi Adımı Atarak, Ülkeyi, Milletimize, Halkımıza, Sistem Değişikliği İle, Kalıcı Olarak Teslim Edeceğimiz Günün Adıdır “24 Haziran”... Şimdiden Hepimize Hayırlı Olsun...

AKŞAM – Ufuk ULUTAŞ

AB Sorununun Parçası Olmamalı

AB Komisyonu tarafından yayımlanan “2018 Türkiye Ülke Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesi” tahmin edildiği üzere Türkiye’nin ve AB-Türkiye ilişkilerinin gerçeklerini es geçmiştir. Bu durum Türkiye-AB ilişkilerindeki en köklü soruna işaret ediyor aslında. AB Türkiye’yi paranteze almak ve anlamamak konusunda ısrar ediyor. Her şeyden öte AB’nin Türkiye yaklaşımı subjektif ve samimi bir değerlendirmeden ziyade üye ülkelerin gündemini gerçekleştirilmeye yönelik.

Türkiye’nin AB ile ilişki tarihi hayal kırıklıklarıyla dolu. Türkiye’de AB’ye doğru atılan müspet adımlara AB’nin mukabele etmemesi bu hayal kırıklıklarının merkezinde yer alıyor. Son yıllardaki en büyük hayal kırıklığı ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AB’nin takındığı tavır. AB’nin kâğıt üzerindeki merkez değerlerinden olan demokrasinin, bir darbe girişimiyle yok edilmeye çalışılmasına karşı AB’nin tavrı sadece AB-Türkiye ilişkileri açısından değil; aynı zamanda AB ideali açısından da hayal kırıcı. Tüm dünya bir tarafa AB’nin 15 Temmuz karşısında Türkiye’deki meşru hükümet yanında güçlü bir şekilde saf tutması ve empati kurması beklenirdi. Bu empati yokluğu ve Türkiye’yi paranteze alma alışkanlığı maalesef AB’nin Türkiye gerçeklerini es geçmesine sebep oldu.

Aynı şekilde Türkiye’nin terörle mücadelesinin de AB tarafından ya anlaşılmadığı ya da önemsenmediği görülüyor. 2016 senesini birçok Türkiye vatandaşı hatırlamak istemeyecek. Maalesef çok sayıda terör saldırısının yaşandığı ve canımızın yandığı bir seneydi 2016. FETÖ, DEAŞ ve PKK terörü Türkiye’nin kilit noktalarını hedef aldı. Bu üç terör örgütüne karşı Türkiye, FETÖ’yle mücadele, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Sadece 2016 senesinde yaşanan terör saldırıları bile terörle mücadelenin Türkiye için bir lüks değil, varoluşsal bir sorun olduğunu göstermeye yeter. Avrupa’nın kat be kat düşük terör tehdidi karşısında aldığı ekstrem tedbirlere rağmen; Türkiye’nin teröre karşı attığı adımları eleştirmesi en basit ifadeyle izana sığmaz. Daha da kötüsü terör örgütlerinin AB ülkelerinde dolaşıma soktuğu tezviratın, veri ve hakikat

hükmüne sokulması en başta AB'nin karşı karşıya olduğu metodolojik çarpıklığı göstermesi açısından önemlidir.

Bir diğer sorun da AB'nin "birlik dayanışması" görüntüsünde sorun çözücü bir merci olmayı değil, sorunun parçası olmayı tercih etmesi. Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif ve Türkiye'nin egemenliğine kasteden adımlarının dayanışmayı gerektirmemesi lazım. Bu ülkelerin yıkıcı ve pervasız tavırlarına AB kalkanının verilmesi, AB'yi sorunun bir parçası yapıyor maalesef. Eleştirilerin tüm provokasyonlara rağmen yapıcı tavrını sürdüren Türkiye'ye yönelmesi de AB'nin subjektif ve üye ülkelerin müstakil gündemine mahpus pozisyonunu örneklemekte.

Türkiye uzun süredir AB'ye pozitif gündemle yaklaşma gayretinde. AB'nin son örnekte olduğu gibi artık etkisini ve ciddiyetini kaybeden raporlarla Türkiye'yi ötekileştirmekten vazgeçmesi gerek. AB çözüm odaklı hareket etmeli; sorunun parçasına dönüşmemeli.

AKŞAM – Kurtuluş TAYİZ

Aday Olacak Kadar İtibarı Yok

Erken seçim en çok da "erken seçim" talep eden CHP'ye sürpriz oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "erken seçim" kararını açıkladıktan sonra CHP'li yöneticiler "OHAL koşullarında seçim olmaz" diye adeta ağlamaya başladılar.

CHP "erken seçim" isterken OHAL yok muydu? Seçim kararını aldıktan sonra mı OHAL yürürlüğe girdi?

CHP'de tutarlılık aramak samanlıkta iğne aramaktan farksız. CHP'nin şimdi asıl problemi kendi genel başkanını "Hodri meydan" dedikleri 24 Haziran seçimlerinde aday göstermeye yanaşmaması. Ne ana muhalefetin başındaki isim cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edebiliyor, ne de partisi genel başkanını aday gösterebiliyor. Demek ki, ana muhalefet kendi "lideri"ni cumhurbaşkanı adayı gösterecek kadar itibarlı bulmuyor.

CHP, kendi liderini "Cumhurbaşkanı" adayı olarak gösteremiyorsa Erdoğan ile ilgili söz hakkını da yitirmiş demektir. O zaman Erdoğan aleyhinde atıp tutmaya tek kelime bile hakları yok. İktidar partisinin alternatifi olan parti, kendi başındaki adama

güvenmiyor ve bu ülkenin başına cumhurbaşkanı olacak kadar itibarlı bulmuyorsa Erdoğan ne yapsın? Sabah akşam Erdoğan'a küfür ve hakaret eden CHP'liler önce partilerinin başına getirdikleri adamı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilir, ondan sonra AK Parti'yi eleştirsin. Cumhurbaşkanı adayı milletvekili de olabilse CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecekmiş! Sanki seçim kriterleri Erdoğan ve AK Parti için geçerli değil, sadece CHP'yi bağlıyor!

Oysa herkes aynı şartlarda bu seçim yarışına giriyor. Yüzde 50'nin üstünde oy almak kolay değil elbet; Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak olan Erdoğan da milletvekili olamayacak. Eğer bu oy oranını yakalayamazsa Meclis'in de dışında kalacak. Fakat CHP hiçbir zaman ülkeyi yönetme gibi büyük hazırlıkların içinde olmadığından bu küçük hesapların peşinden koşmayı sürdürüyor. CHP ülkeyi yönetmeye aday değilse, genel başkanını cumhurbaşkanlığına aday gösteremiyorsa o zaman bu parti ne işe yarar? Amacı ve hedefi nedir?

CHP'nin diline doladığı diğer bir gerekçe de "baskın seçim" lafı. Türkiye, 16 Nisan'ın hemen ertesinde seçim sathı mahalline girdi. Bunu herkes biliyor. Kemal Bey, günlerdir seçim görüşmeleri yapmıyor mu? Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, HDP ve Selahattin Demirtaş ile yapılan görüşmeler neyin hazırlığıydı?

Partilerin seçim hazırlığı 16 Nisan'ın hemen ertesinde başladı. Uzun bir süredir de muhalefet "erken seçim" diye iktidar partisine dayatmada bulunuyordu. Kemal Kılıçdaroğlu daha bir hafta önce sosyal medya hesabı üzerinden

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "erken seçime" davet etmedi mi?

İşte meydan; alın size seçim! Niye hâlâ itiraz ediyorsunuz?

Seçim kararı sadece CHP'ye değil, anlaşılan Avrupa'ya da sürpriz oldu. ABD ve Avrupa, Türkiye'yi ekonomik olarak 2019 seçimlerine kadar zayıflatmayı, güçten düşürmeyi ve krize sürüklemeyi planlıyordu. Hedefleri ekonomik saldırılarla yıprattıkları Erdoğan'ı 2019'da seçtirmemektir. Erken seçim, ABD'nin işaret edeceği "ortak aday" şansını da azalttı. Türk

siyasetini dizayn etmek için o kadar vakitleri yok. Bu yüzden olsa gerek Batı basını **Erdoğan**'ın “**erken seçim**” kararından dolayı öfke kusuyor.

“**Erken seçim**” kararı, her ne kadar Cumhurbaşkanı **Erdoğan** ve AK Parti'nin tercihi olmasa da Türkiye'nin içeride ve dışarıda elini daha da güçlendirmeye yarayacaktır. Cumhurbaşkanı **Erdoğan**, görev süresinin dolmasına daha 18 ay gibi uzun bir süre olmasına karşın fedakarlıkta bulunarak seçimin önünü açmıştır. 24 Haziran Türkiye için hayırlı olacak, ekonomik ve siyasi istikrarı daha da güçlendirecektir.

AKŞAM – Emin PAZARCI

İşte Seçimin Sonucu

Türkiye'nin yakın dönem siyasetini iyi bilirim. Fırtınalı yıllara da, kısa ya da uzun geçen istikrarlı dönemlere de şahitlik ettim. Çok da seçim takip ettim. Ancak, adeta tereyağından kıl çekercesine böylesine rahat alınan bir seçim kararı görmedim.

Göz açık kapayınca kadar bitti bu iş. Sandık **24 Haziran** tarihinde milletin önüne konulacak. O yüzden artık sandıktan çıkacak sonuçlar üzerine kafa yormak lazım. Bence o da şimdiden belli.

Özellikle **Cumhurbaşkanlığı** seçiminde **Recep Tayyip Erdoğan** açısından, alınan seçim kararı kadar rahat geçecek.

Erdoğan banko...

Üstelik, **Erdoğan**'ın karşısına kim çıkarsa çıksın, kim kiminle ittifak yaparsa yapsın, hangi formül devreye sokulursa sokulsun, banko. Bunu şimdiden söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Birazcık siyaset bilen, **Türkiye** ve **Dünya**'daki gelişmeleri okuyabilen herkes aynı sonuca varabilir.

Erdoğan, test edilmiş bir aktör...

Son 15 yıllık istikrar dönemine imzasını attı. Ülkede büyük değişim ve dönüşümler gerçekleştirdi. Ekonominin geldiği durum, **IMF**'yi sırtımızdan atmamızın yanında sağlık, ulaştırma, turizm, savunma sanayii ve diğer sektörlerin durumu ortada.

Bir zamanlar **Türkiye**'de “**Barajlar Kralı Demirel**” vardı. Son yıllarda altına imza atılan yatırımlarla **Demirel**'in hayalleri bile geride kaldı.

1970'lerde **Karaoğlan**'ı **Ecevit** için “**halkçı**” s loganları atılıyordu. Ama, **O**'nun döneminde bile **Devlet Hastaneleri** ile **SSK** hastaneleri birleştirilemedi. “**İşçi babası**” diye adlandırılan **Ecevitli** yıllarda, işçiler **SSK** hastanelerine mahkûmdu. “**Bağımsız Türkiye**” sloganları atan sol, **Türkiye**'nin bugün uyguladığı bağımsız politikaları hayal dahi edemezdi. Merhum **Alparslan Türkeş, Başkanlık Sistemi**'ni savunduğu için **1980** darbecileri tarafından idamla yargılandı. Ama, **Türkiye 24 Haziran**'dan sonra tam olarak **Başkanlık Sistemi**'ne geçecek.

Bu ülkedeki bazı kesimler yıllarca “**Milliyetçi Türkiye**” sloganları attılar. Ama, bugün olduğu kadar milli menfaatleri savunamadılar.

Rahmetli Necmettin Erbakan, “ağır sanayi hamlesinden” bahsetti hep. Buna karşılık, savunma sanayiinde bugün atılan adımları atamadı. Bütün hassasiyetlerine rağmen, mütedeyyin insanlar, **Erbakan** döneminde bu kadar rahat edemedi.

Turgut Özal'ın hesapları

vardı. **Irak** konusunda bazı adımlar atmak istedi. Engellendi, bunları aşamadı. **Erdoğan** döneminde ise, bu engeller büyük ölçüde yıkıldı. **Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu**'nun en büyük hedefi **Nizam-ı Alem**di. Erdoğan'a bakın, ne diyor bugün? Biz, Demirel'in “60 Cent'e muhtacız” dediği dönemleri gören, IMF kılıcının tepemizde Demokles'in Kılıcı gibi sallandığı bir nesiliz. Erdoğan döneminde geçti o günler. Artık **IMF**'ye borç verebilecek durumdayız.

1980 darbecilerinin cezalandırıldıklarını gördük. **28 Şubat** darbecilerinin ne hale geldiklerine tanıklık ettik. **FETÖ** gibi kökü dışarıda olan ve geçmişte bütün siyasetçilerin önünde el-pençe divan durdukları bir belayı savuşturduk. Yeter mi? Daha fazlasını da sayayım mı?.. Kim ne derse desin, kim aksini iddia ederse etsin, bunların hepsinin altında **Cumhurbaşkanı Erdoğan**'ın imzası var. İşte **24 Haziran**'da **Erdoğan** bu birikimiyle halkın karşısına çıkacak. Sandıkta oy isteyecek. **Kılıçdaroğlu** gibi aktörler ne diyecek? İçler acısı **SSK** yıllarını mı anlatacak? Ayrıca muhalefet bloğu halkın karşısına kiminle çıkacak? Bu da meçhul. Henüz ortaya bir aday bile çıkarmış değil. Ancak ne söyleyeceği ve

isteyeceği net, bunu dillendiriyor zaten: ‘Erdoğan’ıGönderecek’ diyorlar. Türkiye’nin **Erdoğan**’dan kurtulmak için sandığa gitmesini istiyorlar. **Erdoğan** düşmanlığı ile yatıp, **Erdoğan** düşmanlığı ile kalkıyorlar. Milleti sırf **Erdoğan**’dan kurtulmak için henüz ortaya çıkmamış, adı sanı ve ne yapacağı belli olmayan bir adaya yönlendirmeye çalışıyorlar. Peki, bu millet mazoşist mi? Acı çekmekten zevk alan bir toplumumuz mu var bizim? Dibi görünmeyen bir kuyuya atlar mı bu insanlar? Sonu belirsiz bir maceraya girişecek kadar feraset yoksunu mu bu toplum? Boşuna “**sonucu tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok**” demedim. Meselelere akılla yaklaşıp, ortadaki tabloya dikkatlice bakınca görünüyor zaten her şey. O yüzden “**Erdoğan banko**” diyorum.

YeniŞafak –

Yusuf KAPLAN

Kader Seçimi

Türkiye, 24 Haziran’da erken seçime gidiyor... Erken seçim kararı pek de sürpriz olmadı aslında.

Erken seçim geliyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara inmişti, kongre üstüne kongre yapıyordu...

Ayrıca, erken seçim ihtimali çeşitli kulislere konuşuluyordu.

Erken Seçim Kararı Niçin Alındı?

Belki de daha da önemlisi, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini püskürtmesi, ardından Fırat Kalkanı ve Zeytinalı hareketlerini başarıyla tamamlaması ve teröre büyük darbe vurması, Rusya ve İran’la bir tür yarı-eksen oluşturacak ölçekte ittifak yapması, sonuçta, bölgede inisiyatif oluşturacak, dalga-kıracak, kısmen de olsa, oyun-kuracak stratejik bir güce ulaşması, bölgenin silbaştan yeniden dizayn edilmesi için çırpınıp duran ve tam da bu nedenle, Türkiye’yi devredışı bırakmak için Suud, Mısır, İsrail, ABD üzerinden bölgede yeni bir cephe oluşturarak bölgeye yenibaştan çeki düzen vermeye çalışan emperyalistleri kara kara düşündürmeye başlamıştı.

Türkiye, 2019’da seçimlere gidecekti.

Türkiye’nin kader seçimi olacaktı bu: Türkiye’de sistem değişikliğine gidilecek, devlet silbaştan

inşa edilecek, oligarşik bürokrasi yeniden şekillendirilecek, Türkiye’nin iç ve dış öncelikleri yeniden belirlenecek, Türkiye, iki asır yitirdiği yörüngesine zamanla kavuşacak, 2053 ve 2071 hedefleriyle medeniyet iddialarını kuşanarak en azından bölgemizde yörünge oluşturmaya başlayacaktı...

Büyük sorunlar yaşıyorduk elbette: Eğitim, hukuk, kültür, medya, şehircilik, akademiye çok köklü sorunlarla boğuşuyorduk; ama ekonomik, siyasî ve stratejik bakımdan Türkiye dünyanın birinci liginde oynamaya başlamıştı...

Batılılar, bütün stratejilerini, Türkiye’nin gelişini, İslâmî bir yörünge oluşturma yürüyüşünü durdurmak, mümkünse Türkiye’ye diz çöktürmek amacıyla geliştiriyorlardı.

Biz gelince, onlar defolup gideceklerdi buradan.

Biz gelince, sömürgeci, şer-şirret düzenleri, iğrenç hesapları yerle olacaktı çünkü.

O yüzden, her ne sûretle olursa olsun,

Türkiye’nin gelişi durdurulmalıydı!

Batılıların temel stratejisi, İran’ın durdurulması, petrol yataklarının kontrol altına alınması filan değildi; Batılıların asıl stratejisi, medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden başlamaya karar veren, o yüzden küllerinden doğan, şimdilik maddî / stratejik açıdan büyüyen ve bölgeyi toparlamaya soyunan Türkiye’nin durdurulmasıdır.

O yüzden 2019’da yapılacak seçimlere kadar Türkiye kaosa sürüklenecekti. Ekonomik saldırının işaretleri alınmaya başlanmıştı. Sosyal ve siyasî kaos senaryoları hazırlanıyordu...

Türkiye, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden sonra, seçimleri tam bir buçuk yıl erkene alma kararı aldı. Erken seçim kararı, bütün kaos senaryolarını tuzla buz etti.

Şundan kesinlikle eminim: Batılıları şaşkına çevirdi bu erken seçim kararı. Bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Temel Meselemiz: Türkiye Yönünü Bulacak Ve Yörünge Oluşturabilecek Mi?

Gelelim asıl can alıcı meseleye...

Türkiye’nin sorunları siyasî değil. Ekonomik de değil.

Türkiye’nin sorunları, daha köklü, daha derin: Varoluşsal.

Yaşadığımız hukukî, ekonomik, siyasî sorunlar, bu varoluşsal sorunların sonucu yalnızca.

Türkiye, iki yüzyıl önce rotasını, yüzyıl önce de yönünü ve yörüngesini, dolayısıyla medeniyet iddialarını yitirdi; tarih yapan bir aktörden, Batılıların yaptığı tarihte tatil yapan bir figürana dönüştü.

İki asırlık tarihimizin görünen şekli böyle. Bir de alttan alta işleyen, fokur fokur kaynayan, küllerinden doğma mücadelesi veren, görünmeyen ama son 60 yıldır artan bir hızla görünmeye, su yüzüne çıkmaya başlayan derin bir yönü var.

Düşse kalka yol almaya çalıştığımız, sisteme çeki düzen verirken sistemin bizi dönüştürdüğü gözlenen, ama ne olursa olsun mutlaka tersine çevirmemiz gereken yakıcı, zorlu bir süreç bu. Tam bu noktada üzerinde kafa patlatmamız ve cevabını vermemiz gereken hayatî sorular var:

-Türkiye, yörüngesini bulabilecek mi?
-Medeniyet iddiasını kuşanabilecek mi?
-Toparlanacak, mazlumları ayağa kaldıracak ve emperyalistleri defedebilecek mi?

Bu üç soruyu aslında tek bir soruda özetleyebiliriz: Türkiye’de bu toplumun varlık nedenini oluşturan, tarih yapmasını mümkün kılan yegâne kurucu, konumlandırıcı ve koruyucu kaynağımız İslâm’ın geleceği ne olacak? Kimliğimizin, “kültür”ümüzün, tarihimizin temelini, ruhunu, bu toplumun ruhköklerini, anlam haritalarını oluşturan İslâm’ın önü açılacak mı, dolayısıyla İslâm’ın bizim, bölgemizin ve hatta insanlığın önünü açmasını mümkün kılacak köklü düşünce, “kültür”, sanat, eğitim, medya atılımları yapılabilecek mi; yoksa İslâm’ın geleceği açısından kan kaybetmeye devam mı edeceğiz? Bundan sonraki süreçte üzerinde kafa patlatmamız ve mesafe katetmek için uykularımızı haram etmemiz gereken temel varoluşsal meselemiz bu işte.

Çeyrek asırlık bir iktidar tecrübesinden sonra, “iyi de ne yaptık biz?” diye sorduğumuz zaman, “biz Türkiye’yi yönüne, yörüngesine oturttuk, bölgemizin kaderini şekillendirebilecek bir medeniyet yürüyüşünün fikrî, kültürel, sanatsal temellerini attık” diyebilmeliyiz.

Her zaman söylediğim gibi bunun tek yolu var: Eğitim, düşünce, kültür, şehircilik, medya ve gençlikte 10 yıl içinde 100 yılın tohumlarını ekebilmek...

Bu seçim, kader seçimi olacak. Sadece ülkemiz açısından değil, bölgemizin hatta dünyanın geleceği açısından. Vesselâm.

YeniŞafak – Hasan ÖZTÜRK

Maksat İktidar Olmak Değil, İktidarı Devirmekse Burada Bir Bit Yeniği Yok Mudur

Meral Akşener’in partisi kurulduğunda sözcülerinden birinin yaptığı ilk açıklama şuydu: “Bizim birinci önceliğimiz siyasi iklimi değiştirmek.”

Bingo!

Zaten Akşener’i MHP’nin başına getirmek isteyenlerin de amacı buydu.

FETÖ’sü, PKK’sı, Acilciler’i, ölüsü dirisi, Kandil’i, Pensilvanya’sı hep birlikte MHP liderliğinin değişmesini savunmuştu.

Hatta şu anda FETÖ’cülükten hapiste olan bir yazar, “Erdoğan’ın politikalarından kurtulmanın tek yolu MHP liderliğinin el değiştirmesidir” yönünde bir de makale yayımlamıştı. Olup biten “siyaset mühendisliği” olarak kayıtlara geçmişti.

Bir siyaset mühendisliği daha denendi yakın zamanda; 7 Haziran seçimlerine gidilirken... Araştırmacı Hakan Bayrakçı sıralı tivitler attı o dönemde ve bir proje sundu.

Özeti şuydu: 7 Haziran seçimlerinde parlamentoya 4 parti girerse ve 4’üncü parti yüzde 11’in üzerinde oy alırsa, Ak Parti iktidarı sona erer, koalisyonlar dönemi başlar.

Bu proje çok hızla ete kemiğe büründürüldü. HDP parti olarak seçime girme kararı aldı. “Seni başkan yaptırmayacağız” cümlesiyle başlayıp biten o ilginç grup toplantısında Selahattin Demirtaş hedeflerini açık etti. (‘Seni başkan yaptırmayacağız’ sloganının mucidinin daha sonra şu anda tutuklu yargılanan ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala’ya ait olduğu ortaya çıktı.)

Bu açıklamanın ardından seçim döneminde, Aydın Doğan mediasından (ki artık öyle bir medya yok), liberal çevrelere, solculardan

Nişantaşı sakinlerine kadar geniş bir çevre tarafından HDP güzellemeleri ve desteği görüldü.

Sonuç: 7 Haziran akşamı, HDP yüzde 13 ile Meclis'e girdi. Ak Parti yüzde 41 ile iktidar olamadı. Hakan Bayrakçı'nın formülü tuttu! (CHP'nin bir genel başkan yardımcısı seçim sonrası "Ailecek hepimiz HDP'ye oy verdik" bile dedi.)

İki siyasi mühendislik örneği var karşımızda. Bunlardan biri gerçekleşti; diğeri temenni olarak kaldı. Gerçekleşen 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin yüzde 13 ile Meclis'e girmesi ve tek başına bir partinin hükümet kurumamasıdır ki sonuçlarının nelere mal olduğunu biliyoruz. Temenni olarak duran örnekse Akşener'in partisinin hedefi. Yani "Siyasal iklimi değiştirmek."

Siyasal iklimi değiştirmek düşüncesi, bugün "Erdoğan düşmanlığı" üzerinden yeniden kurgulanıyor.

Çünkü, 16 Nisan'da bir referandum yapıldı ve parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin anayasal alt yapısı düzenlendi.

O yüzden bir daha Hakan Bayrakçı'nın formülü gibi bir formül üzerinden siyaset mühendisliği yapılamaz.

Ancak yeni sistemin ilk seçiminde "Erdoğan düşmanlığı" üzerinden bir siyaset mühendisliği denenecek.

Bunun işaret fişeğiniyse CHP lideri Kılıçdaroğlu ateşledi.

Dün, "Haziran ayı" diye başlayan ve dinleyenler tarafından önce anlamlandırılmayan daha sonra "acabalar"la dolu anlamlar yüklenen o konuşmayı yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Haziran ayı iyidir" dedi, "Haziran karanlığın az, aydınlığın çok olduğu aydır" dedi. Haziran aşağı Haziran yukarı diye devam etti. Peki, Haziran ayına bu kadar atıf yapılmasının nedeni sadece 24 Haziran'da yapılacak seçimler mi?

Hiç sanmıyorum.

Kılıçdaroğlu geçen yıl yaz aylarında Ankara'dan İstanbul'a kadar yaptığı yürüyüşte koluna kimleri taktı hatırlıyor musunuz?

Yine Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı'na getirdiği Kaftancıoğlu'nun "sokak eylemcileriyle" ilgili düşüncelerini hatırlıyor musunuz?

Kılıçdaroğlu'nun yakın geçmişte, "Bana TOMA'nın üzerine çıkacak adam lazım" dediğini hatırlıyor musunuz?

Ve elbette Gezi provokasyonu sırasında "Birleşik Haziran Hareketi" olarak kurgulanan... Yani Gezi provokasyonuna katılanlara HDP-PKK'yı da dahil ederek birleşik cephe kurma hayalini hatırlıyor musunuz?

Gezi'nin de Birleşik Haziran Hareketi'nin de tek bir ortak yönü var;

"Erdoğan düşmanlığı!"

Peki, Erdoğan düşmanlığı üzerinden oluşturulacak bir cephe ile yeni bir siyaset mühendisliğine girişmek mümkün mü?

Akşener, hedef olarak iktidar olmayı değil, iktidarı alaşağı etmeyi seçtiğini ilan etmişti, bugün seçime gidilirken CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu da "Haziran" diye başlayan cümlelerle yeni bir siyaset mühendisliğine soyunduğunu gösteriyor.

Kılıçdaroğlu'nun formülü şu:

HDP/PKK'yı da içine alacak bir marjinaler cephesi kurmak.

Bu cephe ile Akşener ve şürekasının kuracağı cepheyi zımni bir anlaşma ile birleştirmek.

Erdoğan'ı birinci turda seçtirmemek.

Bu cephenin iktidar olmak, ülkeyi yönetmek ve millete vaatte bulunmak gibi bir derdi yok.

Varsa yoksa Erdoğan düşmanlığı. O düşmanlık üzerinden Türkiye'nin hedefe konduğu böyle bir dönemde siyasi iklimi bozmak. Yeni mühendislik çalışması bu!

Ancak o kadar kolay mı? Hiç sanmıyorum.

YeniŞafak /

Hatice KARAHAN

Geleceği Öne Çekmek

Erken seçim önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla, sath-ı mailine girdi. Evvelinde masada olmayan ve belirlenmiş takvimine odaklanılan seçimin öne çekilmesinde, Cumhurbaşkanımızın kısaca ifade ettiği gibi özellikle dış eksenli konjonktür rol oynarken, esas amaç ilgili bu gelişmelerin katkıda bulunduğu belirsizlikleri aşmak olarak tanımlanabilir. Sayın Bahçeli'nin çağrısının kabul bulmasında etkili olan söz konusu belirsizlikleri aşma güdüsü, müdahil olduğumuz bölgesel hareketliliğin içinde seçime yönelik 2019'a uzanan tartışmaları resimden çıkararak netlik sunmayı hedefliyor.

Nitekim örneğin son dönemde piyasalarda da yakinen gözlemlediğimiz gelişmelerde ilgili jeopolitik risklerin lafzı bolca anılırken, yatırımcıların aklından ve dilinden düşmeyen sorulardan birinin de seçimlerin zamanlaması olduğunu biliyoruz. 2019 takviminde gerçekleşmesinin planlandığı defaatle söylendiği halde, sadece yatırımcı nezdinde değil, kamuoyunda da uzun zamandır bir seçim telaşesidir almış başını gidiyor. Dolayısıyla şüyyu vukuunun önüne epeyce geçerek belirsizliklere katkıda bulunmuş bir seçim atmosferi, ülkemizde ve ekonomimizde bir süredir hâkim. İşte bu flu kısmı aşarak daha net bir Türkiye resmi ortaya çıkarmak için, Cumhurbaşkanımızın nihai kararıyla geleceği öne çekmiş bulunuyoruz.

Daha Net Bir Resim

Neticede ekonomi tarafından da baktığımızda, nicedir Türkiye'mizin gerçekliğiyle algısı arasında bir tuhaf açıklık olduğunu görüyor, biliyoruz. Söz konusu açıklığa bir yandan ne yazık ki çarpıtılmış ve sübjektif bilgi akışları sebep olurken diğer yandan geleceğe dair soru işaretlerinin de bu işte bir payı var. Dolayısıyla alınan karar, seçim sorularını vaktinden epeyce evvel ortadan kaldırarak istikrarın ve reformist politikaların devamını teyit edecek daha öngörülebilir bir ortam yaratılabilecek.

Bu kapsamda resmi netleştirecek hususların başında da, elbette geçeceğimiz yeni sistem çerçevesinde oluşacak yeniden yapılanmanın belirginleşmesi gelecek. Böylece bir küme sual daha, yanıtını pek beklemeden hızla almış olacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hedeflediği daha etkili ve verimli bir yönetim mekanizması eşliğinde, ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlara daha seri nüfuz edecek bir işleyişi beraberinde getirecek.

Doğrusu iş dünyasından seçime dair gelen açıklamaların da, büyük ölçüde bu noktalara temas ettiğini iki gündür işitmekteyiz. Zira sektörlerin başlıca beklentisinin, daha öngörülebilir bir ortama hızla adım atarak bürokratik engelleri törpüleyecek yeni sistemin faydalarını hissetmek olduğu açıkça anlaşılıyor.

Piyasa Dostu

Ve piyasalardaki ilk yansımaları bakacak olursak da ilk gün gözlenen belirgin pozitif fiyatlamaların açıklamasını, erken seçimin dost bir mesaj olarak algılandığı şeklinde yorumlamak mümkün. Böylesi bir ilk pozitif tepkinin neden gerçekleştiğini anlamaya çalışırsak da, evvela işin özünde çok kısa süreli bir seçim atmosferinin "minimum belirsizlik" olarak tercüme edilmesi var: Ne kadar hızlı, o kadar iyi... Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın sürpriz olarak nitelendirilen 66 gün vadeli kararı, bu bağlamda oldukça başarılı bir hamledir.

Bunun içeriğindeki bir öge de, kanaatimce, başta 2019'a kadar uzanması planlanan süreçte bir kısım çevrelerce/kurumlarca varsayılan popülist politikalar misali iddiaların boşa çıkmış olmasıdır. Elbette iş dünyasının ve piyasaların 24 Haziran'ı ağırlıklı olarak olumlu karşılamaındaki bir diğer kabulün de, birtakım analistlerin ifade ettiği üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve devam edeceğine dair güçlü beklenti ve bunun ışığında sürece siyasi istikrar ortamı olduğunu eklemek gerekir. Zira böylece, son dönemde üzerine yoğunlaşılacak ekonomik reformlar çok kısa bir es verdikten sonra sisin kalktığı daha net bir ortamda yoluna daha güçlü bir mekanikle devam edebilecektir.

Kısacası burada kendi pencereden ekonomi ağırlıklı bir perspektifle baktığım 24 Haziran kararının, seçim atmosferinden mümkün olan en büyük hızla sıyrılarak Türkiye'mize yeni bir hikâye ve ivme kazandırmak için tarihi bir fırsat olacağına dair inancım tamdır. Bu bağlamda geleceği basiretle öne çeken seçim kararının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

SABAH- Melih ALTINOK

Kılıçdaroğlu'ndan Başka Aday Göremiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yine bütün rakiplerini **ters köşe** yaptı... Yenilen pehlivan misali, kaybettikleri son seçimin sabahından beri bir kez daha "**erken seçim**" isteyen muhalefete, Bahçeli'nin önerisi üzerine "evet" dedi. Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimler, 15 ay öncesinde, 24 Haziran 2018'de yapılacak. Ne var ki muhalefet partisi ve yandaşı gazeteciler bu kez de "**erken değil bir kere, baskın seçim bu**" diye söyleniyorlar. Ancak dikkat edin, fazla bağırıyorlar... Çünkü seçmenin "**Hani harıl harıl** çalışıyordunuz, seçime hazırlanıyordunuz, iktidara yürüyordunuz, **daha ne istiyorsunuz**" demesinden çekiniyorlar... Elbette, **yasaların izin verdiği hiçbir seçim tarihinin "baskın" olmadığını** vemuhalafetin yegâne işinin bu olasılıklara hazırlanmak olduğunu kendileri de biliyorlar. Ve daha acısı, seçmene **umut** vermemelerinden de anlaşıldığı üzere **kendileri de kazanacaklarına inanmıyorlar...** Reva mıdır bu CHP seçmenine? Yine panikle, adaylığını iddialı ve cesur bir siyasiye yakışır şekilde **ilk günden** açıklayan **Erdoğan'ın karşısına** çıkartacak isim arıyorlar sağda solda... Şimdi de umutları; adı sık sık **FETÖ iddialarıyla** birlikte anılan **90 model siyasetçi...** Türk halkı o makamda sivil görmek istediğini ardı ardına defalarca gösterdiği halde, **eski bir general...** Kentinde başarılı işler yapmış olsa da, **partisinin genel başkanı, lideri dururken** adının "bir numara aday" olarak geçmesi "ayıp" olan **bir belediye başkanı...** Ha tabii, bir de Demirel'den sonraki her cumhurbaşkanlığı **totosunda sürpriz** arayanların değişmez adayı **İlhan Kesici**. Evet, sözü oraya getirmeye çalışıyorum Kemal Bey... Oturduğunuz **koltuk** nedeniyle muhalafetin cumhurbaşkanı adayı olmak **size düşer**. Bırakın "**arkadaşlar çalışıyor belki aday yapmazlar**" türünden artık güldürmeyen top çevirmeleri... "Haziranda ölmek zor"

göndermelerini...

Hem, yukarıda saymış olduğum adayların hepsinden çok oy alacağınız da ortada. Çünkü CHP örgütü en çok kendi adayı için çalışır.

Torbadan

Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çıkarttığınız 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinizin performansını düşünün.

Seçmeniniz de sandığa gitmedi.

Tamam, **11 seçimde 11 yapmış** ve yine 12'den vurma ihtimali güçlü bir adayın

karşısında, girdiğiniz **7 seçim 7'sini de kaybetmiş** olduğunuzu ben de biliyorum.

Ama kimi durumlarda, **rakibin güçlü olması**, zayıf tarafın tek **şansıdır**. Sonuçta **Erdoğan'la yarışmış olacaksınız**.

Tabii, her şeyin bir bedeli var. Yarışı kaybetmeniz halinde **hiçbir şey olmamış gibi** tekrar CHP genel başkanlığına dönemeyeceksiniz.

Ama bu akıbet bile, **başarılı olmayan siyasi kariyerinizi bir nebze de olsa unutturabilmek için en sık son** olacaktır.

SABAH –

Burhanettin DURAN

Bu Defa, Türbülans Olmadan Seçim

Türkiye, 24 Haziran'da hızlı bir erken seçime gidiyor. MHP lideri Bahçeli'nin salı günü grup toplantısında "**Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir**" izahı ile yaptığı erken seçim çağrısı AK Parti tarafından da desteklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Haziran'ı işaret ettiği açıklamasında üç gerekçenin sunulduğunu görüyoruz:

- Suriye ve Irak'taki belirsizlikler;
- makro ekonomik kararlar alma ihtiyacı;
- cumhurbaşkanlığı sistemine bir an önce geçerek hızlı ve etkin olma isteği.

Bunlara, 15 Temmuz direnişi ve Yenikapı ruhuyla oluşturulan Cumhuriyet İttifakı'nın selametini de bir dördüncü gerekçe olarak ekleyebiliriz.

Yine de zihinlerdeki başat soru yerini koruyor: "**Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce birkaç kez erken seçim olmayacak demesine rağmen, neden Bahçeli'nin teklifine olumlu baktı?**" Ve "**neden AK Parti, en güçlü olduğunda, ülkeyi**

seçime götürüyor?"

Bu soruların cevabı olarak Erdoğan'ın partisinin kongre süreci ile zaten seçime hazır olduğu söylenebilir. Gerçi siyaseti beş yüz metre etabın hızıyla koşan bir maratoncu olarak Erdoğan her daim seçimlere hazır bir tempo ile çalışıyor. Yine, aylardır erken seçim konuşuluyor olmasına rağmen, muhalefet partilerini hazırlıksız yakalamak istediği de ileri sürülebilir. Ancak 16 Nisan referandumundan sonra erkenden, "**uzun bir seçim sürecine**" girdiğimizi ve muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının birçoğunu etraflıca tartıştığımızı da unutmamalıyız.

Cumhur ittifakının adayı olan Erdoğan'ın yanı sıra İyi Parti lideri Akşener de bir süredir adaylığını açıklamış durumda ve kampanyasını yürütüyor.

Elbette, en zorda olan CHP. Henüz "**ilkeleri**" konuşmaktan öteye geçerek kamuoyuna bir aday sunamadı. Marjinal pozisyonu sebebiyle HDP için ise değişen bir şey yok. Bence Erdoğan'ın hızlı erken seçim kararı almasının üç temel sebebi var.

İlki, 15 Temmuz sonrasında oluşan "**Cumhur İttifakı**" zarar görmeden ve "**yerli- milli**" atmosfer dağılmadan ülkeyi yeni sisteme geçilecek seçimlere taşımak istedi.

İkincisi, 16 Nisan referandumunu ile yapılan sistem değişikliğinin uygulamasını bekletmenin maliyetlerini gördü. Kamunun yeniden yapılanmasının gecikmesi ve makro ekonomik kararların alınmasında yaşanan sorunların hükümet performansını etkilediğini düşündü. Üçüncüsü, belki de en önemlisi, muhtemel dış müdahalelerin doğuracağı türbülans havası gelmeden bu tarihi seçimleri yapmayı önemsendi. ABD seçimlerine bile Rus müdahalesinin konuşulduğu bir dünyada Türkiye'nin seçimlerinin sadece Türk milletine bırakılacağını düşünenimiz pek azdır herhalde.

Kaldı ki ülkemiz zaten bunu tecrübe etti. Erdoğan da, siyasi hayatındaki krizlerden ders çıkarmada mahir bir liderdir.

Hatırlayalım, 2014 ve 2015 yıllarındaki dört seçim (yerel, cumhurbaşkanlığı ve iki genel seçim) ciddi bir türbülans döneminde gerçekleştirildi.

Demem o ki, Gezi eylemleri, 17-25 Aralık girişimleri ve 6-8 Ekim olaylarının bu seçim dönemine rastlaması bir tesadüf değildi.

Yaşanan krizlerin dış operasyonlara bağlantısını bugün daha net görüyoruz.

İşte Erdoğan, bölgesel ve uluslararası konjonktürün toptan üzerine gelemeyeceği bir zamanda ülkeyi cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine götürmeyi tercih etti. ABD'sinden Avrupa'sına ve Körfez'ine kadar birtakım çevrelerin Türkiye'nin seçimlerine müdahil olma hazırlıklarına fırsat tanımadı. Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi yeni bir düzene geçişi sağlayacak seçimlerin türbülans ortamında yapılması çok fazla maliyet üretebilirdi. Evet, "**hızlı bir erken seçim**" ama en çok da dışarıya için...

Erdoğan, 2019 seçimlerine hazırlık yapan dış mahfillerin planlarını boşa çıkardı

SABAH – Mahmut ÖVÜR

CHP'nin Şaşkınlığı ve Hesabı Bozulanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini biraz öne çekip 24 Haziran'ı açıklaması muhalefet cephesini resmen şoke etti. Siyasi aktörler, "**Biz seçime hazırız, hodri meydan**" dese de iç dünyalarında tam bir sarsıntı yaşıyor. Bu açıdan en dikkat çekici parti doğal olarak CHP...

Ana muhalefet partisinden ne yapacağı merak ediliyor. Bütün örgütler teyakkuza geçirildi ama ortada ne aday var, ne de ittifaklara ilişkin somut öneri... Herkes CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını bekliyor. Dışarıdan söylendiği gibi kimsenin milletvekilliği veya ön seçimle ilgilendiği yok. Hatta bir CHP'li şöyle diyor: "**Bu bizde çok rastlanan bir durum değil.**"

Bu yüzden CHP kulislerinde tek şey konuşuluyor; Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Önceki gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefat eden amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul Ataşehir'deydi. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapılan cenaze töreninden sonra Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grupla bir restorana gitti.

Bu buluşma, içinden geçtiğimiz günlere ilişkin ipuçları da içeriyordu. Katılanların kimliği, ayaküstü sohbetler bir anlamda CHP'deki ruh halini yansıtıyordu. Şu çok net; ayaküstü

sohbetlerde en çok törene ve yemeğe katılan **Muharrem İnce** ve **İlhan Kesici** adı konuşuldu. Daha önemlisi onlar da harekete geçmiş ki, Kılıçdaroğlu'nun çevresini kuşatmıştı. CHP'lilere göre iki isim de cumhurbaşkanlığı adaylığı için istekli. İbre onlardan yana döner mi bilinmez ama başka bir isme de CHP'liler şans vermiyor. Örneğin kamuoyunda adı sık geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı **Yılmaz Büyükerşen'e** CHP'liler sıcak bakmıyor ve "**yaşlılık**" nedeniyle performans gösteremeyeceği söyleniyor. **Haluk Koç** adı ise hiç geçmiyor. CHP'lilerin ihtimal vermedikleri bir isim de bizzat genel başkan **Kılıçdaroğlu...** Gerçi **Bülent Tezcan "Partimizin en güçlüadayı Kılıçdaroğlu"** diyor ama CHP'liler farklı düşünüyor. Onlara göre Kılıçdaroğlu aday olup ikinci tura kalsa Cumhurbaşkanı **Erdoğan** kesin kazanır. Bir CHP'li sonucu da veriyor: "**Yüzde 65 Erdoğan, yüzde 35 Kılıçdaroğlu...**" CHP'liler arasında az konuşulan iki isim ise; **Meral Akşener** ve **Abdüllatif Şener...** Buna rağmen "**Kılıçdaroğlu partilileriters köşe yapar mı?**" sorusuna "**olmaz**" deniyor ama bir an duraksamıyor da değil. Şimdi gelelim ortak aday meselesine... **Acaba CHP, İyi Parti veya SaadetPartisi'yle ittifak yaparak ortak aday çıkarır mı?** Büyük çoğunluk bu konudageç kalındığını düşünüyor. Bu durumda gördüğümüz gibi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında **Kesici** gibi eski merkez sağa da sıcak gelebilecek ya da parti genetiğinden gelen **Muharrem İnce** veya benzeri isimler daha şanslı. Bunun bir nedeni de CHP'lilerin çoklu adayla cumhurbaşkanlığı seçimine katılıp seçimi ikinci tura bırakmak düşüncesi... Bir anlamda 7 Haziran 2015 seçimleri gibi. Yani CHP, İP'in, Saadet'in ve HDP'nin kendi adayını göstermesini istiyor. Hatta "**sayı ne kadar artarsa o kadar iyi olur**" diye bakılıyor. CHP kulislerinde biraz da tebessümle bu sürecin en büyük hayal kırıklığı yaşayanları da konuşuluyor. Onlar arasında kimler yok ki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan **Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Aykut**

Erdođdu başta geliyor. Tabii aynı şekilde Ankara için adaylığını açıklayan **Levent Gök** de var.

Şimdi bunlar ne yapacak? Milletvekili aday olacaklar mı yoksa kenarda yerel seçimleri mi bekleyecekler? İşleri zor. Aslında erken seçim kararı sadece içeride birilerinin değil, dışarıdakilerin de hesabını bozdu. Ona da yarın devam edelim.

HÜRRİYET - Abdulkadir SELVİ

Erdoğan, Milletvekillerine 'Listeye Girmeyen Küsmesin' Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararının alınmasından sonra ilk toplantısını yaptığı AK Parti Milletvekillerine çok önemli mesajlar verdi. Bir anlamda gelecek perspektifi çizdi. Seçim sürecine ışık tutması açısından Erdoğan'ın bu mesajlarını paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı konuşmasının başında milletvekillerine erken seçim kararının nasıl ve neden alındığını açıklıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçimle ilgili açıklamasına değinen Erdoğan, "Ben o gün grup'taki konuşmamda üç yerde seçimlerin zamanında yapılacağını söyledim" diyor. Bu sözünü kayda geçirdikten sonra devam ediyor, "Devlet bey açıklama yaptıktan sonra yetkili kurullarımızla toplandık, bu işi daha fazla uzatmanın doğru olmayacağına karar verdik. En uygun tarih 24 Haziran'dı. Bu arada kongrelerimizin büyük bir bölümünü tamamlamamız iyi oldu. Kongreler vesilesiyle Türkiye'yi dolaşmıştık bu da tam üstüne geldi" diyor. Ardından erken seçimle ilgili gerekçeleri sıralıyor.

ERKEN SEÇİMİN GEREKÇELERİ

İlk sıraya ekonomiyle ilgili gerekçeyi yerleştiriyor.

1-Muğlaklık ekonomiye yaramıyor. Muğlaklığa meydan vermemek ve piyasaları rahatlatmak açısından erken seçim kararını aldık. İkinci sırada Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler geliyor.

2- Bölgede yaşanan gelişmeler belirsizliği kaldırmıyor.

Üçüncü sıraya ise sistemi koyuyor.

3- Adı konuşmuş yeni bir sistem var ama eski sistemle yönetiliyoruz. Eski sistemle yönetilmenin sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bizim hükümetle uyumlu olmamız sayesinde ciddi bir sorun gözükme de eski sistemin hastalıkları görülüyordu. Sistemi fiili duruma uygun hale getirmemiz gerekiyordu.

1 KASIM'I KORUMAMIZ LAZIM

Cumhurbaşkanı geçmişe çok fazla takılmıyor. Erken seçim kararının neden alındığını kısaca açıkladıktan sonra daha çok seçimlere dönük hedefler veriyor. Başkanlık sistemine geçildiğinde Milletvekillerinin fonksiyonunun azalacağı yönündeki değerlendirmeleri doğru olmadığını anlatıyor. Yeni sistemde de Meclis'in önemli olacağını belirtiyor. "Yeni sistemde yasama ve yürütme keskin bir şekilde ayrılıyor. Ama Milletvekillerinin fonksiyonu ortadan kalkmıyor. Tam aksine Meclis'te güçlü olmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iyi çalışabilmesi için yeni dönemde milletvekillerine çok yük düşecek. Onun için parlamento üstünlüğünü elimizde tutmamız lazım. 1 Kasım seçimlerindeki pozisyonumuzu korumamız lazım" diyor.

LİSTEYE GİRMEYENLER KÜSMESİN

"Seçim kararını hemen Meclis'ten çıkaracağız. Çok çalışacaksınız, çok çalışacağız. Yurtdışı programı olanlar programlarını iptal etsin" diye konuşuyor. Tabi Milletvekillerinin yeni dönemde listelere girip girmeme durumu var. Erdoğan o konuya da değiniyor. "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir.

Milletvekillerinde değişiklik olabilir ama kimse küsmesin. Ben yoksam AK Parti yok demesin. Herkes çalışmaya başlasın. Eskilerle, yenilerle bu kutlu davaya hizmete devam edeceğiz" diyor. Bu noktada geçmişe dönüp, geleceğe dönük önemli mesajlar veriyor. İsim vermiyor ama geçmişte AK Parti'de önemli görevler üstlenmiş bazı isimlerle ilgili dokümanlarda bulunuyor.

"Ben olmazsam batır anlayışında olan nice insanlar gördüm. Silindi gittiler. Ama devam diye devam edenleri hayırla yâd ediyoruz. Ama bazılarını hatırlayan kimse yok. Bu büyük bir davadır" diyor. Peki, sadece bunları mı söylüyor. Davaya sadakat üzerinde yoğunlaşıyor.

"Bugüne kadar doğru yolda olduğumuz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih

birçok kez teyit etti. Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. Ya kendileri terk etti ya da inmeyenleri biz indirdik" diye konuşuyor. Tabi mesaj kime ya da kimlereyse?

SANDIĞA GÖMÜLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde," O partinin sandığa gömülmesi lazım" diyor. Peki bu parti hangisi olabilir. İYİ Parti aklınıza gelebilir. Ama Erdoğan konuşmasından İYİ Parti'nin ismini ağzına hiç almıyor. Hangi partiyi kast ettiğini merak ettiyseniz, o isim ileriki cümlede yer alıyor. Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltısı sırasında Güneydoğu'daki seçimler üzerinde ağırlıklı analizler yapıyor. HDP'nin adını vermiyor. "Terörle bağını koparamayan parti" olarak tarif ediyor. Şöyle konuşuyor,"Güneydoğu'da hizmetlerimiz var. Kayyum politikalarımız var. Kayyumlar iyi iş çıkardılar. Ayrıca Terörle başarılı bir mücadelemiz var. Doğu ve Güneydoğu milletvekillerimizin, teşkilatların çok çalışması gerekiyor. Terörle bağını koparamayan bu partinin sandığa gömülmesi lazım"

Erdoğan değerlendirmeleri sırasında CHP'yi de es geçmiyor. CHP'nin seçimlerde başarısız olacağını savunuyor. "CHP'nin durumu seçimden sonra daha da kötüye gidecek. Daha da marjinalleşecek" diye konuşuyor. Cumhurbaşkanı milletvekili listeleriyle ilgili ilginç bir sinyal veriyor. "Siyaset baronlarına ve siyaset simsarlarına yer vermeyeceğiz" diyor. Nasıl anlarsanız anlayın artık.

TÜRKİYE –

Süleyman ÖZİŞİK

Neden Erken Seçim?..

Herkesin önce şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Erken seçim kararı yok yere, durduk yere alınmadı. Son dönemlerde yaşananlara baktığımızda bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Hatırlarsanız, bundan iki hafta önce, "**Yeni patlama noktası aranıyor**" başlıklı bir yazı yazmış ve yaklaşan sessiz tehlikeye şu sözlerle dikkat çekmiştim:

Demiştim ki:

"28 Şubat'ta muhabirlik yapan ve 28 Şubat'ın yaşanmasına neden olan tüm gelişmeleri takip eden bir gazeteciyim. Bugün medyaya

baktığımda, tıpkı o dönemde olduğu gibi yeni bir 28 Şubat fırtınası estirilmeye çalışıldığına şahit oluyorum.

Bazı köşe yazarları, Gezi'yi aratmayacak yeni bir ayaklanma için ellerine geçen tüm verileri olanca gücüyle kullanıyor. **'Kullandığımız verilerden hangisi toplumu sokağa döker, orasını bilemiyoruz ama hepsini denemekte yarar var'** dercesine yazıyor bu kalem erbapları...

Bazı tarikat ve cemaatlerin bundan yıllar önce verdiği fetvaların ve yaptığı açıklamaların dün yaşanmış gibi yeniden ısıtılarak önümüze getirilmesi boşuna değil."

Evet, hiç de boşuna değildi yapılanlar...

Muhalefet partileri, Allah'ın her günü, **"Bu iktidar öyle ya da böyle gidecek"** diyordu.

Sonra...

Önemli konularda susup, eften püften meseleler üzerine konuşmayı seven eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ortaya çıktı.

"Hepimiz evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde, gün gelir ya insanlar ayaklanır veya dış müdahale kaçınılmaz hâle gelir" diyerek açık açık bir ayaklanmadan bahsetti.

Daha sonra...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu kez sahne aldı, **"Eğer siz baskıyı arttırırsanız hiç tereddüdünüz olmasın, bir kalkışma meydana gelir müsebbibi de siz olursunuz"** sözleriyle hükümeti tehdit etti.

CHP'liler deseniz, onlar böyle bir şey için zaten can atıyordu.

Meclis içinde kavgalar, Meclis önünde soyunmalar. Tırı vırı meseleler yüzünden Anayasa Mahkemesi'ne gitmeler. Ve son olarak **"Diktatöre karşı sokaklarda oturma eylemi"** yapmalar...

Selahattin Demirtaş'ı 17 kez ziyaret ederek, Demirtaş üzerinden HDP yanlılarını yeni eylem veya eylemlere hazırlama gayretleri...

Ve kanayan yaramız bürokrasi...

Devlet kurumlarında bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen iş yavaşlatma eylemleri. Bazı bürokratların, 20 yıl önceki âdetlere geri dönüp, hizmetleri aksatma çabaları... Bazı hastanelerin eskiden olduğu gibi 3-5 ay sonrasına randevu vermesi vs...

Bunların yanı sıra...

Amerika'nın, YPG'nin yerine, yine YPG'lilerden oluşan ama adı **"Arap Gücü"** olan yeni bir silahlı örgüt kurma çabaları. PKK'nın seçim dönemine girilirken ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunda gerçekleştirdiği çeşitle terör eylemleri...

Her biri ayrı bir ine saklanmış olan FETÖ farelerinin, tüm bu açıkları çok iyi kullanarak Türkiye hakkında kara kampanya yönetmeleri ve yeni bir fenalık için plan yapmaları...

OHAL ve KHK'lar üzerinden yapılan algı oyunları. KHK ile masumların mağdur edildiği yalanları, OHAL'in gereksiz yere uzatıldığı söylemleri..

Ve ekonomi üzerine oynanan oyunlar.

Spekülatörlerin döviz üzerine oynadığı oyunlar, uluslararası kuruluşların büyüme oranlarını yok sayıp Türkiye'nin notunu düşürme girişimleri...

Bunlara bir son vermek, **"Patlama noktası"** arayanlara bir cevap vermek gerekiyordu. Verilecek en iyi cevap, erken seçime gitmekti.

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli yukarıda saydığım tehlikeleri öngörüp, kaos peşinde koşanların oyunlarını bir kez daha bozdu. Belki de AK Parti ile ortaklaşa bir karar aldılar, orasını bilemiyorum.

Ama bildiğim şu:

Erken seçim iç piyasalara büyük bir güven verecek. İçimizde olup yanımızda olmayan hainlerin motivasyonunu yerle bir edecek. AK Parti iktidarından memnun olmayan dış dünyaya ise sağlam bir mesaj verecek. Bu seçim pek çok yeniliği de beraberinde getirecek.

Mesela, artık milletvekillerine ayrı, Cumhurbaşkanı'na ayrı oy vereceğiz. Partiler bize istediği adayı dayatamayacak. Biz, istediğimiz partinin beğendiğimiz adayına oy vereceğiz. Beğenmediğimiz milletvekillerine de milletvekili adaylarına da **"Güle güle"** diyebileceğiz.

Bir başka yenilik...

Cumhurbaşkanı adayı olan kişi, milletvekilliği için aday olamayacak. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyar da kaybederse, elindeki milletvekilliğinden de olacak. Aday olmaz da kaybederse, yine gidecek.

Bu seçimde CHP delegeleri değil, halk oy verecek. Halkın oy verdiği yerde Kılıçdaroğlu'nun başarılı olma şansı milyonda bir bile değil. Bu kez CHP delegeleri bile onu istemeyecek.

Bakmayın siz "**Kazanacağız**" demesine... Daha önce 14 partiyle birlikte ne kadar başarılı oldu ki şimdi başarılı olsun!

TÜRKİYE – Cem KÜÇÜK

24 Haziran 2018 ve Medya Devrimi

Sevgili okurlarım çok mutluyum, çünkü **Eski Türkiye**'yi mağlup ederek **Yeni Türkiye**'yi ilan edeceğimiz gün belirlendi: **24 Haziran 2018...**

22 Mart 2018 tarihinde yaşanan medya devriminden sonra 24 Haziran 2018 tarihi de ülkemiz için siyasal bir devrim olacak ve 25 Haziran sabahı yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Yeni Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep

Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde **parlamentarizm** kaosunu aşarak **Cumhurbaşkanlığı sistemine** geçiyoruz. Başbakanlık kurumu ve koalisyon hükûmetleri artık olmayacak. İşte o yüzden 24 Haziran Eski Türkiye'nin bitişi ve Yeni Türkiye'nin başlangıcıdır. Elbette 24 Haziran'ın öncüsü olan 22 Mart medya devriminden sonra Türk basınında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Artık Türk anaakım medyasında Eski Türkiye ile özdeşleşmiş hiçbir isim kalmayacaktır. Hepsi tasfiye edilecektir. Bazı Eski Türkiye isimleri bu kadar olaya rağmen yerlerini koruyacaklarını ve "**her devrin adamı**" kaypaklığıyla hükûmete yalakalıklarla ayakta kalacaklarını zannediyorlar.

Cumhurbaşkanımıza yağdanlık başvurusunda bulunuyorlar. Böylece yağlı-balı köşelerini koruyabileceklerini düşünüyorlar. Milletin büyük çoğunluğu olan dindar Müslümanlara zulmederek satın aldıkları lüks köşklerini ve konaklarını koruyabilmekten başka dertleri yok bunların sevgili okurlarım. Bunlar gerçekten ya zavallı ya da ahmak. Yeni Türkiye'ye gönül vermiş 45 milyon aşkın insanın gönlü sizin o köşelerde yazmanıza el verir mi? Senelerce dindar

Müslümanları aşağıladınız, ezdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman tabanının sesine kulak vermiştir. Tıpiş tıpiş anaakım medyadan gideceksiniz. Marjinal medyada ne yaparsanız yapın, yeteneğiniz varsa orada da ilgi oluştursunuz ama çoğunuz bir şey yapamazsınız. Çünkü siz yağlı-balı köşelere, özel şoförlere, lükse, şatafata, debdebeye alışkınsınız. Sizler bu halkın yazarı değilsiniz. Bu arada zaten bu Eski Türkiye medya aktörleri ne yaparsa yapsın, isterlerse hükûmet yalakalığı için takla atsın savcılarımızın açtığı soruşturmalar açıktır. 28 Şubat'ın medya ayağına operasyon çok yakınlaşmıştır. **Ankara Cumhuriyet Başsavcımız Yüksel Kocaman ve ekibi**, aslanlar gibi kahramanca görevini yapan hukuk adamlarıdır. Aynı şekilde 17-25 Aralık darbe teşebbüsüne destek veren, o dönemde Erdoğan'ın ve hükûmetin düşeceğini açıkça yazan ve FETÖ yalanlarını kasten doğru bulan (Ayakkabı kutuları, sıfırlama tapesi vs.) tüm gazeteciler yargılanacak ve onlara da operasyon çok yakın. İstanbul'daki **Asım Ekren, Ersoy Altıntaş, Yasemin Baba ve Celal Karadere** gibi savcılarımızın hepsi FETÖ ile ölümüne mücadele etmiş kahramanlardır. 28 Şubatçı ve 17-25 Aralıkçı olan Eski Türkiye medya aktörlerine operasyon geldiğinde elbette o gazetelerin patronları gereğini yapacaktır. Fakat marifet, savcılarımız hukuki operasyon başlattığında o darbeci gazetecileri atmak değildir. Marifet şimdiden zekâ ile bazı şeyleri anlayıp gereğini yapmaktır. Yoksa zaten darbecilikten ötürü hakkında operasyon yapılmış gazeteci-yazar takımının görevine elbette hemen son verilecektir; aksi durum açıkça suç işlemektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk makamları vesayetçi ve darbeci gazetecilere operasyon yapacak da, bu yazarlar hâlâ köşelerini koruyacak da devletimize, savcılarımıza ve hâkimlerimize küfretmeye devam edecek öyle mi? Buna kargalar bile güler. Herkes haddini bilecek... Öte yandan, "**Seçim kararı alındı artık 28 Şubat medya operasyonu olmaz, Sözcü'nün ikinci iddianamesi açıklanmaz, 17-25 medya destekçilerine dokunulmaz**" diye sağda

solda sayıklayan bazı Eski Türkiye medya aktörleri olduğunu duyuyorum. Yahu hakikaten siz nasıl bu kadar acınası ve gülünç olabiliyorsunuz? Tüm bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, eğer özellikle 28 Şubat medyasına dokunulursa bilakis AK Parti'nin oyu artıyor. Çünkü 28 Şubat medyasının bu millete yaptığı zulümler noktasında adalet henüz yerini bulmadı. Eğer bu konuda adalet temin edilirse -milletin beklentisi bu- Anadolu'nun AK Parti'ye oy verme şevk ve hevesi katlanarak artacaktır.

24 Haziran 2018 bu ülkede Eski Türkiye'nin tamamen bitiş tarihidir. 24 Haziran 2018 bu ülkede Yeni Türkiye'nin milat tarihidir. Artık bakanlar milletvekillerinden seçilmeyecek. Oy peşinde koşmayacaklar ve sadece devlete hizmet edecekler. Bizim oylarımızla bir Cumhurbaşkanı olacak ve o da ülkeyi vesayetsiz, adam gibi yönetecek. Başarısız olursa da demokratik yolla görevi bırakacak. **24 Haziran 2018 devrimi şimdiden hayırlı olsun...**

YENİ AKİT –

Abdurrahman DİLİPAK

Aday belirlerken/aday olurken!

Eflatun der ki; “Bir insan kendi nefsinin ve ailesinin bile sorumluluğunu üstlenip onları yönetme konusunda bile zorluklarla karşılaşırken, bütün bir toplumun sorumluluğuna talip olmak nasıl bir şeydir.”

Siyasetin içinde mündemiç bir “İlahlık ve Rablik” duygusu da vardır. “Kutsal devlet”, “Tanrı Kral” a kadar uzayan yol bu vadiden geçer.

İnsanların sorumluluğunu dağlara yükleseniz yıkılırdı. İnsan ne “cahil, zalim ve muhteris” bir canlı ki, bu görevi elde edebilmek için can atıyor.

Para, kadın, makam ihtirası olanlar bu işten uzak dursunlar. “Salih” bir politikacının, Hz Ali'nin yaptığı gibi “cam bir ev”de oturması gerekir. Hz. Ali'nin makamının kapısı daima aralık dururdu ve penceresi yere yakın, perdesizdi. Camilerdeki gibi!

Meşru bir siyasetin icrası için ehliyet ve liyakat yanında bilgi, tecrübe, dürüstlük ve cesaret de gerekli. Astına zalim, üstüne yalakalık yapan adamlardan uzak durun! Seciyesi bozuk insanlara makam ve mühür verirsiniz, onlar devlet için değil kendileri için çalışırlar. Devlet gücünü arkalarına alarak rakiplerini ezmek, yoketmek için her yolu denerler. Maliye, belediye, polis, herkesi kullanırlar. Gün gelir onu da aşar mafyalaşırlar, çevrelerini tetikçiler sarar. BÇG de böyleydi FETÖ de. Bunun politikacısı, iş adamı, tarikatçısı, ılımlısı, radikali yok. Ahlak ve adalet duygusu yok olunca her şeyi yaparlar.

Siyaset yapacak adamlar belki bu arada birkaç siyasetname, birkaç fütüvvetname, birkaç pendname okumalıdır. Bir de Anatole France'nin “Thais”ini okumalarını tavsiye ederim.

Kur'an-ı Kerim'i ve manasını, siyer ve hadis, kelim ve İslam tarihi okumayanlar sakın siyasete soyunmasınlar. Siz inanmıyorsanız bile yöneteceğiniz halkın değerlerini bilmek açısından buna mecbursunuz.

Sahi bunları okumadınızsa ve bilmiyorsanız Müslümanlığınız nasıl bir Müslümanlıktır.

Bu Kur'an'ın teklifidir. O kitap “Ey iman edenler, iman ediniz” der.

Duyar gibi oluyorum: “Camiye imam mı arıyoruz” diye. Hayır “İnsan arıyorum. Yaşadığı zamana ve mekâna şahitlik edebilecek, yönetme iddiasında bulunduğu halkın değerlerine vakıf bir yönetici.

Bakın, yeni seçimde eski siyasetçi profilinin pek yeri olmayacak. Artık icracı, yürütme ile iç içe geçmiş bir politikacıya ihtiyaç yok.

Yeni seçilecek kişiler yasa yapacaklar ve denetim yapacaklar. Bunun anlamı şu: Yüksek bir adalet duygusuna sahip olmak, ahlak ve feraset sahibi, bilgi ve hikmet sahibi, güçlü bir belagat ve gelecek tasavvuru, efradına cami, ağıyarına mani düzenlemeler yapmak, hızlı düşünebilme kabiliyeti. Bunlar var mı, yok mu ona bakın. El kaldırıp indiren bir milletvekili olmamalı artık. Müzakere ve ikna kabiliyetiniz var mı, sadece ikna kabiliyeti değil, karşınızdakini

dinleme ve anlama fehmine, idrakine, sabrına sahip misiniz?
Madem yeni bir seçim dönemine giriyoruz, gerçekten topyekûn yenilenelim..
İcracı olmak istiyorsanız 1000'e yakın ilçe belediye başkanı var. 81 il başkanlığı için Martta seçim var. Büyükşehir belediyeleri birçok bakanlıktan daha fazla icra kabiliyetine sahip..
Aslında bu süreçte her şeyi yeniden düşünmek gerek. Birçok yetkinin yerel yönetimlere aktarılıp yerel yönetimlerin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi gerek. Benim umudun Meclisin, yerel yönetimlerin, belediye meclislerinin çok büyük ölçüde yenilenmesi. Tabi merkezi hükümet ve bürokrasinin üst yönetiminin de çok büyük ölçüde yenilenmesi gerek. Zaten bakanlar yenilenecek. İnşallah bakanlıkların sayısı da çok büyük ölçüde azaltılır. İçişleri, Dışişleri, Maliye, Adalet, Güvenlik, Ekonomi, İçtimai İşler ve Maarif gibi birkaç bakanlık yeter. 6 devlet bakanlığına ilave 21 Bakanlık var bugün. Bu rakamı Başkan yardımcılarını ile birlikte 12'ye çekmek mümkün.. Her bakanlığa birkaç müsteşar, birer de bakan yardımcısı neden olmasın.
Adalet mülkün temelidir.
Politika yapmaya niyet edenler, şunu bilmek zorundalar. Yaptıklarınız ve söyledikleriniz kadar, yapmanız gerekirken yapmadıklarınız ve söylemeniz gerekirken söylemediklerinizden de hesaba çekileceksiniz. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, haklıdan yana zalime karşı olacaksınız. Zalim babanız da olsa, mazlum düşmanınız da olsa. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevketmeyecek. Sizden olanların suçunu gizlerken, rakiplerinizin yapmadıkları şeyleri onlara isnat ederek iftira etmeyeceksiniz.. (!?)
Unutmayın! Bu dünyada yapıp-yapmadıklarınızla, ya kendi cennetinize sırtınızda tuğla taşıyor olacaksınız, ya da kendi cehennemimize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız..

“Yetim malına yaklaşmayın” der kitap!
“Devlet kapısı” öyle bir yerdir.
Yaklaşacaksınız, kendi lehinizden önce “kamu yararını/Yetim hakkını” düşünme mecburiyeti var, eğer ahiret gününe iman ediyorsanız! Yoksa siz “iman ettik” demekle yakanızın bırakılıvereceğini mi sanmıştınız. Allah'ım, senin kullarına adalet üzere hizmet edecek kullarının işlerini kolaylaştır. Rüşvet, torpil ve devletin malını/Yetim malını deniz görüp, “yemeyen domuz” diyen ehli dünyayı iki cihanda rezil ve rüsva et. Onların ve onlara yardım edenlerin elleri ve dilleri kurusun. Onlara malları ve kazandıklarını sandıkları şeyler hayır vermesin. Bugün onun değirmenine su taşıyanlar, din günü onun alevli ateşine sırtlarında odun taşıyınlar.
Bizi, “iman ettik” diyenleri ve imanlarına sadık kalanları iki cihanda mes'ud eyle. Bize güç ve kuvvet ver. Bize hak'kı hak, batılı batıl göster, hak'da toplanmayı nasib et. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanları değil. Ve bizim ellerimizle zalimleri cezalandır, mazlumlara yardım et. Şüphesiz ki, senin her şeye gücün yeter. Senin kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Selam ve dua ile..