

Mağlubiyeti Kabul Etmek De Önemlidir!

Türkiye’de nelerin nasıl değiştiğini, içinde yaşayanların anlaması kolay değildir; ancak farklı dönemler farklı kurum ve sektörler mukayeseli olarak karşılaştırıldığında işin niteliğini kavramak mümkün olabilecektir. “Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük medya grubunun satılması muhtelif yorumlara yol açtı. Türkiye değişirken eski medya ilişkilerinin, onların dayandığı ideolojik ve politik kurumların, yaşanan dönüşüme rağmen hegemonik konumunu sürdürmesi ne kadar mümkün olabilirdi? Eski toplumsal yapının ürettiği eski hegemonyanın ideolojisi, ilişki biçimleri çöktüğü gibi onun iktidar alanının muhtelif unsurlarının tasfiye olmasını da anlamak lazımdır.”

Bu sosyal olayın mahiyetini anlamak için dayandığı temelleri, ideolojiyi, politik güç ilişkilerini ve elbette ekonomiyi anlamak gerekir. Bu açıdan 1980 öncesini bir tarafa bırakıp, Özal’lı yılları düşünmek bile yeterli olabilir. Halkın desteğini alarak, büyük bir oy farkıyla tek başına iktidar olmuş üstelik 12 Eylül rejiminin baskısı altında ezilmiş farklı görüş ve toplum kesimlerinin desteğini arkasına almış, sivilleşme sürecinin siyasi temsilcisi olmuş, üst üste iki seçimi kazanmış partisinin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilen Özal’ı kimler tehdit etmekteydi hatırlar mısınız?

TARİH DEĞİŞİM DEMEKTİR

Siyasette liberal görüşleriyle bilinen Özal’ı tehdit edenler arasında, ilk sırada ‘**zenginler kulübü**’ diye bilinen yapı ve onlarla uyum içindeki ‘**merkez medya**’ ve o dönemlerde hiç eksik olmayan ‘**askeri cuntalar**’ bulunmaktaydı. Dönemin ‘**amiral gemisi**’ unvanlı gazete Özal’ı muhtelif şekillerde tehdit etmekle kalmıyor açıkça geçirdiği kalp ameliyatı sonrası sağlıklı düşünmediğini yazarak çeşitli ‘**uyarılarda**’ bulunuyordu! Daha önce AP’li yıllarda Demirellere arsızca saldıran aynı medya bu defa her fırsatta Özal’a demediğini bırakmıyordu.

Türkiye’nin büyük sermayesinin, aslında liberal görüşleriyle bilinen ‘**emir-komuta ekonomisinden**’ piyasa ekonomisine geçişin ilk gerçek kurucusu olan Özal’ı savunması gerekirken, bu kapitalist gruplarla yakın ilişkileri bulunan büyük medyanın ona karşı düşmanca tavır takınması, askeri cuntaların sözcüsü gibi manşetler atması neyin nesiydi? “Bu ülkenin kapitalistler zümresi hiçbir zaman liberal/demokrat olmamıştı, onların medya kuruluşları da. Unutulmaması gerekir ki onlar ‘militarist/devletçi’ ideolojinin adamları oldukları için ‘sanayici ve işadami’ olmuşlardı. Onların da, medyada yer alan elemanları gibi, üstlendikleri misyon demokrasinin ‘devlet’te açabileceği gedikleri kapatmak, demokrasiye karşı kendilerinin de parçası oldukları ‘tahakküm zümresinin’ iktidarını süreklileştirmektir. Nitekim demokrasinin sadece (D) sinin olduğu toplumlarda ne böyle bir medyadan/kapitalist yapıdan; ne de itibarından söz edilebilirdi.”

YOLUN SONU

Demokratik değerleri benimseyen herkesin kabul etmesi gerekir ki, Türkiye’de medyanın başından itibaren politik toplumla sıkı bağları vardır. Medya kuruluşları arasında çok dar bir alanda bazı küçük gazete ve dergilere o da konjonktüre göre hayat hakkı tanınmıştır. Resmî alanın gazete ve televizyonları hep aynı ‘**militarist-devletçi- batıcı**’ çizgide yer almışlar ve doğrudan doğruya anti demokratik bir iktidar alanın içinden konuşup, onun sözcülüğünü yapagelmışlerdir. Bu anlayışın doruğa çıktığı dönem 28 Şubat sürecidir. “28 Şubat’ın gazete manşetleri, televizyon yayıncılığındaki dilinin hiçbir şey değişmemiş gibi, AK Parti’ye karşı da uzun yıllar boyunca ‘muhtelif dozlarda’ devam ettiği bilinmektedir. Sanırım 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan tablo durumu belirleyici olmuş, son nokta konulmuştur. Demokrasi karşıtı, sivilleşme sürecine rağmen bir şey yapmak mümkün görünmemektedir. Mesele şahıslar değildir; bir zihniyetin medya düzleminde, Türkiye’nin değişimi karşısında mağlubiyeti kabul etmesidir. Bu netice önlerinde bir ümit ışığı dahi görünmediğinin kabulüdür.”

AKŞAM– Emin PAZARCI

Afrin'in Meyveleri

ABD'de Dışişleri Bakanlığı görevinde de bulunan Yahudi kökenli ABD'li olan Henry Kissinger'a atfedilen önemli bir söz vardır. Kissinger'ın, "Eğer müzakere masasına gücünüzün gölgesi düşmemişse, sizi kimse önemsemez" dediği belirtilir.

Yanlış da değil...

Bugün dünyada "hak ve hukuk" gibi kavramlar ne kadar çokça kullanılıp, yüceltilirse yüceltilsin, eğer gücünüz yoksa hakkınız da yok demektir! Söylemler başka, dünya gerçekleri başkadır: Hak hakkının değil, hak gücününüdür! Son dönemde, kendi ülkemizin ilişkilerinde de görüyoruz bunu. Fırat Kalkanı Operasyonu ve Afrin Harekâtı'nın ardından, Türkiye'ye bakış da çok değişti. Çünkü...

Sadece konuşup, tepkilerini ortaya koyan, dert yanan değil, eskilerin değımiyle "tehdidini ikaya muktedir bir Türkiye" var artık! Önceki gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Varna'daydık. Bulgaristan'ın Dönem Başkanlığında Türkiye-AB Zirvesi yapıldı... İzlediniz zirvenin ardından yapılan ortak basın toplantısını. Dinlediniz AB yetkililerini. Bizzat duyduunuz ortaya koydukları ifadeleri.

Orada, Fırat Kalkanı ve Afrin Harekâtı meyveleri toplandı...

AB Konseyi Başkanı D. Tusk, "Türkiye'yi takdir ettiğini" söyledi. "Gelecek için umutluyuz" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türk Milleti'ne övgüler düzdü, saygılar gönderdi. Türkiye'nin "AB'nin gerçek bir ortağı olmasını istediklerinin" altını çizdi. Ardından da "Müzakerelerin devamının garantörü benim" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da oldukça sıcak mesajlar verdi.

Hem de ilişkilerin son derece gergin olduğu ve Türkiye'nin AB ve politikaları konusunda lafını esirgemediği bir dönemde böyle bir tavır sergilendi. Niye?

Çünkü Türkiye güçlü ve bu gücünü de ispat etmiş bir ülke! Avrupa da bunun bilincinde. Türkiyeo yüzden Avrupa açısından vazgeçilmesi oldukça zor bir ülke!

Eskiden, Avrupa bize ev ödevi verirdi, hep "dersinize çalışın" derdi. Artık, biz onlara ev ödevleri veriyoruz. Düz ve net bir politika izliyoruz. Adaletsizlikleri ortaya koyuyor, bunların düzeltilmesi gerektiğini söylüyoruz. Önce tepkiler ortaya koyuyorlar, sonra bakıyorsunuz yumuşamışlar.

Önceki gün Varna'da yapılan toplantıda da böyle oldu. Karşılıklı bir anlaşma ortaya çıkmadı. Ancak, AB cephesinden çok ciddi yumuşama sinyalleri geldi.

Dikkat ettiniz mi, batılı gazeteciler AB tarafına hep aynı soruyu sordular. Üzerine basa basa "Türkiye'ye hangi tavizleri verdiniz?"

Türkiye'ye değil, AB tarafına yüklendiler.

Çünkü, onlar da görüyorlar Türkiye'nin net bir şekilde durumunu ortaya koyduğunu ve son derece açık bir politika izlediğini.

Şartlar dün olduğu gibi değil artık.

Amerika'ya bakıyoruz...

Müttefikliğe sığmayan adımlar atıyor. Bizi son derece rahatsız edecek politikaların altına imza atıyor. Çirkin ittifakların içine giriyor.

Ama bizden de vazgeçemiyor! Avrupa'yı izliyoruz... Onlar da farklı değil. Aynı görüntü Avrupa için de geçerli. O tarafta da bize karşı son derece yanlış adımlar var.

Ama onlar da bizden vazgeçemiyor! Çünkü, bölgesinde son derece güçlü ve etkili bir ülke var karşılarında. Üstelik, Fırat Kalkanı ve Afrin Harekâtı ile gücümüzün gölgesini de müzakere masalarının üzerine düşürmüş durumdayız. Halen Irak'ta yer yer teröre karşı operasyonlarımız sürüyor.

Ayrıca, biz onların hayal bile edemeyecekleri bir başka özelliğe sahibiz. Tarihsel ve kültürel bağlarımız önümüze çok geniş kapılar açıyor. Onlar "işgalci" konumunda bir yere giderken, biz "kurtarıcı" olarak davet ediliyoruz. Suriye'de sokaklara dökülüyor insanlar. "Türkiye, Türkiye" tezahüratları arasında, "Gelin, bizi de zulümden kurtarın" diyerek, askerimizi davet ediyorlar.

Biz, sadece askeri bir güç değiliz bölgemizde. Aynı zamanda insanlığı ve adaleti temsil eden yumuşak bir gücüz!

Algı operasyonları, batıdaki kitlelerin üzerinde etkili oluyor belki. Ama bizim bulunduğumuz coğrafyada çok fazla işe yaramıyor. Çünkü, bizim bölgemizde gerçekleri bütün çıplaklığı ile bizzat yaşayan insanlar var.

Batı da bu yüzden kıvranıp, zikzaklar yapıp duruyor karşımızda.



Köşe Yazıları – 28/03/2018

STAR – Fadime ÖZKAN

**FETÖ'nün Siyasi Ayağı CHP'yi
İmha Ediyor**

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu her geçen gün sadece hukuk ve ahlak sınırlarını değil kendini de aşılıyor. CHP'ye siyaseten verilebilecek en büyük zararı başında bulunan zat olarak kendisi veriyor.

Dün yine bir Meclis Grup Toplantısında Kemal **Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye inanan CHP'lilere utanç ve yalınlıktan kriz geçirtecek türden** skandal sözlere imza atmayı başardı.

Yazılmış, okunmuş, üzerinden geçilmiş, onaylanarak kendisine sunulmuş konuşma metnine dayanarak şu sözleri sarf etti Kılıçdaroğlu:

“Askeriyedeki FETÖ'cülerini temizledik diyorlar, Milli Eğitim'dekileri, yargıdaki FETÖ'cülerini temizledik diyorlar. Peki neden siyasi ayağı yok. Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, sen gayri millisin. İşgalcisin işgalci.”

Cumhurbaşkanı'na “**FETÖ'cü**”, “**siyasi ayak**”, “**bir numara**”, “**işgalci**”, “**gayri milli**” diyor CHP'nin başına bir FETÖ projesi olarak geldiği şüphelerini gideremeyen zat. **Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira ediyor.**

Ama hakaret ve iftira ettiği, sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan değil. 2014 seçimlerinde **Erdoğan'a oy veren 21 milyon 871 kişi** aynı zamanda. Anayasal şart gereği en fazla oyu aldığından ve TBMM'de yemin ederek göreve başladığından beridir kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla görev yapmak üzere tüm yetki ve sorumlulukları devreden devlet ve elbette o devletin tüm vatandaşları.

Kılıçdaroğlu açıkça millete, anayasal düzene ve devlete sözlü saldırıda bulunuyor.

Bunun hukuki bir yaptırımını olacaktır herhalde, olmalıdır.

Bir siyasi parti başkanının yenemediği, bilakis karşısında her seçimde ağır yenilgiyle birlikte duygusal yıkıma da uğradığı rakibine “sinirden saydırması” olayı değil çünkü bu.

Önceki iddialarının hiç birini ispatlayamadığı, sadece itham-iftirada bulunmak üzere konuşturulduğu da anlaşıldığı için bu iş -ister istemez- kuşkulu bir boyuta taşınıyor. “**İşgalci**” lafzı da hiç öyle tesadüfen seçilmiş gibi görünmüyor.

PKK-YPG'nin, FETÖ'nün, Türkiye'yi terör örgütleriyle kuşatarak boğmak isteyen ABD'nin özellikle Afrin zaferinden sonra yanlış algı oluşturmak için kullandığı bir itham “**işgalci**”. Türkiye gündemine ise geçen hafta **Boğaziçi Üniversitesi'ndeki saldırganlar** vesilesiyle girdi. Şehitler için lokum dağıtan öğrencilere saldıran öğrenciler “**İşgalci TC**”, “**TC Afrin'de katliam yapıyor**”, “**Afrin'e giren TC'yi çıkartmayı biliriz**” şeklindeki PKK sloganlarını bir devlet üniversitesi olan Boğaziçi'nde tekrarlamışlardı. Yaşıtları olan gencecik askerlerin Türkiye'nin bekası ve halkın güvenliği için yaptığı büyük fedakarlığı ve kahramanlığı görüp şehitlere rahmet, savaşanlara şükran sunmak yerine provakatif bir şımarıklığa girişmişlerdi.

Toplum kınadı, **Allah akıl fikir versin** diyen de oldu, **Allah sizi teröristlerle haşr etsin** diyen de. Savcılar ise adaletin yerini bulması için soruşturma başlattılar. Ama işte buyurun, artık beklendiği üzere, onlara yine Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı.

“**Üniversitelerde her fikir konuşulabilir**” diyerek. Terör övgüsünü fikir mertebesine yükselterek ve daha da kötüsü, PKK'ya destek amacıyla sergilenen şiddeti perdeleyerek. Öte yandan Afrin başarısına sahip çıkıyor, güya. Başarının bir parçası değilken ve hasmı iken, üstelik. Hal bu ki haftalardır “**Afrin'e girme**” diyorlardı Türkiye'ye; ABD-PKK paralelinde. Halihazırda, **2019 seçimleri için hiçbir hazırlığı olmayan, rakibine hakaret ve iftira etmek dışında meşguliyeti bulunmayan bir parti görünümünde CHP.** Ne kurulmuş bir ittifakı var, ne belirlenmiş aday, ne projesi, ne argümanı.

İktidar partisine yönelttiği siyasi tezleri çöktü. Eleştirileri karşılık bulmadı. Öngörülerini tutmadı.

Çünkü hakikatin doğrusunu da, milletin duygusunu da itina ile ıskalıyor Kılıçdaroğlu. Dikkat edin, beceriksizlik değil bu. **Deniz Baykal**'ı alaşağı edip Kılıçdaroğlu'nu başkan yapan odağın CHP'yi nasıl adım adım imha ettiğine şahit oluyoruz aslında.

AB-Türkiye Zirvesi: En Kötünün İyisi, İyinin Kötüsü

Varna’da düzenlenen Türkiye-AB zirvesi öncesinde Brüksel’de AB Zirvesi yapılmıştı. AB Komisyonu Başkanı, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme isteğine vurgu yapmış, ancak Almanya ve Kıbrıs bu havayı dağıtacak iki konuyu gündeme taşımıştı.

Kabul edilemez olarak açıklanan iki konu, Akdeniz’deki enerji alanı ile Suriye’de Türkiye’nin varoluşu ile ilgiliydi. Böylece Almanya Afrin, Kıbrıs da Ege üzerinden Türkiye-AB ilişkilerindeki sorunların aslında “ilkeler” değil, stratejik konular olduğunu itiraf etmişlerdi.

Almanya, Türkiye’yi by-pass ederek Ortadoğu’ya açılmadığından, Kıbrıs da muhtemelen yine Almanya’nın, hatta belki Kıbrıs’ı yedekte tutmayı amaçlayan Rusya’nın Akdeniz’e yine inmesini sağlayamadığından kızgın.

Stratejik hamlelerin Türkiye’yi atlayarak yapılmak istenmesinin ise nedeni açık... AB Türkiye ile birlikte dış politika oluşturduğunda üyeliğini ret etmekte zorlanır. Türkiye’yi üye yapmadan Türkiye ile yakınlaşmak amaçlanıyor ise, o zaman da bundan Türkiye’nin kazancı ne olur sorusuna yanıt bulmak gerekiyor.

AB’nin ortak görüşünü Almanya mı oluşturuyor?

AB, Türkiye’nin üye olmadan ortaklık sürdürmek için ne gibi bir nedeni olabilir sorusuna yanıt vermediği sürece, krizlerin devam edeceği öngörülebilir.

Ancak bu konuda AB’nin esas olarak düşünmek zorunda olduğu konu, söz konusu politikanın esasen Almanya politikası olması ile ilgili. Diğer bir ifadeyle Türkiye konusunu Almanya’nın ellerine bırakmak tüm AB üyelerinin işine gelen bir durum mu, bu soru yaşamsal önemde.

İngiltere’nin AB’den ayrılmak istemesi boşuna değil.

İngiltere, Almanya’nın AB’yi Avrupa’ya mahkum eden bir siyaset güttüğünü ve büyük Avrupa piyasasının Almanya’ya yaramasını stratejik öncelik olarak gördüğünü anlıyor. Ukrayna kriziyle Rusya, Türkiye kriziyle

Ortadoğu kapıları kapandıysa, bunun sorumlusu muhakkak ki İngiltere değil ve AB’nin çok sayıdaki ülkesinin yararına da değil.

Aday ülke stratejik ortak olur mu?

Varna’da AB adına açıklama yapılırken iki önemli vurgu yapıldı. İlki, ilişkilerdeki olumsuzluklardan değil, olumlu yönlerden konuşmak gerek hatırlatmasıydı.

Normalleşmenin şifresi olan bu cümle, gelecek için umut vaat ediyordu.

Ancak Juncker “farklılıklara rağmen” diye devam ettiği cümlesinde, normalleşmenin de bir yere kadar olabileceğini ima etti.

AB ile normalleşme sınırı ise, Juncker tarafından “Türkiye, AB’nin stratejik ortağıdır” denerek, yani Türkiye’ye bir pozisyon vererek çizildi. Üyelik sürecinde olan bir ülke stratejik ortak olarak tanımlanıyor ise, bu “üye olma, yanımızda dur” demek olur. İçinde ortaklık geçen her cümleye şükür demek, ama stratejik ortaklık kapsamında Rusya’ya işaret ediliyor olmasına da dikkat etmek gerekebilir.

Ortak basın açıklamasında AB tarafının sorunlardan söz etmemesi ile onlarca Rus diplomatın Avrupa’dan sınır dışı ilan edileceğinin açıklanması arasında ilinti bulunuyor. Anlaşılan o ki, AB stratejik ortaklık diyerek Türkiye’nin Rusya ile arasına mesafe koymasını öneriyor. Sorun şu ki, Türkiye’nin neden bunu yapmak zorunda kaldığı sorusu sorulmuyor. Eğer AB-Türkiye stratejik ortaklığı varsa, o zaman “düşman” konusunda uzlaşmış olunması beklenir; bugün bu koşullar mevcut değil.

Demek ki AB şimdilik Türkiye’yi müzakere pozisyonunda tutmayı, yani sürecin dışına çıkarma konusunu dondurmaya bir stratejik karar olarak görmüş.

Kötünün iyisi olan bu durum, yeni adımların atılmasına olanak tanınması bakımından olumlu karşılanabilir.

Ancak AB stratejik bir karar aldıysa, bunu Türkiye’den de bekleyeceğini unutmamak gerekir.



Köşe Yazıları – 28/03/2018

STAR – Yiğit BULUT

Cevap Vermezseniz, Ben Açıklamak Zorunda Kalacağım!

Sevgili dostlar, “ÜRETİLEN” kaynak suları konusunu geçtiğimiz yazımda açmış ve aşağıdaki soruları sormuştum;

1- Acaba bu sular gerçekten doğal kaynak suyu mu? YETERLİ KAYNAK VAR MI?

2- Uludağ bölgesindeki kaynak alanlarına su taşımak amacıyla dağlık alanda “borulama” yapılarak kaynak alanına “suyumsu” maddeler aktarılmaya çalışılıyor mu?

3- Doğal kaynak suyu prosesinde olmayan- (OLMAMASI GEREKEN) 0.6 mikron Mikrobiyolojik Filtre, RO cihazı ve Ultraviyole filtreler Bursa bölgesindeki yabancı markaların sahip olduğu su fabrikalarında kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa İL SAĞLIK EKİPLERİ ne bekliyorlar!

4- Yerli kaynaklar ve firmalar yabancıların ne gibi baskıları sonucu el değiştirdi, değiştirmeye zorlanıyorlar?

5- Bürokrasi içinde yabancılara hizmet ederek yerlileri sıkıştıranlar var mı?

Sevgili dostlar, elimde inanılmaz birikmiş malzeme ve bilgi var. Bu yazıyı yazmak için haftalardır bilgi topluyorum. **Bizim Kaynak Suyumuzu** (belki de işleyerek) bize kaynak suyu diye satan YABANCI şirketlere yıllık milyar dolar ödüyoruz! Ve Kaynak Suyu İçip-İçmediğimiz Belli Değil!

Bu soruları sorduktan sonra şirketlerin bir açıklama göndererek; “*Bizde Kaynak Suyunda Olmaması Gereken Hiçbir Adım Proseslere Dahil Olamaz*” demelerini beklerdim, bekledim... Ama nerde! Susmayı Hatta Belki Araç-Gereçleri Söküp Saklamayı Tercih Etiler... Sevgili dostlar, yine aynı şekilde “kesinlikle dağ eteklerinde borulama yapılmadı” cümlesini de görmek isterdim!

AMA NERDE! Belli, durum “olması gerekenden” farklı ve belli BİRİLERİ bugüne kadar bu arkadaşlara fazla susmuş! İl Sağlık Müdürlüklerinin Ve Belediyelerin Acilen Harekete Geçmesi Gerekli! Geç Olmadan!

Sonuç: Bu Dosyayı Açtım, Sonuç Almadan Bırakmayacağım! Kaynak Suyu Satıyorsanız Gerçek “Kaynak Suyu” Satacaksınız! Bu Ülke En İyisini Hakediyor!

YeniŞafak – Yasin AKTAY

Ürdün BAE’ye mahkum mu?

AKPM’nin “Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu” toplantısı için bulunduğumuz Ürdün’den bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere bakmanın ayrı bir önemi olacaktı. Zira Ürdün coğrafi konumu ve Körfez ülkelerine ve dış yardımlara bağımlı olması dolayısıyla tarih boyunca hayatta kalma yollarını geliştirmede kendine özgü tarz-ı siyasetini geliştirmiş bir ülke. Daha I. Körfez Savaşı’nda, Baba Bush’un Irak’a karşı düzenlediği uluslararası koalisyonun kendi durumunu tarafsızlığının mazeretine dönüştürebilmiş ve savaşın dışında, daha doğrusu Saddam’a karşı koalisyonun dışında kalmayı başarmıştı. Üstelik savaştan doğacak tazminatı almıştı.

Hiçbir bölgesel krizde fevri çıkışlara rağbet etmiyor, her zaman bir denge yolu bulup takip etmeye çalışmıştır. Bütün Arap ülkeleri gibi resmi söyleminde İsrail düşmanı olsa da fiilen İsrail’i rahatsız edecek bir siyasete başvurmuyor. Bilakis kendi doğal su ve maden kaynaklarını bile kullanıp geliştirmekten, İsrail’le olan barış anlaşması kapsamında imtina ediyor.

Kuruluşunda bariz olan İngiliz etkisi Kral Abdullah’ın annesinin de İngiliz olması dolayısıyla en yüksek düzeyde devam ediyor. Yani Kral’ın anadili İngilizce ve bu dili Arapçasından çok daha akıcı, aksansız ve hızlı konuşuyor. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Arap ülkelerinin kuruluşunda ve sonraki idarelerinin oluşumundaki İngiliz etkisi diğerlerinde belki bugün o kadar görünmese de Ürdün’de bu çok açık hissediliyor. Dış siyasetinde Ürdün’ün temkinliliği biraz da İngiliz aklı ve etkisiyle de açıklanabilir.

Tunus, Mısır, Libya ve Yemen’de domino etkisiyle devam eden Arap Baharı sürecinin dalgaları Ürdün’e de varmıştı. O günlerde çok ciddi sokak gösterileri ve eylemler de olmuştu. Ama Ürdün yönetiminin protestoculara karşı tavrı Suriye’dekinden de, Mısır ve Libya’dakinden de farklı olmuş, protestocuların öfkesini anlayışla karşılayan, alttan alan bir tutumla olayların büyümesini engellemişti. Biraz da hükümet revizyonu yaparak rejime yönelen bütün öfkeyi giden hükümete yöneltmişti ki, bu şimdiye kadar muhalefeti bastırmanın Ürdün tarzı olarak temayüz etmiş bir yol. Ancak bugünlerde ekmek ve temel ürünlerdeki sübvansiyonların kalkması üzerine



Köşe Yazıları – 28/03/2018

başlayan protestolarda hükümetler yerine ilk defa bizzat Krallığı hedef alan protestolar yaşanıyor.

Arap dünyasında geçtiğimiz yıl yaşanan en büyük bölgesel sorun olarak Körfez krizinde de Ürdün BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'in oluşturduğu Katar-karşısı cepheye ilk başta katılmak istemedi, sonradan bu eksenin baskısıyla çekingen bir katılım gösterdi. Ancak kendisinden beklendiği gibi husumette ileri gitmedi, ilişkileri her an onarılabilecek düzeyde tuttu.

Bu dörtlü İttifakın Ürdün'ü rahat bırakmadığı ve bütün ilişkilerinde Ürdün'ü yanında görmek istediği malum. BAE'nin başını çektiği bu eksen dünyada nerede demokratik bir İslami hareket varsa onu yok etmeye azmetmiş durumda. Varlık sebebini İslam dünyasında demokrasinin gelişmesini engellemeye hasretmiş bu ittifak Ürdün'ü de boş bırakmıyor.

Ürdün bir şekilde seçimlerin olduğu, parlamentosunun çalıştığı, hükümetlerin halk oyunu dikkate alınarak kurulduğu bölgenin nadir ülkelerinden biri. Seçimler özellikle İhvan'ın hiçbir şekilde iktidara gelmemesini garanti edecek şekilde ince bir ayarla sisteme bağlanmışsa da İhvan'ın yine de parlamentoda temsil yolunu tamamen kapatmıyor.

BAE öncülüğündeki ittifakın İhvan fobisi, ne kadar ılımlı İslam maskesi takmış olsa da, bal gibi bir İslam ve demokrasi korkusudur. Çünkü bu eksenin İhvan'a karşı desteklediği hareketler selefi ve vehhabi hareketler oluyor. Esasen İhvan çizgisi şiddet hareketleriyle arasında en net mesafeyi koyan hareket. Mısır'daki hareketin lideri Muhammed Bedii'nin "bizim barışıl hareketimizi onların mermilerinden çok daha güçlüdür" sözleri İhvan hareketinin en çok tekrarlanan sloganı, aynı zamanda hareketin eylem ilkesini ortaya koyuyor. Buna rağmen İhvan'la mücadele etmek kaçınılmaz olarak demokrasiyi de katletmeyi gerektiriyor. İster İhvan'a karşı ittifak için ister İhvan'la mücadele ederken önlerini açmak suretiyle şiddet hareketlerini daha fazla desteklemeyi gerektiriyor.

Ürdün geçtiğimiz günlerde 2011 yılında Türkiye ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasını askıya aldı. Bu kararını BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan'ın ülkeye ziyaretine denk gelecek şekilde almış olması, bu eksene bir tabiiyet işareti olarak algılandı. Tabi resmen açıklanan neden "yerli sanayii" koruma idi. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah,

13 Mart'ta Amman'da Kral II. Abdullah ile yaptığı görüşmede BAE'nin, Ürdün'ün ekonomik sıkıntılarını aşması konusunda yardım etmeye ve kalkınmaya dönük yatırım projelerine destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Doğal olarak bu vaat Türkiye ile serbest ticareti askıya alma karşılığında, Ürdün'e ekonomik yardımda bulunma sözü olarak yorumlandı.

Hani meşhur bir deyim var ya: Bir yerde iki balık kavga ediyorsa mutlaka oradan bir süre önce bir İngiliz geçmiştir diye. Bugünlerde artık İngiliz'in yerine BAE'yi koyarak tekrarlayabiliyoruz. Nerede Türkiye aleyhine bir gelişme varsa oradan mutlaka BAE'nin bugünkü yöneticileri geçmiştir.

Türkiye'nin Ürdün'deki varlığı toplumun kültürel, tarihsel, coğrafi ve ekonomik derinliğine sirayet etmiş durumda. Ticaret açığının Türkiye lehine olduğu doğru ama bu açık hangi ülkeyle o ülkenin aleyhinedir? Bu konunun bir sorun haline gelmiş olması zaten orada Türkiye karşıtı BAE imzalı bir entrikanın çevrilmekte olduğunu gösteriyor.

YeniŞafak –

Tamer KORKMAZ

Gününüzü Göreceksiniz!

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Tagesspiegel gazetesinde "**Afrin, ABD'ye bir mesajdır**" başlıklı bir yazı yazdı ve "Ankara'nın sınırlarını korumak için Batı/ABD ile çatışmayı göze aldığına" dikkat çekti. Türkiye'nin kararlılığını görüp, "Avrupa devletleri ve ABD'ye uyarıda bulunan" bu yazı bir nevi "alarm zili" anlamına geliyor!

Ezcümle: "Türkiye'nin şakası yok!"

Gabriel, "Türkiye'nin Batı ekseninden ayrışması halinde, bunun Avrupa için jeopolitik bir yıkım olacağı" uyarısında bulunuyor; bundan dolayı da "Türkiye'nin Batı'dan özerk politikalar geliştirmesinin önüne geçilmesi gerektiğini" işaretliyor!

Peşinen söyleyelim: Gabriel'in "alarm zili" de neticede fayda etmeyecek!

-Korkunun, ecele faydası var mı?

Türkiye'nin Batı Cephesi'nden ayrıştığı gerçeği... Her geçen gün biraz daha belirgin bir biçimde ortaya çıkıyor...

Batılı devletler ile onların içimizdeki işbirlikçileri için (Komprador Burjuvazi) fevkalade berbat bir durumdan söz ediyoruz!



Köşe Yazıları – 28/03/2018

Türkiye, en başta ABD olmak üzere Batı'dan bağımsız politikalar geliştiriyor.

Bu durumun en güncel örneği, Afrin'deki zaferimizdir.

Afrin, ABD'nin ve Avrupa devletlerinin de yenilgisidir, aynı zamanda...

PYD/YPG/PKK terör örgütünü yöneten ABD'dir; bütün hücreleriyle destekleyen de Avrupa (Terör) Birliği'dir!

Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi için "AB ile En Kritik Buluşma" gibi başlıklar atıldı.

Ne "kritik zirveler" gördük, şimdiye kadar...

Değişen bir şey yok: Olmayacak da...

"Suya yazı yazılması" kabilinden politik beyanlar gelip geçiyor.

Haçlı AB'nin, Bağımsız Müslüman Türkiye'ye yönelik hasmane tavrı dahası "sinsi düşmanlığı" devam ediyor.

Vatikan'da Papa'sının önünde "el pençe divan" duran Avrupalı liderlerin yönettiği AB'nin "sadece son beş yılda" neler yaptığını şöyle bir hatırlayalım:

-Gezi Kalkışması'nı desteklediler...

(Eş zamanlı olarak; Mısır'da Sisi'nin darbesine, darbe bile diyemediler. Hatta, Zalim Sisi'ye koltuk çıktılar.)

-17 ve 25 Aralık 2013'teki Paralel Darbe girişimini tam anlamıyla desteklediler. Dahası, "kapalı kapıların ardında" FETÖ'ye cazip mükâfatlar dahi vaat ettiler!

-15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradılar.

FETÖ'nün cuntacı asker veya sivil ne kadar firardaki elemanı varsa bunların alayını korumaya devam ediyorlar.

-PKK terörüne daima koltuk çıktılar: Hala daha PKK'lı teröristleri pamuklara sarıyorlar!

-ABD'nin Kuzey Suriye'de PKK devleti kurma planının gerçekleşmesini çok istiyorlar. PYD-YPG-PKK'nın Afrin'de bozguna uğramasından dolayı bunalıma girdiler. Hayalleri suya düştü! Öyleyse soralım: Türkiye, böyle bir Avrupa Birliği'ne mi üye olacak?

Elbette; mümkün değil...

Onların Türkiye'yi "tam üye" yapmaya -başından beri- niyeti yok.

Kaldı ki, Türkiye de eninde sonunda "elveda" diyecek.

Keşke, daha fazla gecikmeden -bunu beyan etse! Brüksel'deki AB Zirvesi'nin taslak sonuç bildirgesinde, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi

komşularının yaşadığı son gerilimlere değinilen kısımlarda denilen aynen şudur:

"AB Konseyi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini güçlü bir dille kınıyor; Yunanistan ve Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğunu vurguluyor." Mevzubahis Türkiye ise; Avrupa Birliği nasıl da tek ses oluveriyor, görüyorsunuz...

Türkiye'ye bühtanda bulunan bu Haçlı Devletleri için PKK'lı teröristlere ve FETÖ'ye kucak açmak "asla yasadışı olmuyor!"

Bu arada; Almanya Şansölyesi Merkel de

"Türkiye'nin sınırı geçen iki Yunanlı askeri tutuklamasından dolayı çok kaygılı" imiş!

-Almanya'daki NATO üssünde görevli FETÖ mensubu askerlere kol kanat geren...

-FETÖ'nün kaçak savcılarını el üstünde tutan...

-PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'e kucak açan Terörist Sever Angela'dan bahsediyoruz...

Yurttaş Doğan'ın kankası bu Merkel'in;

Almanya'da, sadece son üç ayda PKK'lıların 40'tan fazla camiye saldırı düzenlemesinden kaygılanması ise asla mümkün değildir.

Neden mi? Söz konusu teröristleri camilere saldırtan, PKK'lı kahpelere "camileri kundaklatan" Alman Devleti'dir de ondan!

YeniŞafak- Mehmet ACET

Ankara'da Erken Seçim Egzersizleri

En baştan söyleyeyim, MHP cenahında bir dalgalanma var. Bir süre önce Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yakın bir milletvekili, ikili sohbetimizde "Seçimlerin 2019'a kalacağını düşünmüyorum" demişti.

Şimdilerde Bahçeli'nin başka kurmayları da özel sohbetlerde 'erken seçimin gerekliliği' konusunda bir takım görüşler beyan ediyorlar.

Bu görüş beyanlarının arkasında şöyle bir gerekçelendirme var: "30 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde ittifak yapılmayacak. AK Parti ve MHP'yi baz alacaksak, bu iki partinin binlerce aday, sahada birbirlerine rakip olarak çıkacaklar, yeri geldiğinde birbirlerini kıyasıya eleştirecekler. Bu rekabet ortamı, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi iki parti arasındaki 'ittifak ruhunu' olumsuz yönde etkileyebilir." Bu görüşlerin MHP açısından bir parti görüşü noktasına geldiğini söylemek için henüz vakit erken. Resmi tutum, Bahçeli'nin daha önce de



Köşe Yazıları – 28/03/2018

açıkladığı üzere, seçimlerin vaktinde yapılması biçiminde deklare edilmiş durumda.

Ama zaten geçmişte de olduğu gibi, erken seçim çağrısı bir kere dillendirilir ve o saatten sonra kum saati başka türlü işlemeye başlar.

Yukarıda sözünü ettiğimiz, Bahçeli'nin kurmayları arasında özel sohbetlerde dillendirilen gerekçenin mantıklı bir tarafının olduğunu da kabul etmek lazım. Hatırlayalım, Bahçeli, 16 Nisan referandumuna birkaç gün kala CB Erdoğan'ın danışmanlarından birinin yaptığı bir açıklama üzerine, "İş mi şimdi bu" anlamına gelecek bir çıkış yapmıştı.

O çıkışın, referandum sonuçlarına ne kadar etki ettiği uzunca bir süre tartışma konusu olmuştu. Binlerce Ak Partili adayın, binlerce MHP'li adayla yarışacağı mahalli seçimlerde benzer risklerin daha fazla ortaya çıkabileceği şimdiden öngörülebilir. En azından sözlerine atıf yaptığım MHP'liler böyle düşünüyorlar.

Ak Parti'de Erken Seçime Nasıl Bakılıyor?

İktidar partisinde de "2019'a çıkmadan seçimler yapılsın" fikrinin konuşulduğunu, üzerinde fikir egzersizleri yapıldığını, hatta bazı bakanların "Seçimleri mutlaka 2018'de yapmalıyız" görüşüne sahip olduğunu biliyorum.

Ak Parti çevrelerinde serdedilen bu tür görüşlerin gerekçelendirilmesini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

1- 2013 ilkbaharından itibaren Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Ak Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak için 'seçim dışı yöntemleri' devreye sokmaktan gocunmayan iç ve dış çevreler, şimdi bütün 'yığınağı' 2019'a göre yapıyor. O halde bu türden 'kirli senaryoları' boşa düşürmenin yolu ne olabilir? **Baskın seçim?**

2-Erdoğan/Bahçeli yakınlaşması, Ak Parti/MHP ittifakı, şu an için arkasına iyi bir rüzgar almış görünüyor. Afrin hareketinin da katkısıyla, toplumda, iş dünyasında güvenlik ve gelecek kaygıları nispi olarak azaldığı gibi, bu yeni durum ülkenin 'sürprize açık olma' halini de daha az riskli hale getirmiş durumda.

3-Ak Parti'nin iktidarını sürdürmesini istemekle birlikte, bir ders verme arzusu içindeki seçmenin, yerel seçimlerde bu refleksi göstermesi halinde, Kasım'a kadar durumu toparlayamayız endişesi.

Yalnız, bu konuda iktidar çevrelerinde iki türlü değerlendirmeler yapıldığını ekleyelim.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin yerel seçimlerden sonra yapılmasını dezavantaj olarak görenler olduğu gibi, bir süre önce bu konuları konuştuğum bir Başbakan Yardımcısı

gibi, aksine böyle bir durumun Kasım 2019 için avantaja dönüşeceğini söyleyenler de var.

4-İktidar partisi çevrelerinde şöyle bir tez üzerinde de duruluyor. Ak Parti MHP ittifakı, özellikle CHP'yi ciddi anlamda sıkıştırmış durumda. CHP'nin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddiasını ortaya koymak için HDP ile ittifak yapmaktan başka çaresi bulunmuyor. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerine çözüm süreci devam ettiği için terörsüz bir ortamda girilmişti.

Ama şimdi aynı durum söz konusu değil.

Haliyle böyle bir ortamda HDP ile yan yana durmak, hem CHP'yi, hem İyi Parti'yi ciddi anlamda zorlayacaktır. Bu da ana omurgası Ak Parti/MHP tarafından oluşturulan diğer ittifakın arkasına mutlaka bir rüzgar getirecektir.

Seçimler 2019'a kalmamalı diyenler, önümüzdeki Ekim ya da Kasım ayına işaret ediyorlar. Tabi, partilerin kulislerinde

konuşulanların tepelerde nasıl yankı bulacağını bize ancak zaman gösterecek.

Birinci derecede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikinci derecede Bahçeli'nin zihninden neler geçtiğini tam olarak bilmiyoruz.

Erdoğan'ın 16 yıldır erken seçim fikrine kategorik bir şekilde karşı olduğunu biliyoruz.

Uygulamada tek istisna 2007 seçimlerinin 367 krizi nedeniyle 3,5 ay erkene alınması olmuştu.

Bugün için yine böyle bir yönelim olursa, bunun makul gerekçeleri pekâlâ bulunabilir.

YeniŞafak –

İbrahim KARAGÜL

Batı, hem Türkiye'yi hem Rusya'ya vuruyor: Ne Yani Bir Rus Uçağı

Daha Mı Düşüreceğiz!!

Türkiye'nin Afrin'le başlayan ve İran sınırına kadar devam edecek olan operasyonları, küresel ölçekte güç hesaplaşmasının parçasıdır. Çok büyük bir mücadele verilmektedir. Yüz yıllık geçmişin hesabı sorulmakta, gelecek yüz yılın güç haritası biçimlenmektedir.

Bu konjonktürel bir çıkış, reaksiyon değil, Türkiye'nin tarihi jeopolitik hamlesidir. Bugünü değil yarını biçimlendirme, Türkiye'nin yeni yükseliş döneminin en güçlü müdahalesidir.

Türkiye olmadan coğrafya inşa edilemeyeceğini, Türkiye'yi bir kenara itip bu bölgede tarih yapılamayacağını, harita çizilemeyeceğini bütün dünyaya ilan etmektir.



Köşe Yazıları – 28/03/2018

Biz her ne kadar bunu vatan savunması olarak görsek de, ülkemizi güneyden çevreleyen yeni cephe hattını ortadan kaldırma çabası olarak görsek de, bir zamanlar müttefik olan ülkelerin bir NATO üyesini terör örgütleriyle dize getirme girişimi olarak algılasak da, 15 Temmuz saldırısının devamı olan saldırı dalgasına bütün milletimizin ortak bir cevabı olarak bilsek de, o kuşaktaki hesaplaşmanın, küresel ölçekli ne büyük değişikliklere yol açacağını göreceksiniz. Rusya'yı çembere alma: Doğu-Batı savaşı başladı ABD'nin altmış, Avrupa ülkelerinin çoğunun ikişer-üçer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı, İngiltere-Rusya kapışmasının giderek Doğu-Batı cephe hattı şeklinde kendini göstermesi, Batı blokunun Rusya'yı parçalama hazırlıkları yapması, açıkça saldırı niyetleri, Rusya'nın da bu tehdidi görüp agresifleşmesi, savunma yerine taarruza geçmesi küresel ölçekte büyük fırtınanın habercisidir. Baltıklardan Doğu Avrupa'ya uzanan hat, Doğu-Batı kırılma noktasıdır, büyük hesaplaşmalar, çatışmalar, belki savaşlar bu fay hattında başlayacaktır. Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz saldırısı, bir çokuluslu müdahaleydi. Türkiye'yi güneyden kuşatma, çevreleme, Akdeniz'den İran sınırına kadar yüzlerce kilometre uzunluğunda "Türkiye cephesi" kurma planı da bu büyük küresel hesaplaşmanın parçasıdır. Baltıklar-Doğu Avrupa hattı nasıl bir cephe ise, bu kuşak da öyle bir cephedir. Kırılma hattıdır, hesaplaşma bölgesidir. Bunun gibi büyük hesaplaşmanın başka cepheleleri de vardır. Doğu Asya gibi, Kafkaslar gibi, Kızıldeniz'den Güneydoğu Asya'ya uzanan kuşak gibi.. Bir sabah on ülke savaşa girebilir. O kuşak büyük cephelelerden biridir İngiltere-Rusya kavgası ciddiye alınmalı. ABD ve Avrupa'dan oluşan Atlantik ittifakı ile Rusya ve yükselen Asyalı güçler arasındaki kriz çok daha büyüyecek. Batı'nın hedefi sadece Rusya değil, Çin ve diğer Asyalı güçler de bir şekilde bu işin içine girecek. Dünya Doğu-Batı olarak belki de ikiye bölünecek. Bir sabah uyandıığımızda en az on ülkenin birden bir savaşa girdiğini ya da Baltıklarda Rusya-Avrupa kavgası çıktığını ya da Batı'nın hep birlikte Rusya'ya saldırıya geçtiğini bile görebiliriz. Türkiye, işte bu büyük küresel kavganın tam merkezinde. Hem coğrafya olarak tam merkezinde hem de Türkiye'nin büyük iddiaları açısından tam merkezinde. Biz, Suriye'nin kuzeyinde terörle savaşmıyoruz. Afrin'de,

Münbiç'te, Tel Rıfat'ta ya da Sincar'da terör örgütleriyle değil, bu Batılı istilacı ittifakla hesaplaşıyor, onların Türkiye'yi parçalama hesaplarına oralarda cevap veriyoruz. Batı bu yüzyılı kaybedecektir, dünyanın merkezi değişmiştir Kimse bu operasyonları dar, bölgesel bir sorun olarak algılamasın. Çünkü; eğer o kuşak tamamlanırsa Türkiye'yi bir arada tutma imkanımız ortadan kalkacak, 21. Yüzyıl bizim için başlamadan bitecek, biliyoruz. Bizim için bundan daha büyük bir dava yoktur. Bu yüzden buna yüzyılın mücadelesi diyoruz. Dünyanın nasıl bir fırtınaya sürüklendiğini, uluslararası iklimin nasıl sertleştiğini, ABD'nin ve Avrupa'nın dünyanın merkezi olma lüksünü çoktan kaybettiğini, bu kayıp yüzünden nasıl hırçınlaştığını, sadece güvenlik ve siyaset değil sermaye ve teknolojinin de Asya'ya kaydığını, yeryüzünün ana ekseninin değiştiğini, Atlantik ekseninin bir daha yeryüzüne tek başına hakim olma şansını bulamayacağını, bu büyük kırılma ve hareketliliğin sonucu olarak bambaşka ve şaşırtıcı bir küresel güç haritası olacağını okuyarak, bilerek, ölçerek geleceğin dünyasına bakmak bir zorunluluktur. "Türkiye'yi durdurma" planları boşa çıkacak.. Artık kalıcı ittifaklar olmayacaktır. Kalıcı dostluklar ve düşmanlıklar da olmayacaktır. Sarsıcı, değişken, baş döndürücü güçler hareketliliği göreceğiz ve hangi ülke bu ritme hazırlıklıysa, ayak uydurabilecekse o ayakta kalacaktır. Bu acımasız, toleransı olmayan bir güç savaşıdır. ABD ve Avrupa dünyanın geri kalanına söyleyecek sözlerini tükettiği gibi, kredisini, güvenliğini, onların nazarında itibarını da kaybetmiştir. Dolayısıyla, ne kadar yeni ittifaklar, cepheleler inşa etseler de başarısız olacaklardır. Türkiye'nin güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), S. Arabistan, İsrail ve Mısır üzerinden oluşturdukları, görünüşte İran'ı hedef alan ama asıl niyeti "Türkiye'yi durdurmak" olan yeni cephe de aynı başarısızlığa uğrayacaktır. Rusya'yı parçalama, Asya Bloku'nu zayıflatma, Türkiye'yi durdurma planı Batı'nın Rusya ve Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlarında çok ciddi benzerlikler dikkatimizi çekiyor. Rusya'yı bir kez daha parçalayıp kaynaklarını talan etmeye dönük bir Batı girişimi artık açıktır. Bu koca coğrafyayı parçalara ayırma, Rusya'yı denklemden çıkarma, Atlantik ittifakının karşısına dikilen "Asya



Köşe Yazıları – 28/03/2018

Bloku”nu zayıflatma, Çin’i Hindistan’la oyalama gibi çok büyük planlar masaya sürülmüştür. Türkiye de, Rusya gibi bir Batı tehdidi hissediyor. Hatta iş tehdidin çok ötesine uzandı, içeriden müdahaleler yapıldı, olmayınca çevreden kuşatma planları yürütülüyor. Batı şuan Türkiye’ye açık biçimde saldırıyor. Türkiye de, Rusya gibi, savunma yerine söz konusu tehditlerle açık arazide çarpışma yöntemine bu yüzden geçmiştir. Suriye’deki yeni yaklaşımımız bu yüzden böyledir. Böyle de devam edecektir. Ankara ve Moskova birbirini beslemeli.. Rusya da, Türkiye de benzer tehditlerle yüzleşiyor, benzer savunma kalkanları oluşturuyor. Avrupa-Rusya krizinin Ankara ve Moskova’yı birbirine daha da yakınlaştıracığını düşünüyorum. Olması gereken de budur. İki ülke, küresel ölçekte tehditleri görerek birbirini beslemek zorundadır. Şu açıktır: Doğu’nun yükselişi başlamıştır ve bu bir hamaset değildir. Batı’nın duraklama dönemine girdiğini, Doğu’nun hızla güç kazandığını, bunun bir tarih dönüşü olduğunu bir yene not edin. Batı bundan sonra insanlığa hiçbir şey veremeyecek. Kaybedişin çılgınlığı ile insan ırkını tehlikelere sürüklemeye dışında hiçbir şey sunmayacak. Bütün bunları yapan bir ABD ve birkaç müttefiki göreceğiz bundan sonra. Bu da tükenişlerini daha da hızlandıracak. Bence insanlık bu tehlikeye karşı teyakkuza geçmelidir. Yıldırım hızıyla devam etmek: Küçücük zafiyet intihardır.. Türkiye, Afrin’den sonra hiçbir yerde durmamalı, tereddüt etmemeli, oyalama taktiklerine ilgi duymamalıdır. Durduğu an kaybedecektir ve bir daha başlayamayacaktır. “Münbiç’e girer miyiz, Tel Abyad ne olur, Sincar ne olur, Kandil’e kadar ulaşır mıyız” gibi sorular artık abestir. Bu büyük küresel kavganın en keskin cephelerinden birinde, küçücük savunma zafiyeti ölümcül olacaktır. Yıldırım hızıyla hareket edilmeli, bu kuşağın yabancı güçler tarafından doldurulmasına zaman ve fırsat verilmemelidir. Elbette Batı ile bir gerilime, kavgaya ihtiyacımız yok. Ama onlar bize saldırırken, ellerinde “parçalanmış Türkiye” haritalarıyla toplantı üstüne toplantı yaparken kendimizi onların insafına bırakmamız yok oluşturun. Böyle bir dönemde Rusya ile yakınlık lehimize değildir. Ankara-Moskova ilişkileri daha da geliştirilmelidir. Ne yani? Bir Rus uçağı daha mı düşüreceğiz?

Bugün ve bugünden sonra Türkiye’nin kavgası, barışı, dostluğu ya da düşmanlığı gününbirlik değildir. Yüzyıllarla beslenmiş bir siyasi hafıza ile önümüzdeki 21. Yüzyıl’ın tamamını kaplayacak büyük iddialarla hareket etmemiz zorunluluktur. Büyük adımlar atmak, büyük iddialarla yol yürümek zorundayız. Geleceğin dünyasının küçük kalmayı tercih edenlere merhameti olmayacaktır. ABD Başkanı Trump’la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmede, sarfedilen “Türkiye ile Suriye’de işbirliği geliştirilmeli” sözünü bir tuzak olarak görüyorum. ABD ve Avrupa tam da Rusya ile hesaplaşırken Türkiye-Rusya yakınlığını sabote etmek için her yolu deneyecekler. Bunu daha önce yaptılar. Bir FETÖ eliyle Rus savaş uçağının düşürülmesi öyle bir plandı. Ardından Türkiye’ye Suriye’de çok büyük zararlar verdiler. Onların “Suriye’de işbirliği geliştirmesi” benzer bir senaryodur. Ülkemiz bu tuzaga bir kez daha düşmemelidir. Düştüğümüz anda bırakın Afrin sonrası devam etmeyi, Afrin de Hatay da elimizden gidecektir.

YeniŞafak- Mehmet ACET

Kılıçdaroğlu’nun “GÜÇLÜ DUYUMLARI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, önceki gün MYK toplantısında partililere “sertleşeceksiniz” talimatı verdiğini haberlerden öğrenmiştik. Dün Meclis grubunda konuşurken nasıl bir “Sertleşme” istediğini kendisi göstermiş oldu. Öyle ki, zaman zaman grup toplantısından yükselttiği sesi, Meclis bahçesinde bile güçlü bir şekilde yankılanıyordu. Milletlin özgür oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan söz ederken sanki Mısır’ın darbeci generali Sisi’den bahseder gibi şu cümleleri kullandı: “Sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat sen gayri millisin. Sen işgalcisin işgalci. 2019’da bu ülkenin kadınları seni oradan indirecekler.” Grup toplantısı bittikten sonra bir grup gazeteci, Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki odasına gittik, on dakika süren bir görüşme yaptık. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Bugün çok sert çıktınız” diye söze girdi. Kılıçdaroğlu, “Evet artık gerçekleri konuşma zamanı” dedi.



Köşe Yazıları – 28/03/2018

“O BİR DUYUMDU!”

Lafın gidişatından “Gerçekler” dediği şeyin FETÖ’nün siyasi ayağı ilgili bir bağlam olduğunu anladık.

Bu bağlam gündeme gelince, Kılıçdaroğlu ile aramızda şöyle bir diyalog gelişti:

-Bu konuyla ilgili daha önce 120-180 arası ByLock kullanıcısı milletvekili var demiştiniz.

Sonra Başbakan bunu MİT’e de sorduğunu ancak kimsenin olmadığını söyledi. Var mı elinizde bu konuda bir veri?

-Ben onu kapalı grupta duyum olarak söylemiştim. Kamuoyuna açık bir yerde değil. Kapalı grupta, kamuoyuna açık olmayan bir yerde? Bu sözlere itiraz edince, yanıtın devamı şöyle geldi: “Yok onu yani bir duyum vardı. O duyum güçlü bir yerden ama yeri zamanı gelirse başka şeyler de olabilir.” Tuhaf bir durumla karşı karşıya idik! Ofise dönünce, arşive dönük hızlı bir tarama yaptım.

Kılıçdaroğlu, o iddiaları birden fazla kez ve kamuoyuna açık alanlarda dillendirmişti. Mesela, 3 Nisan 2017’de İstanbul’da medya temsilcileriyle buluşmasında, “İktidarda 120 ile 180 arası ByLock’çu milletvekili var. Bu isimlerin açıklanması gerekir. Saklıyorsanız, 15 Temmuz’un kontrollü darbe olduğu akla geliyor” demişti.

Bir başka ‘Kamuoyuna açık alan’ beyanatında, “Fethullah’la mücadele ettiğini söyleyen iktidar ByLock kullanıcıları listelerini açıklamıyor. Neden? Kaç milletvekilleri var bunların ByLock’çu; 100 mü, 150 mi, 180 mi?” diye konuşmuştu. Arşiv taraması sonuçlarına göre; CHP lideri 7 Kasım 2016’da da bir konuşma yapmış, “FETÖ’nün gizli yazışma programı olduğu iddia edilen ByLock kullanan 4 AKP’li bakanın ismini önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurmuş” görünüyordu.

Ne diyeceğiz şimdi?

Bu işin içinde hem lafın arkasında duramamak, hem karşılığı olmayan bir suçlamadan dolayı nedamet bildirmemek, hem sözün söyleniş biçimini inkar etmek, hem de “Olsun yine böyle yapmaya devam edeceğim” hali var mı, yok mu, siz karar verin.

İstanbul İçin Birden Fazla Aday Var

Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İstanbul’u sordu.

İstanbul için özel bir çalışmanız, bir adayınız var mı diye.

Kılıçdaroğlu, “Bir değil birden fazla adayımız var, çalışıyoruz. Sizler de gazetelerden okuyorsunuz.” yanıtını verdi.

Yerel seçimlerde herhangi bir parti ile ittifak yapmayacağız dedi, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili hayır bileşenlerini oluşturan partilerle temas halinde olduklarını söyledi.

Ama bu temasların detayına hiç girmedi.

Hatta sorduğum halde, bu partilerin hangileri olduğunu bile dillendirmedi.

CHP, meclisten geçen ittifak yasasını Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor.

Takvim olarak, “1 hafta 10 gün içerisinde” cevabını aldık. Kılıçdaroğlu, kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını kendi lehlerine görüyor.

AK Parti/MHP ittifakının durumu konusunda, şunları söyledi: “Değişik araştırma sonuçları geliyor; 48, 45, 43,5 olan var. %51 yok ama görünen tabloda. Zaten öyle bir şey görünse hemen süratle seçime giderler; yok öyle bir şey. Ama önümüzdeki süreç de bunu göstermiyor. Afrin’i biraz kullanmak istediler, ama etkisi de çok düşük, binde 5 gibi bir rakam telaffuz ediliyor.”

SABAH/ Fahrettin ALTUN

FETÖ’cülerini Sarmış Bir Korku

Hepimizin malumu, Akın İpek diye tescilli bir FETÖ’cü var. Sıradan bir FETÖ’cü de değil. FETÖ’nün en büyük finansörlerinden. Şu anda İngiltere’de kaçak. SETA’dan Enes Bayraklı, Hacı Mehmet Boyraz ve Oğuz Güngörmez İngiltere’deki FETÖ yapılanmasıyla ilgili önemli bir rapor hazırladı. Rapor, saha çalışmasına ve açık kaynaklara dayanıyor.

Öyle anlaşılıyor ki rapor FETÖ’nün eteklerini bir hayli tutuşturmuş. En çok da Akın İpek’i bunalıma sokmuş. Zira ne kadar kirli çamaşırı varsa çıkmış ortaya. Twitter’dan tehditler savurmaya başlamış. Birbirinden kıymetli araştırmacı arkadaşlarımızı sindirmeye çalışmış. "Kendileri için hukuki sorun olabilir. Yalan, iftira, kara propaganda, hedef göstermek, itibar suikastı önemli suçlar..."

Yalan, iftira, kara propaganda, hedef gösterme, itibar suikastı! FETÖ’nün yayın organı Bugün TV’nin, Bugün gazetesinin sahibi Akın İpek söylüyor bunları. Meğerse beyefendi "hayatında en küçük suça bulaşmamış!" Madem öyle neden herkesten önce kaçmış? Hem zararın neresinden dönülse kârdır, gelsin Türk adaletine teslim olsun. Zaten çok sürmeyecek bir gün hepsi Türk adaletine teslim olmak zorunda kalacak. Zira



Köşe Yazıları – 28/03/2018

Türkiye güçlendikçe bütün uluslararası muhatapları ilk olarak içlerindeki FETÖ'cülerini iade edecekler.

Bu vesileyle şunu da ifade etmiş olayım. Keşke medyamız bu tür raporlara daha fazla ilgi gösterse. Raporun tanıtılmasından, duyurulmasından söz etmiyorum. Sağ olsun yerli ve milli medya kuruluşlarımızın birçoğu raporla ilgili haber yaptı.

Kastım, bu tür raporlardaki verilerin yeni ve etkili haberler için kaynak olarak kullanılması. Gazeteci gözüyle bu raporlar tetkik edildiğinde FETÖ ile mücadele adına çok önemli haber dosyalarının elde edilebileceğine inanıyorum. Demek ki Türkiye'den öyle kolay vazgeçilemiyormuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Varna'daydı.

Cumhurbaşkanı yola çıkmadan önce "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı. Zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında ise "küresel bir güç olma iddiasındaki AB'nin Türkiye'yi genişleme politikalarının dışına itmesi vahim bir hata olacaktır" diye konuştu.

Esasında Cumhurbaşkanı'nın her iki vurgusu da Türkiye-AB ilişkilerindeki sorunlu ve isteksiz tarafın Türkiye olmadığını net olarak ortaya koyuyor. Türkiye her şeye rağmen Avrupa ülkeleriyle ortak çıkar perspektifiyle ilişkilerini sürdürmek için yoğun çaba içinde. Bu çaba sürecek. Avrupa ülkeleri de bir yıl öncesine göre çok daha pozitif bir noktada.

Türkiye'nin Avrupalı ülkelerle ikili ilişkilerinde ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi yanında, bölgesel güvenliğin teminine katkı sunulması ve göçmen akınının önüne geçilmesi önemli ittifak alanları. Birçok Avrupa ülkesi bu bağlamda Türkiye'yle ilişkilerini iyileştirmeyi zorunlu görüyor. Fakat kendi başına bir aktör olarak AB liderlik edemiyor, inisiyatif alamıyor. Birakalım Türkiye'nin tam üyelik sürecini hızlandırmayı, vize serbestisi ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi meselelerde yapıcı bir tutum takınmıyor.

Yaşadığımız bu belirsizlik çağında Avrupa ülkelerinin giderek daha fazla Türkiye'ye ihtiyaç duyacağı kanaatindeyim. Mesele sadece Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmak falan değil. Türkiye gücünü günden güne tahkim ediyor ve kolay kolay vazgeçilebilir bir ülke olmadığı, hatta ve hatta Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğinden geçtiği günden güne netlik kazanıyor.

SABAH / Kerem ALKİN

2017 Büyümesi Yüzde 8.5 Çıkabilir

Yarın Türkiye İstatistik Kurumu, 2017'nin hem 4. çeyreği, hem de bütünü için GSYH verilerini açıklayacak.

GSYH büyüme hızına yönelik şubattaki ön tahminlerimiz, 2017'nin bütünü için büyüme hızının yüzde 7.2 ile 7.9 arasında şekillenebileceğine işaret ediyordu.

Bununla birlikte, 16 Mart'ta açıklanan ve baz yılı 2015 olarak tanımlanmış yeni seri sanayi üretim verileri ışığında, 2011- 2018 dönemi yıllık bazda sanayi üretim değişim oranları incelendiğinde, yarın açıklanacak **2017 yılı GSYH büyüme hızının yüzde 8.25 ile 8.45 arası çıkma ihtimalinin güçlendiğini görüyoruz.**

Oysa önceki tahminlerimizde 7.2 ile 7.6 arasında dolaşmaktaydık ve az da olsa yüzde 7.9'u, 8'i zorlayacağımızı düşünüyorduk. 2017'nin son çeyreği için ise, **en kötü senaryoda yüzde 8.43, orta senaryoda 10.02, iyimser senaryoda ise yüzde 12.40 gibi hayli yüksek bir 4. çeyrek büyüme oranı** görebiliriz.

Bu da, 2017'nin tümü için, **GSYH büyüme hızı oranında muhafazakâr senaryoda yüzde 7.5, orta senaryoda yüzde 7.9 ve iyimser senaryoda bizi yüzde 8.25-8.45 aralığına kadar taşıyacak bir tahmine** götürüyor.

Yarın, TÜİK'in resmen açıklayacağı verinin yüzde 7.9 ile 8.25 arasında çıkması, yurtiçi ve yurtdışı ekonomi çevrelerinin bir hayli üzerinde bir beklenti olacağı gerçeği ile piyasalarda havayı değiştirecek bir etkiye sebep olabilir. Sonuç olarak, **Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında, daha da önemlisi, 50'ye yakın seçkingelişmiş ve gelişmekte olan ülke arasında 2017'yi rekor bir büyüme hızıyla kapattığı anlaşılacak.**

İşin ilginç yanı, TCMB'nin 100 ekonomistin görüşlerine başvurarak, onların tahminlerinden oluşturduğu geçtiğimiz aralık ayındaki beklenti anketinde 2017 büyüme tahmini ortalaması yüzde 5.7'ydi.

Türkiye Ekonomisi, ihracatta kırmaya devam ettiği rekorlarla, sanayi üretiminde de, 2018'e, bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12'lik artışla başladı. 2017'nin ilk 3



Köşe Yazıları – 28/03/2018

ayında, imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 76.8 iken, 2018'in ilk çeyreğine yüzde 77.9'luk bir başlangıç yapmış durumda. Veriler, 2018'de de büyüme hızının güçlü olacağına işaret ediyor. **Malve hizmet üretimindeki alkışlamamız gereken bu performansı sürdürülebilir kılmak adına, reel sektörün maliyetlerini azaltacak adım ve reformlara hız vermeyi sürdürelim.**

SABAH / Hilal KAPLAN

Teröristler Çıkmazsa Sincar'a Da Gireriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: Irak yönetimi bize haber gönderdi. 'Sincar'da gerekli operasyonu yapıyoruz' dediler. Teröristler çıkartılıyorsa ne ala. Yoksa operasyon yaparız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna kentinde önceki gün yapılan Türkiye-AB zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstihbarat Servisleri Görüşüyor Bir taraftan Irak'la görüşmeler devam ediyor ama Türkiye Sincar konusunda ne yapacak, müdahale edecek mi?

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele konusundaki kararlı duruşumuzu ortaya koydu. Irak yönetimi de bu konudaki hassasiyetimizi biliyor. Dün gece bize bir haber gönderdiler. 'Biz şu anda Sincar'da gerekli operasyonu birkaç yoldan başlattık, yapıyoruz' dediler. Şimdi onlarda istihbaratın başına geçen yeni bir isim var. Hakan Bey'in (Hakan Fidan) muhatabı. Görüşmüşler. Olumlu gelişmeler olduğunu belirtiyorlar.

YBŞ'liler ile Irak askerlerinin Sincar'da yan yana olduklarını gösteren fotoğraflar basına yansıdı. YBŞ'nin sözde lider Sincar'ı terk etmeyecekleriyönünde sözleri de var?

YBŞ vesaire bunların tümü hikaye. YPGPYD'nin ardından SDG'yi çıkardılar. YBŞ de ona benzer bir şey. Farklı isimler kullanılsa da biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sincar'dan teröristler çıkarılıyor ise ne ala. Yok çıkarılmamışlar ise sınırımıza 60 km. mesafedeki Sincar'a da operasyon yaparız.

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'

Suriye'de Menbiç'e operasyon var mı?

Hep ne diyorum ben? 'Bir gece ansızın gelebiliriz!'. Gidecek olursak, bir gece ansızın gideriz. Bunun takvimini, yol haritasını verip düşmanı uyandırmak zaten doğru da olmaz. Biz bu tür işlerin planlarını komuta kademesi ile aramızda yapar; o doğrultuda harekete geçeriz. **AB, Türkiye'ye vaat ettiği 3+3 milyar euroluk yardımın daha ilk taksidinin tamamını bile vermiş değil. Bu hususta düşünceniz?**

Şu ana kadar bize aktarılmış miktar yaklaşık 1 milyar 850 milyon euro. Biz mülteciler için 31 milyar dolar yatırım yapmış durumdayız zaten. Bu konuda kendilerine video gösterimi yaptık. 'Neler yaptığımızı gelin bizzat görün' dedim. Ama onlar bu yardımın projeler üzerinden aktarılabilirliğini söylüyorlar. Madem öyle, biz projeleri hızla devreye sokalım. Sağlık, eğitim vb. konularda neler yaptığımızı projelerle ortaya koyalım. Madem proje bazlı ödüyorlar, o zaman bu dediğimi yapmamız lazım.

Vize serbestisi konusunda bir beklenti vardı. Bu konuda bir takvimlendirme var mı?

Avrupa Birliği Bakanımız takip edecek. Nisan'da görüşmeler için teknik heyet gelecek.

Varna zirvesi, AB üyesi kimi ülkelerin Türkiye ile müzakereleri kesmek gerektiğinden söz ettiği bir dönemde gerçekleşti. Zor sürecin bu toplantıyla geride kaldığını söyleyebilir miyiz?

'Her şey dört dörtlük demek, kendimizi yanıltmak olur. Ama liderler düzeyinde bir araya gelmemiz, masaya oturup samimi bir şekilde konuşmamız önemliydi. Diyaloğu sürdürme, ilişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var. Arkadaşlarımızın bundan sonra sıkı markaj yapmaları lazım. Ama olay eninde sonunda, ülke olarak ne kadar güçlü olduğunuzla da alakalı. Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı'nın, Zeytin Dalı'nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence.

İngiltere-Rusya arasındaki casusluk krizi büyüyor. AB'de 14 ülke Rus diplomatlar hakkında sınır dışı etme kararı aldı. Türkiye'ye bu yönde bir baskı var mı?

Bir iddiaya istinaden bazı ülkeler adım attı diye, aynı adımı atalım anlayışı içinde olmayız.



Köşe Yazıları – 28/03/2018

Doğu Akdeniz'le ilgili Brüksel'de Türkiye'ye eleştiriler gelmişti. Burada geri adım atmamız söz konusu mu?

Biz orada bulunacak doğalgaz ve petrolde uluslararası hukuk doğrultusunda Kıbrıs adasının ortak sahibi KKTC'nin haklarının olduğunu söylüyoruz. Ancak Rum kesimi 'Biz hangi firmaya istersek onlara sondaj yaptırırız' diyor. Hangi uluslararası firmaya vereceklerse onun kararını beraber alsınlar. Uluslararası hukuk bunu gerektirir. AB'nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz.

GÜNEYDOĞU HALKI 'DEVLET YANIMIZDA' DİYOR

"Güneydoğu'da zaten belli bir oy rezervimiz var. 'Cumhur ittifakı', iddiaların tam aksine, oralardaki MHP'li kardeşlerimizin bizlerle dayanışma ruhunu teşvik ediyor. Ben inanıyorum ki 'cumhur ittifakı' ile birlikte güneydoğudaki oy potansiyelimiz tırmanmaya devam edecek. Bunun bizlere getireceği bir başka artı değer ise yerel seçimlerde görülecek. Bölgenin bizi sahiplenışı çok farklı. Hele hele Kırklar Dağı var orada; PKK'lılar, PKK'lı müteahhitler oradaki binaları kendileri için yapmışlar. O binaların hepsi yıkıldı. Bu tür gelişmeler halkın özgüvenini daha da artırdı. 'Demek ki devlet bizim yanımızda' diyorlar şimdi. MHP'li arkadaşların oylarla ilgili telaffuz ettiği rakamlar kamuoyu araştırmalarında da geçiyor."

Hürriyet /A.Kadir SELVİ

Kılıçdaroğlu Açıkladı, 'İttifak Görüşmeleri Yapıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir grup gazeteci Türkiye-AB zirvesinden, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına kadar ufuk turu yaptık. Görüşmeden tam ayrılırken, **Kılıçdaroğlu** ittifaklar konusunda öyle bir şey söyledi ki kafam karıştı. **Kılıçdaroğlu**, "İttifaklar konusunda görüşmeler yapıyoruz" dedi. Peki, hangi parti ya da partilerle görüşülüyor, görüşmeleri kim yürütüyor, bir ilerleme sağlandı mı? CHP lideri ser verdi sır vermedi, "O konuda fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Doğru da olmaz bu aşamada. Tabii görüşmeler yapıyor" dedi. Zaten merakımı kamçılaman da **Kılıçdaroğlu**'nun bu tutumu oldu. **Kılıçdaroğlu** bu denli gizli tuttuğuna

göre, ittifak çalışmaları ciddi tutuluyor demektir. İttifak çalışmalarını izleyeceğim ve bir bilgiye ulaşırsam paylaşacağım. CHP ittifak görüşmeleri yaparken bir yandan da ittifak yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor. **Kılıçdaroğlu**, "Esas yönünden şu anda hukukçular çalışıyorlar" dedi. Bu çalışma tamamlandıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidilecek. Peki, ittifakla ilgili düzenlemenin iptali istenecek mi? **Kılıçdaroğlu**, "Yo hayır. İttifaka karşı değiliz. İttifak olabilir. Siyasi partiler bir araya gelip ittifak yapabilirler" karşılığını verdi. CHP'nin tüzüğünde ittifaklara imkân veren düzenlemeyi ise, "Tüzük değişikliğini yasanın gereği olarak yaptık. Bu seçimde olmaz da başka seçimde olur" diye açıkladı. Anayasa Mahkemesi'ne neyi götürecekler? İşte CHP Liderinin yanıtı: "Temsilde adalet sorunu var orada. Ashında askerlerin getirdiği yüzde 10 barajını kaldırmalıyız. Niye kulağı tersten gösteriyoruz ki? Askerin getirdiği yüzde 10 barajını kaldırılırsınız mesele bitmiş olur. Ondan sonra ittifakı da getirirsiniz. İsteyen ittifak yaparak, isteyen bağımsız olarak girer seçime. Bana sorarsanız yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı da parlamentoya gelmeli."

İTTİFAK GİZEMİ

Söz konusu ittifak olunca **Kılıçdaroğlu**'na her ayrıntıyı sormaya çalıştık. CHP yerel seçimde ittifak yapacak mı? **Kılıçdaroğlu**, "Hayır öyle bir şey yok. Yerel yönetimlerde normal kendi adayımızı çıkaracağız" dedi. CHP liderinin ağzından ittifakla ilgili bir ipucu alabilmek için, "Genel seçim için bir ittifak sürecini başlattınız mı" diye sorduk. "Yo hayır... Hayır, bileşenleri kendi pozisyonlarını koruyorlar zaten. Referandumda evet kullananların belli bir kesimi bugün hayır bileşenleri ile beraber düşünüyor. Oy kullandıktan sonra pişmanlığımı ifade eden çok kişi var. Dolayısıyla AK Parti ile MHP ittifakı onların düşündüğü şekilde bir oy patlaması falan yapmayacak yani. Sahada da alanda da bunu görüyoruz" diye karşılık verdi. CHP Lideri, AK Parti-MHP ittifakının iddia edildiği gibi bir destek bulamadığını öne sürünce, "İttifakın oy oranı için yüzde 43.5 rakamını ifade etmiştiniz. Bunu neye dayandırılıyorsunuz" diye sorduk. **Kılıçdaroğlu** şu karşılığı verdi, "Şöyle değişik araştırma sonuçları



Köşe Yazıları – 28/03/2018

geliyor; 48, 45, 43.5 olan var. Yüzde 51 yok ama görünen tabloda. Zaten öyle bir şey görünse hemen süratle seçime giderler, yok öyle bir şey. Ama önümüzdeki süreç de bunu göstermiyor. Afrin'i biraz kullanmak istediler ama etkisi de çok düşük binde 5 gibi bir rakam telaffuz ediliyor.”

Afrin konusuna tekrar döneceğim. Ancak söz konusu seçim olunca İstanbul sorulmaz mı? “İstanbul için özel bir çalışmanız var mı, bir adayınız var mı” diye sorduk. **Kılıçdaroğlu**, “Bir değil birden fazla adayımız var çalışıyoruz. Sizler de gazetelerden okuyorsunuz” karşılığını verdi.

AFRİN-TEL RIFAT

Finali Avrupa Birliği ile yapacağım. Ondan önce **Kılıçdaroğlu**'nun, Afrin ve Tel Rıfat'a harekât konusundaki görüşlerini yansıtmak istiyorum. **Kılıçdaroğlu**, “Türkiye kendi çıkarlarını korumak zorunda bölgede.

Dolayısıyla bu işin kararını verecek olanlar askerler. Yani hangi bölgelerin alınması, hangi bölgelere askerlerin konuşlanması gerektiğini ben bilmem, siviller bilemez.

Askerlerin görevi. Onlar mutlaka sivil otoriteye şu bölgenin alınması gerektiği, TSK'nın o bölgede konuşlanması gerektiği konusunda düşünceler ifade ederler.

Gereçler siyasi otoriteye aktarılır, onlar da olur verirse yapılır zaten. Geçmişte Fırat Kalkanı operasyonu bu şekilde oldu, askeri birlik gidip konuşlandı. Gene aynı şekilde Irak'ta da oldu. Birden fazla yerde askerlerin konuşlandığını biliyoruz” diye konuştu.

AB'YE ELEŞTİRİ

Dediğim gibi finali Türkiye-AB zirvesi ile yaptık. **Kılıçdaroğlu**, zirveden bir sonuç çıkmadığı görüşünde.

“Ortada bir şey yok. Sadece bir fotoğraf çektirildi o kadar” dedi. Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı samimi davranmamakla suçladı. “Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladı. Yani biz bundan rahatsızız. Avrupa Birliği üyeleri ile yaptığım toplantıda da bunu ben ifade ettim. Türkiye'ye karşı samimi davranmıyorlar. Tamam, bizim eksiğimiz de olabilir ama Türkiye'ye yönelik davranışlarda samimi davranmadılar” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bunlar ama ben gizli yürütülen ittifak görüşmelerine takıldım. CHP kimle ittifak arayışında acaba? İYİ Parti mi, Saadet Partisi mi, yoksa HDP' mi?

TAKVİM / Ergün DİLER

Paraya Dikkat

İşinde gücünde olan insanların anlaması çok zor bir iklimdeyiz. Ortalık karışık. Daha da karışacağı kesin. Ama ne olacağını anlamak, **OLAYLARI** bir zincirin halkası gibi iç içe geçirmekle mümkün. Yoksa her gün yeni bir olay!

Tek olarak bakıldığında gidilecek **MENZİL** pek anlaşılmaz. Hatta hiç. Yaşanılan her türbülansın öncüleri vardır. Onları unutmadan ve ıskalamadan **GÜNÜ** anlamak şart.

Gelin bugün bu yolu deneyelim.

Bakalım gideceğimiz yer neresi?

Bakalım çok önce vizyona sokulan film nasıl bitecek?

Finalde ne olacak?

Sürpriz son ne?

Takip edenler bilir!

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI

Herbert Reymond McMaster'in görevden alınacağını öncesinde yazdık!

Trump'ın üzerinden AIPAC ile Pentagon mücadelesini sık sık burada ele aldık.

İşte Pentagon'un çok güvendiği isim olan McMaster neden görevden alındı?

Buradaki hesap neydi?

Bu soruların cevaplarını vererek ilerleyelim...

VE BÖLGEYE GELELİM...

Herbert Raymond McMaster, **BAŞKAN** Trump tarafından görevden alındı. 9 Nisan tarihinden itibaren John Bolton, Ulusal Güvenlik Danışmanı olacak.

McMaster, Pentagon için çok önemli biri. Bunu bilmeyen yok elbette.

Peki Trump, açık şekilde Pentagon'u hedef mi aldı?

Bu sorunun bir cevabı yok!

Hem evet hem hayır!

Trump hem AIPAC'ı hem Pentagon'u bırakmadan gidiyor!

AKILLICA yani! McMaster'ın yeni ama gizli görevini anlarsak, aslında planın başarılı bir şekilde ilerlediğini görürüz. O zaman sağlıklı değerlendirme yaparız.

OYUNU anlarız!

Londra'da başlayan **AJAN KRİZİ** yayılıyor!

Daha da artacak. Ajan Sergey Skripal yeni dengenin sıçrama tahtası oldu. Pek çok ülke bir anda **RUSYA**'ya dış gösterdi. Rasyonel bir açıklaması yoktu ama **RUSYA**'ya birileri mesaj veriyordu.

İTİYORDU! Ve bu tansiyon çok daha



Köşe Yazıları – 28/03/2018

yukarılara çıkacaktı.

Çıkması gerekiyordu çünkü!

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı vuracak. **YÜZDE 100'e** yakın bir oranda bu olacak! Bunun engellenmesi de neredeyse imkansız. Bugün İran, "**ABD'ye teslim oluyoruz**" dese bile, işgal operasyonu yapılacak.

Bu operasyonun merkezinde yer alan isim de kimilerine göre dışlanan McMaster.

McMaster çok özel biri, çok etkin adımları var.

Kısa bir süre önce Beyaz Saray'da yani kendini görevden alan Trump'ın evinde çok özel bir toplantı yaptı. O toplantı Beyaz Saray'da olmasına rağmen Başkan Trump'ın bile giremeyeceği bir toplantıydı.

DURUM BU KADAR CİDDİYDİ!

Ve sadece McMaster vardı! İlginç değil mi!

3'lü görüşmede Herbert Raymond McMaster'ın iki çok özel konuğu vardı!

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayed el-Nahyan ile Suudi Arabistan Veliath Prens Muhammed bin Salman'ın en güvendiği iki isim oradaydı!

3'lü her şeyi açık açık konuştu ve karara bağladı!

McMaster'ın görüştüğü isimler Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan **ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLARI** olarak lanse edilse de gerçek böyle değildi.

O toplantıda yani **TRUMP**'ın bile giremeyeceği toplantıda **NAHYAN** ile **SALMAN**'ın **SAG KOLLARI VARDI! GİZLİ TOPLANTININ TEK KONUSU: İRAN!**

İran'a yapılacak operasyon!

McMaster, **İRAN OPERASYONUNUN BAŞINA GEÇTİ.**

İRAN için çok özel ve güçlü isimlerden oluşan bir **TAKIM** kuruldu!

McMaster, **İRAN MÜDAHALESİ** için **250 MİLYAR DOLAR İSTEDİ.**

Bu paranın ilgili hesaba aktarılmasını talep etti... **GARANTİ VERİLDİ.**

Para gitti gibi...

Çünkü raporlara göre ABD'nin İran'ı kontrol altına alması için ilk etapta gereken para 250 milyar dolar.

Bu paranın Amerikan hesaplarına yatırılmasından sonra ilk adım atılacak.

Ve muhtemelen İran içinden İsrail'e veya Suudi Arabistan'a karşı bir hamle yapılacak.

"İRAN ÇILDIRDI MI Kİ BÖYLE BİR HAMLE YAPSIN?" diye soracağımızı

biliyorum.

O yapmayacak zaten!

Onun adına içeriden yapacaklar var!

Bulundu bile...

Bu hamle İran'dan gelmeseyse de öyle gösterilecek. **RUSYA'nın ZEHİRLİ SALDIRI DA BULUNMADIĞI AJANLA İLGİLİ YAŞADIKLARI ORTADA!** Siz düşünün neler olacağını...

İRAN OPERASYONUNUN 2018'İN SONUNA KADAR BİTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR.

Planlar böyle!

Uluslararası kamuoyunu ikna etmeye de şimdilik gerek kalmadı. Çünkü Rusya operasyonlarına destek veren ülke sayısı 25'i aştı.

Bir ay içinde bu destek 100'ü bulacak.

Yani **AJAN SKRIPAL** hikayesi **İRAN** içindi! Rusya'yı ötelemek içindi!

Amaç **İRAN**'dan sonra Rusya'nın da **ORTADOĞU** ile ilişkisini kesmekti!

Peki ikinci anlamlı soru... Rusya itilince, ötekileştirilince Çin'e yanaşmak için hamle yapmayacak mı?

Doğru soru bu!

Elbette yapacak. Hem de bunu çok isteyecek.

Ama Çin aynı samimi yakınlığı göstermeyecek, gösteremeyecek! Çünkü arka planda **ARAMCO KARTI** var.

Çin, Rusya ile yakınlaştığı an **ENERJİ** ile buluşması tehlikeye girer.

Bunu da bilirler.

Bu nedenle istese de bu davete icabet edemeyecek, **RUSYA**'dan uzak kalacak...

Zaten **İRAN** operasyon ile **BUDANACAĞI** için iki enerji kartı da **ÇİN**'den uzakta olacak!

Buna karşı durması ihtimal bile değil!

Zaten **İRAN OPERASYONU RUS-ÇİN** yakınlığını önlemek için yapılacak...

AJAN KRİZİNİN ARKASINDA YATAN GERÇEK BU! Önce **İRAN**, sonra

da **RUSYA ORTADOĞU**'dan çıkarılacak. **OY UNCU** olmaları önlenecek...

Bunlar olduktan sonra "**TÜRKİYE'NİN DE GÜÇLEN MESİNİ ÖNLEYELİM**" diyenler sahne alacak!

Pentagon'da bunu dillendiren çok kişi var.

Ancak hayat onların dediği gibi olmuyor!

Aksine bu **BOŞLUK ANKARA** tarafından doldurulacak.

Bu planları bilip buna göre yürümeliyiz.

BAKIN! Pentagon'da çok kişi YPG ile bizi test



Köşe Yazıları – 28/03/2018

ettiğini düşündü.

Yürüyüşümüzü, gücümüzü, kabiliyetimizi denemek istedi. **ANCAK TÜRK**'ün ne yapacağı belli olmaz!

Olmadı da. Şaşırp kaldılar... Pentagon generalleri yanıldı. **MEHMETÇİK** şahlanınca kaçacak yer aradılar... Daha da şaşıracaklar... Çünkü **İRAN**'ı planlarındaki gibi **İŞGAL DE ETSELER**, YPG'nin onlara vereceği bir şey yok. Türkiye, YPG kartını çöplüğe attı.

NET!

İÇ karışıklık isteseler de olmuyor, olmuyor, olmuyor...

Bu nedenle **GENERALLERİN** de içinde olduğu ekip **EKONOMİK SALDIRI planlıyor! BİZİ SINIRLAMAK İÇİN! YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ DURDURMAK İÇİN!**

Raporlarda bunlar var!

Bu nedenle bu kartı masaya sürecekler.

İRAN OPERASYONU başlamadan **RIZA SARRAF** ve **HALKBANK** kararı açıklanmayacak.

Muhtemelen **NİSAN**'ı aşacak kararın açıklanması... **İRAN** için start verdikleri an bunu masaya getirecekler.

Dertleri, planları bu!

Amaçları

burada **EKONOMİK TÜRBÜLANS** meydana getirmek...

İran ve Rusya'yı kenara itip **PARA** ile bize gelmek isteyecekler.

Ama biz neler gördük neler!

Bunlar artık burada tutmuyor, tutmayacak. Yine bizde yanılacaklar.

İran ve Rusya ne yapar?

Bunu bilemem!

Ama yakında düğmeye basılacağı kesin gibi...

Bölgeye ve ülkemize böyle bakalım...

İçimizdeki çatlak seslere fazla kulak kabartmayalım.

100 yıllık planda geri kaldık mı bir daha iki yakamız bir araya gelmez.

Çocuklarımız için, geleceğimiz için bir ve bütün olacağız... **ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNE BAKAMAYIZ YOKSA. AKLİMİZİ ÖNE ALIP YÜRÜYELİM...**

KARŞIMIZDAKİLER BÖYLE YAPIYOR ÇÜNKÜ!

ÇÜNKÜ!

Durmak yok!

Devam...

TÜRKİYE- Batuhan YAŞAR

Varna'da ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bir koşu Varna'ya gittik..

Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi için..

Türkiye çok iyi hazırlanmıştı..

Cumhurbaşkanı videolar hazırlattı..

Belgeler aynı şekilde..

Toplantıların ardından karşılıklı sıcak mesajlar verildi..

GERGİNLİK SONA ERDİ

Zirveyi baltalamak için devreye girenler oldu..

Avusturya Başbakanı Kurz tam da zirve günü "müzakereler askıya alınmalı" dedi..

Cevabı Juncker verdi:

"Müzakereler devam edecek."

Hatta daha da ileriye gitti ve kendisini ortaya koyarak "teminatı benim" dedi..

Türkiye ile AB arasında ipler 16 Nisan 2017 referandumu öncesi gerildi..

Almanya seçimleri sırasında ise ortada ip filan kalmamıştı..

Koptu gitti hepsi..

Tamirat bir süredir devam ediyordu..

Pazartesi akşamı itibarıyla durum artık daha olumlu..

'Normalleşme süreci başladı' demek doğru olur..

VİZE VE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİSANDA

Cumhurbaşkanı, Varna'daki basın toplantısında net mesajlar verdi..

Yapıcı, olumlu sözler kullanmaya gayret etti..

Bardağın dolu tarafından yaklaştı..

Tabii ki kapalı kapılar ardında durum farklıydı..

2 saati aşan zirvede Tusk ve Juncker'e söylediklerini siz de tahmin edebiliyorsunuzdur..

Şu an için önemli olan diyalogun sürmesi..

İletişim kanallarının açık kalması..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB

Bakanı Ömer Çelik istim üstünde..

Fazla mesai yapacaklar..

Özellikle de vize işini yakından takip edecekler..

Aynı şekilde Gümrük Birliği'nin

güncellenmesini de..

Brüksel'in ne yapacağı yakında belli olacak..

Nisan sonu gibi tavırları netleşecek..

Türkiye kendisinden istenenleri yaptı..

Köşe Yazıları – 28/03/2018

72 kriterin hepsini tamamladı..

Terör tanımını da Brüksel'in istediği şekilde güncelledi..

AB bu kez yine eski plakları döndürmeye başladı..

Yok Afrin, yok tutuklu gazeteciler, yok insan hakları..

Vize konusu önemli bir eşik..

Bu aşılırsa AB treni yeniden rayına girmiş olacak..

Vizesiz Avrupa Türkiye'nin elini güçlendirecek..

ÇİPRAS BORİSOV'U DEVREYE SOKTU

Yunanistan 8 darbeci askeri Türkiye'ye vermiyor..

Yargı, hukuk falan filan diyor..

Ama 2 Yunan askeri tutuklanınca bütün Avrupa'yı ayağa kaldırıyor..

Sendeki hukuk da Türkiye'deki guguk mu?

Çirpas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramaya yüzü de yok..

Arayıp da ne diyecek?

Hangi yüzle kendi askerlerini isteyecek..

Bu kez de araya Bulgar Başbakanı Borisov'u soktu..

Cumhurbaşkanı da cevabını verdi..

Çipras'ın anlayacağı şekilde..

"Yargı sonucunu bekleyelim.."

Şimdi Yunanistan düşünsün..

AB avazı çıktığı kadar bağıyor..

8 darbeci askerle ilgili bir kelime etmediler ama..

Yine çifte standart yine ikircikli tavır..

Önce verirsin 8 darbeciyi sonrasına bakılır..

ACELEYE HİÇ GEREK YOK

Türkiye güçleniyor..

Afrin önemli bir mihenk taşı oldu..

Hepsinin gözü üzerimizde..

Nasıl başarıldığını anlamaya çalışıyorlar..

Terörün de beli kırıldı..

"Ellerini güçlendiren argümanlar" bir bir bertaraf edildi..

Vize de olur, gümrük birliği güncellemesi de..

Aceleye gerek yok..

Bugün olmazsa yarın..

Türkiye yürümeye devam ediyor...

TÜRKİYE –

Süleyman ÖZİŞİK

Hayırlı Cumalar Ayşenur Abla!

Hepinize hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar. Geçmiş ve gelecek kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun! Hadi bakalım, hayırlı cumalar...

"Ne oluyoruz be!" dediğinizi duyuyorum.

Bir şey olduğu yok, üstünüze alınmayın! Sadece Ayşenur Arslan'ı kudurtmaya çalışıyorum! İsmi yabancı geldiyse hatırlatayım.

CHP'lilere ve Gezi eylemcilerine, **"Bu iktidarı devirmek için gerekirse PKK gibi silahlanalım"** diyen bir abla vardı ya hani.

Hah işte, ondan bahsediyorum.

Kendisi katıldığı bir televizyon

programında, **"Bu ülke insanının dili değişti.**

Televizyon programı yapanlar 'Hayırlı cumalar' diye başlıyorlar mesela cuma günleri programa. Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek. Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden cumaları topluca, beraber olunmuş, tatil niyetine. Bu kadar şuur kaybına uğradık artık" demiş de...

Dikkat ederseniz, sadece **"Bir televizyon programına katılmış"** diyorum. Nevşin

Mengü'nün programına katıldığını falan

söylemiyorum, görüyorsunuz. Gerek yok!

Maazallah, avukat kardeşiyle bir olup polise attıkları gibi bana da iftira falan atarlar, neme lazım di mi?

Biz Ayşenur Arslan'dan devam edelim en iyisi...

Ablamız 'cuma'dan bahsederken, **"Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden**

cumaları topluca, beraber olunmuş, tatil niyetine" demiş ya hani. İşte ben o

cumaları çok özlüyorum. Ne güzel cumalardı be!.. Ormanda, parkta, deniz kenarında gezmek yerine camilerde toplanırdık.

Babam enteresan bir imamdı.

Herkesi ezan okuyarak cuma tatili için camiye çağırırdı. Çok eğlenirdik.

Mesela minberi kaydırak niyetine kullanırdık.

Hele o körebe ve saklambaç oyunları yok mu?

Ah ah... İmam Efendi gözlerini kapatıp dama dama diye 10'a kadar sayar, biz oraya buraya saklanırdık.

Herkeste bir edep, bir adap vardı. Mesela hiçbirimiz ebemizi sobelemezdik!

Öğleden sonraları minareden at beni, in aşağı tut beni oynardık.



Köşe Yazıları – 28/03/2018

Şimdi şuur falan kalmadı kardeşim. Güzelim tatilimizi kutsal güne, tatil beldesi olan camilerimizi ibaret yerine çevirdiler. Ne oyun kaldı ne eğlence... Ah Ayşenur Arslan ah... Seni böyle sefil, böyle zelil hâlde mi görecektik biz. Hani iktidara muhalif olduğunu anladık anlamasına da ekranda karşısına oturduğun hanımla dinsizlik yarıştıracığını tahmin etmemiştik doğrusu...

"**Hayırlı cumalar**" demek zoruna gidiyor demek ha...

E, bunu sen de senin gibiler de bir süre öncesine kadar yapıyordunuz, unuttun mu?

Sen unutmuş olabilirsin ama biz unutmadık. Hani şu referandum döneminde 'hayır'cılarını coşturmak için ağzını şapırdatıp, "**Hayırda hayır vardır**" diyenleri, "**Efendim hayırlı cumalar**", "**Hayırlı işler, bol rızıklı, bereketli günler**" diyerek

millete yavşayanları unutmadık hanımefendi!.. Ne olacak sizin bu hâliniz Tanrı aşkına Ayşenur hanımcım?

İşinize gelince Atatürk'ü, Kemalizmi, laikliği ve dahi dinî inançları sömürürsünüz. İşinize gelmeyince tabuttan kaçmış fâniler gibi "**Ay şekerim bu ne dil böyle**" deyip kenara çekilirsiniz.

Yıllardır, İslam düşmanı Batılılar için bir ileri karakol görevi gördünüz. Hayatınızı, dindarlara "**gerici**", milliyetçilere "**faşist**" yakıştırmaları yaparak geçirdiniz. Milletin dinî ve millî duygularını incittiniz. Yetmedi mi?

Hedef ve amacınıza ulaşamayınca öyle bir kudurmaya başladınız ki dindarları bırakıp direkt olarak Din-i İslam'a hakaret etmeye başladınız. Yaptıklarınızla şeytani bile emekliye sevk ettiniz!..

Sahi, size bu hakkı kim veriyor kuzum?

Biz sizin pazar tatilinize, ayininize, töreninize, şöleninize laf etmezken... Biz, sizin bacadan eve giren 'Noel Baba'nıza ilişmezken, siz nasıl oluyor da bizim kutsallarımıza böyle fütursuzca ve ahlaksızca dil uzatabiliyorsunuz?

Hindistan'da ineğe tapanı saygı duyduğunuz gibi İslam'a mensup kişilere de saygı duysanız ölür müsünüz yahu?

Biz birbirimize "**Hayırlı cumalar**" diyoruz, siz inancınız gereği "**Kara cumalar**" deyiniz efendim. Biz birbirimize **hayırlı**

günler diliyoruz, siz **hayırsız günler** dileyin.

Biz birbirimizi Allah'a emanet ediyoruz, siz birbirinizi şeytana emanet edin. Biz birbirimizin kandilini kutluyoruz. Siz

de gidin Kandil'deki teröristlerin katliamlarını kutlayın.

Bak vallahi, biz inançlı insanlar çok deliyizdir söyleyeyim. Sırf kılık olsun diye cuma günleri toplanır size "**Hayırlı cumalar**" tweetleri atarız. Bunalıma sokarız bak!

Onun için bize bulaşmayın.

Gidin azıcık ötede oynayın!

MİLLİYET- GÜNGÖR URAS

'Merkez' Kârını Yüzde 92 Artırdı

TCMB, (Merkez Bankası) geçen yıl bir önceki yıla göre % 92.4 artışla 18.3 milyar TL kâr açıkladı.

Merkez, 2017'de kârını önceki yıla göre yaklaşık 2 katına çıkardı. Merkez Bankası'nın, 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren, 86. hesap dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, banka geçen yıl 18 milyar 383.9 milyon TL dönem kârı açıkladı. Banka, 2016'da 9 milyar 555.9 milyon TL kâr elde etmişti. Böylece bankanın kârı yüzde 92.4 artış gösterdi. TCMB, 2014'te 8.6 milyar TL, 2015'te ise 13.9 milyar TL kâr açıklamıştı.

Anonim şirket statüsüne sahip olan TCMB, 250.000 adet hisseye bölünmüş, 25.000 TL sermayesi var. 250.000 adet hisse senedi (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere dört sınıfa ayrılıyor. TCMB sermayesinin yüzde 55.12'sini temsil eden (A) sınıfı hisse senetleri Hazine'nin elinde.

Yasaya göre, Hazine'nin elinde bulunacak hisse senetlerinin oranı toplam sermayenin yüzde 51'inden aşağıya düşemez.

Sermaye yapısı nasıl?

Sermayenin yüzde 25.76'sını temsil eden (B) sınıfı hisse senetlerinin 25.74'üne Türkiye'de faaliyette bulunan milli bankalar sahip.

Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın kârının nasıl dağıtıldığını bir yazısında geniş şekilde anlatmıştı. Eğilmez'in anlatımıyla, "Merkez Bankası pay sahiplerinin, sahip oldukları hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden % 6 oranında ilk kâr payı hakları var. Genel kurulca onaylanması halinde, hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden, en çok % 6 oranında ikinci kâr payı olmak üzere, en fazla % 12 kâr payı dağıtılıyor.

Kârın kalan kısmı ise Hazine'ye devrediliyor. Bütün bu anlatımlar gösteriyor ki görünürde çok kâr eden Merkez Bankası, gerçekte kârı kazanan Hazine. Merkez Bankası'nın kârının kaynağı ne?



Köşe Yazıları – 28/03/2018

Merkez Bankası'nın kârının bir bölümü dışarıdan, bir bölümü içeriden geliyor.

Kâr nereden geliyor?

Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervleri var. Döviz rezervlerine az da olsa faiz alıyor. Bu yıl altın rezervlerini artırdı. Döviz fiyatı arttıkça, altın fiyatı arttıkça, döviz ve altın rezervlerinin Türk Lirası değerleri de yükseliyor. Kur kazancı ortaya çıkıyor.

Merkez Bankası içeride (1) Döviz alıyor, satıyor. (2) Bankalara borç para veriyor. Bu yıl Merkez Bankası çok miktarda döviz alıp sattı. Bazı satışlarda pahalı aldığını ucuz sattığı oldu ama genelde ucuza alıp pahalıya sattı. Kur kazancı oldu. Merkez Bankası bu yıl bankaları en yüksek faiz oranından fonladı. Bankaları fonlarken yüksek faiz geliri elde etti.

Döviz ve altın rezervindeki kur kazancı, kâğıt üzerinde bir kazançtır. İçeriyle ilişkisi yoktur ama döviz alım satım kârı ve bankaları yüksek faizle fonlamadan elde ettiği kâr, sonunda bu ülkede yaşayanların yani halkın cebinden çıktı. Merkez bankaları "kâr müessesesi" değildir. Ne yapalım ki bizim sistemimiz bankanın kâr etmesine yol açıyor. Bu kâr, dolaylı olarak halkın cebinden çıkan paralarla oluşmuş bir kârdır. Ama sonunda kâr Hazine'ye gidiyor diyerek kendimizi teselli edebiliriz.

YeniAKİT –

ALİ KARAHASANOĞLU

Yİ Parti İcraata İyi Başladı!

Aydın Doğan'ın, kendisine ait Doğan Medya Grubu gazete ve televizyonlarını satması.. Aydın Doğan'dan çok, laikçi dayatmacıları üzdü.. Aydın Doğan bir açıklama yaptı, konuyu kapattı. Ama sol jargonlu dayatmacılar, sabahtan akşama kadar, "Aydın Doğan medyadan niye çekildi? Niye bizi bıraktı" ile meşguller.. Yorumlar yapıyorlar.. Uzun uzun analizlerle, önce ortaya sorular atıyorlar. Sonra onları kendileri cevaplıyorlar.. Hani "Zengin malı, züğürdün çenesini yorarmış" diyeceğim ama.. Sorun çok boyutlu.. Çok önemli.. Onlar da öyle diyorlar zaten: "Doğan Medya Grubu'nun satılması, Aydın Doğan'ın meselesi değil" diye söze giriyorlar.. "Bu sorun, Hürriyet'in veya CNN'in meselesi zannederseniz, yanılırsınız.. Bu; Türkiye'nin meselesi" diyerek devam ediyorlar.. Artık sonrasında, neler neler..

Altı üstü, bir patrondan, diğer patrona geçen iki gazete, iki televizyon ve küçük küçük yan şirketlerden bahsediyoruz..

Ama muhteremlere bakarsanız..

Ki, bu muhteremlerin hemen hepsi de, Aydın Doğan'ın eski çalışanlarıdır..

Sanırsınız ki, Türkiye'de hükümet değişikliği olmuş.. Açık açık da söylüyorlar:

"Bu değişiklik, hükümet değişikliğinden bile önemlidir." Hah işte..

Bunu söyleyin.. Bunu söyleyin ve suçüstü olun.. Medyada bir patron, elindeki medya organlarını satınca.. "Hükümet değişikliğinden bile önemli değişiklik" nasıl olabilir? Tek bir açıklaması var bunun.. O açıklama da şu olabilir:

"Ülkeyi hükümetler yönetmiyor.. Medya yönetiyor.. Medyayı da, bazen patronlar.. Bazen de patronları esir alan solak uyanıklar yönetiyor.. Solak uyanıklar, patronları Aydın Doğan'ı esir almıştı. Onun parası ile çıkan medya organlarını, kendi ideolojilerinin tanıtım bülteni gibi kullanıyordu.. Şimdi bu kullanım alanı engelleniyor.. Dolayısı ile, ülkeyi yöneten solak uyanıklar.. Artık ülkeyi yönetemez duruma düşüyor.. Dolayısı ile, bu değişiklik, onlar için hükümet değişikliğinden bile önemli hale geliyor. Aydın Doğan da, bu vesile ile, esirlikten kurtulmuş oluyor.." Bu minvalde.. CNN'den atılan Nevşin Mengü ile..

"Ben mahallenin orospusu muyum" sözü ile (ayrıntısını önceki yazılarımdan okuyabilirsiniz) meşhur, daha eski yıllarda yine CNN'dan kovulan Ayşenur Arslan, bir röportaj yapmışlar.. "Aydın Doğan mecbur kaldı.." muhabbetleri..

"Mecbur kaldığı için sattı" muhabbetleri.. "Boğazda iki yalı fiyatına gitti iki gazete ile iki televizyon" muhabbetleri eşliğinde..

Uzun uzuuun satış fiyatını konuşuyorlar.. Ve bunlar, kendilerini solcu olarak tanıtıyorlar.. Bre ahmaklar.. Bahsettiğiniz para, 3,5 katrilyon lira.. Binlerce asgari ücretlinin, hayatı boyunca binde birini kazanamadığı bir para.. Bunun çok düşük olduğunu, birer solcu olarak, nasıl söylersiniz? Daha önemlisi..

60 yıldır iş hayatında olduğunu söyleyen eski patronunuz.. Malvarlığının tamamı da değil.. Malvarlığının cüzi bir kısmı olan bu gazete ve televizyonları, 3,5 katrilyon liraya sattığına göre.. Yuvarlak hesap yapıyorum..

60 yılda 3,5 katrilyon lira demek..

Bir yılda, 58 trilyon lira kazanmış demek..

Bunu da 12 aya bölersek.. Bir ayda, 4,8 trilyon lira eder.. Yani 23 yaşında bıyığı yeni terlemiş ve sıfırdan işe başlamış Aydın Bey abimiz..



Köşe Yazıları – 28/03/2018

O günden bu yana.. Her ay..

4,8 trilyon lira parayı cebine koymuş..

Solcu gazetecilerimiz de, bunun hesabını soracaklarına.. Ballı teşviklerin.

Ucuz kredilerin..

Kamu bankasından alınan düşük faizli paranın, kasaya konulmadan götürülüp özel bankadaki hesaba yatırılmasıyla bir yılda % 80 oturan yerden para kazanılmasının hesabını soracaklarına..

“Ah Aydın Abi.. Niye bizi bıraktın? Niye bizim talebelerimizi terkettin.. Biz küçük küçük gazetelerde, çaktırmadan parasız çalışıyor gibi görünüp.. Yalanlar uyduruyorduk.. Senin sahipliğini yaptığın gazeteler de, o yalanları alıp, şişiriyordu.. Şimdi biz attığımız yalanları, iftiraları, hangi ana akım gazetede halka yutturacağız? Hangi televizyon kanalından, halkın beynine işleyeceğiz?” diye dert yamıyorlar.. Tablo tam olarak bu..

Onlar istediklerini söylesinler..

Ne hikaye anlatırlarsa anlatsınlar..

Dertleri bu.. Dertlerinin bu olduğunu, ayrıntıları ile anlattılar zaten..

Medya sektörünün kaşarlısı, kimin ne yaptığını, nerden beslendiğini iyi bilen Ayşenur Arslan, bak nasıl ağızından kaçırıldı, Aydın Doğan'ın, Doğan grubunu satmasına üzülmelerinin sebebinin:

“Doğan grubunun ne olacağı.. CNN'nin ne olacağından çok.. Bundan sonra, Cumhuriyet'in başına ne gelecek onu merak ediyoruz.. Çünkü Cumhuriyet, Doğan'ın matbaasında basılıyor. Bundan sonra nasıl olacak acaba?. Sadece Cumhuriyet değil.. Tele 1 de, Dsmart'ta yayınlanıyor.. Tele 1'in Dsmart'a borçları vardı.. Aydın Doğan idare ediyordu.. Şimdi bu ne olacak? Ben bunu merak ediyorum.”

Hah işte.. Böyle ötü..

Aydın Doğan'ın, sadece kendi grup gazetelerini, televizyonlarını değil..

Sol tandanslı diğer medya organlarını da Sübvansede ettiğini itiraf edin..

Hani basın özgürdü?.. Hani borç alan, borç verenin düdüğünü öttürürdü?..

Cumhuriyet, Doğan'ın matbaasında basılsın..

Tele 1 borçlarını ödemesin, ama yayına devam etsin.. Sonra da siz, “Biz özgür gazetecilik yapıyoruz” deyin.. Varsa inanan, atın yalanları..

Bir not daha vereyim.. Bizim bir önerimiz vardı ya.. “Yeni bir gazete kurun, devam edin yolunuza” diye.. Onu da konuştular..

Hatta bir izleyenleri, “Öz Hürriyet'i kurun, devam edin” demiş.

Ne cevap verseler?

Cevapları şu: “Bu işin finans ayağını bulmak çok zor!” İşte böyle arkadaşlar.. Finansı Aydın Doğan sağlayacak. Bu arkadaşlar da, Dindar insanlara küfredecekler.. Yalan yazacak, iftira atacaklar.. Finans sahibi “Ben artık bu işte yokum” deyince de.. “Vay hain vay” diyecekler.. Solak uyanıkların fotoğrafı, 2018 Türkiye'sinde, işte budur!

YeniAKİT – Ayhan DEMİR

‘İyi’ Parti'nin Kötü İşleri

Eski gazeteci, yeni siyasetçi Vedat Yenerer, “Bosna savaşı anılarını” paylaşsın diye, bir Boşnak derneği tarafından davet edilmiş. Fakat İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Vedat Yenerer, iftira ve karalamayı tercih etmiş.

Yenerer, meydanı boş zannedip, hedef tahtasına Aliya İzzetbegoviç'i yerleştirmiş. Büyük babası Üsküdar'da askerlik yapan ve babaannesi bir Türk olan bilge lideri “Türkleri sevmemek, Atatürk düşmanı olmak ve Anıtkabir'i bir kez bile ziyaret etmemekle” suçlamış.

İyi Partili Yenerer'in bu ve benzeri asılsız iftiraları, Boşnak kardeşlerimizi üzdü, kırdı ve kızdırdı. Elbette bizi de...

Taze siyasetçi Yenerer, Aliya'nın, savaştan önce televizyonda şu cümleyi söylediğini iddia ediyor:

“Biz Kürt değiliz ki, Türklerin Kürtleri öldürdüğü gibi Sırlar da bizi öldürsün.”

Bizde kendisine şunu soruyoruz: Halkının canına, malına ve namusuna el uzatan düşmanlarına bile hakaret etmemiş rahmetli Aliya, hangi tarihte ve hangi televizyon yayınında bunu söylemiş? Cevap yok, kaynak yok, delil yok.

Rahmetli Aliya şöyle söylesin: “Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir.”

Nasihet tutalım. O, kaynaksız ve delilsiz konuşmuş. Biz, kaynaklı ve delilli cevap verelim.

Buradan başlayalım: “Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in davetlisi olarak Ankara'da bulunan

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç programına dün sabah Anıtkabir'i

ziyaret ederek başladı.”

Boşnak lider ne güzel söylüyor: “Ahlak her zaman ölçüdür.” Devam edelim.

Yenerer'i rahatsız eden bir başka konu da Bosna Hersek'te Atatürk heykeli olmamasıymış. Fakat

şunu unutmuyoruz: Aliya, kendi heykelini bile yaptırmamış ve duvarlara fotoğrafını astırmamıştır.



Köşe Yazıları – 28/03/2018

Yenerer'e, biz değil, arkasından konuştuğu Boşnak lider cevap versin istiyorum. Kütüphaneme kadar gidip, *Konuşmalar* isimli kitabı alıyorum. Aliya, partisi SDA'nın 25 Mart 1994 tarihli kongresinde şunu söylüyor: "Bir şeyler söylemeden önce duvarlarda fotoğraflarımın olduğunu ve benim onayım olmaksızın asıldığını zikretmek istiyorum ve verilecek ilk arada, duvarlardan kaldırılmasını rica ediyorum. Bu, bir sahte tevazu sorunu değil. Basitçe söylemek gerekirse, bu bizim âdetimiz değil."

Boşnak liderin Türkler ve Türkiye hakkındaki düşüncelerine gelince: "Müslüman olmayan komşularımızın bizlere, birkaç asırdır uyguladıkları soykırım, Türk İmparatorluğu'nun Balkanlardan ve Tuna boylarındaki bölgelerden çekilmesiyle başladı."

Bu önemli tespitin ardından, kitaptan bir başka sayfayı okuyalım: "Hıristiyan halklar ve onların Ortaçağ'dan kalma en önemli eserleri 500 yıllık Türk iktidarı döneminde ayakta kalabildi. Belgrad yakınlarındaki meşhur Ortodoks manastırları, Türklerin 300 yıllık iktidarında ayakta kaldı. Fakat Avrupalıların 3 yıllık iktidarı döneminde bunlar ayakta kalamadı. İşte gerçek budur."

Şunu da unutmayalım: "Türkler buradan ayrılmıştı yüzyıldan fazla oluyor. Fakat şimdi Türk askerleri geliyor. Güzelce hizmet edeceklerine eminim. Çünkü onlar iyi askerler."

Bir de bu var: "Türkiye, İslam dünyasında Bosna'ya yardım konusunda en ön sırada yer alan ülkelerden biridir. Türkiye bize çok yardım etmiştir. Bu yardımların mahiyetini bugün bile tümüyle açıklayamam. Bu bağlamda Türk halkına yardımları için müteşekkirim."

Yenerer'in bir başka iftirası da şudur: "Genç Müslümanlar, Tito'nun kurguladığı Ergenekon benzeri bir yapıdır."

Cevabı bir kez daha Aliya versin: "İkinci Dünya Savaşından hemen önce 1938'de Saraybosna'da Genç Müslümanlar (Mladi Muslimani) adıyla bilinen bir grup vardı. Bu grup 19'ncü yüzyılda İslam dünyasında ortaya çıkan akımların ve bu dönemdeki düşünürlerin etkisi altında Müslümanların sorunlarına çözüm aradılar."

Boşnak liderin hatıralarına yer verdiği *Tarihe Tanıklığım* isimli kitaptan konuya devam edelim: "Genç Müslümanlar" bir öğrenci teşkilatı -1949-1952'de yüzlerce üyesinin tutuklanmasına dek- İslam karşıtı kampanyaya direndi."

Okumaya devam edelim: "Genç Müslümanlar olarak bilinen grupla ilk kez Yugoslavya'nın düşmesinden birkaç ay önce temasa geçtim. Bunların çoğu Zagreb ve Belgrad Üniversitelerinde okuyan öğrencilerdi; onlarla birlikte Saraybosna'daki Birinci ve İkinci Liselerden bazı öğrenciler de vardı. Genç Müslümanlar hareketinin genel odağını belirleyen, İslam ile ona muhalif mahiyetteki iki referans noktası -anti-faşizm ve anti-komünizm- idi."

Bu konuyu ben açtım, çaresiz, yine ben kapatacağım. Fakat bu hafta değil. Haftaya, inşallah kaldığımız yerden devam edelim.

POSTA – Nedim ŞENER

'FETÖ Tehlikesi Ortadan Kalktı' İşte Asıl Tehlike Bu Sözcükler

Bundan on yıl önce FETÖ'nün Hrant Dink cinayetindeki rolünü yazmaya başladığımda bu durum benim kişisel meselem olarak algılandı. FETÖ'cülerin kumpasıyla "Ergenekoncu" diye yaftalanıp bedelini ödemeye çalıştılar. Ne siyasetçi ne toplum anladı. 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan KCK üyesi diye tutuklanmaya kalkınca durumun ciddiyetini yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan gördü. 17/25 Aralık operasyonları ile tamamı değil ama AKP tehlikeyi fark ederken, önemli siyasi figürleri olanı biteni seyretmekle yetindi. 15 Temmuz ise FETÖ'nün nasıl büyük bir tehlike olduğunu tüm halka gösterdi. FETÖ ile mücadele artık 250 şehit vermiş, 2 bin 193 gazisiyle Türk toplumunun meselesidir. PKK ve FETÖ ulusal güvenlik sorunudur. Çünkü her ikisi de ABD tarafından korunan, kullanılan terör örgütleridir.

Ama Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli "Şu an itibarıyla FETÖ tehlikesi tamamen ortadan kaldırılmıştır" diyor. Bu yetmiyor, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "FETÖ ile mücadele nihayete ermiştir" diye açıklama yapıyor. Kulaklarıma inanmıyorum. İşte FETÖ ile mücadelede asıl tehlike budur. Bu tür açıklamalardır. Onlar tam bu açıklamaları yaparken, Hava Kuvvetleri'nden 26 pilot ve Harekat, İstihbarat ve hedeflerin belirlendiği merkezlerde görev yapan kurmay subayların da aralarında bulunduğu 672 muvazzaf askerin açığa alındığı haberleri geliyordu. Bu yetmiyor, "mahrem imam" operasyonunda 20 sivilin gözaltına alındığı, 'Hiç FETÖ'cü yok' denilen

Köşe Yazıları – 28/03/2018

Tunceli'den 11 kişinin gözaltına alındığı haberleri üst üste yığılıyordu.

Tutuklananlar, itirafçılar

Yılbaşından beri FETÖ'nün TSK içerisindeki "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonlarda bin 600 muvazzaf asker gözaltına alındı ve bunların 500'ü tutuklandı. 150'ye yakın FETÖ'cü subay itirafçı oldu. Bakan bunlardan habersiz anlaşılan. Milli Savunma Bakanı Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'in, Koruma müdürü 15 Temmuz gazisi, "madalyalı kahraman" yüzbaşı Burak Akın'ın darbe girişiminden bir buçuk yıl sonra FETÖ'cü olduğunu, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın FETÖ üyesi koruma astsubayının daha iki hafta önce itirafçı olduğunu unutmuş galiba.

Milli Savunma Bakanı Canikli merak etmesin; FETÖ kendisini öyle bir hatırlatır ki, kendisi de şaşar kalır. Tek dileğim, Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet gecesini bu millete yaşatmasın. Bu söylemler gösteriyor ki, FETÖ ile mücadele bir iki siyasetçi ve bürokrata bırakılmamalı, devlet politikası haline gelmeli, kurumsallaşmalı. O zamana kadar 15 Temmuz'u ne ben unuturum ne de bu millet.

MİLAD – Ahmet AY

FETÖ ile Mücadelede Durum

15 Temmuz akşamı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ABD'nin emriyle ülkemizi işgal girişiminde bulundu. Sık sık söylediğimiz gibi 15 Temmuz yalnızca bir darbe teşebbüsü değil; hedefi, amacı ve aldığı talimatı işgal olan ihanet idi. Olaya sadece darbe gözüyle bakınca bugün kimi ailelerde gördüğümüz fevranı duyarız, "**Oğlum/kızım darbeye kalkışmadı ki...**" ya da "**Eşim/babam o gece evdeydi...**" gibi.

Öncelikle bu ailelerin, 1. Derecede yakınlarının Fetullahçı Terör Örgütü ile birlikte hareket etmelerinden dolayı kahrolduklarını biliyoruz. Çünkü pek çok ebeveynin, "**Keşke çocuğumuz o gecedan bir gün önce öleydi de bunları yaşamayaydık**" dediğini duyduk.

Bu aileler bana yazıyorlar, "**FETÖ'nün böyle olduğunu bilseydik, ölür de çocuğumuzu teslim etmezdik**" diyorlar ki doğrudur. Lakin bu aileler hukuk önünde suçlu olmasa da bu işte veballeri de yok değil.

Çocukları FETÖ'nün okuluna, dershanesine göndermek sorun değil ancak çocuklar bu vesileyle FETÖ'nün sohbetlerine katılıyordu. Bu süreçte çocuğunuzun gün be gün sizden

uzaklaştığını, ailesinden utandığını, bilahare ailelerini Müslüman görmemeye başladıklarını fark edebildiniz.

Ben de yıllar önce çocuğumu FETÖ dershanesine göndermiştim. Ancak çocuğum bana, "**dershane dışında sohbetlere çağırıyoruz ve bu konuda tehdit ve dayatmada bulunuyorlar**" dedikten sonra sanırım ikinci keresinde dershaneyi basmak zorunda kalmıştım.

Şunu demek istiyorum, Biz ailelerin de vaktinde ihmalleri oldu, elbette ki bu ihmallerin çoğu iyi niyetli idi, lakin iyi niyet yolunun nerelere vardığını da defaatle görmüştük. Daha dikkatli olabilseydik, "**başarı şehveti**"ne kapılmasaydık gençlerimizi FETÖ'nün kucağına itmeyebilir idik. Bakınız, FETÖ, FETÖ'den ibaret değil. Dost ve müttefiklerimiz! bu ülkede 250 insanımızı şehid eden, 2200 insanımızı yaralayan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, TBMM'yi bombalayan bu terör örgütü mensuplarını ülkelerine almış himaye ediyor.

Yunanistan'ından Almanya'sına, Belçika'sından Kanada'sına, Amerika'sından İngiltere'sine kadar devletler FETÖ'yü -üstelik- bütün uluslararası sözleşmeleri, hukuku, dostlukları hiçe sayarak koruyor. Darbeye katıldıklarını bütün dünyanın canlı yayında izlediği terörist Yunanistan'da ve ABD himayesinde. Geçen günlerde Irak Süleymaniye'de FETÖ'cü bir terörist gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilecekti. Tam o esnada Amerika'dan giden bir diğer FETÖ elemanı o FETÖ'cü elemanı alıp Amerika'ya götürebiliyor.

Yunanistan, başka bir ülkeden gelen ve Türkiye tarafından aranan FETÖ'cüyü Türkiye'ye teslim etme niyetini belli eder etmez dostumuz! Almanya buna mâni oluyor.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 1950'lerden bugüne kadar devlet olarak aynı şemsiye altında örgütlenen ABD ve Türkiye terör örgütleri konusunda anlaşamıyor. Daha doğrusu Amerika bizi vuran teröriste terörist demiyor, dese de kıvrarak, bulandırarak uluslararası hukukun gereğini yapmıyor. Biz dünyanın gözleri önünde darbe yapan hainleri istiyoruz ABD ilişkilerimizin bozulmasını göze alarak bu teröristleri/ni vermiyor. Amerika hep aynı Amerika, lakin Türkiye aynı Türkiye değil. Bağımsızlığını ve bunun gereğini öncelediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun şahsında Türkiye'ye kan kusturmak istiyorlar.