

SABAH

Neden 2035?

Okan Müderrisoğlu

Dikkatli gözlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 hedefleri, 2053 vizyonu kapsamındaki değerlendirmelerine son dönemde, "2035 yılını" da ekledi.

Cumhurbaşkanı, 2035'i bir "ara istasyon" olarak görüyor. Esasen 2035, kritik bir tarih. Neden? Çünkü Türkiye'nin önündeki "fırsat penceresinin" yavaş yavaş kapanmaya başladığını işaret ediyor. Yani, bugün övündüğümüz genç ve dinamik nüfus perspektifi 2035'in bitimiyle birlikte değişiyor. Cumhurbaşkanı'nın, "3 çocuk" telkini, Türkiye'nin 18 yıl sonrasında orta yaşlı ve giderek yaşlı nüfus sarmalına girmemesi için önem taşıyor. Ülkemiz, gelişmiş ekonomilerdeki benzer sosyal güvenlik, yaşlı bakımı, tedavisi gibi bugüne göre hayli farklı ve özellikli sorunlarla yüzleşmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin başına dönmesi, "**parti teşkilatları, hükümet ve bürokrasi**" arasındaki çarkları hızlı çevirme düşüncesi, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin "**orta gelir**" ve "**orta demokrasi**" tuzağına düşmemesi açısından çok büyük anlam ifade ediyor. 16 Nisan referandumu gösterdi ki teknolojik ve ekonomik gelişmeler ancak siyasi dönüşümlerle tahkim edildiği sürece değer kazanıyor. Gerek 15 Temmuz 2016 gerekse 16 Nisan 2017 tarihleri Türkiye için bir milat oldu. Milletimiz, "**Demokratik kazanımların korunup ileriye taşınmasını, kalkınma alanında yeniden büyük hamleler beklediğini**" çok açık biçimde ortaya koydu. Darbeye karşı durdu, sistem değişikliğine "**evet**" dedi. Milletin siyasi kırılma anlarında gösterdiği tavır, siyaset kurumunun tam ve doğru okuması gerekiyor. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanı, AK Parti'yi ve hükümeti, ilk günkü ruhla yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Bugünden, 2019'a kadar uzanan dönem, tıpkı AK Parti'nin ilk yıllarındaki gibi bir atılım ve reform dönemi olmak zorunda.

Cumhurbaşkanı'nın istediği 6 aylık yol haritasını ise uzun vadeli bakış açısından uzak düşünmemek lazım. Bütün bakanlıklardan istenen, 2023 vizyonunu hesaba katarak, ilk etapta 2017 sonuna kadar yapılacak işleri net takvime bağlamaları, 2019'daki tarihi seçimleri de kazandıracak icraatları gerçekleştirmeleri üzerine. İşte bu nedenle, kabine değişikliği konusu hâlâ gündemde. Bu husus öylesine ciddi beklenti haline geldi ki Ankara'da bürokrasi hız kesti. "**Bakan toto**" haberleri, bilhassa yapısal reformların tasarlandığı bakanlıkları adeta esir aldı. Sadece bu nedenle dahi kabine revizyonunun Ramazan içinde tamamlanması ve Bayram sonrasında yoğun mesai ile başlanması elzem oldu. Lakin bu değişimin, klasik isim değişikliğinin ötesinde yorumlanması gerekli. Gerekçesi de gayet açık. Artık, Cumhurbaşkanı partisinin ve hükümetin başında. Direktifler, doğrudan icraya yansıyor. "**Olsa olsa**" ya varan tahminlere lüzum kalmayacak. Oyunu, siyasi teknik direktör kurgulayacak. Parti ve hükümet kimyası da bu sayede korunacak ki AK Parti, beklentileri karşılayabilsin.

AKŞAM

Bu millet daha ne yapsın?

Markar Esayan

Ne tesadüftür ki, şu "kutuplaşma" denen fenomen, tıpkı dünkü yazıda da bahsettiğim emperyal/sömürgeci zihniyetin amaçları doğrultusunda kullanılıyor bugün ülkemizde. Bunun bir tesadüf olması söz konusu değil. 27 Mayıs darbesi öncesinde de böyleydi, 28 Şubat'ta da böyle oldu. Son 15 yıldır da AK Parti'ye karşı kutuplaşma bir silah olarak vahşice kullanıldı. Yerleşik düzenin tüm aktörleri, başta CHP ve medyası olmak üzere kutuplaşmayı bir iktidar kaldırıcı olarak gördüler ve ona abandılar.

Öyle ki, hem toplumsal kesimler arasındaki gerginliği arttırmak için ellerinden geleni yaptılar, hem de bunun suçunu Erdoğan ve AK Parti'ye attılar. Beklediler ki, burada sayamayacağımız, 15 Temmuz'da zirve yapan tüm anti demokratik saldırılara boyun eğilsin. Kutuplaşmayı giderecek tek şey, Erdoğan'ın sorgusuz sualsiz teslim olması ve kaderine boyun eğmesiydi. Meşru müdafaa ve söz hakkını kullandığı anda onu diktatör olarak yaftaladılar. Seçmenleri de göbeğini kaşıyan cahil sürüler olarak aşağıladılar.

Bu zehir alışkanlığın nereden kaynaklandığını, ülkeye nelere mal olduğunu ve olacağını sormadılar kendilerine.

Halbuki, mesele ne Erdoğan'ın şahsı ne de AK Parti'ydi. Dün Özal ve Menderes'in, Atatürk ve Sultan Abdülhamid'in olmadığı gibi... Ne oluyorsa ülkenin bekasına, milletin tamamına oluyordu. Bu ülkenin çocuklarını, bu ülkenin başka çocuklarına yem ediyorlardı. Oysa herkes yemdi, bunu sorgulamıyorlardı.

Çünkü "kutuplaşma" denen şey, temelinde 200 yıldır üzerimizde uyguladıkları "böl/yönet" taktiklerinin ektiği zehirli tohumların yeşermesinden başka bir şey değildi. Zaten tepeden inme şekilde, acilci, çöküş travması eşliğinde uygulanan yüzyeser Batılılaşma, ülkeyi Batıcı/Ötekiler olarak ikiye bölmek amacıyla rayından çıkartılmıştı. Batılılaşma'nın bilgisi, araçları, uzmanları bizim olmadığı için, ülkeye dış müdahaleler organik/doğal süreçlere dönüştü. Eğitimden tutun da askeriye, bürokrasiye, ilk modern partilere kadar, millettan kopuk, belli bir yönetsel elit yaratmaya dönük olarak temeller atıldı.

Bu hikayede hiçbir şey siyah ve beyaz değil. İşte sözde "dindar" denen bir "cemaat" in ülkeye verdiği zarar ortada. "Laiik, demokratik, çağdaş" Türkiye'yi sözüm ona muhafaza etmek amacıyla yapılan darbeler ise ülkenin canına okudu.

Ammavelakin, üzerinden 200 yıl geçtikten sonra, hâlâ bu oyunu doğru okuyamayacak mıyız? Ülkeyi sekülerler/muhafazakârlar, Türkler/Kürtler, Sünniler/Aleviler vd. diye bölmek isteyen, toplumsal kesimleri karşı karşıya getirerek Türkiye'yi Suriyeleştirip paylaşmayı arzu edenlerin bu kokuşmuş oyunlarını tarihe havale edemeyecek miyiz?

Sözüm milletin kendisine değil. Bir millet vatanını korumak için daha ne yapsın? Her kritik anda, millet Beyaz/Siyah Türk, Türk/Kürt, Sünni/Alevi kim varsa cepheye koşuyor, şehit/gazi oluyorsa, temsil alanlarını işgal edenlerin daha sorumlu olması gerekmez mi?

Sözüm tabii ki öncelikle CHP'ye... CHP'nin, CHP'ye oy veren vatandaşları mutsuz etmeye, onları sürekli depresyonda tutmaya, ülkelerinden ümitlerini tüketmeye kimin hakkı var? Siyaset mi bu?

15 Temmuz'da bir bütün olarak işgale direnen bu milleti, hızla o mutabakattan uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor CHP. Hatta Kılıçdaroğlu insanları sokağa dökemediği için başarısız bulunuyor. 15 Temmuz'a "Kontrollü veya karşı darbe" diyerek, kendi kitlesinin normalleşmesini önlemeye çalışıyor. Herkesin, tüm farklarından bağımsız olarak üzerinde anlaşacakları, bir üst kimlik olarak kabullenecekleri daha değerli bir

fırsat olabilir miydi? Osmanlı içbirliği bozularak çöktürülebilirdi. Türkiye kardeş kavgalarıyla, darbelerle geçen onlarca yılda layık olduğu seviyeye gelemeyip içine kapatıldı. Bunlar böl/yönet tuzaklarına düşmüş olduğumuzun kanıtları değil mi?

Hâlâ bu oyunu göremeyip, bu kirli ipe sarılmak siyaset yapmak olabilir mi?

YENİ ŞAFAK

Merkel'in sözleri ve AB'nin çöküşü: Nasıl bir fırtına yaklaşıyor?

İbrahim Karagül

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in; "Artık ABD ve İngiltere'ye güvenemeyiz. Biz Avrupalılar kendi kaderimizi gerçekten elimize almalıyız. Diğerlerine tam bağımlı olduğumuz dönemler belli ölçüde geride kaldı. AB kendi mücadelesini vermeli" şeklindeki sözleri, Avrupa genelinde bir şok dalgası oluşturdu.

Merkel'in sözlerinin bu kadar etkili olmasının sebebi; ilk kez bir Avrupa liderinin bu kadar açık konuşması, Batı'nın kendi içindeki sorunu böylesine net cümlelerle ortaya koyması, İngiltere-ABD ortaklığı ile Kıta Avrupa'sı arasındaki açının ne kadar genişlediğinin resmini çizmesi, Avrupa Birliği projesinin çöktüğünün ve daha çekirdek bir Avrupa'nın inşa edileceğinin habercisi olmasıdır.

Yaklaşan fırtınayı görebilmek

Birkaç aydır, hep bu konuya, küresel ölçekte yeni eğilimlere dikkat çekmeye çalışıyordum. Artık küresel sistem diye bir şey olmadığını, Transatlantik İttifakı'nın dünya düzenini tek başına şekillendirme gücünü kaybettiğini, ABD-Avrupa

denkleminin bozulduğunu, birkaç çekirdek ülke arasında yeni bir üst yapı oluşturulmaya çalışıldığını söylüyordum.

Ama bunlar oldukça soyut, ancak dikkatle izlendiğinde görülebilecek, sessizlikte şekillenen gelişmelerdi. Nedense bizim aydınlarımız, siyasetçilerimiz, medyamız, gürültüden beslenir. Oysa gürültü koptuğunda iş çoktan olup bitmiştir. Maharet sessizliği, sessiz eğilimleri izleyebilmek ve yaklaşan fırtınayı kestirebilmektir.

Yeni tür Alman ordusu kurmak

Merkel'in sözleri malumun ilamıdır. Yakında başka liderler de benzer sözler söyleyecek, ülkelerin iradelerini, örtülü güç savaşını daha net cümlelerle ifade etmekten çekinmeyecektir. Çünkü uluslararası sistem inşasına yönelik bütün arayışlar çökmüştür. Birleşmiş Milletler sistemi çökmüştür. Avrupa Birliği projesi çökmüştür. İngiltere'nin ayrılması birliğin çözülme sürecini başlatmıştır.

AB bir Alman projesiydi ve İngiltere ona ilk darbeyi vurmuş oldu. Darbeler ardı ardına devam edecektir. Almanya, AB yerine daha dar ölçekte bir Avrupa projesini hayata geçirmeye çalışacaktır. Avusturya, Macaristan, Hırvatistan gibi Alman eksenli ülkeleriyle yeni bir birlik inşa etmeyi deneyecektir. Kuzey'den sonra Güney Avrupa ülkeleri de AB'den ayrılacak ve o Roma İmparatorluğu projesi tarihe karışacak.

Almanya'nın son zamanlarda "Avrupa Ordusu" adı altında kendi ittifak ordusunu inşa etmeye yönelmesi ve savunma harcamalarını artırması dikkat çekicidir. Almanya kendi çokuluslu ordusunu kurmaya hazırlanırken Alman milliyetçiliğinin patlama noktasına

gelmesi kaçınılmazdır.

Ulusüstü ortaklıkların artık etkisi olmayacak

Geleneksel üst yapı projelerinin çok dışında yeni bir eğilim öne çıktı. Birkaç "kurucu ülke" yeni bir şeyler deniyor. Doğu-Batı eksenini dışında, G-7 modeli dışında, daha dar ölçekte bir pazarlık öne çıkıyor. Küresel iktidarı şekillendirecek bu pazarlık nerelere uzanır, henüz bilmiyoruz ama "yeni bir şeyler" denediği kesin.

Artık ulus üstü ortaklıklar, çok katımlı sözleşmeler, stratejik ortaklık ilişkileri ömrünü tamamladı. BM, NATO, İİT veya ASEAN benzeri ortaklıkların, üst yapıların da ömrü tükendi. Doğu-Batı eksenini ya da ayrışması da keskin bir çizgi oluşturmuyor. Artık hem yerleşik sistemlerin ağır yükünden, hem ulus üstü yapıların hantallığından kurtulmak isteyen bir siyasi irade, perspektif öne geçiyor.

Üç lider rol/model olarak öne çıkıyor

Ne gariptir ki, bu yeni eğilimde demokrasi ve insan hakları gibi değerler etkili olmayacak. Geri plana itilmiş durumda ve kimse de bunları öne çıkarma ısrarında değil. Yeni dönemde güç, kaynaklar ve pazarlar her şey.

Ülkeler ittifaklardan çok kendi tarihsel miraslarına, kimliklerine, ulusal iddialarına sarılacak, bunları öne çıkaracak. Çok sert, keskin bir uluslararası ilişkiler iklimine girdik.

Liderler, karizmatik kişilikler, ülkelerini ve milletlerini iyi yöneten siyasi öncüler belirleyici olacak. Onların tarihi başlayacak. Devletlerin, yerleşik sistemlerin bir adım geride duracağı bir dönem olacak. ABD'deki yerleşik sistemle savaşan Trump, Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi liderlerin

öncülük ettiği bir dönem bu.

Almanya'nın yalnızlaşması..

Merkel, çok akıllıca bir şey söyledi, yeni dönemin kapılarını açtı. O, ABD yerleşik sistemine de mesaj vererek, Trump'ın engellenmesini, böylece liderler çağının başlamadan bitirilmesini istiyor. Ama bunu başaramaz. Merkel, yaklaşmakta olan "Alman yalnızlaşması"nın önüne geçemez.

Trump Amerika'sı ile İngiltere yeni bir arayışa girdi. AB'nin yerleşik sistemi ile ABD'nin yerleşik sistemi buna ne kadar karşı olsa da bir süre sonra boyun eğmek zorunda kalacak. Çünkü yeni eğilim, kısa zaman içinde birçok ülke tarafından benimsenecek.

Almanya-Türkiye kavgasının sebebi

Türkiye ile Almanya'nın arasının açılması, 16 Nisan referandumu öncesi Almanya'nın bir cephe halinde Türkiye'yi vurması, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi"ne geçişi engellemeye çalışması, bütün muhalefet çevrelerini tek cephede toplaması bu yüzden olabilir. Türk-Alman ayrışmasının gerçek sebebi AB'yi ayrıştıran bu yeni eğilim olabilir.

ABD, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında garip şeyler oluyor. Merkel'in açıklamaları, yeni bir kavganın hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Daha doğrusu, yaşanan hesaplaşmayı alenileştirdi.

Yeni ittifaklar nasıl kurulacak? Kimler yalnız kalacak? Türkiye bu siyasi iklimde nasıl bir yer edinecek? Konjonktürel ortaklıklar hangi ülkelerde çatışmalara, savaşlara yol açacak?

Şimdilik herkes yalnız. Devamını zamanla göreceğiz...

MİLLİYET

Bir soygun mekanizması yüksek faiz, düşük büyüme

Cemil Ertem

Şu yaşadığımız günlerin Türkiye'nin siyasi dönüşümündeki tarihi önemi yadsınamaz. Ancak Türkiye ekonomisinin de, tam da şu günlerde, atacağı adımlar hepimizin bu içinde bulunduğumuz yüzyıldaki refahını, bu ülkenin geleceğini belirleyecek.

Geçen yüzyılda kalmış, bir şekilde bize dayatılan para ve maliye politikalarıyla yeni sanayi devrimini yakalamayı bırakın, büyük çoğunluğun insanca yaşamasını sağlanacağını bile iddia etmek artık bana çok saçma geliyor.

O halde günü karşılayamayan “eskilerden” temizlenmek gerekiyor. Zaten bir noktada Türkiye ekonomisinin dinamikleri, kendiliğinden de olsa, bunu yapmaya başladı. Sanayicinin ve ihracatçının, meslek örgütleri ve çeşitli sivil toplum kurumlarıyla, artık kendilerini yatırımdan caydıran eskimiş politikalardan vazgeçilmesi konusunda dile getirdikleri talepler ilgili kurumlarımızda karşılığını bulmaya başladı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi uygulamaların sanayicide ve banka kesiminde karşılığını bulması, bankaların gerçek işlevinin sanayiciyi ve yatırımcıyı finanse etmelerini olduğunun hatırlanması, kamu iktisadi işletmelerinin, işletme kârlılığı ve kamu yararı bileşimini sağlaması ve bunun ne denli önemli olduğunu anlamamız, yalnız finansal piyasa “istikrarını” ve bütçede yalnız faiz dışı fazlayı amaçlamanın aslında uzun vadede yıkım olduğunu nihayet idrak etmemiz... Bütün

bunlar bize Türkiye'nin siyasette olduğu gibi ekonomide de yeni bir döneme girmek üzere olduğunu bize anlatan çok güçlü işaretler.

Büyük mücadele...

Türkiye, tarihindeki en büyük iktisadi krizlerden biri olan 2001 krizinden sonra dalgalı kur rejimine geçti ve maliye tarafında da faiz dışı fazlanın maksimizasyonunu amaçlayan, KDV, ÖTV gibi vergilere ve yaygın dolaylı vergi getirisine yaslanan bir çatıyı benimsedi. Ama bu çatının altına da bir nevi örtülü IMF programı olan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) yerleştirildi.

GEGP, adı üzerinde, bir geçiş programı olarak gündeme geldi ama GEGP'nin kalıcı hale gelmesi ile GEGP'nin aşılması gerektiğini söyleyenler arasındaki mücadele hiç bitmedi.

İşte artık tam bugün Türkiye GEG'nin bir geçiş programı olduğunu kabul etmeli ve yeni bir büyüme ve kalkınma programını ortaya çıkarmalıdır.

GEGP çerçevesinde IMF'ye verilen niyet mektuplarında, 2004'e değin faiz dışı bütçe dengesinde milli gelire oranla yüzde 6.5 fazla oluşması amaçlanıyordu. Ancak faiz harcamaları milli gelirin yüzde 20'sinden fazlasını götürüyordu.

Böyle olunca GEGP etkinliği, ancak eğitim, sağlık gibi kamusal harcamaların hızla düşürülerek ve ücretleri sabit tutarak emek verimliliğine yüklenmesiyle sağlanacaktı.

Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde de bunu pek yapmadığını ve yapmayarak çok iyi yaptığını belirtelim. AK Parti dönemleri sağlık ve eğitim harcamalarının en çok arttığı dönemler olmuştur. Demek ki Erdoğan, bir

Derviş ve IMF mirası olan GEGP'yi hep aşmaya çalışmış.

Yanlışlar ve doğrular

GEGP, finansal sistemde ve banka sisteminde hızlı bir yeniden yapılandırmayı gündemine alıyor ve burayı da düzenliyordu. Bütün bunlar içinde Türkiye'nin kazanımı oldu mu dersiniz dalgalı kur rejiminin ve banka sisteminin finansal yapısının güçlendirilmesinin en önemli iki kazanım olduğunu söyleyebilirim. Ancak hem merkez bankasının gerçek anlamda dalgalı kur rejimi uyguladığını söyleyemeyiz hem de banka sisteminin hızla güçlenen mali yapısını şu zamana değin etkin kullandığını söyleyemeyiz. Merkez Bankası, enflasyon hedeflemesi yaptığı için faiz aracını güçlü bir şekilde kullanarak öncelikle TL'yi gereğinden fazla değerli tuttu bu sürede... Yüksek faizle tahkim edilmiş bir sıkı para politikasının enflasyonu önlemenin tek yolu olduğu ezberletilmişti çünkü.

Ama bunun dalgalı kur rejimine ters olduğu, bankanın esasında enflasyon değil, kur hedeflediğini kimse söylemiyordu. Çünkü gereksiz değerli TL ithalat ve borç ekonomisi oluşturuyor, ihracatçıyı, sanayiciyi öldürüyordu. Bu arada bankalarda yüksek faizli ve komisyonlu -ama riski en az- tüketici kredileriyle iç talebi ve hane halkı borçlanmasını yukarı çekiyordu. İşletmeler yüksek faizden yatırım yapamıyor, verimlilik düşüyor ve işletme maliyetleri arttığı için enflasyon arz yönlü ve bankalar tarafından şişirilmiş talep etkisiyle de yükseliyordu. Ama bu ekonomi-politikası işsizliği de yükseltiyordu.

Bankacılık kesimi dışarıya kaynak aktarır hale gelmişti. Çünkü banka sisteminin -kamu bankaları dâhil- ihraç ettiği borçlanma kâğıtların uzun vadeli faiz getirisinin ülke

büyümesinin üzerinde olmaması gerekir. Eğer bu böyleyse, siz hem dışarıdaki hem de içerideki rantiyeye kaynak aktarıyorsunuz ve ülkeyi yoksullaştırıyorsunuz demektir. Bunun için Türkiye'ye yıllardır ortalama faiz hadlerinin çok altında büyümesi öğütlenmiş ve ülke ne zaman çift haneli büyümeyi yakalama aşamasına gelmişse aşağıya çekilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için faizler yüksek, büyüme düşük diyor. Yüksek faizin bunun için bir soygun mekanizması olduğunu yıllardır anlatıyor.

İşte tam bugün burayı aşacak yeni bir ekonomi programını gündeme taşımamız lazım...

TAKVİM

Siber savaş

Ergün Diler

ORTALIK karışık! Hem de fena halde. Ama gazeteler ve televizyonlar sanırım olanları anlamakta sıkıntı çekiyor. Bakış açısı farklı olduğu için olsa gerek... Yoksa ortada kocaman bir **SAVAŞ** var ve tüm hızıyla sürüyor. Görülmeyecek gibi değil. Arkanızı dönüp gidebileceğiniz bir durum yok. Artan bir tempo ve giderek yayılan bir mücadele bu.

Yazılacak çok ama çok şey var.

Bazen günde birden fazla **YAZI YAZMAK** istediğim oluyor.

Bugünlerde özellikle böyle.

DIŞARIYI takip ettiğinizde durum gerçekten vahim...

İçeriye anlamak için kesinlikle ve kesinlikle dışarıyı bilmeniz şart.

Yoksa burada olanları ve olacak olanları görme şansınız yok.

Yine kısa haberler olarak geçiştirildi... İki önemli olay... Biri **SALİH MÜSLİM** diğeri

de **BRITISH AIRWAYS**...

Açalım biraz. Açalım ki kavgayı görelim. **REİNA** baskınıyla başlayan ve Manchester saldırısıyla tavan yapan savaşı takip edelim... İngiliz Havayolu şirketi British Airways, tarihin en büyük siber saldırısına maruz kaldı. Londra'nın Heathrow ve Gatwick Havalimanları'ndan hiçbir uçuş yapılamadı. Tabii bütün bunlar durduk yerde olmadı! Biri ya da birileri devreye girdi! Kimdi bu? Hemen cevap verelim: **NSA!**

Açalım... **ABD**, US Cyber Command biriminin kurulmasından sonra dünyanın her noktasına güçlü siber saldırı yapabilecek güce ulaştı. Hacker saldırısının Kuzey Kore'den yapıldığı iddia edildi. Soru basitti! **KUZEY KORE**'nin İngiltere ile ne işi vardı? Nasıl bir sorunu vardı ve bu saldırıyla çözecekti?

HİÇ! Hem de kocaman bir hiç! Yanılmak için kullanılan bir koordinattı. Ama İngilizler de Amerikalılar da gerçeği biliyordu! Manchester saldırısı **CIA** ile **MI6**'in savaşını dünyaya ilan etti! Bardağı taşıran son damla bu olaydı. Hemen arkasından **SİBER SALDIRI** geldi. Ki savaşın artacağını günlerdir yazıyoruz... NSA'ye bağlı olarak çalışan US Cyber Command elemanları, hem ABD'ye yapılabilecek siber saldırıları bertaraf ediyor hem de British Airways gibi dünyanın en güçlü siber saldırı kalkanına sahip şirketini çökertebiliyor. ABD, Trump'ın ilk gezisinden sonra **MEYDAN OKUMAYA** başladı. Bu net! Sanırım ilk 100 gün bunun hazırlığı ile geçti... Trump ülkesinden dışarı çıktı.

Saldırıları da peş peşe gelmeye başladı! Bombalı mektuplardan canlı bombalara kadar... Şimdi de **SİBER SALDIRILAR!** ABD, yeni dönemde siber saldırılarla birçok şirketi çökertme kararı aldı! Aslında bu önemli şirketlerin beklediği bir durumdu. İngiliz bankacılık sistemi, bu saldırılara karşı özel bir güvenlik ağı geliştirdi. Ancak sonuç ne olacak göreceğiz... Çünkü US Cyber Command'ın saldırı gücü karşısında ne yapacağı şu anda muamma. Kimse de bilmiyor! **NSA** bu saldırıyla İngiltere'ye "**GÜVENDE DEĞİLSİNİZ!**" mesajı vermek istedi... British Airways'e düzenlenen saldırının başarılı olması, İngiltere'deki her kurumun güvenlik açığının olduğunu ortaya

koydu. Ama NSA'in asıl hedefi bambaşka! Bu sadece bir testti! Asıl gitmek istedikleri, gidecekleri yer başkaydı...

US Cyber Command, British Airways saldırısıyla çok önemli bankaların sistemine girebileceğini ve hesap hareketlerini alt üst edebileceğini gösterdi. Amaç buydu zaten! **HESAP YEDEKLEME SİSTEMLERİNİ BİLE KONTROL EDEBİLECEKLERİ GERÇEĞİNE ULAŞTILAR...**

Peki bu ne getirirdi?

Çok önemli bir sonucu! NSA, US Cyber Command ile **BANKALARA** girdiği anda **İNGİLTERE KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNDE OLAMAYACAKTI.**

Paranın kendisinde kalma ihtimali kalmayacaktı. Bu nedenle British Airways saldırısı çok önemli bir testti! Siber saldırılarla ele geçirilen **İNGİLTERE** dünyanın hiçbir yerinde büyük güç olamazdı. Finans gücünüz gittiği anda etkiniz de kaybolurdu çünkü! Dünyada yeni savaş siber alanda olacak. **EN** etkili yollardan biri bu. ABD'de birbiriyle savaşan iki güç, bunu geçmişte fark etti ve ona göre adımlar attı.

Obama, Microsoft'un eski güvenlik şefi Howard Schmidt'i atadı. Schmidt, finans dünyasından gelen biridir. Obama'nın emri ile çok önemli bir pozisyona getirildi. Hem danışmanlık yapan hem de siber saldırılarının merkezini yöneten Howard Schmidt'e karşı Pentagon da adım attı.

Ulusal Güvenlik Bürosu NSA'in başına çok başarılı bir asker olan General Keith Alexander atandı. Keith Alexander döneminde Obama'nın tüm planları bozuldu ve güç Pentagon'da kaldı. Daha sonra NSA Başkanı Oramiral Michael Rogers görevi devraldı. Rogers da Pentagon'un emrindedir.

Yani günlerdir yazdığımız gibi **PENTAGON** çok kapsamlı bir saldırı planı ile yürüyor.

Asıl yola getirmek, ortaklığa razı etmek istedikleri **İNGİLTERE...** Elbette İngilizler'in de bir cevabı olacaktır. Susacak ve pusacak değiller. **YENİ DÜZEN** içinde ABD kenarda kalmak istemiyor. İpek Yolu gibi önemli bir operasyonda kulübede oturmak istemiyor. Kendi bekaları için bu anlaşılabilir bir şey. Ama **İNGİLİZ AKLI** bunları istemiyor.

Sorun da bu! Çin de istemiyor! İkinci büyük sorun bu! Trump bu nedenle Suudi Arabistan, İsrail, Vatikan arasında **TURLADI!** Hem İsrail'i, hem petrodoları hem de **KATOLİKLERİ** yanına almak istedi... Zaten **PAPA** ile görüşmeden önce **KATOLİK** olan **FBI BAŞKANI** Comey'i görevden aldı. Bu da saldırılardan biriydi! Tekrar başa döneceğiz. Ama şimdi Salih Müslim'e bakalım...

Salih Müslim 1951 doğumlu... 1980 yılından itibaren İngiltere adına çalışmaya başladı. Salih Müslim, Margaret Thatcher'ın keşfidir. Kürtler'in lideri olarak düşünülen **Salih Müslim, gizlice İngiliz vatandaşı yapılan 50 kişiden biridir.** İngiltere'nin gizli belgelerinde mutlaka korunması gereken 50 kişilik listede yer alır. Çok kişi bilmez ama... İngiltere'de güç Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'ndan oluşur. Her ikisi de tereddütsüz Kraliçe'ye bağlıdır. Müslim, son 5 yılda 5 kez Avam Kamarası'nda konuşma yaptı. Bu Britanya'nın Salih Müslim'e verdiği değeri gösterir. İngiltere'ye her adım attığında A Plus karşılama yapılır. Devlet başkanı statüsü uygulanır. Margaret Thatcher'ın emri ile 30 yılı aşkın bir süredir Salih Müslim'in korumaları MI6 ajanıdır. Salih Müslim, Britanya için geçmiş 20 yıldan daha fazla değerlidir. Çünkü Ortadoğu'nun geleceği Suriye'den geçmektedir. **PYD ve YPG** de, bu sürecin en önemli merkezlerinden birini oluşturuyor. Müslim, İngiliz gibi düşünür. Pratik ve öngörülüdür. Şu anda bölgede ABD'nin etkinliği var gibi görünse de, Müslim bölgenin geleceğini Londra ile şekillendirmektedir. Müslim'in yıllardır geri planda kalmasının nedeni, Esad'ın İngiltere'nin taleplerini hep yerine getirmesiydi. Esad ile Müslim, zaman zaman sürtüşüyor gibi görünse de aslında İngiltere konusunda aynı düşünürler. Bölgenin yeni durumu nedeniyle İngiltere, Esad'la bağlarını kopardı. Londra, merkez Suriye yani Esad'la irtibat yerine Esmâ Esad'la işlerini yürütmektedir. Suriye'nin bir bölümü Esad rejimi ile yeni devlet olarak yaşam sürmeye başlarsa, kısa süre içinde Esmâ Esad'ın devlet başkanlığı organize edilecek.

Rusya, Beşar Esad'ı köşeye sıkıştırmış durumda. Ancak Rusya, Esmâ Esad'ın İngiltere ile temasta olduğunu biliyor. Müslim, İngiltere'yi Akdeniz'e komşu olan bir Kürt devleti için ikna etmeye çalışıyor. Ancak İngiltere, bunun hayata geçmesinden sonra ABD'nin gücü eline geçirme ihtimalini göz önünde bulunduruyor! Tıpkı Türkiye gibi... Çünkü bölgede kurulacak bir Kürt devleti, her ne kadar Salih Müslim'in güdümünde olsa da, Müslim sonrası bir riski göze almayan Londra'yı daha dikkatli davranmaya zorluyor. MI6, son 5 yıldır Müslim'in bölgede daha aktif olmasını sağlamak için hamleler yaptı. Birçok önemli komutan bölgedeki YPG'yi yönetmeye başladı. Çok önemli silahlar İngiltere'den gönderildi. Bu Müslim'in bölgede daha etkin olmasını sağladı. Yerel halk, Müslim'i destekliyor. İngiltere'nin önemli planlarından biri de buydu ve başarı da sağlandı. İngiltere, Kuzey Irak'ı ABD'ye kaptırdı. Kuzey Suriye'yi de ABD'nin alması halinde, bölgede etkisiz kalacağını biliyor. O nedenle Müslim İngiltere için çok önemli. ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın, YPG'nin içinde kolu var. En güçlü olanı ABD ile İngiltere... Anlayacağınız YPG içinde büyük bir savaş var. Bölgenin geleceğini çizecek en büyük oluşum YPG... ABD veya İngiltere'nin desteğiyle bölgede güç olan ekip, son sözü söyleyecek. Müslim bunların başında geliyor! Salih Müslim birçok kez İncirlik'te bulundu. Pazarlık için! Ancak ABD Müslim'i hiç sevmez! Çünkü ABD Müslim'in ortağı olan Asya Abdullah ile çalışır. **İSTİHBARAT SAVAŞLARI ve BÜYÜK SATRANÇ** hızla sürüyor. **SURİYE, ORTADOĞU VE AKDENİZ SAVAŞIN** merkezi. **AKDENİZ, İPEK YOLU**'nu da kontrol edilebileceği bir alan... Biz de işin tam merkezindeyiz... ABD bölgedeki en büyük oyun kurucu olan **İNGİLTERE**'ye bu nedenle saldırıyor. Şimdi Londra da cevap verecektir. Kavga bu! ABD Müslim'i ülkesine sokmuyor, Manchester'ı patlatıyor, British Airways'i durduruyor! Ve bakalım daha neler olacak... Dünyanın her hangi bir yerinde

göreceğimiz **OPERASYONUN ASIL AMACI, SINIRIMIZIN HEMEN AŞAĞISINI** kontrol etmek için! Bunu unutmadan gidelim... Olayları böyle değerlendirin... Son sözü biz söyleyeceğiz kesin! Ama şimdi değil. Kavgaya biraz alevlensin... **SONRA!**

YENİ AKİT

N'olacak bu By-Lock'çuların hali

Abdurrahman Dilipak

MİT elindeki tüm **By-Lock'çuların** listesini, bakanlıklara ve savcılığa gönderdi. **105.000** civarında yeni bir listeden söz ediliyor..

By-Lock'çuların birkaç kategoride değerlendirildiği söyleniyor.. **By-Lock** indirenlerin bir kısmı hiç haberleşme yapmamış, bir kısmı en alt seviyede ders duyuruları gibi, basit haberleşme yapmış. Bir kısmı grub lideri konumunda, bir kısmı profesyonel, bir kısmı kripto..

Bu iş **By-Lock'dan** ibaret değil. Başka haberleşme sistemleri var. "**Skype, Tango, Kakao, Talk, Viber, Line, WhatsApp, Eagle**" bunlardan sadece bir kaçı. "**Acrobats, Softphone**" gibi programlar üzerinden de **GSM'de** kullanılan internet kanalı ile güvenli kriptolu, şifreli görüşmeler yapılabilmektedir. **CIA** tarafından desteklenen bir başka haberleşme yolu da **CISCO** marka telefon üzerinden **IP-Phone** yöntemli ile haberleşme..

Uluslararası sorumlulukları olan kripto elemanlar uydu telefonu kullanıyor.. Bunlar mesela **GMPCS** yani mobil uydu telefonu da kullanıyor. **GSM** üzerinden çift kartla eşzamanlı uydu bağlantısı kurmak da mümkün.

Bir başka ve hiç konuşulmayan bir başka haberleşme kanalı ise **Raspberry Pi +**

Deepweb. Raspberry Pi'den sonra Banana Pi, Orange Pi de çıktı. Bakın en üst seviyede, bilgisayarı uzmanlık seviyesinde bilen ve kullanan kripto elemanlar bu kanalı kullanıyorlar..

Kripto elemanlar, bu telefonlar başkalarının üzerinden de kullanabiliyorlar. Bu işle hiç alakası olmayan birilerinin adına aldıkları telefonları 3 ayda bir yeni bir GSM hattı alıp, eski hatla birlikte telefon cihazını da değiştiriyorlar.

FETÖ ile hiç alakası olmayan bazı kişilerin adına onlarca telefon alınmış. Birtakım akıl hastaları, uyuşturucu mübtelalarının kimliklerini kullanmışlar bu iş için.

FETÖ şimdi bir oyuna hazırlanıyor. Bu By-Lock işini sulandıracaklar. Sahte bilimsel ve teknik raporlar servis edecekler diye bilgiler geliyor. Dışarıdan aldıkları teknik ve bilgi desteği ile birtakım güvenilir kişilerin telefonlarına uzaktan, Trojan yöntemi ile By-Lock yükleyerek ve geçmişe dönük hayali yazışmalarla bu işin inanılabilirliğini tartışmalı hale getirmeye çalışacaklar, ama neyse ki, By-Lock serverleri klonlandıği için bu çabaları boşuna ama yine de bu işi sulandırmak için başka yolları da deneyecekler..

Belki, By-Lock ve benzeri haberleşme sistemleri üzerinden kripto haberleşme yapanları savcılığa çağırıp, ifadesini alıp, örgütün ibadet, ticaret, ihanet kategorisinde nerede durduklarının tesbiti yapılarak, etkin pişmanlık ve itirazları not edilerek, takip altında serbest bırakılabilir, hatta görevlerine iade de edilebilir..

Bunların bir kısmı zombi. İpnotik etki altında, düpedüz medyum! Çok masum gibi gözükmelerine rağmen çok tehlikeli olabilirler.. Bu anlamda ayrıca dikkat edilmesi gerek. Yoksa sözel olarak Kur'an-ı Kerim'e el basıp, yemin de edebilirler. Hatta suçsuz kişileri suçlayan hayali

ifadeler vererek işi sulandırmak da isteyebilirler..

Mesela, okulda çocukları, bankada paralı, gazete-dergi aboneliği, By-Lock olup bu işte kripto bağları olmayabileceği gibi, bunların hiç biri olmayıp çok tehlikeli tipler de var.

Görevden alınan herkesin savcılık ya da emniyette mutlaka hakları anlatılıp yalnız başına ifadelerinin alınması gerekir.. Tabii ailelerinin kefaleti istenebilir ve onların da ifadeleri alınıp, FETÖ hakkında bir bilgilendirme yapılabilir.. Ve bunlardan serbest bırakılan ya da göreve iade edilenlerin mutlaka yakın bir şekilde takibi gerekir..

15 Temmuz'a kadar bu işin içinde olup, o gün gerçekten dönüş yapanlar da vardır.. Etkin pişmanlık, geri dönüş yolu mutlaka açık tutulmalı.. Görevden alınan herkese örgüt hakkında hazırlanan kitaplar gönderilmeli, hakları hatırlatılmalı ve itiraz yolları açıklanmalı.

Bu işlemten sonra hâlâ kripto ilişkilerini sürdürenler, kaçmaya teşebbüs edenler hakkında ise ağırlaştırılmış hükümler uygulanmalı.

Kesinlikle ve öncelikle, FETÖ'cülerin yalan beyanları ya da hâlâ görevdeki kripto elemanlar tarafından FETÖ'cü olmadıkları halde FETÖ'cülükle suçlananlar hakkındaki yaptırımlar bir an evvel ortadan kaldırılmalıdır..

Bir yandan FETÖ soruşturmaları, yargı süreci, görevden almalar devam ederken, öte yandan şaibeli, FETÖ'cü olduğu halde dokunulmayan üst seviyedeki isimler hakkında hiçbir işlem yapılmamış olması toplumda ciddi rahatsızlıklara sebep olmaktadır..

FETÖ'den boşalan yeri kapmaya çalışan başka birtakım yapıların varlığını da buraya not etmek gerek.. Bunlar dini, mezhebi, tarikat bağlantılı, ideolojik, politik, sivil bağları olan yapılar da olabiliyor.. Bir yandan FETÖ'cülerle başetmeye çalışılırken yeni FETÖ'cükler üüyor.. Yani FETÖ'ye karşılar ama, FETÖ'nün ayak izlerinden yürüyorlar. Dikkat edilmezse boynuz kulağı geçebilir..

Bana sorarsanız, içeride olması gereken birilerinin bazıları hâlâ dışarıda, dışarıda olması gereken bazıları da içeride.. Paralel yapı bu anlamda süreci bu çerçevede iyi yönetiyor. İçeri almalarda da iktidar kaybediyor, dışarı salıvermelerde de..

Sap ve saman başından beri karıştırılmaya devam ediyor.. FETÖ'cüler de öyle bir makasa alındı ki, onlar da kime sığınacaklarını bilmiyorlar.. FETÖ'cüler hâlâ geldik-geliyoruz havasındalar.. İktidar çevresi hem kararlı bir şekilde olayın üzerine gidiyor görüntüsü veriyor, hem de bazı kişi ve çevrelerin üzerine gitmeyerek, “ne oluyor?” sorusunun sorulmasına vesile oluyor.. Kesinlikle netleşme gerekiyor.

Su temiz değilse, yıkadığınız şey de temiz olmayacaktır. AK Parti, parti olarak ve hükümet olarak, siyasi ve bürokratik anlamda temizlenmeye ihtiyacı var. Daha 17-25 Aralık'a kadar iç içe geçmiş bir yapının temizlenmesi elbette kolay olmayacak ama başka çare de yok..

Bekliyoruz, bakalım ne olacak! Bu gibi durumlarda geçen zaman çözümü kolaylaştırılmaz, onu söylemeliyim. İnşallah hayrolur.. Selâm ve dua ile..