

AKŞAM – Vedat BİLGİN

Hard Power!

Afrin operasyona karşı olanlar arasında bunu açıkça söylemek istemeyenler sık sık ‘**diplomatik imkânlar neden kullanılmadı**’ gibi lafı dolaştırıp, bir çeşit dolaylı suçlamalara yönelmektedirler.

Diplomasinin iyi işletilmesi durumunda ‘**soft power**’ etkisi yaratacağını söyleyenler, Türkiye’nin ne kadar zamandır her türlü diplomatik yolu denediğini herhalde bilmiyor değillerdir. Fakat kesin olan gerçek şudur; Eğer ‘**hard power**’ınız yoksa ‘**soft power**’dan bahsetmek zaten anlamsızdır. Bugün bu operasyondan sonra Türkiye’nin diplomatik etkisinin artmadığını söylemek ne kadar anlamlı olabilir?

“Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı karşısında sadece dışarıda değil içeride de bazı seslerin çıkmasına şaşırılmamalıdır, zira burada dışarının adamlarının etkisine açık bir kesimin her zaman var olduğu bilinen bir gerçektir. Dahası dışarıyla belli bir düzeyde işbirliği yaparak içeride kendilerine bir iktidar alan oluşturanların, daha yakın zamanlara kadar devlet üzerindeki gücünün etkisi tartışılmaz ölçüdedir ki demokratikleşme süreciyle bunun büyük ölçüde tasfiye edildiği bilinmektedir.” Esas olarak bugün demokrasi sayesinde devlet, toplumun denetimine girdikçe Türkiye dış vesayetten kurtularak bağımsız bir biçimde davranmaya başlamıştır.

Bağımsız Devlet Olmak!

Afrin harekâtı Türkiye’nin ‘**bağımsızlık iradesinin**’ eseridir ve bu ülkenin demokrasi içinde kazanımlarının neticesidir. Bugün Türk Ordusu kendi silahlarıyla, büyük oranda yerli üretim gücünün ürettiği donanımla bu mücadeleyi gerçekleştiriyorsa, bu milletin iradesinden güç alan, milletin taleplerine cevap veren bir devlet olmanın özgüveniyle mümkün olmuştur.

Unutulmamalıdır ki Batı sistemi Soğuk Savaş boyunca Türkiye’yi vesayet altına alarak tamamen Batı çıkarlarına endekslenmiş bir şekilde davranmaya zorlamıştır; zaman zaman bu çizgiden ayrılma eğilimleri ortaya çıktığında da NATO Karargâhı gibi kurumlar

etrafında kümelenmiş cuntalar üzerinden müdahaleler yaparak denetimini yeniden sağlayacak, bağımlılık ilişkisini sürdürecektir. Bütün bu baskı ve müdahalelerin aşılması kolay olmamıştır; bunun kolay olmadığının en önemli göstergesi 15 Temmuz’da ortaya çıkmıştır. Bir anlamda 15 Temmuz toplumun demokratikleşme sürecinde yapılan reformlarla devlet üzerindeki Batı vesayeti kaldırma yönünde katettiği mesafeye karşı devşirilmiş unsurlarla birlikte yapılan bir operasyon olarak tanımlanabilir. “Batı sisteminin patronajındaki ABD’nin bölgede kendi kaynaklarına, kendi ordusunun askeri kabiliyetine dayalı bir operasyon yapıp yapamayacağı konusundaki tereddütler yaşamış olmalıdır ki NATO’daki müttefiklik ilişkisine stratejik ortak olma iddialarına rağmen Türkiye’nin düşmanı bir örgütle işbirliği yapmakla kalmayıp, başka bir stratejiyle bu terör yapılanmasını ordu halinde örgütleyip uygulamaya sokmaya kalkışmıştır.”

Güç Ve Bağımsızlık

“Türkiye diplomasiye dönsün, savaşmasın” anlamına gelen şeyler söyleyip, yazılar yazanlar üzülmeler Afrin operasyonu sürecinde olduğu gibi bu operasyonlar tamamlandıktan sonra da Türkiye ile sorunların çözümü için, diplomatik müzakere talepleri daha da yükselecektir. Teröre karşı savaşmak üstelik bunu sadece kendisi için değil bölge ülkelerinin bütünlüğünü ve bölgesel barışı inşa etmek için yapan Türkiye’nin, bugün gelinen aşamadaki ‘**politik gücünün**’ yükseldiğinin dost düşman herkes farkındadır. Geçtiğimiz günlerde Kudüs meselesi etrafında yazıp konuşurken takip edilen politikanın, **Cumhurbaşkanı Erdoğan**’ın İslam İşbirliği Konferansı’nı toplaması ve arkasından BM’de ABD yanlısını ortaya koyan ‘**diplomatik stratejinin**’ Türkiye’yi uluslararası ilişkiler düzeninde farklı bir konuma taşıdığına altını çizmiştim; şimdi Afrin operasyonu bu yeni konumdaki Türkiye’nin ‘**sabit gücü**’nü hissetmeyen kalmayacaktır.

AKŞAM – Kurtuluş TAYİZ

Kahraman Başkonsolos'un Göz Yaşartan Hikayesi

Musul Başkonsolosluğu baskını bir film olmayı hak ediyor. Başkonsolos ve 45 personel, DEAŞ gibi korkunç bir terör örgütü tarafından uzun süre rehin tutuldu. Türkiye, üç ayı aşkın bir süre boyunca adeta diken üzerinde yaşadı. Kötü bir haber gelmesin diye az dua edilmedi. Türk devletinin inanılmaz sabır ve gayretiyle rehine krizi çözüldü, 101 günlük esaretin ardından Başkonsolos ve 45 personel sağ salim ailelerine kavuştu. Şanlıurfa ve Ankara'daki karşılama görüntülerini hatırlıyorum; bu sonuçtan dolayı herkes mutluydu. Zorlu bir rehine krizi can kaybı yaşanmadan atlatılmıştı. Bu başarıda en büyük pay şüphesiz Başkonsolos Öztürk Yılmaz'a aitti. Zekası, cesareti, uyanıklığı, kurnazlığı, kıvraklığı, çevikliği diplomatlığı sayesinde DEAŞ militanları aldatılmış, devlet sırları korunmuş, kimsenin burnu bile kanamadan rehine krizi çözülmüş, herkes evine dönmüştü.

Başbakan'ın alınından öperek kahramanlaştırdığı Başkonsolos Öztürk Yılmaz, ödülünü CHP kontenjanından milletvekili koltuğunu kaparak alacaktı. CHP Genel Başkan Yardımcılığı'na paraşütle inecekti. CHP içinde bir ömür tüketen sıradan partililerin bu "Kahraman Başkonsolos" karşısında elbette hiç şansı yoktu.

Gel zaman git zaman anlaşıldı ki aslında Musul baskını görüldüğü gibi değildi. Gerçek kahraman, baskın sırasında "kafa kesen" DEAŞ'lılara kendisini "Başkonsolos" olarak tanıtmaya cesaretini gösteren bir polis memuruydu. Evet, yanlış duymadınız; Başkonsolos, güvenlik memuru olan polise "Bu bir vatan görevi" diye kendisini başkonsolos olarak tanıtmasını istemişti. Öztürk Yılmaz kendisini de "Muhasebeci Kenan" olarak tanıtmış.

Devlet işlerine akıl ermez. Gerekteğinde çaycıyı başkonsolos olarak da gösterebilirler. Taktik yapabilir, elbet. Musul baskını esnasında da böyle mi oldu, bilinmez. Sabah gazetesinde dün Kenan Kıran imzasıyla çıkan haber bu

konuyu aydınlattı. Baskın esnasında konsoloslukta güvenlik amiri olan S. C.'nin ifadesine göre Başkonsolos Öztürk Yılmaz, kendisine "Muhasebeci Kenan" olarak hitap edilmesini istemiş. Polis memuru Abdusettar Yaşar ise DEAŞ'lı teröristlere "başkonsolos" olarak tanıtılmış.

Buraya kadar belki her şey normal. Sorun bundan sonra başlıyor. Yani kahraman polis memurunun unutulması, bugün adının dahi bilinmemesi; "Muhasebeci Kenan"ın ise kahraman ilan edilmesi...

İşte kendi başımıza bela ettiğimiz bu kahraman, devletin PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleyi karalamak için maalesef büyük bir uğraş vermekte. CHP'de genel başkan yardımcılığına kadar yükselen bu kahraman Başkonsolos, içeride ve dışarıda Türkiye'yi karalamakta. Türk ordusunun terör örgütü El Kaide'nin uzantısı gruplarla işbirliği yaptığını öne sürmekte. PKK/PYD ve HDP'nin yapmadığını, bu CHP'li eski başkonsolos tek başına yapmakta. Üstelik kendi partisini de peşine takmayı başardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türk Silahlı Kuvvetleri'yle beraber PKK/PYD'ye karşı mücadele eden ÖSO'yu karalamakta. PKK'nın yan kuruluşu YPG için "Kürtlerin kurtuluş ordusu" diyen Kılıçdaroğlu, ÖSO için "Suriyelilerin kurtuluş ordusu" diyemedi. Ki Kılıçdaroğlu'nun kendisi de "**Gandi Kemal**" ismiyle, kahraman bir halk önderi gibi topluma sunulmuştu. Adına kitaplar yazıldı, şecereler uyduruldu. Bilmem hangi Türk boyundan geldiğine ilişkin hikayeler yazıldı. Fakat gel gör ki, adamın soyadı bile sonradan edinme çıktı. Yani adı bile sahte olan birinin nesi sahici olabilir ki?

İşte kendi başımıza bela ettiğimiz böyle sahte kahramanlarla dolu etraf. Siyasi tarihte kritik olayların, evrelerin hep böyle sahte kahramanlar üretmek için kurgulandığını biliyoruz. Siyasi partilerin, medyanın, akademinin, sivil toplumun önde gelen "kahramanları"nın hikayesi CHP'li Öztürk Yılmaz'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve daha nicesinden farklı değil. Ama zamanla maskeleri düşüyor, kendilerini gizleyemiyorlar artık. Sevindirici olan bu.

STAR – Yalçın AKDOĞAN

CHP'nin derdi, Zeytin Dalı'nı kırmak

CHP Afrin'e yönelik Zeytin Dalı hareketini görünüşte destekler gibi yaparken farklı polemik konuları üretip **hükümete yüklenmeye ve askeri harekate gölge düşürmeye** devam ediyor.

Ana muhalefet partisinin Türkiye için bu kadar hayati bir konuda ortaya koyduğu siyaset tarzı çok sorunludur. **Bu sorunlu siyaset tarzı Özgür Suriye ordusunu karalamak ve suçlamak üzerinden Zeytin Dalı'nı kırmaya çalışıyor.**

Askerimiz canıyla canıyla ülkesi için mücadele verirken böyle bir tartışma konusu üretmenin ülkeye ne faydası vardır, CHP'ye ne faydası vardır?

ÖSO'yu terörist ilan edip, Türkiye'yi teröristlerle işbirliği içindeymiş gibi göstermeye çalışmak şoursuzca ve cahilce bir politikanın ötesinde Türkiye düşmanlarının tezlerinin peşine düşmek, onların yelkenini şişirmek anlamına gelir.

MİT tırları operasyonuyla başlayan karalama kampanyası ve algı operasyonu Türkiye'yi yabancı terörist savaşçılar diye adlandırılan unsurlarla işbirliği içindeymiş gibi göstermeyi amaçlıyordu. Hükümeti yıpratmak ve Türkiye'yi etkisizleştirmek için yapılan bu hamlelerin **uygulayıcısı FETÖ, siyasi savunucusu da CHP idi.**

Bugün ÖSO üzerinden üretilen söylemlerin de bu hamlelerin devamı olduğu söylenebilir. Suriye üzerinde binbir hesabı olan ülkeler bile ÖSO'yu terörist olarak nitelemekten Türk askeriyle birlikte canını ortaya koyan **ÖSO'yu terörist ilan etmek nasıl bir izansızlıktır?**

Bu iddia, ÖSO'yu suçlar gibi görünüp, 'Türkiye teröristleri destekliyor' görüntüsü oluşturmayı amaçlıyor. Yani CHP'nin asıl ateş açtığı ÖSO değil, kendi devletidir.

Harekât sürerken, harekâtın parçası olan insanları böyle yaftalamak, harekâtı

baltalamaya çalışmaktan başka bir anlam taşımaz.

Peki, bu tür iddialar kimin işine yarar? Elbette ki, Türkiye'den başka herkesin... Tüm Türkiye düşmanlarının, Suriye'de etkili olmak isteyen ülkelerin, Türkiye'yi zayıf düşürmeye çalışan tüm örgütlerin ve küresel güçlerin... Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız olan **ABD'nin ÖSO yerine PYD ile hareket ettiği ve bu tür tezleri köpürtmeye çalıştığı** biliniyor.

FETÖ darbe kalkışmasına uzanan süreci doğrudan bu tür iddialarla başlatmıştı.

Esed rejimi, kendisine karşı ilk direnişi başlatan sivil muhalefetin güç kazanmasını kesinlikle istemez.

Suriye'de milis güçleriyle etkinlik kurmaya çalışan ve rejimle işbirliği yapan İran hiç hoşnut olmaz.

PKK ve PYD ÖSO üzerine yapılan her atışı ayakta alkışlar.

Yani, Türkiye'den başka herkes CHP'nin izlediği bu politikadan sadece memnuniyet duymaz, kendi sözcüsü gibi hararetle destekler.

Böyle kritik bir süreçte Türkiye'nin mücadele ettiği unsurları eleştirmek yerine, Türkiye'nin birlikte hareket ettiği güçlere yayılm ateşi açmak hiç makul, mantıklı ve masum bir tavır olamaz.

Türkiye'nin askeri ve siyasi gücünü gösterip bölgesel etkinliğini pekiştirmeye çalıştığı bir aşamada Türkiye'yi paçasından tutup çekiştirmek nasıl milli menfaatlerimize uygun olabilir?

CHP, Türkiye'nin düşmanı PYD ile uğraşmak yerine, Türkiye'ye dost olan ÖSO ile uğraşiyor...

Bu ne menem bir siyaset tarzıdır?

ÖSO üzerinden kendi ülkesini hedefe koymaya çalışan bir anlayış ya cehalet karanlığında kaybolmuştur ya da dış güçlerin yönlendirmesiyle doğru yoldan sapmıştır.

STAR – Aziz ÜSTEL

Biz kimiz-Amerikalı Türkleriz!

IBRD'nin (Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası/Dünya Bankası) 25 Başkan Yardımcısından biri olan ve yaklaşık 30 yıldır Washington'da çalışan ve yaşayan TC Uruklu Kemal Derviş, Türkiye'ye kurtarıcı olarak getirildi, ekonominin yönetimi kendisine teslim edildi. Medya hemen kolları sıvadı ve Türk kamuoyuna Derviş'in ne kadar da büyük bir adam olduğunu anlatmaya koyuldu. Derviş 23 yıl önce de Bülent Ecevit'e yardıma gelmişti. Ne kadar ilginçtir Derviş, Türkiye'nin sanayileşme tasarılarının önünü kesecek bir IBRD tasarısını cebinden çıkardığında, büyük şair ve romancı rahmetli Attila İlhan'dan başka "**nedir bu saçmalık?!**" diyen bir tek Allah'ın kulu çıkmadı!!

ABD yönetimi Büyükelçileri aracılığıyla, TC Başbakanı ve Yardımcılarından Derviş'i siyasal olarak, **sorgusuz sualsiz desteklemelerini** istedi. Para piyasasında yaşanan bunalım, yavaş yavaş **siyasal düzen bunalımı** olarak gösterilmeye başlandı. Türkiye köşeye sıkıştırılmıştı; tam anlamıyla iyileşmeyecek, makinelere bağlı yaşamını sürdürecekti. Medya gene devredeydi tabi: Bir gecede Türkiye Cumhuriyeti düzeninin çöküşünü ilan etti, ekonomik bunalımı siyasal bunalıma dönüştürdü. Kemal Derviş ABD'ye gitti ve arkasındaki Amerikan desteğini gösterdi. Ritz Carlton Oteli'ndeki toplantıya ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul D. Wolfowitz de gelmişti!

Başkanların güvenlik eski danışmanı, Endonezya'da yaşanan ve halkın üzerinden silindirle geçen CIA operasyonları sırasında Büyükelçi koltuğunda oturan Wolfowitz, her Amerikalı yöneticinin yaptığı gibi, Türkleri mutlu etmek için konuştu. Atatürk'ü övdükten sonra, sözü Kore'de yiğitçe savaşan Türk askerine, oradan İncirlik Üssü'nün Irak Devlet Başkanını devirme tezgahındaki büyük katkısını anlattı. Kredi için yakılacak yeşil ışığın varlığını böylece gösterdikten sonra, "**Kemal Derviş benim arkadaşımıdır ve para işlerini çok iyi bilen çok yetenekli ve becerikli bir**

memurdur" dedi ve salondaki Türk uyruklulardan büyük alkış aldı! Kemal Derviş'in kimin seçimi olduğu henüz tam anlamıyla anlaşabilmiş değil. Onu Bülent Ecevit mi seçmişti yoksa ABD' mi? (Tim Shorrock"Foreign Policy in Focus Şubat 2001")

Ancak Kemal Derviş ve ABD desteği piyasanın umurunda değildi. Paranın değeri düştükçe düşüyor Türk malları kelepirleniyordu. AB'ye "**Ulusal Program**" adlı bir tür taahhütname de sunuldu hükümetçe. Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz hal ve gidişimizi özetledi: "**Cunhuriyetin lafzıyla ayakta duran nice saltanat, yerle yeksan olacaktır!**" Kimse akıl edip de bu "**nice saltanatın**" kimleri, hangi kurum ve kuruluşları içerdiğini sormadı... (Bknz: Sivil Örumceğin Ağında. Proje DemocracyMustafa Yıldırım. UDY Yayınları 31. Basım)

STAR – Fadime ÖZKAN

Zeytin Dalı

Çözüm Süreci'nin Devamıdır

Türkiye, Kürt nüfusun bulunduğu diğer üç ülkeden farklı olarak, vatandaşı olan Kürtlerin yaşadığı sorunları aşmak ve terörün beslendiği damarları kesmek konusunda siyasi çözüm yolu arayan tek ülkedir.

Adına Çözüm Süreci denilen süreç büyük bir cesaret ve samimiyet içeriyordu. Bir devlet projesiydi. Bütün siyasi riskini ve sorumluluğunu ise "**bu taşın altına sadece elimi değil gövdemi koyuyorum**"

diyen **Tayyip Erdoğan** ve onun liderliğindeki AK Parti yüklenmişti. Sivil siyasi, hukuki, ekonomik, psikolojik tüm boyutlarıyla devreye sokuldu çözüm imkânı. Akil İnsanlar Türkiye'nin tüm illerini, ilçelerini, köylerini dolaştı, halkı dinledi, raporlar hazırladı. TBMM 6551 sayılı "**Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun**" çıkararak devletin ve milletin sahiplendiği çabanın arkasında durdu. Türkiye terör örgütüne şunu diyordu: "**Silahlı bırak, dağdan din, mağaradan çık.**

Burası demokratik bir hukuk devleti, varsa sağlamlığına güvendiğin bir görüşün, çık halkın karşısına anlat. Yeter ki Kürt çocuklarının kanına girmeyi, insan öldürmeyi bırak.”

Terör unsurlarına deniyordu ama aslında bölge halkı başta olmak üzere tüm Türkiye ve dünya şahit ediliyordu buna. Kürtler artık biliyor ve anlıyordu ki bu devlet onların da devletidir, Kürtler bu aziz milletin kıymetli bir parçasıdır. Türkiye'nin çözüm sürecindeki en büyük kazanımı bu oldu bana kalırsa. Nitekim bölge halkı terörün pençesinde geçen o zorlu yılların ardından kısa dönem rahat etti. Turizm patladı, yatırımlar arttı, Türkiye'ye inanç tazelendi.

En büyük değişim ise PKK ile hesaplaşmada yaşandı. Kürt anneler HDP'li Diyarbakır Belediyesi'nin bahçesine gelip dağa kaçırılan çocuklarını istemeye başladı PKK'dan ve HDP'den.

Ama aranan muhatap hiç bulunamadı. PKK ve sivil ayağındaki partiler, yapılar ABD'nin Suriye'de vaat ettiği çalınmış toprak parçasına, burada Hasan Cemal'in seslendirdiği “**ne aldınız ki silah bırakıyorsunuz**” ayartmasına o kadar teşne idi ki, sürecin çözüm boyutu hızla tepetaklak oldu.

2013 baharında başlayan süreç 2015 yazında sona erdi. Bu süre içinde Gezi, Uludere, Reyhanlı, Kobani başta olmak üzere FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C'nin aynı merkezden yönetildiğini görmemize yarayan onlarca, yüzlerce olay oldu.

Kamuoyunun sabrı tükeniyordu. İçinde bulunduğum heyetlerle birlikte yaptığımız görüşmelerde HDP'li yetkililere bizzat yönelttiğim “**süreç tek taraflı yürümez, neden devreye girmiyorsunuz, oyunu aldığınız halkın çözüm umudunu heba etmeyin, halkın iradesini PKK'ya teslim etmeyin**” eleştirilerine karşı da orada değildi muhataplarımız.

PKK'nın kanlı suiistimali, HDP'nin şımarık havai halleri ve Türkiye solunun küf kokan söylemiyle devreye girenlerin kimliği ve akıbet kısa sürede anlaşıldı.

Nitekim HDP'nin 7 Haziran'da süreci destekleyen Kürtlerin oyuyla güçlenmesinden hemen sonra, 15 Temmuz 2015 günü KCK lideri Bese Hozat “**Yeni süreç devrimci halk savaşı sürecidir**” diyerek çözüm sürecini bitirdi, hendek terörünü başlattı. **HDP oyuyla meşruiyet kazanan örgüt eşliğine patlayıcı gömdüğü evleri Kürtlerin başlarına yıktı.**

Yeni hedef yine Bese Hozat'ın ilanıyla “**Erdoğan'ın düşürülmesi**” idi. Suriye ile eşzamanlı özerklik ve kanton ilanları, çoklu terör saldırıları yaşandı. Son denemeyi FETÖ yaptı.

15 Temmuz 2016 tam bir milat oldu Türkiye için. FETÖ'nün devletin ve milletin içinden kazınıp atılmasıyla ilk kez gerçek anlamda başarılı bir terörle mücadele yapabildi Türkiye.

İçerdeki temizlikten sonra sıra sınır ötesine geldi. Önce Fırat Kalkanı, şimdi Afrin Zeytin Dalı.

Kürtlere musallat olan ve aslında bünyeyi sarıp mümkünse öldürmeyi, olmadı zayıf verdirmeyi, zayıf düşürmeyi amaçlayan kanserli hücrelerden terörden temizleniyor Türkiye. Adım adım sağlığına kavuşuyor.

Çözüm Süreci de bunu hedeflemişti. Öyle olmuyorsa böyle olur.

Silahını gömmeyip o silahı Türkiye'ye çeviren elbette silahıyla birlikte gömülür.

YeniŞafak – Yasin AKTAY

Savaş Karşıtlarının Ahlaki Sefaleti

Savaş karşıtlığı kadar ikiyüzlü, sahtekar ve tutarsız bir hareket, bir söylem veya ideoloji daha yoktur herhalde. Tabii bireysel olarak hatta bir grup olarak dünyada hiç kimseyle hiçbir alıp veremeyeceği olmadığını söyleyerek dünya batsa umurunda olmadığı için, geleni gidenen, gideni gelenden ayırt etmediği için, hiçbir kavganın taraftarı olmadığı için, savaşa karşı felsefi bir kynik tutum takınanlardan bahsetmiyoruz. Gerçi bu tutumu takınmanın bedeli de haklı ile haksız arasında tarafsız ve kayıtsız kalmak dolayısıyla aslında hakim olan haksızın yanında fiilen durmaktan başkası değildir.

Biraz fikri, duruşu, tutarlığı olan kategorik olarak savaşa değil, kendi tanımını ve bakışıyla da olsa haksızlığa, adaletsizliğe, saldırganlığa, tecavüze, zulme karşı olur. Haksızlık, zulüm, adaletsizlik, saldırganlık, tecavüz ve işgal dünyadan hiç eksik olmadığına göre savaşa karşı olmak fiilen bütün bu olup bitenlere razı olmak, veya onların yanında yer almaktan başka bir sonuç vermez. Savaş karşıtlığını kategorik ve felsefi olarak savunanların sonu da kaçınılmaz olarak budur ki, bunu bir hareket olarak ortaya koyanların hemen hepsinin arkaplanında mutlaka başka savaşan gruplara verilen dolaylı bir destek vardır. Kendi tuttukları tarafın kaybetme ihtimali ortaya belirdiğinde ortaya çıkarlar ve savaş karşıtlığı gibi görünürde kendinden menkul bir erdemi olan söyleme sarılırlar. Oysa tam da bundan dolayı savaş karşıtlığının hiçbir erdemli tarafı yoktur.

Dünyada haksızlığa, zulme, adaletsizliğe, tecavüze, işgale karşı çıkmak, onlara karşı mücadele vermek, onların zulmünü engelleyebilme yolunda elinden geleni ardına koymamak insanı insan yapan bir erdemdir.

Bu erdem ise kaçınılmaz olarak zalimlerle, işgalcilerle savaşı göze almayı, savaşa hazır olmayı da gerektirir. Savaşa her türlü karşı olmak bu mücadelenin ahlaki gerekliliğini hatta zorunluluğunu inkar etmek anlamına geliyor.

Tabii Birliğin ve Ortadoğu'daki en gözü kara ve eli kanlı PKK-PYD'ye sırtını dayamış olan HDP'lilerin Türkiye'nin Afrin'e Zeytin Dalı Operasyonuyla bir anda depreşen savaş karşıtlığı tek başına savaş karşıtlığı denilen bu söylemin veya hareketin sahtekarlığını göstermeye yeter de artar bile.

Sanki bu savaşı Türkiye başlatmış ve sanki bir tek Türkiye'nin kararıyla bitecekmiş gibi. Suriye'deki savaş başlayalı 7 yıl geçmiş.

Dünyanın öbür ucundan gelip buralarda her türlü savaş silahını komşularımız üzerinde acımasızca deneyen ülkesinden başlayın, savaşa katılmayan kalmamış.

Halbuki, savaşın bütün insani ve ekonomik maliyetini en fazla ödeyen ülke Türkiye.

Ülkede üç buçuk milyon Suriyeli barındırıyor olmak dolayısıyla aslında artık Suriye'de olup biten herşey doğrudan Türkiye'nin dış sorunu değil, doğrudan iç sorunu haline gelmiş.

Dünyanın öbür ucundan gelen ülke Türkiye'ye karşı kırk yıldır terör estiren bir örgüte 5000 tır dolusu silah veriyor. Bu verilen silahlar hem Suriye içinde hem Türkiye'deki terör saldırılarında kullanılıyor. Bunlarda en ufak bir savaş karşıtlığı söylem yok.

HDP çözüm sürecinin atmosferinde girilen seçimde 80 milletvekiliyle Mecliste temsil imkanı buldu. Bu yolla siyaset için olağanüstü bir fırsat yakalamışken terör ve profesyonel savaş makinası PKK'nın "özyönetim" macerasının peşine takılarak şehirlerimizi savaş alanına çeviren terör dalgasının üzerinde sörf yapmayı siyasete tercih etti. O güzelim şehirlere o çukurlar kazılıp, o çukurlara gencecik Kürt gençleri ellerine tutuşturulan silahlarla yerleştirilirken bu

kesimlerden savaş karşıtı bir nara, bir çığlık, bir ses duymadık. PKK'ya dönüp savaşı durdur, siyaset için geniş bir alan var artık diyemedi.

O zaman da çukurlar kazılırken duyulmayan savaş karşıtı barışçı sesler, devlet bu işgali bitirmek için harekete geçtiğinde bir uğultu şeklinde harekete geçti.

Kalkmış savaşın ne kadar kötü olduğunu ve savaştan insanların ne kadar kötü etkilendiğini anlatıyorlar. İyi de bunu en son muhataba, savaşa en son aşamada katılmak zorunda kalan Türkiye'ye anlatıyorlar. ABD'ye anlatsanıza. ABD beş bin tır dolusu silahı PYD-PKK terör örgütüne kime karşı kullanmak için verdi acaba?

Neden bu soruyu bir de onlardan duymadık hiç? O silahların birinci derecede Türkiye'yi tehdit ettiğini kim bilmez, kim anlamaz? Savaş karşıtlığı söylemi çoğu kez olduğu gibi burada da savaşı başlatanlara, savaşın, işgalin ve haksızlığın sebebi olanlara karşı değil onların mağduru olanlar kendilerini savunmaya kalkıştığında harekete geçmiş oluyor.

15 Temmuz'da PYD ve FETÖ arasında açık bir işbölümü kurulmuştu. FETÖ darbeyi yapacak, çıkacak karışıklıktan PYD hem Suriye içindeki terör koridorunu tamamlayacak, bu koridor Türkiye'nin Güneydoğu'sundan yaşanacak kopmayla genişletilmiş olacaktı.

Bu plan adım adım işliyordu, 15 Temmuz'da halkın direnişi bir çuval inciri berbat etmiş oldu, darbe teşebbüsünün çökmesi bu planın en azından kotarılabilecek kısımlarından vazgeçildiği anlamına gelmiyor.

Türkiye en hafif deyimle kendini savunmak için savaşırken kendi ana muhalefet partisi bu savunmayı zaafa uğratacak şekilde barışın erdeminden bahsediyor. Savunma esnasında barıştan bahsetmek teslim olmayı istemekten başka bir anlama gelmiyor. Onlar teslim olmuş olabilirler, ama Türkiye teslim olmayacaktır.

YeniŞafak – Tamer KORKMAZ

“Arkadaşları” bozguna uğruyor; bu yüzden rahatsızlar!

Haydut Devlet ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, “Münbiç'ten çekilmeyeceğiz!” diye konuştu: Bu demektir ki; Amerikan askerleri de, ABD'nin tüm teröristleri de “hak ettikleri karşılığı” TSK'dan alacaklar!

YPG/PKK'ya destek vermesi için bir grup DEAŞ teröristi de Münbiç'te konuşlandırılmış: Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu'nun ‘Özel Operasyonlar’ Komutanı Cemil Karmo, “Münbiç'e bağlı Arima beldesindeki Amerikan üssünün yakınında yirmi beş DEAŞ'lı teröristin mevzilendiğini” duyurdu...

Eh, onlar da PKK'lı teröristler gibi Amerikan askeridir!

Karmo'nun “PKK ile DEAŞ arasında gerçekten bir savaş yoktu. Savaş dedikleri kurguydu. Genel manada DEAŞ'ın geri çekilmesinden ibaret bir süreçti” şeklindeki sözleri de dünkü medyada yer alan haberler arasındaydı!

Washington “DEAŞ'la mücadele ediyoruz!” yalanını pek seviyor. Şu Joseph Votel denilen CENTCOM Komutanı; birkaç ay önce “DEAŞ'ın boşaltmasının ardından PKK'lıların çöktüğü” Rakka'yı -geçen hafta- ziyaret ettiğinde “Rakka'yı DEAŞ'tan temizledik, ama burada işimiz bitmedi” diye konuştu!

Geçen Ramazan ayında Rakka'daki camilere - özellikle namaz vakitlerinde- Amerika Birleşik Kahpeler Devleti'ne ait uçakların bomba yağdırdığını unutmuş değiliz...

Faşist ABD için; camileri hedef almak, kasten sivilleri/ masumları/ Müslümanları öldürmek bir devlet politikasıdır!

Pensilvanya'da ikamet eden Teröristbaşı Fetullah'ın ve dahi CHP'sinden HDPKK'sına, Yurttaş Doğan Medyası'ndan Cumhuriyet gazetesine kadar içerideki bütün işbirlikçilerin ABD'sinden söz ediyoruz!

FETÖ'nün -CIA elemanı- kaçakları, TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'ndan çok rahatsız; anında YPG/PKK'nın yanında saf tuttular. Zeytin Dalı Harekâtı'nı müteakip Afrin'de bozguna

uğrayan YPG/PKK'lı teröristler, geçtiğimiz Çarşamba Kilis'te akşam namazı kılınan bir camiye roket fırlattılar: Can pazarı yaşanan camide, iki masum hayatını kaybetti. Saldırıda beşi çocuk on dokuz vatandaşımız da yaralandı. Caminin kubbesi ağır hasar gördü... Sam Amca'larının bölgedeki askerleri olan YPG-PKK'lı teröristlerin, Suriye'nin Haseke ilinde bir caminin kubbesine "haç diktiklerini" (25 Eylül 2016) –tam burada hatırlıyoruz! Paris'teki Charlie Hebdo yürüyüşünün ertesi günü ilk sayfasından "mizanpajın diliyle haç çıkarın" hangi gazeteydi, peki? El Cevap: Şu sıralar "Zeytin Dalı Operasyonu'na karşı yayınlarıyla" dikkat çeken Washington Portakalı Cumhuriyet!
-PKK'nın ve FETÖ'nün "stratejik ortağı" bir gazeteden bahsediyoruz.
Diyarbakır-Sur'da terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken (7 Aralık 2015); PKK'lı teröristler, tarihi Kurşunlu Camisi'ne ateş açmışlar ve Osmanlı döneminden kalma cami büyük oranda hasar görmüştü...
Bu saldırıdan beş gün öncesinde; Tahir Elçi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde "hendek kazıp, barikat kuran" PKK'lı teröristler için "Arkadaşlar!" demişti! Teröristlerden "Barikatları kuran arkadaşlar" diye söz eden CHP genel başkanı; şehit cenazesinde kendisini protesto eden vatandaşları ise "Terörist!" ilan etmişti!
CHP'li vekil Şafak Pavey, havalimanında karşılaştığı Mister Demirtaş'a; 7 Haziran 2015 seçimlerinde partisinin HDPKK ile yaptığı işbirliğine atıfla "Birlikte iyi salladık!" diye seslenmişti...
Kasetle başına geçtiği CHP'yi; "Gölge CIA" diye bilinen Stratfor'un TR-705 plakalı elemanı Sezgin Tanrıkulu'nun çizgisinde bir parti haline getiren Amerikancı Kılıçdaroğlu, şimdilerde "Özgür Suriye Ordusu"nu hedef almış durumda! CHP yönetimi, "Zeytin Dalı Harekâtı'ndan duyduğu rahatsızlığı" bir türlü gizleyemiyor... Aslında Afrin operasyonunun başarısından ve TSK'dan rahatsızlar da; bu durumu dışı vuramadıkları için "Özgür Suriye Ordusu" üzerinden "laf vurmaya" devam ediyorlar!

YeniŞafak –

İbrahim TENEKECİ

Vatandan Yana Olmak...

İçüğü kaçırmış akıl, merhametini kaybetmiş vicdan, kararmış kalp, başkasının kölesi olmuş irade, işbirlikçi ruh. Bütün bunların neye karşılık geldiğini beş yıldır görüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki görmeye devam edeceğiz. Ayrılıkçı terör örgütü iç işgal girişiminde bulundu. Bazı beldelerimizde siper kazıp bombalı tuzaklar kurdu. Dünyanın hangi devleti böyle bir şeye müsaade eder? Nitekim edilmedi. Önce ikna çabaları, sonra operasyon. O andan itibaren birçok adres ve ağız ortak harekete geçti: "Kâtil devlet." Evet, ölçüğü kaçırmış akıl.

Gezi hadisesini hatırlayalım. Birkaç ağaçla başladılar, üçüncü köprü ve yeni havalimanı inşaatına kadar vardılar. Bu projelerin hayata geçmesini kimler istemiyordu? Millet'in ve memleketin yanında duranlar için etiketler çoktan hazırlanmıştı: Sarayın askerleri, kalemleri vs. Anahtar kelimeler irade ve ruh. Kalkışma girişimi de diyebileceğimiz 6-7 Ekim olaylarını hatırlayalım. Kurban eti dağıtan gencecik ve tertemiz insanlara bile zalimce kıydılar. Evet, kararmış kalp, merhametini kaybetmiş vicdan.

17-25 Aralık kumpası ve devamında 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Darbeciler, bu topraklarda eşine ender rastlanan bir acımasızlık örneği sergilediler. Darbe bastırıldı ve kirli, karanlık ilişkiler ağı büyük ölçüde aydınlatıldı. Darbe girişiminin arkasında kimlerin, hangi ülkelerin olduğu artık biliniyor. Fakat bu hakikat bazılarının umrunda değil. Daha şehitlerin kanı kurumadan, gazilerin yarası kapanmadan kara kampanya başladı: Tiyatro, sarayın darbesi vs. Böyle bir söylem, ancak ahlâk buhranı ve akıl tutulmasıyla mümkün olabilir. Vazifeli değilsek eğer.

Dün Fırat Kalkanı, bugün Zeytin Dalı. Türkiye, tüm gücüyle kuşatmayı yarmaya çalışıyor. Ülkemizi parçalamak isteyen bir terör örgütü ve onu modernize eden bir 'müttefikimiz' var. Böyle bir oyunun içinden çıkmak için

çabalıyoruz. Yine aynı ağızlar ve adresler devrede. Garip ama gerçek: Savaşa hayır diyenlerin önemli bir kısmı, ülkemizi yakıp yıkanlar, canımıza ve malımıza kastedenlerdir. Yahut terör saldırılarına, eşkıyalığa sessiz ve kayıtsız kalanlar.

İtirazda bulunmak, muhalefet etmek, fikrini söylemek elbette kabahat değildir. Hatta olması gerekendir. Fakat sorun başka. Milletimiz var olma mücadelesi verirken, memleketimiz imtihanlardan geçerken, türlü musibetlere maruz kalırken, hep aynı adresleri ve kişileri karşımızda buluyoruz. Ters çıkışlar yapıyor, bildiriler yayınlıyor, ecnebilere şikâyet ediyor, konuyu başka yerlere çekiyorlar. Bu, eleştiri hakkını kullanmak mıdır? Muhaliflik midir? Nedir?

Yazdığımız ve yazmadığımız bütün bu olaylar karşısında tavrımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. Vatandan ve tarihten yana olduk. Her seferinde benzer tepkiye karşılaştık: “Sen şairsin, sadece şiir yaz.”

Evvela şunu söyleyelim: Türkiye bizim birinci şiirimizdir. Zaten sürekli onu yazıyoruz. Sağlıklı düşünen hiçbir insan savaş çıksın istemez. Devamı budur: Mümin, izzet sahibidir. Vatanımız, izzetimizdir. Bunun adı “savaş çığırtkanlığı” olamaz.

Biz yurduna bağlı insanlarız. Haksızlığa uğrasak bile bu hakikat değişmez. Muhalif olmak için illâ millî duygulardan vazgeçmek gerekmiyor. Aydın olmanın ilk şartı kendi insanını ve ülkesini hor görmek değildir. Memleket tehdit ve tehlike altındayken hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Vatan varsa kültür ve sanat vardır. Vatansız medeniyet nerede görülmüştür?

Kader günlerinde milletin karşısına geçmekle, memleketi zor duruma düşürmekle muhalif olamayız. Başka bir şey oluruz.

Türkiye'nin hayat hakkını ve haysiyetini savunanlara 'soytarı' diyenler kimin uşağıdır? Her yerli ve yerinde duruşu menfaate bağlamak, nasıl bir psikolojinin ürünüdür?

YeniŞafak- Mehmet ACET

Erdoğan/Davutoğlu/Üçlü Resim

TBMM'de grup toplantılarının yapıldığı Salı günleri, salonlara giden koridorlarda bir süredir turkuaz renkli şeritler kullanılıyor. Hem güvenliği, hem de düzen-intizamı sağlamak için.

Milletvekilleri, bakanlar bu şeritlerin ortasından ödül törenine giden film starları gibi geçerken, biz de şeridin arkasından “Buradan oraya geçiş için pasaport gerekiyor” diye takılıyoruz.

Günün sürprizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanına Başbakan Binali Yıldırım'ı, diğer yanına onun selefi 64. dönem Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu alarak önümüzden geçişi oldu.

Dikkat çekici olan, Davutoğlu'nun o üçlü resimde yerini almış olmasıydı.

Bu resmin bir hikâyesi de var.

Geçen hafta Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için randevu istiyor.

Görüşme gerçekleşiyor ve 3 saat sürüyor.

Afrin harekatı dahil, memleketin iç-dış sorunları uzun uzun konuşuluyor.

Devamında Erdoğan, Yıldırım ve Davutoğlu'nun Salı günü yapılacak grup toplantısına birlikte gidip ortak resim vermeleri konusunda bir fikir geliyor.

Cumhurbaşkanı, ekibine talimat veriyor, grup salonunda Yıldırım ve Davutoğlu'nu sağına ve soluna alarak oturacak şekilde bir düzen ayarlanıyor.

Davutoğlu'nun Erdoğan'a Yakınlaşması-Erdoğan'ın Davutoğlu'na Sahip Çıkması

Saniyorum, bu ara başlık ortaya çıkan resmin bir tercümesi olarak düşünülebilir.

“Ahmet Hoca, Afrin harekatı başlamışken, içeride harekat ile ilgili geniş bir konsensüs yakalanmışken, artı Türkiye ve İslam dünyası büyük gâileler ile yüz yüze iken Tayyip Bey'in yanında olduğunu göstermek istedi” denilebilir. Erdoğan'ın da bundan memnuniyet duyduğu, gösterdiği refleksten anlaşılabilir. Şunu söyleyeyim:

Bir takım çevrelerde, özellikle de CHP mahfillerinde Abdullah Gül, 2019'da aday olur

mu, Davutoğlu ne yapar gibisinden ‘umut içeren’ soruların sorulduğu bir dönemde ortaya böyle bir resmin çıkmış olması, AK Parti tabanında heyecanla karşılanacaktır. Öbür yandan Abdullah Bey nasıl düşünür bilemem ama bu yeni durumun Erdoğan’dan kurtulmak isteyen çevrelerde çatık kaşla karşılanacağı da kesin.

Türkiye, 2015 yazında başlayan, 2016’da 15 Temmuz darbe girişimiyle zirveye çıkan büyük güvenlik tehditlerine Erdoğan’ın liderliği ile kararlı bir şekilde karşı koydu, koymaya devam ediyor.

Fırat Kalkanı operasyonu ile benim adını “Güvenlikte Yeni Erdoğan Doktrini” diye koyduğum, tehdidin üzerine gelmesini beklemeden kaynağında yok etme stratejisi, Türkiye’ye önce soluk aldırды, şimdi de sınır ötesinde yeni imkânlar sağlıyor. Öbür taraftan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, satır aralarına bakınca kulağına üflendiği izlenimi veren tehditvari açıklamalar yapıyor.

Türkiye’nin bugün Osmanlı’nın son dönemini yaşadığını söylüyor, 2019’u kastederek Erdoğan’ın kaybetmesi halinde büyük bir hesaplaşmanın yaşanacağını ima ediyor. Ben bu lafları yeni bir 28 Şubat, hatta Takrir-i Sükun’a kadar giden acımasız geri dönüş planlarının bir işareti olarak okuyorum. Bu okumayı Kılıçdaroğlu’nun yetersiz kalibrasyonu üzerinden değil, 4,5 yıldır Türkiye’ye karşı dümenler çeviren üst akıl üzerinden yapıyorum.

Böyle bir zeminde Davutoğlu’nun Erdoğan’a yakınlaşmasını, Erdoğan’ın da kendisine sahip çıkmasını değerli buluyorum.

Öso Deyince Nevri Dönenler

CHP’nin ajandasının, memleketin selametini önceleyen değil, bütünüyle Erdoğan’ın kaybetmesi üzerine inşa edilmiş bir angajmana sahip olduğunu artık kabul edelim. 15 Temmuz darbe girişimi olduktan sonra, bir ay ancak dayanabildiler.

7 Ağustos bittikten hemen sonra, FETÖ’nün yanında hizalanarak kontrollü darbe, darbe 20 Temmuz’da başladı söylemine yöneldiler. Şimdi görüyoruz ki, Afrin hareketinde bu tutum çok daha kısa sürdü.

CHP yönetimi daha şimdiden Özgür Suriye Ordusu’na dönük aşağılayıcı/tahkir edici tutumuyla Zeytin Dalı Harekatı’nı boşa düşürme çabası içine girdi.

Kılıçdaroğlu, kimsede öyle bir duygu uyandırmadığı halde, “Bu operasyonun ÖSO ile paralel adlandırılması büyük rahatsızlık yaratıyor. Giden ordumuz, şehit olan askerimiz efendim bunu neredeyse ÖSO’nun kahramanlığına bağlayacağız” diyor. Kimsede öyle bir intiba yokken, “Ya bizim ordumuz, ya bizim şehitlerimiz. Neredeyse onlar ikinci sınıf” gibisinden laflar ediyor. Kimsenin kafasında oy kaygısı olmadığı halde, memleketin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir operasyonun oy devşirme amacıyla yapıldığını iddia ediyor.

İçinden “Bu operasyon fiyaskoyla bitse de, Erdoğan kaybetse” demediğinin de bir garantisi yok.

YeniŞafak –

Özlem ALBAYRAK

CHP Ne Yapmaya Çalışıyor?

Tuhaf değil mi? Türkiye’nin Suriyeli mültecileri ağırlamaya başladığı ilk günlerden bu yana, “neden ülkelerinde kalıp özgürlükleri için savaşmadılar?” diyen de, “Türk askeri Fırat Kalkanı operasyonu ile onların vatanlarını koruyor, onlar sahillerimizde keyif çatıyor” gibi laflarla topraklarımıza –sanki yeterince yokmuş gibi- ırkçılık tohumu eken de CHP’ydi; Zeytindalı Operasyonu’nun başladığı günden bu yana ordumuza destek olan Özgür Suriye Ordusu’na demediğini bırakmayan da aynı CHP.

O Özgür Suriye Ordusu ki, savaşın başından bu yana ülkelerinde kalıp ülkeleri için savaşanlardan oluşuyor; CHP ise onlara “terörist”, “cihatçı, selefi, kafa kesen yağmacılar” benzetmesi yapıyor. CHP, şehirlerin göbeğinde yaptıkları terör eylemleri tartışmasız şekilde ortada olan, yani tescilli birer terör örgütü olan PKK’ya, YPG’ye sunulan ABD desteğini sorun etmiyor; ama

Türk Ordusu'na lokal destek vererek belki muhtemel kayıplarımızı en aza indiren, şehit vermemizin önüne geçen ÖSO'yu "terörist" ilan etmekte hiçbir sakınca görmüyor.

Kılıçdaroğlu'nun söylediğine göre, ÖSO'nun Afrin hareketinde Türk Ordusu'nun öncülü olarak ilerlemesi bizi "yedek" durumuna düşürmüştü, Türk Ordusu'nun şanını lekelermiş. Yedekliği bilemem, ama Afrin yolunda çok sayıda askerimiz şehit olsaydı, "bizim ne işimiz var sınırın ötesinde" diye bağıracakların başında CHPnin geleceğine eminim. Nedir yani sorun? Yeterince şehit cenazesi gelmiyor diye mi bu öfke? O yüzden mi ÖSO'ya yönelen bu bendini aşmış öfke?

Suriye'deki Gruplar

ÖSO çatısı altında Zeytindalı Operasyonu'nda silahlı kuvvetlerimize destek verenler arasında, BBC'ye göre, Sultan Murat Tümeni, Feylak el Şam (Şam Lejyonu) ve Ahrar El Şarkiye adındaki 3 grup var. Bu gruplardan Sultan Murat Tümeni, 2013 yılında kurulmuş olup Türkmenler ve Araplardan oluşuyor, Halep Suriye rejiminin eline geçmeden önce Sultan Murat Tümeni Halep'te yer alıyordu. Feylak el Şam ise, genel olarak Suriyeli Araplardan oluşan ve Müslüman Kardeşler'e yakın olduğu söylenen bir grup. Grubun nihai amacı YPG'deki 16 Arap köyünü geri almak olarak açıklanıyor. Ahrar El Şarkiye ise Nusra Cephesi'nden ayrılan Ebu Marya tarafından 2016 yılında kurulmuş olup Fırat Harekatı'na katıldı; ancak bu dönemde ABD askerlerinin bu bölgeye yerleşmesine tepki göstererek harekattan ayrıldı. Sebep ise ABD'nin YPG'ye destek vermesiydi.

Öso Muhtemel, Ypg Kesin

Sonuçta, Zeytindalı Operasyonu'na destek veren ve Türk Ordusu'nun önünden ilerleyerek bir nevi yol açan bu grupların tamamına, bu gruplar içinde yer alan savaşçıların tamamına herhalde kimse kefil olamaz. "ÖSO'ya mensup hiçbir savaşçı hiçbir

sivili öldürmemiştir" cümlesini kolayından kurmak herhalde mümkün değildir. Yani ki, ÖSO savaşçıları içerisinde "cihatçı, terörist, yağmacı"lar bulunuyor olabilir, bulunmuyor da olabilir. Ama en azından durum; ABD'nin yıllar boyunca teröristleri besleyerek, silahlandırarak, onlara devlet sözü vererek palazlandığı gibi kesinkes ve net bir şekilde ortada olan bir durum da değil.

Belli ki, Türk Devleti, Türk askerinin can kaybı ihtimalini en aza indirmek için böyle bir önlem alma ihtiyacı duymuş. Nitekim bölgeyi en iyi bilecek gruplar herhalde Türk askerinden ziyade Özgür Suriye Ordusu içindeki gruplar olacaktır.

Yedek Kamil

Durum yani Türkiye'nin, ana kuzusu Mehmetçiğin lehineyken; ÖSO sayesinde bir canımızı bile kurtarıyorsak buna ancak şükretmemiz gerekirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu neden çıkıp, "Ordumuzun ÖSO'nun arkasında ne işi var? Ordu ÖSO'nun arkasına neden gizlenir, hangi gerekçeyle gizlenir, biz bundan rahatsızız" şeklinde tuhaf bir açıklama yapar? Tescilli birer terör örgütü olan PYD-YPG'yi silahlandırmalara doyamayan ABD'ye tek bir eleştiri cümlesi kuramayan CHP yetkilileri, ÖSO'nun cihatçı olma ihtimali üzerinden Türkiye'ye, kendi ülkesine neden vurur?

Bunun, MİT Tırları kumpasını kurup, sonra da bu kumpas üzerinden kendi ülkesine DAES destekçisi diyerek; Suriye'de elimizi boşa düşüren, bizi meşruiyet açısından güçsüzleştiren, Suriye masasından kaldırılmamıza, bölgede oyun kuran aktör olma işlevimizin sona erdirilmesine yol açan FETÖ'cülerin işlediği cürümden farkı varsa bile az bir farktır o. CHP kurmayları bu yaptıklarının görülmediğini düşünüyor olabilir, ama FETÖ'nün kuyruğuna takılmanın bariz göstergesidir bu tutum da. Görülüyor, net görülüyor.

SABAH/ Fahrettin ALTUN

CHP Neden Yerli Ve Milli Olamaz?

CHP 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sonrası nasıl davrandıysa Afrin harekâtı sürecinde de öyle davranıyor.

Toplumsal baskıdan çekindiği için sureti haktan görünüyor. Gelgelelim o da uzun sürmüyor. Önce milletin, devletin yanında olduğu havasını vermeye çalışıyor. Ancak o hava çabuk dağılıyor. CHP hemen özüne avdet ediyor.

Önce "Afrin harekâtı milli bir davadır" dedi CHP. Ardından Türkiye'yi suçlamaya başladı. Özgür Suriye Ordusu'nu bir terör örgütü gibi niteleyip Türkiye'yi uluslararası kamuoyuna "teröre destek veren ülke" gibi göstermeye çalıştı. Son 5 yılda bunu sürekli yaptı CHP. CHP yönetimi Türkiye'nin ÖSO yerine Esed rejimiyle çalışması gerektiğini söyledi. Sanki o bölgeleri PKK'ya Esed rejimi bırakmadı. Sanki şimdi PKK Esed rejimine yardım çağrısı yapmıyor. Sanki Esed rejimiyle çalışılsa ÖSO Türkiye saflarında PKK'ya karşı savaşabilir. ÖSO savaşmasa sanki rejim unsurları PKK'ya karşı bu savaşı yürütmeyi kabul eder?

Bu tespitleri çoğaltabiliriz ancak söz konusu CHP olunca hükmü yok. CHP'nin esas meselesi bu ülkenin bu vatanın partisi gibi hareket edememesi. Yerli ve milli olamaması. Bu CHP ne yazık ki yerli de milli de olamaz. Acı ama gerçek. Neden mi? 2010'da CHP'de sadece bir lider değişimi yaşanmadı, CHP'nin genleriyle oynandı. CHP tam da bu günler için dizayn edildi.

Geriye dönüp bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpası sonrasında CHP'nin başına geçtiğinde partisini toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir parti haline getireceği vaadinde bulunmuştu. Nitekim 2010 Mayısından 2013

Mayısına kadar popülist bir söylem kullanmış, ekonomik sorunlara dikkat çekmiş, dindar toplum kesimlerini dışlamama gayreti içinde olduğu izlenimi vermeye çalışmıştı.

Ne var ki Gezi sonrasında yeni bir evreye geçti CHP. Çok daha sert bir Erdoğan karşıtı söylem benimsedi. Dışarıda pişirilen Erdoğansız AK Parti projesine kendi imkânları nispetinde destek verdi. Erdoğan'ı otoriterlikle, diktatörlükle ve yolsuzlukla suçladı. CHP yönetiminin FETÖ'yle kurduğu kirli ittifak bu dönemde bariz bir hal aldı. Laiklik tartışmasını yeni bir formda, "yaşam tarzına müdahale" söylemi ekseninde yeniden üretti. Yine bu dönemde HDP'yle yakınlaştı. Daha doğrusu bu dönemde HDP'lileşmeye başladı. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi kısa bir süre CHP'yi merkeze çekti. Çok kısa sürdü. CHP bu kez Erdoğan düşmanlığı adı altında çok daha sert biçimde ülkenin izlediği yerli ve milli siyasete muhalefet etmeye başladı. CHP'nin 15 Temmuz'dan sonraki misyonu Türkiye'deki seferberlik ruhunu ortadan kaldırmak ve böylelikle Türkiye'nin hareket kabiliyetini engellemek oldu. Kontrollü darbe söylemi ve OHAL eleştirileri tam da bu bağlamda kendisini gösterdi.

CHP yeni dönemde bir başkaldırı kültürü oluşturmaya ve agresif bir sokak siyaseti izlemeye hazırlanıyor. CHP'nin 16 Nisan referandumuna giderken başlattığı ve halen sürdürdüğü sistematik yalan siyaseti toplumsal alanda bir öfke biriktirme aracına matuf. Toplumsal çatışma ortamı yaratmak ve ülkeyi dış müdahaleye açık hale getirmek... İşte bundan dolayı CHP gayrı milli... İşte bundan dolayı bu CHP Afrin meselesinde, Türkiye'nin terörle mücadelesinde böyle davranıyor. Devletin ve milletin karşısında konumlanıyor...

CHP içindeki Atatürkçülere soruyorum. Bu mu sizin CHP'niz?

SABAH / Hilal KAPLAN

Allah Belânızı Vermiş Zaten

HDP milletvekili Osman Baydemir, Zeytin Dalı Harekâtı'na önce tüm Kürtlerin beddualar yağdırdığını iddia etmiş. Sonra da önceki cümlesiyle çelişerek, Ak Parti ile MHP yakınlaşmasını destekleyen Kürtlere beddua etmiş.

Biz dünya gözüyle HDP'nin "Beyaz Türkleri" suçladığı herhangi bir mesele görecektir miyiz acaba? Kabak yine Kürtlerin başına patladı, iyi mi?

Çocuklarının okula gittikleri sokaklara hendekler kazıp bombalar koyduranların yerine kayyım atanmış belediyelerden ilk kez hizmet almaya başlayan, PKK'nın "belediye başkanını temizlikçiye azarlatan" faşizmini üzerlerinden kaldıran, sırf başka partiden diye silahsız gençleri parçalara ayırarak linç edenleri cezalandıran devlete sahip çıktı ya Kürtler, "Allah belalarını versin" buyurmuş Baydemir.

Allah kendilerinin belâsını vermiş, haberleri yok. Yüzde 13 oyu "devrimci halk savaşı" fantezilerinize kurban ettiniz. Orak-çekiçli bayraktan, "NATO, Türkiye'ye müdahale etsin" sefaletine düştünüz. "Halkların kardeşliği" rol kesmeleriniz sökmeyince, Türk-Kürt ayırmadan sövmeye giriştiniz. ABD'nin "sahadaki botu"ndan fazla bir şey olmadığını daha yeni idrak ettiniz. Botlar çabuk eskir, kolay çöpe atılır, unuttunuz.

Çözüm sürecinde bu halk sizlere kucak açmışken, gittiniz Sam Amca'nın önüne yattınız. Şimdi anca beddua okursunuz... Okursunuz okumasına da Fırtına obüslerimizin, F-16'larımızın sesinden duyulur mu bilmem!

Sizin Başbakanınız olsaydı, Bahçeli'den iyisi yoktu! Kendilerini akıllı, halkı ahmak sanıyorlar olsa gerek ki iki yıl öncesini hafızadan silmiş gibi konuşuyorlar. Darbeden sonra Ak Parti ve MHP, millî çıkarlar için FETÖ ve PKK'ya topyekûn karşı duruş sergiliyor ya, Kürtler buna nasıl destek olmuş? Bahçeli'yi destekleyen Kürt olabilir miymiş?

Yahu 7 Haziran'dan sonra Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye "Gel HDP ile koalisyon kuralım, sen de Başbakan ol" derken başka bir MHP mi vardı? Sırrı Süreyya, "Hayır oyu veren MHP'li de olsa, omuz omuza durmaktan onur duyuyoruz" derkenki MHP iyiydi de şimdiki niye beddualık?

İşin doğrusu yine Kürtlüğü MHP karşıtlığına indirgeyerek tanımlamak istiyorsunuz ama esas derdiniz her zaman olduğu gibi konjonktürel çıkarlarınız. Uğruna 200 bin Kürdü Suriye'den kovup, mallarına el koyduğunuz çıkarlarınız... Yoksa Bahçeli teklifinizi kabul etseydi, yine "Yaşasın Halkların Kardeşliği" türküsünü çığırmaya başlardınız. Ama baktınız teröristleriniz yalnızlaşıyor, "Kahrolsun Halkların Kardeşliği" frekansına döndünüz. Diyorum, Allah belanızı vermiş, haberiniz yok.

SABAH / Dilek GÜNGÖR

Babacan'ın Yanlışına Düşmeyin!

Dün Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yeni reform paketini açıkladı, detayları okumuşsunuzdur. Ben yatırımcıların önünü açacak paketi olumlu fakat aynı yanlışın tekrarı olarak görüyorum.

Neden mi?

OHAL sürecinde durdurulan iflas erteleme müessesesinin kaldırılmasıyla iyi yapılıyor yapılmasına da yerine getirilecek sistemde suiistimallerin önüne nasıl geçilecek o belirsiz. İflas erteleme müessesesini simsarların keşfettiği günleri hatırlayın. "Rus uçağı düştü, işler bozuldu", "Kurlar yükseldi, vallahi durum vahim", "Jeopolitik riskler var sen çıkar bana iflas erteleme" diyerek alacaklılardan tabir yerindeyse 'yırtan' patronlarımız iflas erteleme kararını çıkarabilecekleri mahkemelere koşuyorlardı. Sağolsunlar, oradan kağıdı çıkarınca da soluğu lüks araba bayilerinde alıyorlardı. Anadolu'da patronlara iflas erteleme mali danışmanlığı veren yerler bile vardı. Hükümet bu suiistimleri görünce OHAL'le birlikte sistemi durdurmuştu. Şimdi iflas erteleme ve konkordatonun iyi yönlerinin alınacağı yeni bir sistemden bahsediliyor. İyi

niyetli ama zora düşen şirket en çok 23 ay sürecek bir kurtarma sistemine alınacakmış. Peki bu şirketlerin iflasa sürüklendiğini nasıl anlayacağız? Öyle ya, Türkiye'de 1 milyon 200 bin sermaye şirketi var. Kaç tanesi denetleniyor dersiniz. Sadece 6 bini. Denetim mekanizmasını doğru kurgulamazsak şirketin mali açıdan zora girdiğini tespit edebilir miyiz? O halde, adına iflas erteleme değil de kurtarma sistemi deyin. Bu da bir zaman sonra uyanıkların oyun alanı haline gelmez mi?

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) mimarı Prof. Dr. Ünal Tekinalp'i arayınca düşüncelerimi teyit eden cümleler sarf etti. Hatta TTK'nın yazıldığı dönemi hatırlatarak hafızamı tazeledi. O dönemde yasaya iflas erteleme mekanizmasıyla birlikte denetim maddesi de konulmuştu. Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı komisyonda TOBB, mali müşavirler, hazinecilerin baskısıyla denetim maddeleri yasadan çıkarılmıştı. Tekinalp'e göre, iflas erteleme müessesesinin yanlış kullanılmasının en büyük nedeni şirketlerin denetimden yoksun olması... Diyor ki, "Şirketlere denetim getirmezseniz, yeni getirdiğiniz sistemler de suyun üzerine yazılı kalır"... Haksız da sayılmaz.

Hürriyet /A.Kadir SELVİ

Yeni Seçim Barajı Mı Geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısına, sağında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, solunda Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte girdi. Salonda ise sağına Binali Yıldırım'ı soluna Ahmet Davutoğlu'nu alarak oturdu. Ama onun öncesi vardı. Erdoğan ile Davutoğlu 22 Ocak Pazartesi günü 3 saat süren bir görüşme yaptılar.

Görüşmenin yarısı başta Afrin operasyonu olmak üzere dış politikadaki gelişmelerdi, diğer yarısında ise iç politika konuşuldu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkışıyla yaşanan tartışmanın da ele alındığı kulağıma geldi. Davutoğlu, Türkiye'nin içinden geçtiği dönemde güçlü bir şekilde Erdoğan'ın yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yanına Davutoğlu'nu diğer yanına

Yıldırım'ı alarak, parti içi birlik ve beraberliği tahkim edici önemli bir adım attı. Liderlik bu işte.

Bu tablodan önce Meclis kulisinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'la AK Parti kongrelerinde yaşanan havayı konuşuyorduk. AK Parti kongrelerinin yapıldığı salonun içinden çok dışarıda kalabalık toplanıyor. Erdoğan'ın selamlama konuşmaları mitinge dönüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tabloyu, "Kongrelerde kuruluş dönemi ilgisini yaşıyoruz. Müthiş bir heyecan var. Yağmur, yaş altında millet toplanıyor. Çok memnunum" diye anlatmıştı.

Oysa Erdoğan, 21 Mayıs kongresinde partinin başına yeniden döndüğünde, "Metal yorgunluğundan" söz etmişti.

Fikri Işık partideki heyecanı, "Kudüs, ABD'ye karşı dik duruş ve Afrin operasyonu tabanda milli bir uyanışa yol açtı" diye özetledi.

Öso Polemiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izlemek üzere salondaki yerimizi aldık. Erdoğan ne zaman ki "Afrin operasyonu" dedi, partililer, "Reis bizi Afrin'e götür" diye tempo tutmaya başladı. Erdoğan, "Kararı verdiğimizde önce ben, sonra hep birlikte gideceğiz" deyince alkışlar yükseldi. Alkışlarla birlikte Erdoğan'ın eleştirilerinin dozu da artı. CHP'ye, "Milli Hıyanet Partisi" dedi. CHP ile AK Parti arasında bir süredir Özgür Suriye Ordusu polemiği yaşanıyor.

TSK Afrin'de başarılı bir operasyon yürütürken, CHP'nin ÖSO'yu El Kaide terör örgütüyle eş tutan çıkışını anlamakta zorlanıyorum.

ABD'de Türkiye'nin başına çorap örülmek istendiği bir sırada Türkiye'yi El Kaide terör örgütünün uzantısı ile birlikte göstermek kime yarar? Afrin'den şehit cenazeleri gelirken bunun sırası mıydı? Tabii Öztürk Yılmaz kılavuzunuz olursa, böyle olur.

Seçim İttifakından Yeni Haberler

Bu arada AK Parti-MHP seçim ittifakına ilişkin ulaştığım bir bilgiyi paylaşmazsam eksik olacak.

Seçimlere her parti kendi ismi, amblemi, milletvekili listesiyle girecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçim pusulasının başında cumhurbaşkanı adayının ismi ve fotoğrafı yer alacak. Erdoğan, milli ittifakın adayı olarak girecek. Erdoğan'ın isminin altında AK Parti ve MHP'nin isimleri ve amblemi yer alacak.

Seçmenler önce cumhurbaşkanına oy verecek, sonra partisinin üzerine mühür vuracak. Sıra oyların sayımına gelince... İttifakın oyları birlikte sayılıp, çıkardığı milletvekili sayısı buna göre belirlenecek. Sonra her partinin aldığı oy oranına göre milletvekili dağılımı yapılacaktır. Örneğin bir parti yüzde 3, diğeri yüzde 25 olsa, o zaman her ikisi de barajı aşacak. Ama yüzde üçlük parti hangi ilde milletvekili çıkaracak sayıya ulaştıysa o ilden milletvekili çıkaracak. Hiçbir ilde milletvekili çıkaracak sayıya ulaşmadıysa barajı aşsa dahi milletvekili çıkaramayacak. Bu arada baraj değişmiyor, yüzde 10'da kalıyor. Ama seçim ittifakı için yeni bir barajın getirilmesi tartışılıyor. İttifakta barajın yüzde 15 olmasının üzerinde duruluyor. Seçim barajı yüzde 10, seçim ittifakı yapanlar için baraj yüzde 15 olabilir. Yeni dönemde siyaset, yeni koşullarla geliyor...

TAKVİM/

Şebnem BURSALI

Gezi Prodüksiyonu Şimdi De Cephede

Terör örgütleri PKK/ YPG sempaticisi çapulcu ucuz bir şarkıcı. ABD usulü bir propaganda aracı. hikayesine bakıyorsunuz; Ailesiyle Saddam rejiminden kaçıp Türkiye'ye sığınmış, daha sonra Finlandiya'ya yerleşip dans eğitimi almış, modellik yapmış, 2006'da gittiği ABD'de müzik piyasasına girmek için çalınmış kapı bırakmamış ama bir baltaya sap olamamış ve ABD'nin maşası olup, Türkiye düşmanlığı yapmaya başlamış. Sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yapan Helly Luv için YPG teröristleri de sözde "kahraman"! Terör

örgütleri üzerinden ABD'nin propagandasını yapan ve bu imaj için cephede sözde kadın peşmergelerle topuklu ayakkabılarıyla komik pozlar veren bu sahte starın, Gezi'deki kırmızılı kadın prodüksiyonundan hiç farkı yok!

Zeytin Dalı Harekatı'nın en hayati anı: Mehmetçiğimizin Burseya Dağı'na Türk bayrağını diktiği an. Allah ayağınıza taş değdirmesin aslan parçaları.

CHP'NİN DOMUZ ETİ SORUNU

CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları sadece kendisinin değil partisinin de başını ağrıtmaya devam ediyor.

Türklerin Ermeni soykırımını yaptığı iftirasından devlete seri katil diyecek kadar militan paylaşımları arasında en çok gürültü koparan mesajı; Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganına karşı olduğu mesajıydı.

HDP ile CHP'nin aynı yola girmesinden rahatsız olan partililerine "gerzekler" diyecek kadar ileri giden Kaftancıoğlu, 15 Temmuz darbe gecesi şehit düşen millete bela okumaktan geri durmamıştı.

Bir paylaşım daha var ki; CHP'nin bununla ilgili sıkıntısı günden güne artıyor. O da, Kaftancıoğlu'nun eşinin paylaştığı ve kendisinin de RT yaptığı "domuz" fotoğrafı ve altına yazdığı mesaj, Yenmiş bitmiş bir domuz ve kemiklerinin fotoğrafını paylaşan Kaftancıoğlu, altına da " 7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" yazmıştı! 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak için geçen hafta İstanbul'da nabız yoklayan eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, sahadaki durumla ilgili Genel Merkez'i bilgilendirirken en çok domuz eti paylaşımıyla ilgili dert yandı ve "Nereye gittiysem domuz etini sordular. Verecek cevap bulamadım" diyerek yaşadığı sıkıntının boyutunu anlattı. Bakalım bu domuz etli paylaşım CHP'yi daha ne kadar zorlayacak?

TÜRKİYE- Batuhan YAŞAR

Bana Öyle Bir İl Başkanı Bulun Ki, Polisin...

Atatürk mezardan kalkıp gelse, CHP Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıksa kesinlikle kaybeder.. Hayır hiç de abartmıyoruz.. Kemal Bey CHP'yi öyle bir dönüştürdü ki 100 seçim de kaybetse onu koltuktan kimse indiremez.. Bir istisna dışında: Onu o koltuğa oturtanlar.. CHP'nin kurumsal yapısını ve delegelerini kendi lehine öyle bir dönüştürdü ki.. Ama bu da yetmedi.. Şimdi tüzüğü değiştirmeye çalışıyor.. Milletvekilleri ön seçim yerine merkez yoklaması ile belirlenecek.. Yani kendisi tek seçici olacak.. Atatürk, İnönü, Ecevit ve Baykal'ın CHP'sinden eser yok şimdi.. O parti uçtu gitti.. Marjinal örgütlerle sıkı iş birliği yapan ama yapmıyormuş gibi davranan; HDP ile etle tırnak gibi olan ama sorulduğunda "Amanın HDP de kimmiş.." diyen bir parti.. 2018 "Maskelerin düştüğü" bir yıl olacak.. Az kaldı..

İstanbul İl Başkanlığı İçin Şok Sözler

Birazdan haklılığımızı daha iyi anlayacaksınız.. Malum CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle koltuğa oturdu.. Şimdilerde PKK ve DHKP-C ilişkisi nedeniyle hakkında soruşturma devam ediyor.. Asıl İstanbul kongresi öncesinde yaşananları duyunca şoke olacaksınız! Kemal Kılıçdaroğlu kongre öncesi adaylar hakkında detaylı bilgi topladı.. Onları tanımaya çalıştı.. Sorular sordu, görüşler aldı.. Bazı ilçe başkanları ile değerlendirmeler yaptı.. Ama sonunda hiçbirini beğenmedi.. Bazı ilçe başkanlarıyla dar kapsamlı bir toplantıda ise aynen şu cümleyi kullandı:

-“Bana sokakta polise direnecek, TOMA'ların karşısında duracak il başkanı lazım...” Evet şok şok şok!.. Pardon da.. Sen il başkanı mı yoksa terör örgütü elemanı mı arıyorsun?

Sokak Hareketleri Kokuyor Bunlar

Ta Gezi'den beri CHP'nin gözü hep sokakta.. Sahayı nasıl hareketlendiririm arzusu dinmek bilmedi.. En son 'Adalet' yürüyüşünü hatırlayın.. “Hadi sokağa” çağrıları dün gibi hatırimızda.. Niye bir partinin genel başkanı İstanbul'a böyle birini il başkanı seçtirir? Cevabını hepimiz çok iyi biliyoruz.. 2019 yolunda yine “sokağı kaşıyacak” da ondan.. Gerçekten çok yazık.. CHP'nin geldiği yere bakın.. Ne 6 ok kaldı, Ne de CHP değerleri.. Kemal Bey hepsinin üzerinden buldozer gibi geçti..

'Basın Özgürlüğü' Dedi Ama Kategorize Etti

Pazartesi sabahı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazete, televizyon ve ajansların Ankara Temsilcileri ile bir araya geldi.. 'Geldi' derken hepsi ile değil.. Bazıları o toplantıda yoktu.. Türkiye gazetesi, İHA ve TGRT davet edilmedi.. Sabah, A Haber, Kanal 7, Yeni Şafak, TV NET, Yeni Akit, Akşam ve Milat da çağrılmadı.. Hani 'demokrasi cephesi' filan diyordunuz Kemal Bey.. Basın özgürlüğünden dem vuruyordunuz.. Özgürlükler diye bas bas bağırıyor, yürüyordunuz.. Ne oldu? Bu 'yaldızlı lafları' bazı Amerikalılar da dilinden düşürmüyor.. Ama iş icraata gelince fos, sıfır.. Aynı sizin gibi.. Bir de “dar kapsamlı bir davet” filan dedirtmişsiniz kahvaltıda.. Niye, korktunuz mu? Açık açık doğruları söyletseydiniz.. “Basın özgürlüğü dedim ama yalandan” deseydiniz! Biz o kahvaltıda olmadığımız için bir şey kaybetmedik Kemal Bey.. Ama ya siz?

Lise Talebesi Seviyesindeki Değerlendirmeler

'Kategorize ettiğiniz' medya temsilcilerine değerlendirmelerinizi defalarca okudum..

Hiç mi sizin doğru dürüst danışmanınız yok.. Cumhuriyetle yaşıt CHP'nin dış politikası nasıl olmaz?

Liseli arkadaşlarımı tenzih ederim..

Onlar bile "Orta Doğu fotoğrafını" sizden daha iyi okuyor, değerlendiriyor..

Atatürk'ün partisi kimlerin elinde oyuncak oldu bakar mısınız?..

TÜRKİYE –

Süleyman ÖZİŞİK

ABD'nin Önlerine Attığı Kemiği Yalayanlar

Amerika'nın süper güç olmasının altında yatan en önemli nedenlerden biridir. Kendi sınırları içindeki hainleri anında ortadan kaldırır, başka ülkelerdeki hainleri ise besler ve büyütür.

Türkiye yıllardır bu korkunç düşüncenin ceremesini çekiyor.

On bin kilometre ötede olmasına rağmen içimizde öyle bir ağ kurmuş ki neredeyse her yere adamını yerleştirmiş. Parti, tarikat, oda, vakıf, spor kulübü, üniversite, ticari sektör, emniyet, ordu vesaire...

Hiçbirini es geçmemiş...

Son günlerde buji gibi meme yapanlara baktığımızda bu tabloyu çok daha net görüyoruz.

Terörist seviciler âdeta zehirli mantar gibi türüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldıramayanlar, Mehmetçik ile birlikte operasyon yapan ÖSO'ya saydıyor. Teröristleri savunamayanlar "**Savaşa hayır, barışa evet**" kılıfıyla PKK'yı savunmaya çalışıyor.

Allah aşkına...

Şöyle dönüp, adı Tabipler Odası olan kuruma bir bakın. Buradaki zevatın tıpla, sağlıkla bir

ilgilerinin olduğunu kim söyleyebilir?

Adamlar, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine hakaret etmeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman

askerlerine "**İşgalci**" demeyi, terör örgütlerine omuz vermeyi kendine görev edinmiş.

Yaptıkları son açıklamaya bakın!

Açıklamada imzası olanlar resmen PKK ve onun destekçisi ABD'nin önlerine attığı kemiği yalıyor.

Mimarlar Odası deseniz, daha beter...

Devletin ve milletin yararına bir iş mi yapılacak. İlk itiraz onlardan geliyor. Köprü, havaalanı, kara yolu gibi projelere imza atmak en çok onları kahrediyor. Ülkenin bekası için bir operasyon mu yapılacak, itlerden çok onlar havlıyor.

Şimdi başımıza bir de Furkan Vakfı çıktı... Vakfın başında bulunan Alparslan Kuytul isimli kişi, üst aklın yeni fidanı gibi hareket ediyor. 17/25 Aralık yargı darbesine örtülü destek vererek ön plana çıktı. Rus uçağının vurulmasında Türkiye hakkındaki aşağılayıcı yorumlarıyla tekrar gündem oldu. 15 Temmuz darbe girişimini kutsamadığı kaldı.

Şimdi ise Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili yorumlarıyla konuşuluyor.

ABD'ye methiyeler dizdikten sonra, "**Türkiye Afrin'e girer ama çıkamaz, çünkü orada ABD var**" diyerek cephedeki askerlerin moral motivasyonunu yerle bir ediyor.

Şahsın internette yayınlanan videolarına şöyle bir göz atın lütfen...

Fetullah Gülen daha önce hangi aşamalardan geçmişse, bu yapıya mensup müritlerin de aynı yoldan geçtiğini

göreceksiniz. "**Alparslan Kuytul Hocaefendi'nin yaptığı son**

açıklama" başlıklarıyla yayınlanan videolarda gençlerin nasıl etki altına alındığına şahitlik edeceksiniz.

“**Hocaefendi**” denen adamın, Türkiye'deki olayları yorumlama şekli, halk üzerinde psikolojik algı oluşturma operasyonunun parçası olduğunu açık açık gösteriyor. FETÖ'cüler gibi Alparslan Kuytul'un da donunu atletini koklayan zehirlenmiş beyinler var mı bilemem. Ama şuna eminim. Bu yapı alttan alta çaktırmadan "Fetoş'culuk" yolunda hızla ilerleyen bir rota çiziyor.

Adamın, din tebliğinin dışında her konuda bir fikri var ve en çok merak saldıdığı, en çok irdelediği mesele siyaset...

Şunun altını çizerek söylüyorum.

Tarikatlara ve cemaatlere karşı değilim. Ancak dinî vakıf veya cemaat kılıfına bürünüp, din adı altında ülkeye ve ülkeyi yöneten siyasetçilere operasyon çeken bütün yapıların dikkatle incelenmesi gerekiyor.

Memlekette önüne gelen sakal bırakıyor, hoca olup cemaat kuruyor!

Bunların kurduğu yapılar, dini yaşanmaz hâle getirdikleri yetmiyormuş gibi ülkeyi de yaşanmaz hâle getirmeye çalışıyor.

Dinî konuları samimiyetle konuşan tarikat ve cemaatleri tenzih ederek söylüyorum.

Dini maneviyatı sömüren bu tür vakıf, dernek ve cemaatler ivedilikle mercek altına alınmalı ve en küçük bir yamuk görülürse derhal kapatılmalı... Yarın bir gün yeni haşhaşilerle karşılaşmadan bu soruna çözüm bulunmalı...

Mimarlar Odası ile Türk Tabipler Birliği'ne gelince...

Kendine faydası olmayanın ülkeye, millete faydası olmaz. Mimarlar Odası ülkenin sırtında bir kambur gibi duruyor.

Olmasındansa olmaması daha faydalı olur düşüncesindeyim.

Tabipler Birliği mi?

Birlikte yer alan vatanperver kardeşlerimi tenzih ederim ancak hainlikte sınır tanımayan diğer tabiplerin elinden tedavi göreceğime, düşman kurşunu yemeyi tercih ederim.

TÜRKİYE – Cem KÜÇÜK

Devlet Sağda Ve Solda Temizlik Yapıyor

Cumhuriyet tarihimizin en önemli zamanlarından geçiyoruz. Kim vatansever kim değil hepsini görüyoruz. Kim PKK'yı destekliyor kim Türk devletinin yanında ortaya çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz, Türk ordusu Afrin'de PKK'yı tarihin çöplüğüne götürecek operasyonlar yapıyor, Mehmetçik var gücüyle uğraşiyor ama birileri sıcak evlerinden teröristlere destek veriyor.

Tabipler Odası diye Marksist-Leninistlerden oluşan bir oda âdeta PKK'yı tutuyor. Zaten bu odaların işlevi nedir hâlâ belli değil. Başında "Türk" ibaresi var ama ülkeye faydalı tek açıklamaları yok. Ve adamlar utanmadan PKK'nın yanında saf tutuyorlar.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün bu PKK yandaşlarından 11'ini topladı. Şimdi de ağlaşıyorlar, "**biz ne yaptık**" diye. Öncüpınar'a PKK roket atacak, vatandaşlarımız camide namaz kılarken şehit olacak, sen kalkıp PKK'ya destek açıklayacaksın. Yargı hesap sorunca da ağlayacaksın. Yok öyle yağma. Çok meraklıysanız, gidin YPG saflarına katılın. Tutan mı var sizi?

Sınırlarımızda bir PKK devleti kurulmak istendiği herkesin malumu. Sağır sultan bile duydu bunu. Ne acıdır ki, bu ülkede hem ana muhalefet hem de bazı sözde aydınlar utanmadan ÖSO'ya terörist diyor. ÖSO mensupları Suriye vatandaşları. Hepsi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında bölgeyi teröristlerden temizliyorlar. Ama Türkiye için canını ortaya koyan bu insanlara iftira atılıyor. Tarih bu utançları yazacaktır. Milletimiz neyin ne olduğunu görüyor. Bir de hâlâ Afrin harekâtını seçim yatırımı olarak

yorumlayanlar var. Allah'tan korkun be.
Bunlar ne dese boş.

Dün ayrıca Adana Başsavcılığımız Furkan Vakfı'nın başındaki meczup Alparslan Kuytul ve 20 kişiyi gözaltına aldı. 15 Temmuz gecesi açık açık FETÖ'cü darbecileri tutan bu bozgunculara en iyi cevabı Türk yargısı veriyor. "Türkiye Afrin'e girer ama çıkamaz" diyen bu meczubun çoktan alınması gerekirdi. Adamlar son 4 yıldır her olayda teröristleri desteklemişler. Bu meczubun kasasından 350 bin TL çıkmış ve polis bile şaşırmış buna. Devletimiz sağdaki ve soldaki tüm bozguncuları temizliyor ve temizleyecek de. Hukuk makamlarımız gerekeni yapıyorlar. Hiçbir devlet kendisine kasteden terör örgütleri ve destekçilerine müsaade etmez. Savcılarımız ve hâkimlerimiz vatan savunmasında bu anlamda çok önemli bir işlev görüyorlar. Şimdiden ilan ediyorum, PKK'yı destekleyip Türk devletine işgalci diyenler, sabah uyandıklarında kapılarını polis çaldığında zırlamayacaklar.

İthal radikal, fanatik suç örgütleri, Marksist-Leninist suç örgütleri hepsi temizlenecek. 15 Temmuz'dan sonra artık hiçbir terör örgütü ya da suç örgütü varlığını sürdüremez.

Ekranlarda suç örgütleri övülemez. İfade özgürlüğü ile terör örgütü övücülüğü aynı şey değildir. Terörle mücadelede ordumuzu zora sokacak, devletimizi olumsuz etkileyecek her hareketten kaçınmak gerekir.

Türkiye terör örgütleri ve teröristlerden çok çekti. Bu örgütler hem ekonomimizden çalışıyorlar hem de ülkenin enerjisini alıyorlar. Buradaki mesele ülkenin beka sorunudur. O yüzden son terörist yok edilene kadar mücadele sürecektir. Devlet ve millet el eledir.

Robert Fisk'i bize özgürlükçü diye satanlar

Türkiye'de bazılarında aşağılık kompleksi hiç gitmiyor. Bu öyle bir hastalık ki, sirayet ettiği bünyeyi ele geçiriyor. Türk medyasında böyle

tipler çok var. Batı'nın her dediğini doğru kabul edip kendi ülkesine küfredenler hiç eksik kalmıyor. Bir de bunlar Batı'nın aslında istihbaratla yatıp kalkan bazı gazetecilerini büyük adam diye satıyorlar. Bunlardan biri de **Independent muhabiri Robert Fisk**. Adam Afrin izlenimleri adı altında Türk ordusu ve devletine kin kusmuş.

Independent'taki haberin başlığı aynen şöyle: "**Afrin'in içinde: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini işgalinin gerçek kurbanları ortaya çıktı-mülteciler, bebekler, kadınlar ve çocuklar.**"

Haberi okuyorsunuz, gerçek tek bir resim ya da haber koymadan Türk ordusunun sivilleri katlettiğini yazmış. Kaynak sadece bölgedeki YPG'liler. Bir hastaneye gitmiş ve 50 yaşındaki bir hastayla konuşmuş: "*Hastane koşuşundakilerden 50 yaşındaki Ahmad Kindy, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nda kara operasyonunun gölgesinin düştüğü 21 Ocak gününün ilk saatlerinde ailesini köyden çıkarmış. Ancak akılsızca geri dönmüş.*

Arkasından şarapnelle vurulmuş. 'Orada YPG savaşçısı yoktu' diyor." Siviller varmış ve Fisk'e göre TSK onları hedef almış. Devam ediyor Fisk:

"Doktor Polat, 21 Ocak'tan 26 Ocak ortasına olan döneme ilişkin tüm hastane kayıtlarının çıktısını aldı, The Independent'a verdi. Polat'a göre, Türk hava saldırılarının ilk gününde sadece bir YPG savaşçısının cesedi getirilmiş hastaneye. İki de yaralanmış. Sonrasındaki hafta için ise bu sayılar 7 ölü ve 9 yaralı şeklinde... Ölenler arasında 10 çocuk ve 7 kadın da var."

Şimdi sorarım herkese, Robert Fisk sadece YPG'li kaynaklarından ve duyumlarından Türk Ordusu'nun sivilleri vurduğunu yazmış. Bu gazetecilik mi, yoksa bazı istihbarat örgütlerinin istediği malzemeleri onlara sunmak mı? Karar sizin.

YeniAKİT – ALİ KARAHASANOĞLU

Bir Örnek: Danıştay Katilinin Kaydı Hâlâ Silinmemiş!

Nedir şu odalardan çektiğimiz..
Barolar bir alem..
Mühendisler Odası başka bir alem..
Tabipler Birliği bambaşka bir alem..
Barolardan başlayalım..
2006'daki Danıştay cinayetini biliyorsunuz..
Kimdi fail?
İstanbul Barosu'na üye olan Alparslan Arslan.
Cinayetin üzerinden 12 yıl geçti..
Merak ettim, İstanbul Barosu levhasında,
avukatlar arasında ismi duruyor mu, diye..
Durmuyor gibi..
Bir de Türkiye Barolar Birliği listesine
bakayım, dedim..
Tam isabet..
Danıştay katili halen avukat..
Kaydı silinmemiş.
Hem de, İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu
bilgisi veriliyor.
Gelin de şimdi, bu derin ilişkiler ağına
gözünüzü kapatın.
Biri, "Bu şahıs bana üye değil" diyor. Diğeri,
"Bakmayın siz onların dediklerine.. Alparslan
Arslan, İstanbul Barosu'na üye" diyor.
Bu lakaytlık nereden kaynaklanıyor?
Devletin bunlardan ciddi şekilde hesap
sormamasından..
Bunların da "Üyelerimizle iyi geçinelim ki..
Sayımız çok olsun. Güçlü olalım" taktiğinden..
Aynı sebeptedir ki.. Danıştay katilinin kaydını
büyük ihtimalle gerçekte silmeyenler, tepki
almamak için sitede görüntüde ismini
sildiler.. Ama dosyasına girilse, danıştay katili
hala bir avukat!
Barolar Birliği, başka nasıl, "İstanbul
Barosu'na kayıtlı" bilgisi verebilir ki?
2006'dan örnek verdiğim için sanmayın ki tek
örneğim var..
Bir de geçen haftadan örnek vereyim.
PKK lehine yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere
katılarak, silahlı terör örgütü propagandası
yaptığı ve gruba öncülük ettiği iddiasıyla Cizre
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Hasip
Kaplan hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"
suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
verilmişti. Bu ceza geçen hafta kesinleşti.
Bu ne anlama geliyor?
Avukatlık Kanunu 5. madde gereği, "Kasten
işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla
süreyle hapis cezasına ya da Devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar"dan
mahkumiyet sebebi ile Hasip Kaplan'ın baro
kaydı da, resen silinmesi gerekir.
Peki silindi mi? Önceki gün, akit'te haberi de
yapılmış olduğu halde, dün yeniden
sorguladım. Hasip bey, ağalar gibi avukatlığa
devam ediyor.. İstanbul Barosu sağ olsun..
Terörden, cinayetten.. Hatta adi suçlardan
mahkum olan birçok üyesinin kaydını
silmeyen, silmemek için binbir bahane üreten
İstanbul Barosu sağ olsun.
Üyeler korunsun.. Sonra da, ilgili-ilgisiz..
Gerekli-gereksiz her konuda, siyasi iktidara laf
yetiştirilsin.. Muhalefete, destek çıkılsın..
Peki, mühendisler Odası ne yapıyor?
Onların da barolardan farkı yok.
DHKP-C'nin baş adamlarından Dursun
Karataş yurtdışında kaçak yaşarken öldüğünde
TMMOB salonunda basın toplantısı
düzenlendiğini hatırlatayım. Varın artık
gerisini siz düşünün.
Ya Tabipler Birliği?
Hemen her gün, gazetelerin 3. sayfalarında
"Hastasına cinsel tacizde bulundu",
"Hastasından bıçak parası istedi" türünden
haberlere rağmen, aynı isimlerin bir süre
sonra hiçbir şey olmamış gibi icrayı sanata
devam ettikleri, hepimizin malumu değil mi?
Niye ki?
Çünkü, Tabipler Odası'nın, doktorluğun
saygınlığını koruma diye bir derdi yok..
Onlar, sanki savaşı Türkiye çıkarmış gibi,
"Savaşa hayır" demekle meşguller.
"Savaşa hayır" derken korumaya çalıştıkları
PKK'lıların, PYD'lilerin baştan aşağıya ABD
silahları ile silahlanıp, bölgedeki farklı etnik
yapıdakilere hükmetmek için yaptıkları savaşı,
savaştan saymıyorlar..

Gözlerini faltaşı gibi açmışlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 saatini masaya yatırıyorlar.. Bir not daha vereyim..

Bu odaların internet sitelerine bakın. Üyeleri hakkında açılmış disiplin soruşturmaları ile ilgili bilgilere bir bakın. Müvekkilinin alacağını tahsil edip, yıllarca zimmetinde tutandan.. Hastasına tecavüz eden doktora kadar.. Hiçbirisinin ismi açıklanmaz. Adamın kaydı silinse bile ismi deşifre edilmez.. Adeta korunur, kollanır. "Hastasına cinsel istismarda bulunan A.Y." der geçerler..

İyi de kardeş, kim bu A.Y.? Adını söylesen de bilsek.. Soyadını söylesen de tanısak..

Böylece görüyoruz ki.. Şeffaf toplum isteyen sivil toplum kuruluşları, iş kendi üyelerinin işledikleri suçlar olduğunda, nasıl da kapalı toplum moduna giriyorlar..

Neyse ki, bıçak kemiğe dayandığından olsa gerek, Tabipler Birliği'ne gerekli soruşturma da, gerekli dava da açıldı.

Darısı diğer odalara.. Darısı açılan davaların hakkıyla yürütülüp, sonuçlarının alınmasına..

YeniAKİT – Abdurrahman DİLİPAK

Nan-ı Aziz!

Bizde bir söz var, "Nan-Kör" diye, "ekmek yediği kapıya ihanet eden, kendine uzatılan eli ısırınlar" için söylenen bir söz. Ekmek, su, tuz hakkı diye bir şey. Hani derler ya "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" gibi bir söz bu.

Eskiden, bizde "ekmek"e "nan-ı aziz" denirdi. Yere düşen bir parça ekmek öpüp başa konur, temizlenip yenebiliyorsa yenir, değilse kuşların yiyeceği bir yere bırakılırdı.. Şimdiki ekmeklerle nan-ı aziz arasında bir ilişki yok. Bunlar biraz Amerikan, biraz Fransız. Un'un değil, maya'sı maya değil. Mayası bozuk. Aslında "ekmek" dediğiniz şey aynı zamanda "insanın mayası"dır.

Anlayacağınız insanın mayası bozuldu. Sahi, biz niye kendi nan'ımızı kendimiz üretmiyoruz. Bunu evde de yapabiliriz,

fırınlarımız da yapabilir.. Bursa'da bir kahvaltı evi bunu yapmış. Bakın, o simit de, o pide de bizim değil. Balık baştan kokuyor. O buğday bize ait değil. Yerli ırk buğday Kastamonu'daki Siyez ve Osmaniye'deki Karakılçık dışında yerli buğday kalmadı nerede ise. Anadolu buğdayının Guluten oranı düşüktür. Guluten'in sağlık açısından bir faydası yok. Ama Çölyak açısından da risk. Sadece ekmeğin kabarmasını sağlıyor o kadar. Daha kabarık ekmek için ABD'den Gulutenli buğday ithal ediyoruz.

Bakın, bizim ekmeğimiz, elenmemiş undan yapılır. İçine katkı maddesi katılmaz. Bu un da sadece buğday unu değildir. Bu unun içinde buğday dışında, arpa, yulaf, çavdar da bulunur. Dahası, buna mesela tarlada kalan, ekonomik değeri olmayan, patates ve benzeri yumruları haşlayıp, kurutup katabilirsiniz. Keçiboynuzu unu katarsanız, renk ve lezzet verir. Mantar unu da katabilirsiniz. Ceviz, fındık, fıstık, susam, çörek onu yanında birçok bitki tohumu, soğan, sarmısak da katabilirsiniz. Tohum ve çekirdekleri zeytinyağında bekletip, hamura katarsanız, vitamin ve diğer yağları da daha fazla muhafaza etmiş olursunuz.

Tabii, ekşi maya kullanmalısınız.

Bu ekmek tek başınıza beslenme açlığınızı giderebilir. Keçiboynuzu ve patates şeker, mantar unu ve yağlı çekirdekler protein ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Bu ekmek, yoğun bir ekmektir. Tok tutar, yerken dökülmez ve uzun ömürlüdür.

Peki bizim ekmeğimize ne oldu? Kendi değerlerimizi niçin yaşatmıyoruz da pahalı, sağlıksız olanı tercih ediyoruz.

Bakın, o simit ve pidelerin üzerindeki susam ve çörek otu tohumlarının hiçbir faydası yok. Kabuklu çekirdekleri, ilahi ambalajından, yani kabuğundan çıkardığımız andan itibaren uçucu yağlarını kaybetmeye başlarlar. Hele onu bir de kavurursanız, vitaminleri de öldürürsünüz. Yani bir şeyi sanki murdar etmeden yemiyoruz.

"Kandil simidi" imiş. Almayın, yemeyin, sağlıksız. Susam ve çörek otu katacaklarsa, hamurun içine katsınlar, yüzeye değil. Yazıktır, günahdır, israftır bu yapılan iş.

O baklava, irmik, kadayıf hamurlarının içinde, pastaların içinde o kadar çok katkı maddesi var ki. Nargile'yi Osmanlı kafe etiketi ile pazarlamaya çalışıyorlar.

Yunanlılar bizim baklavamıza sahip çıkmaya çalışıyormuş! Hay Allah! Osmanlıda bugünkü baklava yoktu. Varsa Osmanlı "Osmanlı" iken Yunanistan da Osmanlı idi. Suriye dediğiniz ülke ne kadar Osmanlı ise Yunanistan da o kadar Osmanlı! Ermeni ya da Süryani kültürü de öyle.

Baklavacıları, kadayıfçıları üzecek bir haberim var. İçinde "şeker" olan hiçbir şey Osmanlı değildir. Çünkü Osmanlıda şeker yoktu. Osmanlıda değil, dünyada rafine şeker yoktu ki!

Bizim nan-ı aziz hamuru sizin baklava ve böreğinizdeki kadar incelmez. Onu inceltmek için kullanılan ekstratlar da sağlıklı olmadığı gibi mübah olup olmadığı da tartışmalı. Hem bizde baklava değil, "Ballı börek" vardı! Bir kısmımız Osmanlıya karşı, Osmanlıyı sevenler de Osmanlı zannı ile Osmanlı olmayan birçok şeyi Osmanlı zannediyor. Ekmek ve su bizde "Aziz" kabul edilirdi, su ikram edildiğinde "Su gibi aziz ol" denilirdi. "Nan" zaten Aziz'di. Ne suyumuz su, ne de ekmeğimiz ekmek artık!

Tarikatlar, vakıflar neden bu işe el atmazlar. Niye her şeyi belediyelerden, hükümetten bekliyoruz ki! Bu işler memur eli ile olmaz. Somuncu Baba dergahındaki "somun" ne kadar bizim somun aceba! Üniversitelerimizin gıda mühendislikleri neden bu konuda araştırma yapmazlar..

Artık şikayet etmek değil, çözüm üretmek zorundayız. Basınımız bu konunun üzerine gitmeli. Her şeyi yeniden düşünmeliyiz. Yediğimize içtiğimize dikkat etmeliyiz. O uzun ömürlü sütler süt değil, Yoğurdumuz, ayranımız da bizim değil artık. Meyve sularımız da öyle.

Biz bir gün oruç tutar bir gün yerdik. Yani "Savm-u Davud" yapardık, şimdi nerdeyse günde 5 defa yedirecekler. Çenemiz zaten hiç boş durmuyor. Çayların biri gidiyor, biri geliyor.. Oruç tutmadığımızda da 2 öğün yerdik. Sağ elle yerdik, sol elle yiyeceksin diyorlar. Biz tatlı ve meyveyi yemekten önce

yerdik, sonra yiyeceksin diyorlar. İki öğün yerdik, 3 öğün yediyorlar. İki ayrı hayvansal gıdayı aynı öğünde yememeye özen gösterirdik, yani tek tip beslenme alışkanlığımız vardı, şimdi, çok çeşitli bir beslenme baskısı ile karşı karşıyayız. Korkunç bir israf var. Çok fazla katkı maddesi kullanılıyor. Bu fitrata uygun bir beslenme şekli değil. Yani tek sorun ekmek de değil. Her şeyi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Sofraya besmele ile otururken, bir bakıma yiyeceklerin konusunda Allah'ın rızasının farkında olduğunuzu söyleyerek başlamış oluyorsunuz. Peki durum bu mu? GDO'lu ürünleri besmele çekerek yerseniz sağlıklı oluyor mu?

Allah'ın nimetlerini analım ve şükredelim. Nankörlük etmeyelim. Sonra, Allah kadri kıymetini bilip şükretmediğimiz nimetlerini verdiği gibi alır da. Çünkü Allah "cahil ve zalim" bir topluluğa, inkarcılara ve fasık-müfsit, yer yüzünde bozgunculuk çıkaran topluluklara yardım etmeyeceğini söylüyor. O bozguncular, bir yandan da "biz ıslah edicileriz" demiyorlar mı? İyi bilin o havayı, suyu, toprağı, insanı kirleten, fitrata müdahale ederek onu bozanlar bozguncuların ta kendileridir.

Yeniden düşünmemiz gerekiyor.

POSTA – Nedim ŞENER

ABD Müttefikinin

Kanlı İnsanlık Suçları

CIA'ın(Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı) internet sayfasında PYD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı olduğu açıkça yazıldı. ABD yönetimi yıllardır bildikleri bir gerçeği sessiz sedasız kabul etmiş oldu. Yalnızca zamanlama manidar... Türkiye'nin El Bab ve Afrin operasyonlarının Suriye'de bir çok şeyi değiştireceğini düşünüyor olmalılar. Amerikan yönetiminin karadan 5 bin TIR, havadan 2 bin uçak dolusu silah ve mühimmat verdiği, eğitim desteği sağladığı PYD/YPG'nin bir de sivillere karşı işlediği suçları var. Gün gelip o defterler de açılacak.

Liste uzun, ben bazılarını hatırlatayım:

- PYD/YPG halen Türkiye topraklarına attığı roketlerle ev, işyeri ve ibadethaneleri hedef alarak sivillerin hayatını kaybetmesine yol açıyor.

- PYD/YPG Suriye’de kontrol ettiği bölgede tek hakim güç olmak için Kürtler, Araplar, Türkmenler, Ezidiler gibi etnik unsurlara yönelik etnik temizlik yaparak insanlığa karşı suç işledi.

PYD Kürtleri öldürdü, kovdu

- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından Ocak 2016’da yayınlanan rapora göre, PYD/YPG, 51’i çocuk, 43’ü kadın ve işkence altında hayatını kaybeden 16 kişi dahil 407 sivili öldürdü.

- PYD/YPG 2011 yılı Ekim ayında Suriye’deki muhalif Kürtlerden oluşan Geleceğin Partisi lideri Mişel Temo’ye yönelik suikast ile başlayarak, diğer Kürt örgütlerine yönelik imha politikası uyguladı. Aşiret lideri Abdullah Bedro, Suriye Kürtleri Demokratik Birlik Partisi Halep sorumlusu Şerzad Hac Reşid infaz edildi.

- Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Salah Bedreddin tehditlerden dolayı kaçmak zorunda kaldı. - Suriye’de daha önce 12 Kürt grup varken şimdi tehdit, infaz ve baskı sonucu sadece PKK/PYD kaldı.

Yüzlerce sivili infaz eden PYD/YPG’nin insanlık suçları bununla da sınırlı değil. 2011-2016 arası 42 kadını infaz etti. Köyleri boşalttı ve çocukları örgüte katılmaya zorladı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre 12 yaşında kız ve erkek çocukları kaçırıp örgüte kattı.

Liste uzadıkça uzuyor. İşte ABD’nin müttefiki terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin insanlık suçları. Suriye, Vietnam’dan sonra ABD’nin ikinci büyük bataklığı olma yolunda. Ama bu kez terör bataklığına saplandı. Gün gelecek bu gerçeklerle de yüzleşecek.

MİLAD –

Selahaddin GEZER

Fırtına Obüslerini Görememe Körlüğü

Kılıçdaroğlu’nun gözleri bozuk, Kılıçdaroğlu’nun siyaseti bozuk, Kılıçdaroğlu’na verilen sufler bozuk, Kılıçdaroğlu’nun elinden tutup, yol gösterenler çok daha bozuk ve Kılıçdaroğlu’nun ekibindeki insanların ağız öyle bozuk ki...

Kılıçdaroğlu’na A vitamini (**Allah korkusu**), C vitamini (**ceddine ve vatanına sahip çıkma**), E vitamini (**Ezeli ve ebedi düşmanlarımızı tanıma**) göz için ne kadar gerekli vitamin var ise tez elden verilmeli.

Duymuyor, görmüyor, sağlıklı beslenemiyor. Maddi beslenme şekline, neler yediğine bakmıyoruz. **İlgilendiğimiz; aklınm, vicdanının ve duygularının nasıl beslendiğidir.** İşte bunlara bakınca,

Amerika – Haçlılar neye nasıl tepki veriyorlar ise tepkisi aynı. Gözü kulağı, duyguları dışarıda olduğu için Türkiye’de olup bitenden, yeni kazanımlardan, göz dolduran yükselişimizden haberdar olamıyor. Amerika ve Siyonist batının ayak izlerini takip ederek, karşımıza onların sözcüsü olarak çıkıyor.

Alçak ve kanlı PYD/YPG’yi DEAŞ gibi terör örgütü olarak göremiyorlar; evlerine kavuşmak için mücadele veren ÖSO’ya Amerika gibi kafa takıp, öfkeleniyorlar, terör örgütü diyerek hakaret ediyorlar. Bu durum, bedenleri buralarda aklı ve ruhu tamamen dışarıda olduklarını elbette gösterir; hiç kızmasınlar. Böyle birilerinden de, ülkemizin kılıçla değil, 500 metreden vurulmak için değil, ne ileri teknoloji ile terörizme karşı mücadele vermek için Afrin’e gittiklerini görmek beklenilemez. **Küffarın gör**

dediğini gören, konuş dediğini konuşan zaten bu topraklara aitte değildir!

Devletimizin ürettiği milli silahlarla Mehmetçik, Afrin’de, emperyalist Amerika’nın yaptığı beton kuleleri, sığınakları, tünelleri yıkıp, Bursaya Dağı’nı ve diğerlerini, ayrıca inleri bakterilerden temizleyecek, tüm pislikleri yok edecek, o topraklardan

PKK/YPG kirini-itini attıktan sonra yine o toprakları mazlum Suriye halkına teslim edecektir. Buna şüphesi olan ve karnından konuşanın derdi başkadır.

Amerika dibimizi oymuş, taze beton olduğu belli olan, her türlü ateş edilebilecek mazgallı kuleler, mevziler, upuzun beton hendekler hazırlamış ve içine it sürüsü gibi alçak PKK'lıyı doldurmuş, kargo uçakları ile gönderdiklerinden hariç, binlerce tır silahı birde cesaret verici hapları da vermiş ve hala Kılıçdaroğlu görmemezlikten geliyor. Böyle ana muhalefet lideri düşman başına. Kılıçdaroğlu görmemiş, duymamış, Fırtına obüslerini, milli tankları, roket saldırılarına karşı hayat kurtaran gömlek kalkanımızı. Düşmanı gören SİHA ve İHA'ları görmüyor, Çok Namlulu Roketatarı, ATAK Helikopterimizi, Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), Lazer Güdümlü CIRIT 2.75'i görmüyor. **Bunları görmediği gibi bu başarıları elde etmiş olanların başarılı ve zamanın en iyi teknolojisine sahip olmuş süper güç Osmanlı'ya hakaret etmeyi de elden bırakmıyor.** Evet, silahlarımızı görmüyor, Mehmetçiğimizin haklı mücadelesini görmüyor, delikli demire, **Köroğlu dönemlerine takılıp kalmış, duble delik Fırtına obüslerini görmüyor.** Atarlı ergen tavrı sergiler gibi; doğru yanlış sadece inkâr ediyor, görmemeye direnir, çok hasta ve vitaminsiz.

Kılıçdaroğlu, bir siyaset uğruna ülkenin geldiği noktaları görmeyip, delikli demir kompleksi dibine vurarak, milli tanklar, insansız hava aracı seviyesine bir türlü çıkamıyor. Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetse, bırak delikli demiri, taş devrine götürür, oku bile düşünemezdi... Bu Kılıçdaroğlu'nun yerli ve milli suflörü yok mudur ki gerçekleri söyletirseler...

Keşke CHP ve Kılıçdaroğlu bir süreliğine Erdoğan düşmanlığını bir kenara atıp, memlekete milli bir bakışla baksa ve düşmana karşı verilen mücadeleyi samimi olarak desteklese. **CHP lideri, son konuşmalarında “şimdilik ordumuzu destekliyoruz” ifadesi ile aslında**

ordumuzun yanında olmadığı, kahir ekseriyet ordumuzu desteklediği için, milletimizden çekindiğinden dolayı, ordumuzun yanında.

Yoksa ilk fırsatta ordumuzun cephe arkadaşı ÖSO için, CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, “ÖSO El Kaide'dir. Teröristtir” demesi gibi hiç çekinmeden diyecektir. Hatta hızını alamayıp ordumuza işgalci ya da çok daha ağır şeyler bile diyecektir. Bir yazımda dediğim gibi; eğer şimdiki CHP'yi yönetenler, Atatürk zamanında olsaydı ve “İlk Hedefiniz Akdeniz!” emrini işitmiş olsaydılar, asla meydanda gözükmez, dibe köşeye gizlenirdiler ve **“Savaşa hayır” derdiler...** Maalesef; Kılıçdaroğlu'nun sağlığı iyi değil. Kılıçdaroğlu vitamin takviyesine, CHP ise yoğun bakıma alınmalı. Bir milletin ana muhalefet lideri vitaminsiz bir şekilde ortalıkta dolaşiyor; görmüyor, işitmiyor, düşünemiyor ise o ilkenin ateşleyici sistemi atıl kalmış demektir.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Dünya, otursun kalksın, 15 Temmuz İhanet girişimden sonra, ordunun içindeki kahpe FETÖ'yü temizleyen Erdoğan ve yiğit ekibine dua etsin... Eğer o alçaklar, ordumuzun içinden temizlenmeseydi; Afrin Operasyonunda, ordumuz çok büyük kayıp verirdi ve bu durumdan dolayı kanlı savaşa dönüşürdü. Bu durumu gören İslam ve Türk âlemi ayrıca dostlarımız ayağa kalkardı, kanlı bir dünya savaşına götürürdü... Şu anda tertemiz şekilde; sivillere zarar verilmeden bir operasyon yapılıyor ise bu ordumuzun FETÖ'den temizlenmesi sayesinde. Yoksa o alçaklar, kasıtlı olarak sivil katliamı yaparak, gerçek askerlerimizi tuzağa düşürerek, çatışmaların büyümesine, kıyamet savaşına sebep olurdu.

Son söz: İnternet çöplüğüne girip, eşelenerek başka yerlere ve başka hadiselerine ait fotoğraflar ile Türk milletini – devletini karalamaya çalışan kişilik fahişelerine karşı mücadele eden gerçekleri ortaya çıkaran internet akıncıları, vatansever kahramanlara da selam olsun...

Diriliş Postası – Erem ŞENTÜRK

Kemal Kılıçdaroğlu ve Öztürk Yılmaz Tam Olarak Ne Demek İstiyor?

Suriye coğrafyasının üçte birini ABD emperyalizmi adına işgal eden barbar PKK şu anda Suriye'nin enerji kaynaklarının da yarısını gasp etmiş durumda. Amerika'nın PKK aşkının bütün sebebi bu. "DAEŞ'e karşı savaş, mücadele" diye ortalığa saçılan bütün yalanların altında doğrudan ABD askerini kullanmayan ABD'nin, PKK'lı militanları kullanma planı var. Hepsi bu; PKK, ABD adına işgal ediyor; dağıtılan hapları, dolarları alıyor ve etrafa saldırıp yağmalıyor.

Hemen dibimizde ABD dolarlarıyla semirmiş, bir yeni nesil PKK'yı daha doğmadan Amerikan bayrağına sarılı olarak boğmak için bütün Suriye PKK'dan temizlenecek. Savaş sona erdiğinde hür ve milli bir Suriye kurulabilmesi için bütün Suriye, PKK'dan temizlenecek.

Amerika adına petrol nöbeti tutan barbarların, artık etkili olmadığını bütün dünyaya göstermek için bütün Suriye PKK'dan temizlenecek.

Fransızlar'ın KCK hareminden seçtiği kadın militanlarla yaptığı eski eski usul "Çiçek koklayan kadın savaşçı" propagandalarının bir işe yaramadığını ve boşa para harcadıklarını göstermek için bütün Suriye, PKK'dan temizlenecek.

Tanıyan biri varsa CHP'nin ateşli çocuğu Öztürk Yılmaz'a "Mustafa Kemal de teröristlerle işbirliği yaptı mı, o da teröristlerin arkasına saklandı mı" diye sorsun. Enver Paşa, Mustafa Kemal ve Emir Şekib Trablusgarp 'da Şeyh Ahmed Senusi'nin ordusuyla birlikte İtalyanlara karşı savaşmıştı. Türkiye yerli halkı yanına yanına alarak, yerli halkla birlikte hareket ederek savaş tarihinin en haklı ve en insani hareketini yürütüyor. Öztürk Yılmaz'ın "Türk Ordusu ÖSO'nun arkasına saklanıyor" dediği savaş taktiğiyle bütün emperyalistler köşeye sıkışmış durumda. ABD'nin tırnaklarının yediği bu taktiğe Öztürk Yılmaz

ve ardından Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kimim sözcülüğünü yapıyor? ABD'in kızdığı bir şeye niye bu kadar sinirlenmişler? Bunlar çok şüpheli hareketler. Ya ne dediklerini bilmiyorlar ve yine Fetullahçılar tarafından manipüle edilmişler ya da doğrudan oturup ABD'den talimat aldılar ve Zeytin Dalı hareketinin en ince hesaplı taktiğini boşa çıkarmaya çalışıyorlar. İki durumda da Türkiye'ye ihanet içinde olurlar acilen bilmedikleri konularda susup konuşmamayı öğrenmeleri lazım. Öztürk Yılmaz'ın devlet, hayat ve tarih birikimi bu mevzuları kavramaya yetmiyor belli ki. Bilmemek cehalet değildir ama ısrar etmek cahilliktendir. AK Partiden yüz bulmadı diye "görürsünüz siz" deyip sürekli ateşli ateşli sataşma pozlarına dışarıdan bakınca ergenlere has bir öfke nöbeti gibi duruyor.

VATAN – Kürşad ZORLU

Dün Soçi'de Neler Oldu?

Rusya'nın Soçi şehrinde dün sona eren Suriye Ulusal Diyalog Kongresi bölgenin kaygan ve kırılğan zemininde gerçekleşti. Astana görüşmelerinin de garantörü olan Rusya, İran ve Türkiye arasındaki görüş ayrılıkları dikkat çekerken rejim ve muhaliflerin baskılanan mücadelesi öne çıktı. Muhaliflerin önemli kanadı SDGM ve Yüksek Müzakere Heyeti Soçi'de yer almayacaklarını daha önceden duyurmuşlardı. Hiçbir kuruluşun doğrudan davet edilmediği Soçi zirvesinde PYD'de resmi olarak temsil edilmedi. Zira toplantının Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması gibi iki önemli ilke üzerine geliştiği hatırlanacak olursa Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği bir yapıyla aynı masada yer alması düşünülemezdi. Üstelik Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu sürerken böyle bir etkileşim Türkiye açısından imkansızdı. Hiç şüphesiz Türkiye'nin ortaya koyduğu kararlılık gerek Soçi'de gerekse Afrin'deki varlığı ile karşılık bulmuş oldu.

Fakat yine de PYD/YPG'nin her an farklı bir konuma sürüklenebileceğini unutmamak gerekiyor. PYD'nin hala Moskova'da bir ofisinin bulunduğunu ve Rusya'nın YPG'yi bir

terör örgütü olarak görmediğini unutmamalıyız. Bununla birlikte Türkiye'nin ilerleyişi karşısında YPG'nin rejim ile anlaşarak burayı Esat'a devredebileceği birkaç gündür Rus medyasında seslendiriliyor. YPG ise bunu yalanlamıyor, sadece "hassasiyetlerimize uygun olursa" şeklinde bir açık kapı bırakıyor. Esat rejiminin böyle bir anlaşma için Fırat'ın doğusunda, bilhassa enerji kaynaklarının olduğu alanlarda pazarlığı genişleterek karar vermesi pek muhtemel gözüküyor. Bu süreçte ABD'nin tavrı, PYD üzerindeki etkisi ve Türkiye'nin olası Menbiç hamlesi önemli bir kırılma meydana getirebilir.

Türkmenler çekildi mi?

Soçi'deki toplantının önemli anlarından biri Türkmenlerin de içerisinde yer aldığı muhalif grubun Ankara'ya dönme kararıydı. Araplar ve az sayıda Kürtlerin de bulunduğu heyetin toplantıya katılmama gerekçesi organizasyon logosunda rejim bayrağının olması ve salonda çoğunlukla bu bayrağın kullanılmasıydı. Doğrusu günler öncesinden bu logonun ilan edildiği ve heyetin de bunu bilerek oraya gittiği dikkate alınırsa daha farklı gerekçeler gündemde olmalı. İşte geçen yazımda ifade ettiğimiz gibi burada rejim ve muhalefet arasındaki "güven" ve "geleceğin inşası" sorunu açığa çıkıyor. Suriye muhalefeti bir yandan Türkiye'nin garantörlüğünü sürdürecektir ölçüyü muhafaza ederken bir yandan da Esat'sız bir siyasi çözümün arkasında duracağını her fırsatta ortaya koyuyor. Türkmenlere gelince Türkiye ile koordinasyona büyük önem veriyorlar ve dün katılmamaları onlardan ziyade tüm heyetin aldığı bir karardı.

ABD'nin hamlesi

Soçi'de Suriye'nin geleceği için 1500'e yakın temsilci bir araya gelirken toplantıya katılmayan ABD'den Rusya'ya yönelik Kremlin Raporu hamlesi geldi. Buna göre Rusya'da içerisinde üst düzey pek çok devlet görevlisinin -ki neredeyse kabinenin tamamı- bulunduğu 200 kişiye belirli koşullarda yaptırım uygulanacak. Ruslar bunun bir tedbir niteliği taşıdığını söylese de Suriye sahasında süren ABD-Rusya mücadelesinin diplomatik

ve ekonomik sahaya taşınacağını söylemek yanlış olmaz. Aslında Kremlin'de bunun farkında. Zira Putin'in ekonomi danışmanı Sergey Glazyev bir Rus gazetesine yaptığı açıklamada "ABD kendisinin başlattığı küresel savaşı kaybediyor bunun için ekonomik sahada kozlarını kullanacak" dedi. Glazyev ABD'nin bu hamlelerin küçümsenmemesi gerektiğini söylerken Çin'in İpek Yolu projesine atıf yaparak ABD'yi Hindistan ve Afrika'da zorlamakta olduğunu vurgulaması, Şanghay İşbirliğinin iki önemli ülkesi olan Rusya ve Çin'in ortak çıkarlarını işaret ediyor.